

Maandag 3 oktober

‘... de Heer, schepper van de einden der aarde’ (Jes. 40:28)(NBV).

‘God is’ (3).

In tegenstelling tot wat men ons heeft willen laten geloven staan wetenschap en de Bijbel niet per se tegenover elkaar. Sinds de ontdekking van de kwantumfysica, die de prachtige symmetrie en orde van het heelal laat zien, zijn de gelederen van bijbelgetrouwe wetenschappers snel gegroeid. Wist je dat een van de meest briljante wetenschappelijke boeken van onze tijd werd geschreven door niemand minder dan zestig opmerkelijke wetenschappers, onder wie vier en twintig Nobelprijswinnaars? De titel van het boek is ‘Cosmos, Bios, Theos’ wat Universum, Leven en God betekent. En een van de meewerkende auteurs, Yale fysicus professor Henry Margenau, concludeert: ‘Er is maar één overtuigend antwoord op de ingewikkelde wetten die in de natuur bestaan.’ En wat denkt deze briljante man dat dat is? Evolutie? Samenloop van omstandigheden? Toeval? Nee! Margenau is van mening dat ‘de schepping is ontstaan door een almachtige alwetende God’. Dus in God geloven is geloven in de wetenschap... en in het onfeilbare Woord van God. De Bijbel zegt: ‘Een eeuwige God is de Heer, schepper van de einden der aarde... Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed... maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput (v. 28-31). Dat betekent dat je door te bidden kunt putten uit de grootste kracht en meest liefdevolle zorg in het hele universum. Verbazingwekkend! Hoé je elke dag tegemoet ziet hangt af van naar Wié je kijkt. Dus kijk naar God. Stel je vertrouwen in hem. ‘Vertrouw bij je werk op de Heer, en je plannen zullen slagen’ (Spr. 16:3).

Dinsdag 4 oktober

‘Ik ben het die de aarde maakte en de mens op aarde schiep’ (Jes. 45:12)(NBV).

‘God is’ (4).

Heb je je ooit afgevraagd waarom we er niet in zijn geslaagd leven te vinden op een andere planeet, maar juist de onze gemaakt is om ons te ondersteunen en te voorzien in onze meest elementaire dagelijkse behoeften? Dat is toch apart? Denk je dat het gewoon toeval is? Volgens de Bijbel niet. Daarin zegt God: ‘Ik ben het die de aarde maakte en de mens op aarde schiep.’ Wist je dat als de aarde 10 procent groter of 10 procent kleiner was, het leven zoals wij dat kennen niet mogelijk zou zijn? Of dat we precies op de juiste afstand van de zon zitten zodat we de juiste hoeveelheid warmte en licht ontvangen? Als we nog verder weg waren zouden we bevrozen, en als we dichterbij waren zouden we niet in staat zijn om te overleven. Denk ook een moment aan de bijzondere kanteling van de as van de aarde. Geen van de andere planeten is gekanteld zoals de onze dat is bij 23 graden. Deze hoek zorgt ervoor dat de zonnestrallen in de loop van één jaar tijd, terwijl de aarde rond de zon cirkelt, elk deel van het aardoppervlak raken. Als er geen kanteling van de as zou zijn, zouden de polen enorme ijsmassa’s verzamelen en zou het centrum van de aarde zo heet worden dat we er niet tegen zouden kunnen. Net zoals een enthousiast ouderpaar een kamertje ontwerpt voor de komst van hun baby, zo heeft God deze aarde speciaal voor ons ontworpen. ‘Dit zegt de Heer, die de hemel geschapen heeft - hij is God! - , die de aarde gemaakt en gevormd heeft en die haar heeft gegrondvest - niet als chaos schiep hij de aarde, maar om te bewonen heeft hij haar gevormd’ (v. 18). Zie je hoeveel zorg God aan ons besteedt?

Woensdag 5 oktober

'U hebt de maan gemaakt voor de tijden...' (Ps.104:19)(NBV).

'God is' (5).

Nog zoiets bijzonders: zonder de maan zou het onmogelijk voor ons zijn om op deze planeet te leven. En als iemand er ooit in zou slagen de maan uit zijn baan te krijgen, zou al het leven ophouden. De maan werkt als een soort dienstmeisje dat de oceanen en de kusten schoonmaakt. Zonder de getijden die door de maan zijn geschapen, zouden onze havens en kusten één grote stinkende afvalpoel worden en zou het onmogelijk zijn om er in de buurt te leven. Vanwege de getijden breken er continu golven op de kusten van de oceaan; zo beluchten ze het water van de planeet en zorgen voor zuurstof voor plankton, de basis van onze voedselketen. Zonder plankton zou er geen zuurstof zijn en zou al het leven eindigen. God is een creatief genie! Hij maakte de maan precies de juiste maat en plaatste hem op de juiste afstand van de aarde om de exacte atmosfeer te scheppen die we nodig hebben. We leven in een grote oceaan van lucht - 78 procent stikstof, 21 procent zuurstof. Deze elementen worden voortdurend gemengd door het getijde effect van de maan op de atmosfeer. Dit heeft hetzelfde effect dat het op de zeeën heeft en zorgt altijd voor dezelfde hoeveelheid zuurstof. Hoewel wij kooldioxide in de atmosfeer blijven dumpen, wordt het opgenomen in de oceaan en zijn we in staat om te blijven leven. Als de atmosfeer niet zo dik was als hij is, zouden we worden verpletterd door miljarden stukjes kosmisch puin en meteorieten die voortdurend op onze planeet vallen. Wie zorgt er zo goed voor jou? God! En hij is dag en nacht op zijn post! Geweldig toch?

Donderdag 6 oktober

'U geeft aan alles het leven...' (Neh. 9:6)(NBV).

'God is' (6).

Laten we eens kijken naar een ander wonder van Gods creatieve genie: de stikstofcyclus. Stikstof is uiterst inert - als dat het niet was zouden we allemaal worden vergiftigd door verschillende vormen van salpeterachtige combinaties. Vanwege die inertie kan stikstof in ons lichaam niet met andere stoffen reageren. Maar het is wel degelijk nodig voor planten in de grond, dus welke voorziening heeft God getroffen om het uit de lucht in de bodem te krijgen? De bliksem! Wel honderdduizenden bliksemschichten treffen onze planeet dagelijks en creëren elk jaar honderd miljoen ton bruikbare stikstof als plantaardig voedsel in de bodem. Zestig kilometer boven ons is er een dunne laag ozon. In gecomprimeerde staat zou dat slechts zestig centimeter dik zijn, maar zonder dat zou het leven niet duurzaam zijn. Acht moordende stralen schijnen voortdurend op onze planeet vanaf de zon; zonder ozon zouden we worden verbrand, verblind of gekookt. De ultraviolette stralen komen in twee vormen: langere stralen, die dodelijk zijn en worden afgeschermd, en kortere stralen, die nodig zijn voor het leven op aarde en door de ozonlaag heen worden gestuurd. Bovendien worden de meest dodelijke van deze stralen wel in een zeer beperkte hoeveelheid door de ozonlaag doorgelaten, voldoende om de groene algen te doden die anders zouden kunnen groeien om de meren, rivieren en oceanen van de wereld te vullen. Geen twijfel mogelijk, we zijn volledig afhankelijk van Gods goedheid. Dat is de reden waarom de psalmist zei: 'En allen zien ernaar uit dat u voedsel geeft, op de juiste tijd. Geeft u het, dan doen zij zich te goed, opent zich uw hand, dan worden zij verzadigd' (Ps.104:27-28). We hebben een ontzagwekkende God!

Vrijdag 7 oktober

'U bevloeit de bergen vanuit uw hoge zalen, de aarde wordt verzadigd...' (Ps. 104:13)(NBV).

'God is' (7).

Heb je je ooit afgevraagd waarom we nergens anders in het universum water in overvloed vinden, behalve hier op aarde? Tot op heden wordt dit door al onze telescopen en ruimtereizigers bevestigd. Water, dat verbazingwekkende oplosmiddel, lost bijna alles op deze aarde op met uitzondering van die dingen die het leven in stand houden. Deze bijzondere vloeistof die we zo vaak voor lief nemen, bestaat in de vorm van ijs, breekt rotsen en produceert bodem. Als sneeuw slaat het water op in de dalen. Als regen bewatert en reinigt het de aarde. Als damp biedt het vocht aan een groot deel van de landbouwgrond op aarde. Het bestaat in de vorm een wolkendek dat precies groot genoeg is. Als het wolken had als Venus kon er geen leven zijn op aarde. Maar elk moment is precies 50 procent van het aardoppervlak door wolken bedekt, zodat de juiste hoeveelheid zonlicht er doorheen kan filteren. Als stoom heeft water al eeuwenlang een aantal van de krachtigste machinerieën aan de gang gehouden. Anders dan bismut is het de enige vloeistof die zwaarder is bij vier graden Celsius dan bij het vriespunt. Als dat niet zo was, zou leven zoals wij dat kennen niet kunnen bestaan op deze planeet. Daarom is het lichter wanneer het bevroren is en stijgt het op. Als dit niet het geval was, zouden onze meren en rivieren vanaf de bodem bevriezen en alle vis doden; de algen zouden worden vernietigd, de zuurstoftoevoer zou ophouden en de mensheid zou sterven. Dus wanneer je het gevoel hebt dat God je niet opmerkt of om je geeft, drink dan een glas water en zeg: 'Dank u, Heer!'

Zaterdag 8 oktober

'[Die]... wijs ik terecht en bestraf ik' (Op. 3:19)(NBV).

Je aan Gods correctie onderwerpen,

Gods correctie vernedert ons soms op manieren die goed voor ons zijn. En wanneer hij het doet, hebben we drie opties: 1) Tegen hem rebelleren. 2) Ons verdedigen en excuses zoeken. 3) Zijn correctie aannemen en weer op de rit gezet worden. Maar blijvende verandering kan niet eens beginnen zolang je niet accepteert dat God onvoorwaardelijk van je houdt, precies zoals je bent. Anders blijf je maar proberen om jezelf te veranderen in een vergeefse poging om zijn liefde en acceptatie te verdienen. De waarheid is, die heb je al - je weet het alleen niet! Vaak denken we dat we door onszelf te accepteren al onze fouten vergoelijken. Maar zo werkt het niet! Je kunt Gods correctie niet echt goed ontvangen zolang je niet duidelijk beseft hoeveel hij van je houdt. Besef je dat niet dan interpreteer je zijn correctie als afwijzing en zie je zijn afkeuring van je gedrag als afkeuring van jou. Om geestelijk te groeien moet je geloven dat God aan jou is toegewijd, vooral wanneer hij je aan het corrigeren is en je leidt op manieren die je niet begrijpt. Tijdens zulke momenten moet je een onwankelbaar vertrouwen hebben in zijn liefde voor jou. De apostel Paulus was ervan overtuigd dat niets hem kon scheiden van Gods liefde (zie Rom. 8:39). In Openbaring hoofdstuk drie spreekt God tot ieder van ons als hij zegt: 'Iedereen die ik liefheb wijs ik terecht en bestraf ik.' Een van de sterkste bewijzen van Gods liefde en acceptatie is zijn correctie. Je zou je zelfs zorgen moeten maken als hij het niet doet! Dus als God je op dit moment aan het corrigeren is, neem het dan ter harte en verheug je! Het betekent dat hij goede dingen voor je in petto heeft.

Zondag 9 oktober

‘Als iemand opziener [leider] wil worden...’ (1 Tim. 3:1)(NBV).

Kwalificatie voor kerkelijk leiderschap.

De Bijbel beschrijft specifieke kwalificaties voor het leiderschap in de kerk. ‘Het is een waar woord: als iemand opziener wil worden, is dat een eerzaam streven. Een opziener moet onberispelijk zijn. Hij kan slechts de man van één vrouw zijn en hij moet sober, bezonnen, gematigd, gastvrij en een goede leraar zijn. Hij mag niet te veel drinken of driftig zijn, maar hij moet vredelievend en vriendelijk zijn, en niet geldzuchtig. Hij moet zijn huisgezin goed leiden en op een waardige manier gezag over zijn kinderen uitoefenen. Als iemand geen leiding kan geven aan zijn huisgezin, hoe zou hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen? Hij mag ook niet iemand zijn die net bekeerd is; anders raakt hij verblind en valt hij ten prooi aan de duivel. Verder moet hij buiten de gemeente een goede reputatie hebben, zodat hij niet in opspraak komt en door de duivel wordt gestrikt. Ook een diaken moet zich waardig gedragen. Hij moet oprecht zijn, mag niet overmatig veel wijn drinken en niet hebzuchtig zijn; hij moet vasthouden aan het mysterie van het geloof, met een zuiver geweten. Ook hij moet eerst op zijn geschiktheid worden getoetst; pas daarna, als blijkt dat hij een onberispelijk mens is, kan hij zijn dienst verrichten. Dit geldt ook voor de vrouwen: ook zij moeten zich waardig gedragen, ze mogen niet kwaadspreken en moeten sober en in alles betrouwbaar zijn. Een diaken mag maar één vrouw hebben en moet goed leiding geven aan zijn kinderen en zijn huisgenoten. Degenen die hun dienst goed verrichten, verwerven aanzien en kunnen door hun geloof in Christus Jezus vrijuit spreken’ (1 Tim. 3:1-13).