

Maandag 17 oktober

'Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de Heer' (Ps. 119:1)(NBV).

Een gebed voor integriteit.

Als je David had verteld dat er een dag zou komen waarop hij overspel zou plegen met de vrouw van Uriä, Batseba, en hem vervolgens zou laten ombrengen om zijn daad te verhullen, zou hij waarschijnlijk hebben gezegd: 'Ben je nou helemaal.' Toch is het gebeurd. Vergeven, in ere hersteld en erop terugblikkend schreef hij dit gebed: 'Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de Heer, gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart. Zij bedrijven geen onrecht, maar gaan de wegen die hij wijst. Uw regels hebt u gegeven opdat wij ons eraan houden. Laat toch mijn wegen recht zijn, ik wil mij houden aan uw wetten. Ik zal nooit beschaamd staan als ik uw geboden in acht neem. Ik zal u loven met een oprecht hart als ik uw rechtvaardige voorschriften leer. Ik zal mij houden aan uw wetten - verlaat mij dan niet voorgoed. Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan uw woord. Met heel mijn hart heb ik u gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden. Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen, zo zal ik niet tegen u zondigen. Geprezen bent u, Heer, onderwijs mij in uw wetten. Mijn lippen hebben uitgesproken wat uw mond ons voorschreef. Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde, meer vreugde dan rijkdom en overvloed. Uw regels wil ik overdenken, het oog op uw paden gericht. Ik verheug mij in uw wetten, uw woord zal ik niet vergeten. Wees goed voor uw dienaar - dan zal ik leven en mij houden aan uw woord. Neem de sluier van mijn ogen - dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi uw wet is' (v. 1-18). Laat dat vandaag je gebed zijn.

Dinsdag 18 oktober

'Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden' (Klaagl. 3:23)(NBV).

Verspil je leven niet in spijt!

Loop je rond met spijt over tijd die je hebt verspild, over kansen die je hebt laten lopen, over zonden die je hebt begaan en over relaties die je hebt kapotgemaakt? Spijt is een verspilling van je tijd, tenzij je er wijzer van wordt en het je aanzet om het de volgende keer beter te doen. En zolang je ademt, zal er een 'volgende keer' zijn. De Bijbel beschrijft God op deze manier: 'Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. - Veelvuldig blijkt uw trouw!' Hoe ga je dus om met spijt? Door het doen van drie dingen: 1) Kijk terug. Sta even stil bij de handelingen, gedachten en emoties die je aanzetten tot je daad. Zie je fouten eerlijk onder ogen. Maak ze je eigen! Excuses vormen geen oplossing. Toen Adam werd geconfronteerd met zijn zonde, verborg hij zich in de struiken. Toen David werd geconfronteerd met de zijne verklaarde hij zich schuldig voor God. Volg Davids voorbeeld. 2) Heb berouw. De Bijbel zegt: 'Verdriet dat God geeft leidt tot inkeer die men nooit berouwt' (2 Kor. 7:10). Wanneer je gevangen zit in een cyclus van herhaalde zonde, zal een vlot 'nu leg ik mij ter ruste neer' soort gebed je niet helpen. Zonde kwetst God, kwetst jou en kwetst anderen. Het idee achter berouw is jou zover te krijgen dat je zonde verafschuwt en besluit om ervan af te zien en het de rug toe te keren. 3) Oriënteer je opnieuw. Een van de centrale thema's van de Bijbel is 'opstanding'. Dat betekent dat je weer op kunt staan. God zei in zijn Woord: 'Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten...' (Jes. 43:17-18). Het is een nieuwe dag met een nieuwe kans om je leven weer op de rit te krijgen en verder te gaan naar grotere dingen. Verspil het niet door terug te blijven kijken in spijt!

Woensdag 19 oktober

*‘Tot de tijd dat Zijn woord uitkwam, heeft de belofte van de Heere hem [Jozef] gelouterd’
(Ps. 105:19)(HSV).*

Zijn tijdschema.

God werkt volgens zijn eigen tijdschema. En wanneer je dat accepteert, zul je in staat zijn om te genieten op de plek waar je nu bent en komen op de plek waar hij je hebben wil. God kan sowieso nooit al je vragen beantwoorden; althans niet op de manier zoals jij zou willen dat hij deed. Maar je kunt ervan op aan dat hij aan het werk is. En aangezien waar hij aan werkt vaak groter is dan je kunt bevatten, zal hij je niet lastig vallen met details die je niet aankan. Denk je even in - als God je alles verteld had waar je doorheen zou moeten gaan om te komen tot waar je nu bent, had je dat dan aangekund? Hij weet hoe lang het zal duren en hoe moeilijk het zal zijn - dat is de reden waarom hij zwijgt. Als hij jou je hele leven op voorhand liet zien zou je bezwijken. Jozef ontdekte tijdens zijn tijd in de gevangenis dat wanneer God je een visie geeft en jij je daaraan toewijdt er geen ontsnappingsclausule is. Dus probeer je niet langer een beeld van de toekomst te vormen. Wanneer je in het verleden leeft, denk je op een gegeven moment alleen nog maar in ‘had ik maars’ en wanneer je in de toekomst leeft krijg je te maken met de ‘stel dats’. Denk aan een populair liedje: ‘Eén dag tegelijk, lieve Jezus, dat is alles wat ik vraag. Geef me de kracht om te moeten doen wat ik doen moet voor vandaag. Gisteren is voorbij, lieve Jezus, en ik weet niet of ik de dag van morgen beleven mag. Heer, help mij vandaag, toon mij de weg, dag voor dag.’ Wat moet je doen? Vertrouw dat God de dingen voor jou uitwerkt volgens zijn tijdschema.

Donderdag 20 oktober

‘Jezus kwam in hun midden staan en zei: Ik wens jullie vrede!’ (Joh. 20:19)(NBV).

Hij zegt hetzelfde tegen jou.

Een van de eerste dingen die Jezus na zijn opstanding deed, was op zoek gaan naar de discipelen die hem zo in de steek hadden gelaten. ‘Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit’ (v. 19-21). Onder hen bevond zich Petrus, die over het water had gelopen, die met zijn handen wondervoedsel had uitgedeeld aan vijfduizend hongerige mensen, die had meegemaakt dat Mozes en Elia naast Jezus stonden op de berg der verheerlijking. De grote, stoere, moedige Petrus die zei: ‘Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit’ (Matt. 26:35). En hij was niet de enige. ‘Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij’ (v. 35). Toch lezen we: ‘Toen lieten allen hem in de steek en vluchtten weg’ (Marc. 14:50). De heilige Johannes, de heilige Andreas en de heilige Jakobus - allemaal mannen afgebeeld op gebrandschilderde ramen van kerken over de hele wereld - lieten Jezus in de steek toen hij ze het hardst nodig had. Maar toen hij opstond uit de dood, kwam hij er niet één keer op terug. In plaats daarvan ‘toonde hij hun zijn handen’ (Joh. 20:20). Waarom? Om hen te laten weten dat hij van hen hield, ondanks hun falen. In plaats van ze te verloochenen, zei hij: ‘Zoals de Vader mij heeft uitgezonden heeft, zo zend ik ook jullie uit’ (v. 21), en vandaag zegt hij hetzelfde tegen jou!

Vrijdag 21 oktober

‘Heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten’ (Jes. 6:3)(NBV).

Heilig! Heilig! Heilig!

Toen Jesaja God zag schreef hij: ‘In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.’ Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpsels, en de tempel vulde zich met rook. Ik schreeuwde het uit: ‘Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de Heer van de hemelse machten, gezien.’ Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: ‘Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan.’ Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen: ‘Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan?’ Ik antwoordde: ‘Hier ben ik, stuur mij.’ Toen zei hij: ‘Ga en profeteer het volgende tegen dit volk: ‘Luister goed, maar begrijpen zul je het niet; kijk goed, maar inzien zul je het niet’ (v. 1-9). Dit schriftgedeelte was niet bedoeld om jezelf op een ziekelijke manier aan een stuk introspectie over te geven of om je te laten twifelen over je rechtvaardige staat voor God als zijn verlost kind. Jesaja was de meest toonaangevende profeet in Israël en God had een opdracht voor hem. Maar voordat hij die kon gaan oppakken, moest hij weten wat er in zijn hart leefde en toelaten dat God hem veranderde. En dat heb jij ook nodig vandaag!

Zaterdag 22 oktober

‘Want wijsheid zal je geest doordringen, je koestert je in kennis’ (Spr. 2:10)(NBV).

Persoonlijke groei (1).

Persoonlijke groei leidt tot promotie. Kijk eens naar de mensen in je kerk, je bedrijf of in je vriendenkring. Management consultant W. Edwards Deming zei: ‘Leren is niet verplicht, overleven ook niet.’ In de bedrijfscultuur geldt dat hoe hoger je positie is, hoe minder je te maken hebt met ‘doen’ en hoe meer met ‘kritisch denken’. Denk even aan een conferentiezaal tijdens een belangrijke vergadering. Typerend is dat een kader van voetvolk rond de tafel zit met laptops, aktetassen en dozen vol archieven terwijl de voorzitter de kamer komt binnenwandelen met bijna niks. Dat komt omdat hij niet werd ingehuurd om computers draaiend te houden, op de planning te letten en archieven te beheren. Hij (of zij) werd ingehuurd vanwege zijn expertise en de kracht van zijn ideeën. Organisaties willen de mensen met de beste ideeën in leiderschap; daarom gaan promoties over het algemeen naar de zelfstarters - mannen en vrouwen die initiatief en groei tonen. Dus begin met het genereren van nieuwe ideeën en zie hoe snel je opvalt! Daniël begon als een slaaf in Babylon, op de onderste sport van de ladder. Maar hij werd al snel gepromoveerd tot een positie in het kabinet van Nebukadnezar. Dat komt omdat de koning was op zoek naar mensen met de volgende kwalificaties: ‘rijk aan kennis, ontwikkeld en met een scherp verstand, en bovendien geschikt om aan het hof te dienen’ (Dan. 1:4). Over baanzekerheid gesproken! En wat meer is: ‘Daniel bleef aan het hof’ (v. 21). Dus wijd je toe aan persoonlijke groei.

Zondag 23 oktober

'Alleen een wijze heeft kracht...' (Spr. 24:5)(NBV).

Persoonlijke groei (2).

Een andere indicator dat je persoonlijke groei nodig hebt is verlies aan interesse in je carrière. Veel mensen denken dat dit komt omdat ze te lang in een bepaalde baan zitten of een midlife crisis ervaren. De waarheid is dat de meesten van ons interesse in ons werk verliezen omdat we interesse verliezen in groei. Denk aan mensen die heel intensief en creatief met hun werk bezig zijn. Over het algemeen voelen zij passie voor hun werk en zitten ze lang niet zo in over details als over het grote plaatje. Terwijl de mensen om hen heen verzanden in de details van de dagelijkse routine, zijn op groei gerichte mensen druk bezig de knuppel te zwaaien om de bal uit te slaan. Dit zijn mensen die groeien, leren en hun ervaring vergroten - mensen die nooit hun interesse verliezen in hun werk - of in het leven. Pinda's kweken klinkt saai, toch? Niet voor George Washington Carver! Hij bestudeerde ze, ontwikkelde ze, ontdekte er honderden verschillende toepassingen voor en werd zo beroemd dat hij werd uitgenodigd naar Washington, D.C. om het geheim van zijn succes uit te leggen aan een commissie van het congres. Dit is wat hij de mensen vertelde: 'God heeft de pinda gemaakt. Dus ik vroeg hem gewoon om mij te vertellen wat je ermee kunt doen en dat heeft hij me laten zien!' Zo simpel is het. Besteed net zoveel tijd aan het uitbreiden van je kennis en ervaring als je besteedt aan alledaagse dingen en kijk of je belangstelling en enthousiasme niet ten goede zal veranderen. De Bijbel zegt: 'Alleen een wijze heeft kracht, inzicht maakt hem sterker.'