

Maandag 31 oktober

'... u moet het dak voorzien van een balustrade...' (Deut. 22:8)(NBV).

Pas op waarnaar je kijkt.

Er zijn wel honderden pornografische sites op internet te vinden. Het idee is om mensen er door slimme marketing per ongeluk aan bloot te stellen. Dit helpt verklaren hoe jonge kinderen van zo'n jaar of acht al verslaafd kunnen raken aan pornografie en ondersteunende websites in het midden van de nacht, wanneer hun ouders slapen. Maar deze websites worden ook bezocht door tieners en volwassenen. Dus bescherming wordt niet alleen gevraagd van de zijde van ouders, maar van iedereen die in de frontlinie strijdt voor morele zuiverheid. Chuck Swindoll schrijft: 'Een op de twee kerkgangers is actief betrokken bij internet porno. (Ben je geschokt?) Negen van de tien kinderen zijn wel eens aan blootgesteld - de meesten van hen per ongeluk terwijl ze online hun huiswerk doen. Zevenendertig procent van de voorgangers zegt dat internetporno een actuele strijd in hun leven vormt. De meesten worden eraan blootgesteld door computerscherm pop-ups, ongevraagde mails en links naar websites met onschuldige klinkende namen. Wanneer een aanlokkelijke afbeelding knippert, is verleiding moeilijk te weerstaan, vooral voor mannen. Internet is een integraal onderdeel van ons leven geworden. Er is veel dat goed is, maar er is net zo veel dat dodelijk is. Het is dan ook onze verantwoordelijkheid als christenen om onszelf te beschermen tegen de gevaren die deel uitmaken van internetgebruik!' God zei tegen de Israëlieten dat ze het dak van hun huis moesten voorzien van een balustrade omdat ze anders aansprakelijk zouden zijn wanneer iemand eraf zou vallen. Zelfs de apostel Paulus erkende dat hij als geestelijk leider 'gediskwalificeerd' zou kunnen worden (zie 1 Kor. 9:27). Dus het woord voor jou vandaag is: pas op met waarnaar je kijkt.

Dinsdag 1 november

'Heer, stuur toch iemand anders...' (Ex. 4:13)(NBV).

'On the job' training.

Toen God Mozes opdroeg om naar het paleis van farao te gaan en te zeggen: 'Laat mijn volk gaan,' reageerde hij door te zeggen: 'Neemt u mij niet kwalijk, Heer, stuur toch iemand anders.' Voel jij je vandaag ook zo? Zo ja, luister dan wat God tegen Mozes zei: 'Ga nu, ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in de mond leggen' (v. 12). Wanneer God je roept rust hij je toe. Maar niet altijd op voorhand. Soms vindt je training plaats terwijl jij al aan het doen bent wat God je opdroeg. En dat kan eng zijn. Misschien heb je tegen God gezegd: 'Ik vind het eng om voor mensen te spreken - en u wilt dat ik deze vergadering leid?' Of: 'Waarom zou u willen dat ik solliciteer naar deze baan? Ik ben daar toch niet de aangewezen persoon voor?' Je kunt niet vertrouwen op je eigen perspectief. De enige kwalificaties die nodig zijn voor om het even welke baan die God van je vraagt zijn zijn kracht en zijn vermogen. De rest is 'on the job' training. Je moet gewoon op God vertrouwen en handelen volgens zijn aanwijzingen. Dat betekent niet dat je nooit bang zal zijn. Dat zal ongetwijfeld gebeuren! Maar dat is wanneer je je geloof moet gaan oprekken en het moet laten uitgroeien, verder dan je voor mogelijk had gehouden. Dat is wanneer je moet gaan doen wat gedaan moet worden op basis van wat je op dit moment weet. Dat kan vernederend zijn. Je zult merken dat je meer afhankelijk bent van God dan ooit. Waarschijnlijk zul je veel moeten vragen aan mensen om je heen - en soms meer dan eens. Maar wees niet bang om te vragen, om fouten te maken, om hulp te zoeken of dingen anders te doen dan je voorganger. Als God jou geroepen heeft - ben jij de juiste persoon voor de taak. Verlies dat nooit uit het oog!

Woensdag 2 november

'Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft' (Fil. 4:13)(NBV).

Je kunt het!

Een van de favoriete strategieën van Satan is je het gevoel te geven dat je tot niets waardevols in staat bent. Hij zal je herinneren aan fouten van vroeger zodat zelfs wanneer je een poging doet, je angst om te falen je zal tegenhouden. Dit wordt gewoonlijk aangeduid als het faalsyndroom. Satan wil dat je je zo slecht voelt over jezelf dat je je vertrouwen verliest. Maar in wezen heb je geen vertrouwen nodig in jezelf - je hebt vertrouwen nodig in de God die in jou leeft! Heb je dat niet dan ben je als een vliegtuig zonder brandstof op de startbaan; je ziet er goed uit, maar je hebt geen vermogen. Weet dit wel: door Christus heb je de macht om te doen wat je nooit zelf zou kunnen doen. Zodra je deze waarheid leert, zal je, elke keer wanneer de duivel je vertelt dat je niets goed kunt doen, antwoorden: 'Misschien niet, maar Jezus in mij kan het wel; en hij zal het doen want ik vertrouw op hem en niet op mezelf. Zijn Woord zegt dat ik zal slagen in alles wat ik doe (zie Jozua 1:7). Wanneer de vijand tegen je zegt: 'Dit kun jij niet, dus probeer het maar niet eens! Je zult weer falen, net zoals je in het verleden deed,' moet je antwoorden: 'Dat klopt, zonder Jezus ben ik nergens toe in staat. Maar met hem en in hem kan ik alles wat ik moet doen.' Lees deze woorden, laat ze goed tot je doordringen en ga er vandaag op vertrouwen: 'Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.' Het woord voor jou vandaag is: je kunt het!

Donderdag 3 november

'Wie vaak terecht gewezen wordt en toch hardnekkig blijft, wordt plotseling geveld, zonder kans op redding' (Spr. 29:1)(NBV).

Geef gehoor aan de waarschuwingen.

In het officiële blad van het Instituut voor de Marine meldde Frank Koch iets over een zeer ongebruikelijke ontmoeting op zee. Een slagschip maakte zich op voor een zwaar weer oefening. Kort nadat de zon onderging, meldde de uitkijk een licht in de verte zodat de kapitein de seiner een bericht liet sturen: 'We zitten op ramkoers. Ik adviseer je twintig graden van koers te wijzigen.' Een paar minuten later kwam er een signaal terug: 'Ik adviseer u om uw koers te wijzigen.' De kapitein beval woedend dat er een ander signaal werd gestuurd: 'Ik ben de kapitein, wijzig de koers twintig graden.' Opnieuw kwam het antwoord: 'Ik ben een zeeman, tweede klasse. U kunt beter uw koers wijzigen.' Furieus blafte de kapitein een laatste dreigement: 'Ik ben een slagschip! Wijzig de koers!' Het signaal kwam terug: 'Ik ben een vuurtoren.' De kapitein veranderde natuurlijk zelf van koers! Het is roekeloos om geen gehoor te geven aan de bakens die je waarschuwen voor gevaar. Zij nemen verschillende vormen aan: symptomen van gezondheidsproblemen, langdurige echtelijke conflicten, opstandige kinderen, overmatige schuldenlast, slechte gewoonten of teveel stress. De lijst is eindeloos. Het maakt niet uit of je succesvol, invloedrijk en druk bent. Wanneer God je een waarschuwing stuurt en je vertelt van koers te wijzigen, dan ga je niet met hem in discussie als je wijs bent. Dan doe je het snel. Even persoonlijk. Heeft God je aangesproken over iets in je leven dat verkeerd is, maar blijf je hem weerstaan? Of heb je het voor je uitgeschoven? Alles wordt beter wanneer jij je tót hem wendt en niet van hem af.

Vrijdag 4 november

‘Houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen scheidt’ (Hebr. 13:16)(NBV).

Zoek naar manieren om anderen te dienen.

Toen Ronald Reagan gouverneur van Californië was, glipte hij soms al vroeg weg uit zijn kantoor en zei tegen zijn administrateur Michael Deaver dat hij een boodschap ging doen. Deaver werd nieuwsgierig, dus hij bladerde door de ‘nog te lezen’ stapel op het bureau van de gouverneur. Bovenop lag een gekreukelde brief van een man die in Vietnam was gestationeerd. De soldaat had aan Reagan geschreven over zijn leven in Zuidoost-Azië en hoe zeer hij zijn vrouw miste. Die dag was hun trouwdag en hij wilde haar laten weten hoeveel hij van haar hield en verlangde bij haar te zijn. Hoewel hij haar al een kaartje had gestuurd, vroeg hij de gouverneur of hij wilde bellen om te vragen of het goed met haar ging en om zijn liefde door te geven voor het geval ze de kaart niet had ontvangen. De volgende dag ontdekte Deaver dat Reagan veel meer had gedaan dan de soldaat gevraagd had. Hij had een dozijn rode rozen meegenomen en ze aan de vrouw van de man overhandigd. Dale Rowlee, de chauffeur van de gouverneur, vertelde Deaver dat Reagan de vrouw met een buitengewoon nederige houding had benaderd en de bloemen had aangeboden namens een liefhebbende echtgenoot die was gestationeerd in een jungle hel aan de andere kant van de wereld. Daarna bracht hij meer dan een uur met haar door, dronk koffie en praatte over haar gezin. Reagans nederigheid is in feite misschien wel een van de geheimen van zijn blijvende populariteit geweest. Iemand zei eens: ‘Nederig zijn tegenover meerderen is iets plichtmatigs, tegenover gelijken hoffelijk, tegenover minderen edelmoedig.’ Het zijn niet de grote daden, maar de kleine daden van vriendelijkheid die ons groot maken in de zin zoals God het bedoelt. ‘Dat zijn offers waarin God behagen scheidt.’

Zaterdag 5 november

‘Wie rechtvaardig leeft, baant zich een rechte weg’ (Spr. 11:3)(NBV).

Integriteit.

Het woord integriteit is afgeleid van het woord integer, een wiskundige term voor een heel getal in tegenstelling tot een breuk. Dus wanneer jij er een integere wandel op na houdt, betekent dit dat je de hele waarheid spreekt en niet slechts een fractie ervan. Dat is de reden waarom we in de rechtbank onder ede verklaren om ‘de waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid’ te vertellen. Waarom wijken we dan af van de waarheid, verfraaien we hem en vertellen we halve waarheden? Soms is het voor financieel gewin, de andere keer is het voor sociaal voordeel. Soms is het om onze acties te verbergen, de andere keer is het om onszelf bepaalde voordelen te gunnen. Jakob, wiens naam ‘bedrieger’ betekent, speelde onder één hoedje met zijn moeder en bedroog zijn vader om in het bezit te komen van het eerstgeboorterecht - een dubbel deel van hun vaders erfenis, iets wat rechtens toebehoorde aan zijn oudere broer Esau. En Jakob betaalde er een hoge prijs voor. Hij werkte daarna veertien jaar lang als vluchteling voor zijn schoonvader, die een nog grotere en betere bedrieger was dan Jakob. Tot slot, in wanhoop, had Jakob een ontmoeting met God en hoorde deze woorden: ‘Ikzelf sta je ter zijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat... ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd’ (Gen. 28:15). Die dag veranderde Jakobs waardenstelsel en werd de nederige een geveer. Hij zei tegen God: ‘Ik beloof dat ik u dan een tiende deel zal afstaan van alles wat u mij geeft’ (v. 22). En daarna zegende God hem boven zijn stoutste dromen. Na vele jaren keerde hij terug naar huis met een fijne familie, grote rijkdom en een nieuwe naam: Israël. De waarheid is, integriteit loont elke keer. Waarom? Omdat God ervoor instaat.

Zondag 6 november

‘Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat’ (2 Kor. 4:7)(NBV).

Geef niet op.

Paulus schrijft: ‘Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God.’ Aarden pot verwijst naar kopjes, schalen, potten, enz. En waar het om gaat is wat erin zit. Een pot kan barsten en scheuren vertonen, maar als hij eenmaal gewassen en gereinigd is kan hij opnieuw worden gebruikt. Dus geef niet op omdat iemand ontdekt dat je een pot van klei bent met barsten en scheuren. Er klinkt een schreeuw vanaf de weg naar Jericho die misschien wel niemand hoort behalve jij. Een of andere stervende dief wordt misschien gered wanneer jij gewoon blijft prediken, dwars door je pijn heen, omdat de boodschap die anderen redt degene is die ons ook redt. Het gebroekene en gevallene aanvaarden is de kracht van het evangelie - het is niet de zwakte ervan. Er is een wereld van verschil tussen de kilte van een opstandig hart en de schreeuw van een onrustig hart dat zegt: ‘God, red mij van mezelf.’ Eén glimp van Gods genade brengt ons allemaal op onze knieën en laat ons belijden en afzien van zonde, ‘terwijl we iedere gedachte krijgsgevangene maken om haar aan Christus te onderwerpen’ (2 Kor. 10:5). Een voorganger schrijft: ‘Mensen luisteren naar onze eenzijdige succesverhalen en raken ontmoedigd. Ze denken dat terwijl zij worstelen, wij alles op een rijtje hebben. Dat komt omdat we de verhalen hebben vervalst en er niet in geslaagd zijn om de hele waarheid te vertellen. God helpe ons! Onze boodschap is dat we door genade werden gered, worden gered en zullen worden gered.’ Als het nodig is, ga dan terug naar het huis van de Pottenbakker en laat hem je weer op de schijf zetten om je opnieuw te maken, maar geef niet op! (zie Jeremia 18:1-4.)