

Maandag 7 november

'We hebben verschillende gaven....' (Rom. 12:6)(NBV).

Probeer het uit (1).

Bob Buford was een succesvolle zakenman die voelde dat God hem voor een bepaalde bediening riep. Hij wist alleen niet welke, dus besloot hij om het uit te proberen. Hij riep een groep voorgangers van grote kerken bij elkaar om te kijken of ze konden profiteren van het soort organisatorische kennis dat hij bezat. De kosten om dit te doen waren laag genoeg zodat hij, wanneer het op niets uitliep, gemakkelijk zijn zoektocht elders had kunnen voortzetten. Als hij zijn baan als CEO impulsief was gestopt en ergens in een kerk een staffunctie had aangenomen, zou hij zijn roeping hebben kunnen mislopen en zijn kans om te blijven zoeken in gevaar hebben gebracht. Hierdoor heeft hij nu een bediening met een wereldwijde invloed. Nu kun je niet zomaar afstand doen van eerdere verplichtingen. Amos stapte over in de profetische business terwijl hij nog steeds zijn herderlijke taak had om op terug te vallen. Paulus bleef tenten maken toen hij gemeentes ging stichten. Het onderscheiden van Gods wil vergt tijd en geduld, en de meesten van ons hebben rekeningen te betalen en gezinnen te onderhouden. Dus wat moet je doen? Houd je huidige baan voorlopig aan - maar probeer wel dingen uit! En vergeet niet dat je niet alleen bent. God is meer toegewijd aan je succes dan jijzelf. Wanneer je het gevoel hebt dat hij groen licht heeft gegeven, duw het gaspedaal dan verder in. Toneelschrijver Arthur Miller zei: 'Het is verkeerd om in een situatie te blijven waarvan je weet dat die niet bij je past. God heeft je niet op deze aarde gezet om je jaren te verspillen aan werk dat hij niet bedacht of bedoeld heeft voor je leven, hoeveel je er ook voor betaald kan krijgen.'

Dinsdag 8 november

'Laat iedereen zijn eigen daden toetsen...' (Gal. 6:4)(NBV).

Probeer het uit (2).

Een voorganger schrijft: 'Ik had wel honderd gaventesten kunnen doen toen ik jong was en dan was ik er nog niet achter gekomen dat ik goed was in lesgeven omdat ik het domweg nooit had gedaan. Het was pas nadat ik spreekbeurten was gaan aannemen dat ik resultaat zag, bevestiging van anderen kreeg en besepte dat God mij de gave had gegeven om dit te doen.' Zolang je niet bereid bent om het risico te nemen om ergens in te stappen, weet je nooit waar je goed in bent. Natuurlijk maak je fouten - en dat kan soms zo ontmoedigend zijn dat je wilt opgeven en het niet opnieuw probeert. Maar als je van je fouten leerervaringen maakt, zal je niet alleen ontdekken waartoe God je geroepen heeft, je zal ook groeien en je bekwamen. Paulus schrijft: 'Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op te laten voorstaan. Want ieder mens moet zijn eigen last dragen' (v. 4-5). Dan voegt hij eraan toe: 'Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten' (v. 9-10). Kijk vandaag eens serieus naar wat er van je leven rest en besluit het te laten tellen. Een van de meest trieste zinnen in het leven staat op een grafsteen en luidt als volgt: 'Pas toen ik ging sterven, ontdekte ik dat ik niet had geleefd.' Laat men dat van jou niet kunnen zeggen!

Woensdag 9 november

‘Daarom zocht hij [David] steun bij de Heer, zijn God’ (1 Sam. 30:6)(NBV).

Leer jezelf aan te moedigen!

David had net een reeks spectaculaire militaire overwinningen behaald. Maar toen hij terugkeerde uit de strijd en zag dat zijn huis was vernield door de Amalekieten en zijn gezin gevangen was genomen, werd hij diepbedroefd. Hij en zijn mannen vielen op de grond en huilden tot ze niet meer konden. Maar hij bleef niet liggen. ‘David raadpleegde de Heer: ‘Moet ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen?’ ‘Ja,’ antwoordde de Heer. ‘Achtervolg hen; je zult ze zeker inhalen en de gevangenen bevrijden’ (v. 8). En het feit dat David steun zocht bij de Heer, in combinatie met Gods leiding, leidde hem naar zijn volgende overwinning. We kunnen hieruit leren hoe we op de juiste manier op onszelf moeten inpraten, hoe we Gods beloften moeten citeren en hoe we voor onszelf moeten bidden. En hier is een belofte uit de Psalmen om op te vertrouwen: ‘Met tranen slapen we ’s avonds in, ’s morgens staan we juichend op’ (Ps. 30:5). Je vreugde zal terugkeren. God heeft het beloofd! Dus kijk vandaag in de spiegel en zeg tegen jezelf: ‘Dit zal ook voorbijgaan. Wat me niet kapot maakt, maakt me sterker. In de tussentijd zal ik ervoor zorgen dat deze situatie me dichter naar u toe trekt, Heer.’ Kom op, ga jezelf aanmoedigen! De grootste veldslagen brengen de grootste overwinningen. Je zwakke punten kunnen ontdekkingspunten worden voor onvermoede sterke punten. Verwijzend naar de slechtste periode van zijn leven zei Jozef: ‘Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd’ (Gen. 50:20). En dat doet hij nog steeds! Andere mensen hebben geen controle over je bestemming, God wel, en hij is niet zoals de anderen. Hij kan je pijn omzetten in winst en je littekens in groeilijnen! Herpak jezelf, oriënteer je opnieuw en neem je zelf voor om door te zetten. Het woord voor jou vandaag is: leer jezelf aan te moedigen.

Donderdag 10 november

‘... er zaten alleen maar bladeren aan’ (Matt. 21:19)(NBV).

Fruit of gewoon bladeren?

De Bijbel zegt: ‘Toen hij vroeg in de morgen naar de stad terugkeerde, kreeg hij honger. Langs de weg zag hij een vijgenboom staan. Hij liep ernaartoe, maar er zaten alleen maar bladeren aan. Daarop zei hij tegen de boom: ‘Nooit ofte nimmer zul je meer vrucht dragen!’ Ogenblikkelijk verdorde de vijgenboom’ (v. 18-19). Misschien vind je dit een vrij harde behandeling. Het was de schuld van de boom toch niet dat hij geen vijgen had. Dus waarom vervloekte Jezus de boom? Men zegt dat wel dat het ermee te maken heeft dat de vruchten van de vijgenboom ongeveer tegelijk met de bladeren verschijnen. Dus toen Jezus bladeren aan de boom zag, had hij het recht om vrucht te verwachten. En toen dat er niet was, vervloekte hij het feit dat het nep was terwijl de boom de indruk wekte dat het echt was. Er is een belangrijke les hier voor ieder van ons. Zorg ervoor dat je niet een indrukwekkende reeks van bladeren laat zien zonder dat het zijn vruchten afwerpt. Er is meer nodig dan een bumpersticker op je auto, een Jezus-pin in je revers en een grote Bijbel onder je arm om mensen te beïnvloeden en voor Christus te winnen. De Bijbel zegt: ‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing’ (Gal. 5:22-23). Dat is het soort vrucht dat mensen kunnen zien, aanraken, proeven en genieten. En dat is het soort dat God vandaag in je leven wil zien.

Vrijdag 11 november

‘Wat verborgen is, behoort de Heer, onze God, toe’ (Deut. 29:29)(NBV).

Op God vertrouwen wanneer er geen antwoorden zijn.

De verliezen in het leven laten ons achter met pijn en allerlei vragen. Een jonge moeder of vader overlijdt aan kanker. Een gelukkig gezin wordt getroffen door echtscheiding. Financiële problemen vernietigen je pensioenplannen. Een kind gaat naar de gevangenis, wordt gedood of pleegt zelfmoord. Dergelijke tijden roepen vragen op die moeilijk, zo niet onmogelijk te beantwoorden zijn. We onderzoeken de situatie opnieuw en opnieuw. We speculeren over de details, op zoek naar aanwijzingen die misschien zin kunnen geven en het makkelijker voor ons maken om te dragen. We richten de schijnwerpers op onszelf, op anderen, zelfs op God en vragen ons af wat misschien anders had gekund of gemoeten waardoor het voorkomen had kunnen worden. We richten ons tot vrienden, medegelovigen en voorgangers en horen alleen maar vroom klinkende algemeenheden en onvoldoende pogingen om onze pijn te minimaliseren. Wanneer er geen antwoorden op handen zijn en de hemel gesloten lijkt, wat moet je dan doen? Hier zijn twee teksten om je in dergelijke tijden te helpen: 1) ‘Wat verborgen is, behoort de Heer, onze God, toe; wat openbaar is, komt ons toe’ (Deut. 29:29). Wat betreft het begrijpen van de dingen hebben wij ons terrein en God het zijne. En dat van ons is beperkt voor zover hij besluit er iets van te onthullen. Op dat moment moet je ‘vertrouwen op de Heer met heel je hart en niet op je eigen inzicht steunen’ (Spr. 3:5). 2) ‘En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede’ (Rom. 8:28). Misschien geeft God je uitleg, misschien ook niet. Maar hij is ‘de alfa en de omega, de eerste en de laatste’ (Op. 22:13), wat betekent dat hij een plan heeft en het uitwerkt voor ons bestwil en zijn glorie. Dus vertrouw hem!

Zaterdag 12 november

‘Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn’ (Joh. 8:36)(NBV).

Vrij om jezelf te zijn!

We leven in een wereld van groepsdruk. Anderen bepalen de standaard en wij dragen het, rijden erin, citeren het of doen het. In sommige gevallen is dat prima, maar niet als het gaat om de richting van je leven. Jezus zei: ‘Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.’ Dat betekent vrij van de druk die anderen je proberen op te leggen; vrij om te zijn zoals God je bedoeld heeft; vrij om voor antwoorden naar hem te kijken in plaats van altijd naar andere mensen. De Bijbel zegt: ‘Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt’ (Joh.3:27). Wanneer je verder kijkt dan de oppervlakte ontdek je dat velen van ons diep van binnen worstelen met onzekerheid. We zijn competitief, vergelijken onszelf voortdurend met anderen. We zijn jaloers op hun bezittingen, vaardigheden en prestaties. We proberen net zo te leven als bepaalde mensen of op hen te lijken. En als gevolg daarvan raken we gefrustreerd omdat we opereren buiten het gebied waartoe God ons geroepen heeft. Met andere woorden, we zijn onszelf niet! Begrijp dit goed: het christelijke leven is een wedloop en je moet je eigen parcours lopen. Je zult nooit genieten van de volheid van Gods zegen zolang je er niet mee instemt te zijn wie hij wil dat je bent. Dus kijk vandaag in de spiegel en zeg tegen jezelf: ‘Ik ben wie ik ben. Ik kan niets anders dan waartoe God mij geroepen heeft. Dus ik ga zo goed mogelijk proberen mijn beste zelf te zijn - en er elk moment van genieten.’

Zondag 13 november

*‘Zo kwam Jozef in de gevangenis terecht. Maar de Heer stond hem ter zijde...’
(Gen. 39:20-21)(NBV).*

Van de bodem naar de top.

Toen de vrouw van Potifar riep dat ze werd aangerand, geloofde haar man haar en werd Jozef in de gevangenis gegooid. Sommigen van ons zou hebben gezegd: ‘Het is niet eerlijk. Ik deed het juiste. Misschien had ik een beetje plezier moeten hebben, dan had ik mijn baan behouden en zelfs promotie gekregen.’ Jozef niet! Op dat punt in zijn leven was er geen betere plek voor hem om te zijn, want hij was precies waar God hem hebben wilde. Het was in de gevangenis dat hij de opperschenker ontmoette, die hem op zijn beurt voorstelde aan de farao, die hem uiteindelijk op de troon plaatste. Soms God neemt ons mee naar de bodem om ons naar de top te brengen. Het moeilijkste is te beseffen dat wanneer je de bodem raakt het niet het einde van de reis is. De Bijbel zegt van Jozef: ‘... totdat zijn voorspelling uitkwam en het woord van de Heer hem vrijspak’ (Ps.105:19). Farao zou een droom gaan krijgen die niemand in zijn koninkrijk kon uitleggen behalve Jozef. En als gevolg daarvan zou Jozef niet onbetekenend blijven maar een held worden, geen gevangenisstrepen meer dragen maar een tweede plek bekleden onder farao. Niemand kan dat soort wonderen bewerken dan God alleen. De meesten van ons zouden kiezen voor vervroegde vrijlating, een stel kleren en wat geld om thuis te komen. Maar God had iets veel beters in gedachten voor Jozef. En dat heeft hij ook voor jou! Hij weet waar hij je mee naar toe neemt. Hij kent de lessen die je onderweg moet leren zodat je op een gegeven moment je werk kunt doen. Dus kijk vandaag naar Gods hand in je situatie.