

**Maandag 28 november**

*'U bent zelf een brief van Christus' (2 Kor. 3:3)(NBV).*

Probeer mensen te zien zoals God ze ziet.

Wanneer je eens goed kijkt naar sommige mensen die Jezus als zijn discipelen riep, komt het woord 'disfunctioneel' in je op. Maar Jezus werd daardoor niet afgeschrikt. Zoals je soms schatten aantreft in rommel was hij in staat om hun potentieel te zien, het eruit te halen en te ontwikkelen. En dat is jouw verhaal immers ook? Paulus schrijft: 'U bent zelf een brief van Christus... niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God.' Andere mensen schrijven jouw verhaal niet. Zelfs jij niet. 'De Geest van de levende God' schrijft het. Dat betekent dat je beste dagen nog voor je liggen! Een oude Bijbel lag op een koopjestaaf samen met honderden oude gehavende boeken. Een heleboel mensen hadden hem opgepakt en erdoorheen gebladerd. Hij was in niet al te beste staat - zeker geen twee euro waard - dus hij werd opzij gelegd. Toen pakte een man hem op, onderdrukte een kreet en haastte zich naar de kassa om de schamele vraagprijs te betalen. Het bleek dat het ging om een originele Gutenberg Bijbel met een waarde van naar schatting meer dan een miljoen euro! Hoeveel keer is dat oude boek van hand tot hand gegaan voordat het werd 'losgekocht'? Hoeveel keer heeft de wereld het opzij geworpen, zich niet bewust van de waarde ervan? De waarheid is, we werden allemaal gepasseerd totdat Jezus de waarde zag in ons. Maar in plaats van een spotprijs te betalen betaalde hij de hoogst mogelijke prijs. 'Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren' (Rom. 5:8). Dus wanneer je een slechte dag hebt, kijk dan in de spiegel en bedenk: 'Golgotha waardig, zoveel houdt God van mij!' Ga er dan op uit en probeer anderen te zien als schatten waar God niet zonder kan; zondaren voor wier verlossing Christus stierf.

**Dinsdag 29 november**

*'Door te luisteren komt men tot geloof' (Rom. 10:17)(NBV).*

Twijfel niet aan Gods Woord.

Je kunt aan je eigen vermogen twijfelen, maar twijfel nooit aan dat van God - of aan zijn beloften en zijn bereidheid om ze te vervullen. De psalmist schreef: 'Groter dan verwacht is uw naam, is uw woord' (Ps. 138:2)(WB). Het enige wat God in het universum boven zijn naam heeft geplaatst, is zijn Woord. Dus vul je denken ermee, spreek het dagelijks uit en trek het nooit en te nimmer in twijfel. Twijfel komt vaak voort uit onze neiging onszelf af te schilderen als zelfverzekerd. Zelfvertrouwen is een concept dat wordt aangeprezen door de wereld; het stimuleert ons om te vertrouwen op onze eigen vaardigheden en capaciteiten. Maar de Bijbel zegt: 'Wie op zijn eigen verstand vertrouwt, is een dwaas' (Spr. 28:26). En het vers dat wordt beschouwd als het middelste van de Bijbel is: 'Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen' (Ps.118:8). Dus richt je vertrouwen op God, niet op jezelf of op iemand anders. Twijfel je aan jezelf en aan je eigen waarde? Twijfel je eraan of je je carrière kunt najagen? Twijfel je of je wel geschikt bent om gezonde relaties op te bouwen? Ondanks het feit dat hij bijna drie jaar met Jezus had opgetrokken en gehoord had dat hij beloofde weer op te staan uit de dood, zei Tomas toch: 'Alleen als ik de wonden... zie... zal ik het geloven' (Joh. 20:25). Heeft Jezus Tomas de rug toegekeerd vanwege zijn twijfels? Nee, hij verwerpt nooit een oprecht, twijfelend hart! Jezus kwam zelf naar hem toe en loste al Tomas' twijfels op. En terwijl je zijn Woord leest en zijn aangezicht zoekt, zal hij ook jouw wantrouwen en bezwaren verlichten. Wanneer jij ophoudt met leven in het rijk van gevoelens en leert wandelen in geloof, zullen je twijfels gaan wegebben (zie 2 Kor. 5:7).

**Woensdag 30 november**

*'Zou een rechtvaardige mij slaan, het was mij een weldaad...' (Ps.141:5)(NBV).*

Wanneer God iemand stuurt om je te helpen.

De grootste aanklacht tegen niet weten is niet leren. Als je er op de juiste manier naar kijkt is elke ervaring in het leven een leerschool en elke nieuwe kennis een leraar. Dus grijp iedere kans aan om te leren. Zorg er alleen voor dat je de juiste leraren kiest: zij die het recht hebben verdiend om langs zij te komen en die, wanneer gepast, de moeilijke vragen stellen, perspectief brengen en je op de rails zetten. Salomo zei: 'Het juiste woord op de juiste tijd is als een gouden appel op een zilveren schaal. Een wijze vermaning voor een luisterend oor is als een gouden ring' (Spr. 25:11-12). Wanneer God iemand stuurt om je te helpen: 1) Toon dan waardering. Zie het niet als iets vanzelfsprekends en vergeet nooit dankjewel te zeggen. Een houding van 'ik verwacht geen waardering dus toon ik het ook niet,' zal je schaden en deuren naar de toekomst sluiten. 2) Doe jouw aandeel. Wees niet alleen gericht op je eigenbelang en wees niet opportunistisch. Zoek naar manieren waardoor jouw aanwezigheid een pluspunt is, geen blok aan het been. Het leven is je niets verschuldigd behalve dat het je een kans biedt om te groeien. 3) Ken je grenzen. Andere mensen kennen iemand misschien goed genoeg om hem bij zijn voornaam te noemen, maar dat betekent niet dat jij dat ook zou moeten doen - zeker niet bij een potentiële mentor. Als iemand zegt: 'Hallo, mijn naam is Piet,' reageer dan niet met 'Hoi Piet, hoe istie!' Toon respect en probeer niet het protocol te wijzigen om het te laten passen bij de omgeving die jij gewend bent. Bewaak grenzen, respecteer anderen, luister en je zult altijd mensen hebben die bereid zijn om jou op weg te helpen.

**Donderdag 1 december**

*'God herschreef de tekst van mijn leven toen ik het boek van mijn hart openlegde voor zijn ogen' (2 Sam. 22:25)(naar The Message)*

God kent je levenstekst.

Je kunt succesvol zijn maar je toch nog steeds leeg voelen van binnen. Salomo's leven bewijst dat. Hij was een van de rijkste en beroemdste mannen ter wereld. Toch begint hij het boek Prediker verbazingwekkend genoeg met de volgende woorden: 'Alles is ijdelheid' (Pred. 1:2)(NBG). Salomo ontdekte dat een gelukkig leven alleen kan worden gebouwd op twee dingen: relaties en doelen. En de eerste en belangrijkste relatie die je moet hebben is die met God. Zodra dat gebeurt ontdek je je levensdoel. En sla je die weg in, dan kennen je vreugde en vervulling geen grenzen. Zelfhulpgoeroes vertellen ons: 'Kijk in jezelf en je vindt de sleutel!' Maar hoe kun je het plan voor je leven ontdekken door het alleen maar te onderzoeken? Dan heb je in de staatsloterij nog meer geluk! Nee, 'In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid' (Efez. 1:11-12). Je levensdoel is reeds bepaald door de grootste geest en het vriendelijkste hart in het heelal: de geest en het hart van God. Loopt alles op dit moment niet zo lekker voor je? Dat soort tijden kennen we allemaal. Maar hier is een belofte waar je op kunt bouwen: 'Hij die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt' (v. 11). God kent de tekst van je leven. Bid en hij zal hem aan je openbaren.

**Vrijdag 2 december**

*‘... al in de zomer leggen ze een voorraad aan’ (Spr. 30:25)(NBV).*

Wees voorbereid.

Mieren zijn klein maar slim; ‘al in de zomer leggen ze een voorraad aan’ (v. 25). Ken je het verhaal over de mier en de sprinkhaan nog? In de zomer is de mier druk bezig voedsel te verzamelen terwijl de sprinkhaan maar wat aanrommelt. Vervolgens doet de winter zijn intrede en de mier trekt zich terug in zijn huisje en geniet van het leven. Hij heeft de prijs betaald en kan nu genieten van de beloning. Maar nu is het tijd voor de sprinkhaan die voor zijn eerdere gelanterfant moet boeten. Als gevolg daarvan verhongert hij in de kou omdat hij niet begreep dat de enige goede voorbereiding voor de toekomst het verstandig gebruik van vandaag is. Denk er eens over na: vroeger op school heb je je vast wel eens zo goed op een examen voorbereid dat je vol vertrouwen de klas inliep, in de wetenschap dat je een goed cijfer zou halen. Wel, dat dezelfde vertrouwen kun je hebben in het dagelijkse leven. Helaas léiden we vaak niet ons leven maar ondergáán we het! Maar het leven is geen generale repetitie. Je krijgt geen tweede kans. Benjamin Disraeli zei: ‘Het geheim van het succes in het leven is om klaar te zijn wanneer de tijd daar is.’ Vraag: als God je alles gaf waar je op dit moment voor bidt, zou je er dan klaar voor zijn? Niets geweldigs ontstaat van het ene moment op het andere; succes ook niet. Noch falen. Alles is een proces. In wezen is elke dag van je leven een voorbereiding op de volgende. Dus de vraag is waarop je je voorbereidt en hoe. Stel je je in op succes of op falen? Alleen als je bereid bent om eerst hard te werken, zul je later de vruchten kunnen plukken.

**Zaterdag 3 december**

*‘De weg van goddelozen is alleen maar duisternis...’ (Spr. 4:19)(NBV).*

Dubbele moraal.

De Bijbel zegt: ‘De weg van de rechtvaardigen is stralend als de zon, die opkomt, hoger klimt, totdat de dag zijn licht verspreidt. De weg van de goddelozen is alleen maar duisternis, ze struikelen, en weten niet waarover’ (v. 18-19). In 1966 publiceerde Joseph Fletcher een boek over ethiek dat een bestseller werd. Daarin zei dat hij liefde de enige norm was voor het bepalen van goed en kwaad. Het resultaat was ethische chaos. Waarom? Omdat we daardoor onze eigen normen konden bepalen, die van situatie tot situatie veranderden. En tot overmaat van ramp is het onze natuurlijke neiging om het voor onszelf niet zo nauw te nemen - we beoordelen onszelf op onze intenties en anderen op hun gedrag, waarbij we hen langs een hogere maatlat leggen. Bijvoorbeeld, iemand die sjoemelt met zijn belastingen of kantoorbepoortigheden ontvreemdt, verwacht nog steeds eerlijkheid van het bedrijf waar hij zijn spullen koopt en van de zakelijke klanten met wie hij te maken heeft. Dat is wat bekend staat als de dubbele moraal. Het is gemakkelijk om een hekel te hebben aan mensen die niet slagen voor de ethiektest - vooral wanneer ze óns iets hebben aangedaan. Maar het is een stuk moeilijker om ethische keuzes te maken in ons eigen leven. Begrijp dit goed: wanneer jij handelt op het randje van eerlijkheid, ga je er hoe dan ook overheen! Het is mogelijk om mensen een tijd lang voor de gek te houden, maar je daden achterhalen je altijd. Zoals iemand tijdelijk lijkt te kunnen profiteren van oneerlijkheid, zo ziet waarheidsgetrouw zijn er soms uit als een verloren zaak. Maar zowel je plezier als je profijt zal van korte duur zijn, want uiteindelijk staan we allemaal een keer voor de rechterstoel van God - en hoe kom je dan over?

**Zondag 4 december**

*‘Het loon van nederigheid - de vreze des Heeren - is rijkdom, eer en leven’ (Spr. 22:4)(HSV).*

De deugd van nederigheid (1).

Toen Benjamin Franklin tweeëntwintig was woonde hij in Philadelphia na ontsnapt te zijn aan een benauwende leertijd. Hij was, zoals ze zeggen, op zoek naar zichzelf. Eén vraag brandde in zijn hart: wat zijn de belangrijkste prioriteiten in mijn leven? Als antwoord ontwikkelde hij twaalf ‘deugden’ - waarden die een leidraad voor zijn leven zouden vormen. Het waren matigheid, stilte, orde, beslistheid, soberheid, ijver, oprechtheid, rechtvaardigheid, gematigdheid, reinheid, rust en kuisheid. Franklin bracht zijn lijst met deugden naar een oude Quaker vriend en vroeg zijn advies. Zijn vriend las ze door en zei: ‘Benjamin, je bent de belangrijkste vergeten.’ Verrast vroeg Franklin welke dat was. De oude man antwoordde: nederigheid. Franklin voegde die meteen toe aan zijn lijst. Hij organiseerde zijn leven rond cycli van telkens dertien weken en concentreerde zich elke week op een van die deugden. Op zijn achtenzeventigste begon hij na te denken over zijn leven en de kwaliteiten die hij eromheen had opgebouwd. Hoewel hij over de meeste een vrij goed gevoel had, zei hij dit over nederigheid: ‘Ik kan niet zeggen dat ik er echt goed in was, maar ik heb wel aardig de schijn weten op te houden.’ De Bijbel zegt: ‘Het loon van nederigheid - de vreze des Heeren - is rijkdom, eer en leven.’ Nederigheid is een interessante deugd. Je wordt verondersteld je nederig te tonen, maar dan wel zonder het te weten! Jonathan Edwards zei: ‘Niets plaatst een persoon zo ver buiten het bereik van de duivel als nederigheid.’ Als er één ding in deze wereld is waar je ego noch naar zal zoeken noch naar zal streven, dan is het nederigheid. Maar echt en blijvend succes hangt er wel van af.