

**Maandag 5 december**

*'... eer is weggelegd voor wie bescheiden is' (Spr. 29:23)(NBV).*

De deugd van nederigheid (2).

Er is een verhaal over een jonge voorganger die alom bekend stond als een begenadigd spreker. Maar terwijl zijn gemeente groeide, zwol zijn ego! Op een zondag nadat hij zijn laatste meesterwerk had afgeleverd, schudde een gemeentelid hem de hand en zei: 'Je bent zonder twijfel één van de grootste predikers van onze generatie.' De jonge voorganger paste met zijn superego nog maar net in de auto terwijl hij achter het stuur gleeed. En terwijl hij en zijn vrouw naar huis reden vertelde hij haar wat zijn gemeentelid had gezegd. Ze reageerde niet, dus nadat hij naar een bevestiging had gevist, zei hij: 'Ik vraag me af hoeveel 'grote predikers' er zijn in deze generatie.' Ze antwoordde: 'Eentje minder dan je denkt, schat!' Denk nu eens aan Jezus, hoe hij met een handdoek en een bak water neerknielt om het vuil van je voeten te wassen. In die tijd met zijn ongeplaveide straten was het een gebruikelijke hoffelijkheid. Wanneer je iemand thuis bezocht werden je voeten gewassen als een soort van welkom en bewijs van eer. Toen Jezus' discipelen protesteerden, zei hij tegen hen: 'Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen' (Joh. 13:15-17). Iemand vroeg eens aan Leonard Bernstein, de briljante dirigent van het New York Philharmonic, wat de moeilijkste positie in het orkest was. Hij antwoordde: 'De tweede viool.' Iedereen wil vooraan zitten. Maar in Gods Koninkrijk worden we geroepen om eerst aan anderen te denken en dan aan onszelf. Wanneer we dat doen, belooft God ons te eren.

**Dinsdag 6 december**

*'Wanneer u daar in overvloed leeft, dank de Heer, uw God, dan...' (Deut.8:10)(NBV).*

Vergeet niet om God te danken.

We hebben besloten om dit verhaal te herdrukken omdat het tijdloos is. 'Ineengedoken stonden ze bij de buitendeur - twee kinderen in te grote, versleten jassen. 'Heb u nog oud papier, mevrouw?' Ik had het druk en wilde nee zeggen - tot ik naar hun voeten keek. Hun kleine sandalen waren doorweekt van de natte sneeuw. 'Kom maar even binnen, dan zal ik wat warme chocola maken.' Er werd verder niets gezegd. Hun natte sandalen lieten sporen achter bij de open haard. Ik gaf ze chocolademelk en brood met jam als versterking tegen de ijzige kou buiten. Toen ging ik weer terug naar de keuken en boog me over mijn huishoudboekje. Het viel me op dat het opvallend stil was in de voorkamer. Ik keek naar binnen. Het kleine meisje hield het lege kopje in haar hand en keek ernaar. 'Ben u... rijk, mevrouw?' vroeg de jongen. Ik keek naar de versleten bekleding van mijn meubels. 'Of ik rijk ben? Lieve help zeg, nee hoor!' Het meisje zette het kopje op het schoteltje - heel voorzichtig. 'Uw kopjes passen bij uw schoteltjes.' Haar stem was oud, er klonk een honger in door die niet uit haar maag kwam. Toen gingen ze weer weg en hielden hun stapeltje papier tegen zich aangedrukt, als bescherming tegen de wind. Ze hadden geen dankjewel gezegd. Dat hoefde ook niet - zij hadden meer gedaan dan dat. Veel meer. Doodgewone, blauwe aardewerken kopjes en schoteltjes, maar ze pasten bij elkaar. Aardappelen en bruine jus, een dak boven ons hoofd, mijn man een goede, vaste baan - dat paste ook bij elkaar. Ik haalde de stoelen weer bij de haard vandaan en ruimde de woonkamer op. Bij de open haard kon je de modderige sporen van de sandaaltjes nog zien - ik liet het maar zo. Ik wil ze daar laten zitten vóór het geval ik ooit vergeet hoe rijk ik ben.' Het woord voor jou voor vandaag is: vergeet niet om God te danken.

**Woensdag 7 december**

*'Leg daarom de leugen af...' (Efez. 4:25)(NBV).*

Wees geen huichelaar.

Het zijn niet je gebreken die jou tot een huichelaar maken; het is het feit dat je ze verbergt en doet alsof je ze niet hebt! Ik wil twee punten noemen over huichelarij: 1) Het is even natuurlijk als ademen. Het appelleert aan ons ego. We raken eraan verslaafd omdat het zo indrukwekkend lijkt en in veel schouderklopjes resulteert. En wie houdt daar niet van? 2) Er mee omgaan is moeilijk. Een nieuwe christen trainen is gemakkelijker dan het omscholen van een oude die doordrenkt is met religie. Om de strijd met huichelarij te kunnen winnen moet je eerst toegeven dat je er een probleem mee hebt. Pas dan kan de heilige Geest een werk van verlossing beginnen en je op de weg naar vrijheid brengen. Maar wees gewaarschuwd, het is een lange en wrede strijd. Ons verlangen om goed over te komen op anderen sterft maar langzaam uit - of helemaal niet. Paulus schrijft: 'Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen! U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid' (v. 17-25).

**Donderdag 8 december**

*'Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen' (Matt. 7:12)(NBV).*

De Gulden Regel (1).

Wat past bij jou op basis van één van deze verklaringen: (a) Ik handel altijd ethisch verantwoord. (b) Ik handel meestal ethisch verantwoord. (c) Ik handel min of meer ethisch verantwoord. (d) Ik handel zelden ethisch verantwoord. (e) Ik handel nooit ethisch verantwoord. In welk hokje pas jij? Als we eerlijk zijn, zouden de meesten ons waarschijnlijk onder (b) willen vallen. Waarom? Persoonlijk gemak! Denk je even in. Een prijs betalen voor succes is lastig. Anderen voorop stellen is lastig. Persoonlijke discipline betrachten is lastig. Confrontatie riskeren is lastig. De meesten van ons denken dat ethisch verantwoord bezig zijn prima is - tenzij wij aan de verliezende kant zitten van iemands ethisch verval. Maar als je echt serieus volgens een ethische norm wilt leven, hoef je niet verder te kijken dan de Gulden Regel: 'Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen.' En: 1) Het brengt rust en eigenwaarde. Uiteindelijk moet je met jezelf kunnen leven, want overal waar je gaat neem je jezelf mee. Als je alleen maar kunt winnen door vals te spelen, verlies je zelfrespect, ben je bang om te worden ontmaskerd, mis je vertrouwen in het benaderen van God en voelen je successen hol. 2) Het resulteert in een win-win situatie. Ben jij het soort persoon dat denkt alleen te kunnen winnen wanneer iemand anders moet verliezen? Die filosofie werkt niet. Wanneer jij andere mensen behandelt zoals jij zelf behandeld wilt worden, winnen zij; en andersom win jij ook. Er zijn geen verliezers. 3) Het is gemakkelijk te begrijpen. Je gaat gewoon in iemand anders schoenen staan. Dat is het! Er zijn geen ingewikkelde regels en geen achterdeurtjes.

**Vrijdag 9 december**

*‘... met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden’ (Matt. 7:2)(NBV).*

De Gulden Regel (2).

John Maxwell vertelt over een nieuwe voorganger die de volgende acht regels met zijn gemeente deelde: 1) Als je een probleem met mij hebt, kom dan naar me toe en zie mij persoonlijk. Ik zal hetzelfde doen voor jullie. 2) Als iemand anders een probleem met mij heeft en naar je toe komt, stuur hem dan naar mij. Ik zal hetzelfde doen. 3) Als iemand niet naar mij wil komen, zeg dan: ‘Laten we samen naar hem toegaan.’ Ik zal hetzelfde doen. 4) Wees voorzichtig hoe je me interpreteert - dat doe ik liever zelf. Het is al te gemakkelijk om bedoelingen verkeerd te interpreteren. Ik zal ook oppassen hoe ik jullie interpreteer. 5) Als het vertrouwelijk is, vertel het dan niet. Als jij of iemand anders in vertrouwen naar me toekomt, zal ik het niet zeggen, tenzij hij schade gaat aandoen aan zichzelf, aan anderen of wanneer een kind fysiek of seksueel is misbruikt. Ik verwacht hetzelfde van jou. 6) Ik lees geen niet-ondertekende brieven. 7) Ik manipuleer niet. Ik wil ook niet gemanipuleerd worden. Laat je niet door anderen manipuleren. En laat anderen niet proberen om mij te manipuleren via jou. 8) Wanneer je twijfelt, zeg het dan. Als ik kan antwoorden zonder een verkeerde voorstelling van zaken of zonder iemands vertrouwen te breken, zal ik het doen. Die acht regels kunnen worden teruggebracht tot één zin: ‘Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen.’ Goede huwelijken, zakelijke relaties en vriendschappen zijn gebaseerd op de Gulden Regel die Jezus ons gaf. Een laatste gedachte: ‘Vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet (1 Tess. 5:22). Als mensen konden duidelijk maken dat jij van hen profiteert, zelfs nadat je een kans hebt gehad om je motieven uit te leggen, moet je misschien je idee heroverwegen.

**Zaterdag 10 december**

*‘Heb uw naaste lief als uzelf’ (Matt. 22:39)(NBV).*

De Gulden Regel (3).

Wil je de Gulden Regel een deel van je dagelijks leven laten uitmaken, probeer dan drie dingen voor mensen te doen: 1) Vertrouw hen. Zonder vertrouwen kan er geen sprake zijn van een echte relatie. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Henry Stimson zei: ‘De belangrijkste les die ik in mijn leven heb geleerd is dat de enige manier om een man te betrouwbaar maken, is door hem te vertrouwen; en de zekerste manier om hem onbetrouwbaar te maken, is om hem te wantrouwen en hem je wantrouwen te tonen.’ Is het altijd gemakkelijk? Nee, vooral wanneer het iemand is die je niet goed kent. Toch is dat de Gulden Regel van Christus. Terwijl je ernaar streeft om vertrouwen te schenken aan anderen, net zoals je zou willen dat ze het aan jou schenken, is het goed om te bedenken dat de persoon die anderen vertrouwt altijd minder zal verliezen dan de persoon die hen wantrouwt. 2) Bedank hen. Relatie-expert Donald Laird zei: ‘Help mensen altijd om hun gevoel van eigenwaarde te verhogen. Er is nauwelijks een groter compliment dat je een individu kunt geven dan om hem te helpen om van nut te zijn en daarin voldoening te vinden.’ Hoe doe je dat? Door hem te laten weten dat je zijn inspanningen op prijs stelt. Door er een punt van te maken hem te prijzen in het bijzijn van hen die hem het meest na staan. Zoals Broadway producer Billy Rose waarnam: ‘Het is moeilijk voor iemand om boos te blijven als je hem een buiging laat maken.’ 3) Prijs hen. Onderzoeken bevestigen dat 70 procent van de werknemers die hun baan verlaten dat doen dat

omdat ze zich niet gewaardeerd voelen. Dat is een aanklacht tegen hoe slecht sommige leidinggevenden hun medewerkers behandelen! Er is niet één persoon in de wereld die niet wil worden gewaardeerd. Jij toch ook niet? Dus maak er een gewoonte van om je aan de Gulden Regel te houden.

**Zondag 11 december**

*'... Mozes... verdedigde hen...' (Ps. 106:23)(NBV).*

De kracht van voorbede.

Soms handelt God soeverein, zonder je bericht of uitleg te geven. Andere keren handelt hij alleen in antwoord op gebed. De gebeden van Rees Howells, 'de bidder uit Wales,' waren zo krachtig dat ze naar men zegt de nazi's tegenwerkten en bepaalde gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog beïnvloedden. Dank God voor kennis en kunde, maar sommige dingen gebeuren wanneer we 'ons wijden aan het gebed' (Hand. 6:4). De Bijbel zegt dat God Israël zou hebben vernietigd als Mozes niet voor hen in de bres had gestaan om Gods toorn af te wenden. Achter een aantal van de grootste geestelijke opwekkingen in de geschiedenis zat een onzichtbare, miskende kracht die bekend staat als 'voorbede'. Veel van de overwinningen die we openlijk vieren worden eerst in de geheime plaats van gebed gewonnen door mensen die voorbede doen. Het is een speciale bediening en misschien roept God je er wel toe op. Zelfs als je op eigen kracht de deur niet uit kan komen, kun je door gebed Satans bewegingen beperken en zijn best gesmede plannen verijdelen. Door gebed kun je de krachten van de hemel aanroepen over elke situatie, overal en altijd en voor iedereen. Geen wonder dat Satan de kracht van voorbede bagatelliseert en er al het nodige aan zal doen om ons ervan af te houden. Er is geen afstand in gebed. God zei: 'Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom' (Ps. 2:8). Het is tijd om verder te gaan dan onze 'zegen mij' gebeden en te beginnen grotere dingen aan God te vragen. Wanneer wat we op aarde verklaren op één lijn staat met wat God in de hemel heeft besloten - zal het gebeuren! (zie Matt. 18:18.)