

Maandag 26 december - Tweede Kerstdag

'Verdraag elkaar en vergeef elkaar...' (Kol. 3:13)(NBV).

De geest van Kerstmis.

Voor sommige mensen is Kerstmis geen tijd van vreugde, maar van verdriet. Gezinnen kunnen bijvoorbeeld gebroken zijn door echtscheiding en dan zijn er pijnlijke herinneringen. In hun boek 'Geen van deze ziekten,' schreven S.I. McMillen en David Stern over de schade die we onszelf toebrengen wanneer we een hekel aan iemand hebben of weigeren om hem te vergeven. 'Op het moment dat ik iemand begin te haten, word ik zijn slaaf. Hij beheerst mijn gedachten. Hij beheerst mijn gevoelens. Hij beheerst zelfs mijn dromen. Stresshormonen jagen voortdurend door mijn bloedbaan en verslijten mijn lichaam. Overal zit degene die ik haat me op de hielen.' Terwijl je familie met kerst bij elkaar komt is er misschien een familielid bij dat je niet erg mag of niet vergeven hebt. Als dat het geval is, bedenk dan dat Jezus in de wereld gekomen is om de onbeminden lief te hebben en de onwaardigen te vergeven. Het woord 'genade' betekent 'onverdiende gunst'. En Christus zal de boosheid en wrok uit je hart wegspoelen als je hem de kans geeft. Als je deze kerst opziet tegen een ontmoeting met iemand uit je familie, bid dan dit gebed: 'Heer, ik belijd dat ik... niet graag mag en ik zie er tegenop om met hem of haar tijd door te brengen. Helpt u mij om te vergeven en genade te tonen. Laat de liefde van Christus deze kerst door me heen stromen. Ik bid dat in Jezus' naam. Amen.' Vind jij dat desbetreffende persoon het niet verdient om vergeven te worden? Klopt, net zomin als jij Gods liefde en vergeving verdient. Jezus zei: 'Heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken bid voor wie jullie slecht behandelen... Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen' (Luc. 6:27-28, 31). Dát is de geest van Kerstmis!

Dinsdag 27 december

'... jullie zullen een pasgeboren kind vinden... in een voederbak' (Luc. 2:12)(NBV).

'Hoe stillekens staan we in verwondering'.

Philip Yancey ging met Kerst een keer in Londen naar Händels Messiah luisteren. Hij zegt: 'Ik had de morgen doorgebracht met het bekijken van de overblijfselen van Engeland glorie - kroonjuwelen, een gouden scepter, een vergulde koets van de burgemeester. Dergelijke afbeeldingen moeten opgekomen zijn in de hoofden van Jesaja's tijdgenoten toen ze hoorden van de belofte: 'De luister van de Heer zal zich openbaren...' (Jes. 40:5). En ongetwijfeld dachten de Joden terug aan de gloriédagen van Salomo toen 'zilver en goud... even gewoon waren als steen...' (2 Kron. 1:15). De Messias die op het toneel verscheen was echter gekleed in de luister van nederigheid. De God die legers en rijken kon rangschikken als schaakbordstukken, ontpopte zich als een baby die voor onderdak, voedsel en liefde afhankelijk was van een tienerpaartje. In Londen ving ik glimpen op van de manier waarop heersers zich door de wereld bewegen: met bodyguards, trompetfanfares, schitterende kleding en glinsterende sieraden. Een staatshoofd had onlangs een bezoek gebracht aan de VS met zo'n 2000 kilo aan bagage, 2 outfits voor elke gelegenheid, een persoonlijke kapper en tal van andere bediendes. Gods bezoek aan de aarde vond plaats in een dierenverblijf zonder bedienden en nergens plek om de pasgeboren koning neer te leggen, slechts een voederbak. Een muilezel had zo op hem kunnen trappen! De hemel lichtte op met engelen, maar wie zag dat schouwspel? Analfabete huurlingen die waakten over de schapen van anderen, mensen van wie de naam niet eens bekend is.' Het verhaal inspireerde een bisschoppelijke priester die in 1865 een bezoek aan Bethlehem bracht, om de volgende

Het Woord voor Vandaag – week 52

bekende woorden op te schrijven (uit het lied 'O Bethlehem, gij kleine stad'): 'Hoe stillekens, hoe stillekens, staan we in verwondering. Want God verleent aan 't mensenhart, een hemelzegening. Geen oor verneemt zijn komen, op aard' vol euvelaan en daar waar harten open staan, zal Christus binnen gaan.'

Woensdag 28 december

'... een lofgewaad in plaats van een benauwde geest...' (Jes. 61:3)(HSV).

Trek het lofgewaad aan.

Lof werkt als een vergrootglas. Het zorgt ervoor dat datgene waar je op focust om het beter te kunnen zien wordt uitvergroot. David zei: 'Roem met mij de grootheid van de Heer, sluit u aan om zijn naam te verheffen. Ik zocht de Heer en hij gaf antwoord, hij heeft mij van alle angst bevrijd' (Ps. 34:3-4). Het is een vergissing om te wachten totdat je geen problemen of minder problemen hebt of tot je problemen worden opgelost voordat je de Heer gaat loven en prijzen. Lof is een van de grote bijbelse sleutels tot het oplossen van problemen, omdat het je focus richt op God, de probleemoplosser. Charles Spurgeon zei: 'Mijn gelukkigste momenten zijn wanneer ik God aanbid en de Here Jezus Christus de lof breng. In die aanbidding vergeet ik de zorgen van de kerk en al het andere. Voor mij lijkt dat het meest op hoe het in de hemel zal zijn.' God heeft je 'een lofgewaad beloofd in plaats van een benauwde geest'. Het werkt als volgt. Ben je terneergeslagen en ga je hem loven, dan ervaar je een nieuw gevoel van hoop en vreugde. Door je aanbidding word je eraan herinnerd dat God groter is dan de situatie die je het hoofd te bieden hebt; dat hij niet alleen in staat is om je bezorgdheid aan te pakken, maar het zal doen, wil doen en erop wacht óm het te doen. De psalmist schreef: 'Ik zing u dagelijks zevenmaal lof' (Ps. 119:164). Vul je dag met lof. Neem niet alleen koffie- en theepauzes, neem ook 'lofpauzes'. Ga God loven voor twee dingen: 1) Zijn eigenschappen. Zijn kracht, liefde, genade, gunst, leiding, etc. 2) Zijn daden. Herinner je zijn goedheid voor jou. Reken af met die benauwde geest, trek een lofgewaad aan.

Donderdag 29 december

'Wie... achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God' (Luc. 9:62)(NBV).

Kijk niet achterom.

Jezus zocht mensen uit die bereid waren om meer te doen dan alleen maar in hem te geloven - hij wilde dat mensen bereid waren om hem te volgen. Het begin van zijn bediening werd gekenmerkt door mensen als Andreas, Petrus, Filippus en Natanaël (zie Joh. 1: 35-52): mensen die bereid waren om huis en haard achter te laten om hem te kunnen volgen. Jezus riep mensen op tot een leven van radicale toewijding. Toen hij 'de menigte... bij zich riep zei hij: 'Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen' (Marc. 8:34). Geen halve maatregelen, maar een bereidheid om hem fulltime te volgen. Op Jezus vertrouwen zal je in de hemel brengen, maar alleen hem dagelijks volgen zal je van nut laten zijn in zijn koninkrijk op aarde. Drie verschillende mensen zeiden tegen Jezus: 'Ik zal u volgen, Heer' (zie Luc. 9:57-61), maar ze waren niet bereid de prioriteiten van hun oude leven op te geven (zie v. 62.). En Jezus antwoordde met deze krachtige metafoor: 'Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.' Jezus volgen betekent wat je achterlaat ook daar laten - oude frustraties, dingen waar je aan verknocht was en een bepaalde levensstijl. Je kunt geen rechte voren van discipelschap ploegen terwijl je

Het Woord voor Vandaag – week 52

terugkijkt naar het verleden. Laat niet de aantrekkingskracht van oude fouten, schuld, angst, schaamte, verraad, verlies, misbruik, afwijzing, wrok en onverzoenlijkheid je toekomst ruïneren. Snijd het touw los; sluit je aan bij degenen die bereid zijn 'het lam te volgen waarheen het maar gaat' (Op. 14:4).

Vrijdag 30 december

'... maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen' (Joh. 4:14)(NBV).

Een relatieverslaafde vindt blijvende voldoening.

Jezus vroeg de vrouw bij de bron om wat water. Verbaasd dat een Jood haar als Samaritaanse aansprak, vroeg ze hem waarom hij haar om water vroeg. Hij antwoordde: 'Als u wist... wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven... Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen... maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen' (v. 10, 13-14). Let op het onderscheid tussen 'dit water' en 'het water dat ik geef'. Jezus had het niet over regionale waterkwaliteiten. Hij doelde op haar vijf mislukte huwelijken en op de man met wie ze momenteel samenleefde. De waarheid is dat ze geen idee had hoe of waar ze de voldoening kon vinden die ze zo wanhopig zocht. De ene teleurstellende relatie na de andere; hoe vaak ze ook van 'dit water' dronk, haar dorst kon niet worden gelest. En haar reactie op elke mislukte relatie was wéér een mislukte relatie - in de veronderstelling, zoals we vaak doen, dat méér doen van wat niet werkt het uiteindelijk wel zal laten werken! Jezus had geen kritiek op haar gebrek aan moraal. Nee, hij bood haar de enige echte remedie aan voor leegte. 'Wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen.' Waar je ook bevrediging in zoekt - in drugs, alcohol, seks, pornografie, wisselende relaties, geld of populariteit - het is allemaal water dat je dorst nooit kan lessen. Richt je leven op Jezus, breng tijd door met hem, praat met hem en 'drink' zijn Woord dagelijks in en het zal absoluut de leegte in je vullen.

Zaterdag 31 december – Oudejaarsavond

'U kroont het jaar met uw goede gaven, waar uw voeten gaan, druipt het van overvloed' (Ps. 65:11)(NBV).

Het nieuwe jaar (1).

Een bijbelleraar zegt: 'Zoals de meeste mensen heb je waarschijnlijk goede voornemens voor het nieuwe jaar om gewicht te verliezen, meer te bewegen, beter te eten... en je leven te verbeteren. Maar wist je dat het verlangen om je leven elk jaar opnieuw te verbeteren afkomstig is uit het hart van God? David zei: 'U kroont het jaar met uw goede gaven, waar uw voeten gaan, druipt het van overvloed (uw sporen druipen van vet)(NBG).' In de tijd van de Bijbel werd 'vettigheid' beschouwd als een teken van materieel succes. Mozes zond twaalf spionnen uit om het beloofde land te verkennen en te melden of het land 'vet' of 'mager' was. Ze kwamen terug met de boodschap dat het 'overvloede van melk en honing' (zie Num. 13:26-27). Het land was zo vruchtbaar dat er twee mannen voor nodig waren om één tros druiven te dragen! Dus wat zal er voor jou nodig zijn om Gods zegen het komende jaar te ervaren? Let op de woorden 'kroont', 'overvloed' en 'waar uw voeten gaan'. Net zoals een kroon je hoofd omvat, kun jij dit jaar worden omringd door Gods overvloedige goedheid. Maar er wordt ook iets van jou gevraagd. Je moet het hele jaar wel wandelen waar zijn voeten gaan, want alleen daar druipt het van overvloed. Je kunt niet verwachten dat je de voorspoed ervaart die God

biedt als je niet bereid bent om dagelijks met hem te wandelen. Ezechiël uit een soortgelijke gedachte: 'Ik zal mijn schapen en het land rondom mijn heuvel zegenen, en ik zal de regen op gezette tijden doen neerdalen. Het zal regen zijn die zegen geeft [van het goede verzekerd door Gods gunst]' (Ezech. 34:26). De plaatsen rondom Gods woning zullen worden overladen met zegen en goedheid; dus probeer dit jaar elke dag dicht bij God te blijven.'

Zondag 1 januari – Nieuwjaarsdag

'... bij God is alles mogelijk' (Matt. 19:26)(NBV).

Het nieuwe jaar (2).

Jon Gordon biedt praktische goede voornemens voor het nieuwe jaar: 1) Blijf positief. Je kunt naar de cynici luisteren en geloven dat succes onmogelijk is of geloven dat met God alle dingen mogelijk zijn. 2) Vul elke dag als je wakker wordt deze zin in: mijn doel voor vandaag is... 3) Maak een ochtendwandeling van dankbaarheid. Het creëert een vruchtbare bodem voor succes. Je kunt niet tegelijkertijd gestrest en dankbaar zijn. En wanneer je dankbaarheid combineert met lichaamsbeweging geef je jezelf een dubbele boost van positieve energie en natuurlijke antidepressiva. 4) Wees niet teleurgesteld over waar je bent, maar denk optimistisch over waar je naartoe gaat. 5) Ontbijt als een koning, lunch als een prins en dineer als een student met een betaallimiet! 6) Geloof dat alles gebeurt met een reden en dat goede dingen voortkomen uit uitdagende ervaringen. 7) Verspil geen energie aan roddels, oude problemen, negatieve gedachten en dingen die je niet kan beheersen. Investeer in het positieve, huidige moment. 8) Wees iemands mentor en laat je door iemand mentoren. 9) Leef met de 3 E's: Energie. Enthousiasme. Empathie. 10) Vergeet niet dat er geen alternatief is voor hard werken. 11) Zoem in: vraag jezelf af wat de drie belangrijkste dingen zijn voor je dag. 12) Stel de 'niet klagen' regel in. Klagen is als braken; na afloop voel jij je beter, maar de mensen om je heen voelen zich beroerd! 13) Lees meer boeken dan vorig jaar. 14) Zorg voor meer rust. Je kunt slapen niet vervangen door een dubbele latte! 15) Voltooi voor het slapen gaan deze uitspraken: 'Ik ben dankbaar voor... Vandaag heb ik... bereikt. 16) Zie je gedachten als een tuin. Eén dag het negatieve onkruid wieden en één dag het positieve voeden zet weinig zoden aan de dijk, maar wanneer je het elke dag doet krijg je een schitterende tuin.'