

Maandag 2 januari

'De Heer zal je voortdurend leiden...' (Jes. 58:11)(NBV).

Luister het komend jaar naar God.

Hoe kunnen we zeggen dat we een persoonlijke relatie hebben met God en toch zeggen dat hij nooit tot ons spreekt? Open staan en ontvankelijk zijn voor de leiding van de heilige Geest is een onlosmakelijk deel van het christelijk leven. We kunnen allemaal leren hoe we open moeten staan voor de ingevingen van de Geest. Die zijn niet voorbehouden aan 'belangrijke mensen' of aan mensen die 'geestelijker' zijn dan jij. God zal tot je spreken als je gewoon de tijd neemt om naar hem te luisteren. John Ortberg schrijft: 'Een groot deel van het avontuur van het christelijk leven draait om gevoeligheid voor de leiding van de heilige Geest. Deze leiding is niet beperkt tot belangrijke beslissingen. Het wordt vooral aangeleerd wanneer je het voortdurend in praktijk brengt.' Dat is waarom David bad: 'Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan... want u bent de God die mij redt' (Ps. 25:4-5). Richard Foster schrijft: 'Hemel en aarde zien momenteel reikhalzend uit naar de opkomst van een door de Geest geleid en bekrachtigd volk van God. Het is al eerder gebeurd. Het kan weer gebeuren. Zo'n volk zal niet opkomen zolang er onder ons niet een diepere, intensere ervaring is van een Immanuel van de geest - God met ons, een besef dat Jezus in de kracht van de Geest gekomen is om zelf zijn mensen te leiden, een ervaring van zijn leiding die zo duidelijk en direct is als de wolkkolom en het vuur die Israël dag en nacht leidden.' Jij kunt dat zelf ervaren wanneer je geloof hecht aan de belofte: 'De Heer zal je voortdurend leiden.' En die belofte is voor jou. Dus leer hem uit je hoofd, eigen je hem toe, leef ernaar en zie waar hij je het komende jaar brengt.

Dinsdag 3 januari

'Hij zal rust vinden in kwade dagen...' (Ps. 94:13)(NBV).

Vertrouw het komend jaar op God en blijf in de rust.

Er is zijn dingen die God voor ons zal doen en er zijn dingen die hij verwacht dat wij zelf doen. 'Gelukkig de mens, Heer, die door u wordt geleid en onderwezen in uw wet en leer. Hij zal rust vinden in kwade dagen' (v. 12- 13). Wil jij kalm kunnen blijven onder alle omstandigheden? Ontspannen blijven wanneer de druk toeneemt? Een instrument van vrede zijn overal waar je gaat? Boven de omstandigheden staan in plaats van eronder? Dan zegt God vandaag in wezen tegen je: 'Leef aan de hand van mijn Woord op elk gebied van je leven. Leer gevoelig te zijn voor mijn stem en snel te reageren en te gehoorzamen. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik zal je nooit iets geven dat te moeilijk is om aan te kunnen of te zwaar om te dragen. Geef me je zorgen - één voor één, zoals ze zich voordoen. Geniet van de verzekering van mijn liefde, voorziening en bescherming, en ik geef je de wensen van je hart. Omdat de duivel 'de aanklager' is, zal hij je voortdurend wijzen op je fouten en je vertellen dat je niets waard bent. Luister niet - hij is de vader van de leugen! Ik heb je gered door mijn genade en in Christus geplaatst. Ik zie jou door zijn verzoenend bloed, daarom ben je in mijn ogen altijd aanvaard. Geef me al je angsten en zorgen. Begin in het heden te leven, niet in het verleden of in de toekomst. Kijk uit naar mijn zegeningen en je vindt ze. Geniet van het leven in al zijn volheid, want dit is mijn plan voor jou dit jaar.'

Woensdag 4 januari

'... het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt' (Fil. 2:13)(NBV).

Wat is je roeping dit jaar?

Door je door God gegeven opdracht in het leven te ontdekken en te realiseren bevrijd je je jezelf van een gevoel van mislukking en hoef je je niet langer zorgen te maken over wat anderen denken. Waarom? Omdat je eigenwaarde niet langer afhankelijk is van mensen maar van God! Je moet echter wel een paar dingen doen: 1) Wees eerlijk over je gaven en ken je beperkingen. Ga niet door het leven als een vreemde voor jezelf. Beoordeel eerlijk je sterke en zwakke punten; stel de moeilijke vragen en wees bereid om met de antwoorden te leven, zelfs als dat betekent dat je sommige dingen los moet laten. Michael Novak schrijft: 'God weet wat er in ons zit, want hij heeft het er zelf in gelegd. En hij is van plan om er iets mee te doen.' Ieder van ons heeft een roeping gekregen in zijn leven en het geluk valt hem ten deel die die roeping vindt en realiseert. 2) Laat God aan je werken. Soms beperken amateurpottenbakkers de mogelijkheden van klei door er slechts een bloempot in te zien. Maar een meesterpottenbakker ziet nog veel meer - hij weet wat het kan worden. Kijk hoe hij het doet; hij gééft er niet alleen een vorm aan, hij laat ook de vorm vrijkomen die er al in zit. En dat is wat God met ons doet. 3) Erken je bron. Het vervullen van de opdracht van je leven begint met weten welke verlangens God in je gelegd heeft. 'Het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt.' Wie is aan het werk in jou? God! Waar komen je verlangens vandaan? Van God! Waar komen je vaardigheden vandaan? Van God! Laat dit jaar het beter leren kennen van God en het gelijk met hem opgaan je hoogste prioriteit zijn.

Donderdag 5 januari

'Want wij breken valse redeneringen af...' (2 Kor. 10:5)(HSV).

Laat God God zijn dit jaar.

Hoe zorgt God voor ons? Dagelijks, elke dag opnieuw. Denk aan de Israëlieten in de woestijn. God voedde hen trouw elke dag opnieuw door manna uit de hemel te sturen. Sommigen van hen wilden er echter zeker van zijn dat ze genoeg hadden voor de dag van morgen. Dus verzamelden ze meer en lieten daarmee zien dat ze weinig vertrouwen hadden in God. Maar van God mochten ze slechts genoeg verzamelen voor één dag; toen ze probeerden meer te verzamelen rotte het overtollige weg. Begrijp dit goed: wanneer jij je zorgen maakt over de toekomst of over dingen waar je niets aan kunt doen, is het alsof je manna voor de dag van morgen probeert te verzamelen. Voor je het weet voel je je rot. God wil dat je je zorgen van de dag van morgen aan hem geeft omdat ze te groot voor je zijn. Je ontvangt slechts genoeg genade voor vandaag, dus blijf in het moment. Vraag: word je gekweld door allerlei 'stel dats'? Stel dat ik bezeerd raak of ziek word, of dat het bedrijf krimpt en ik mijn baan verlies? Stel dat mensen me niet mogen of me niet accepteren? Stel dat ik niemand kan vinden die van me houdt en ik uiteindelijk alleen blijf? Stel dat ik niets van God hoor en een grote fout maak? De Bijbel noemt dit 'valse redeneringen' - je bent letterlijk het slechtste scenario aan het beredeneren. Paulus zegt: 'Breek ze af,' want als je het niet doet, zit je in angst over dingen die niet gebeurd zijn - en waarschijnlijk ook nooit zullen gebeuren. Stel dat je het allemaal hebt uitgepuzzeld en dat God je dan verrast en iets anders, iets beters doet? Al die tijd zou zijn verspild. Heb je niet al genoeg tijd verspild met je zorgen maken? Ik heb een idee: waarom zou je het komend jaar niet gewoon ontspannen en God God laten zijn in je leven?

Vrijdag 6 januari

'... zijn [Satans] plannen kennen we maar al te goed' (2 Kor. 2:11)(NBV).

Omgaan met de duivel (1).

Niets verrukt de duivel meer dan de huidige scepsis waarmee hij bekeken wordt. Hoe meer we twifelen aan zijn bestaan of het bagatelliseren, hoe meer hij de vrijheid heeft om ons te krenken en te hinderen. Jezus heeft nooit getwijfeld aan de realiteit van de duivel. De Bijbel zegt: 'Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden' (Matt. 4:1). Maar Jezus was overwinnaar. En hij bewees dat God Satans plannen gebruikt om ons sterker te maken. Tijden van beproeving zijn in feite tijden van geestelijke training. 'Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming' (Jak. 1:2-4). God houdt teveel van je om je onontwikkeld en onvolwassen te laten blijven. '... je mag... nooit opgeven als je door hem terechtgewezen wordt, want de Heer berispt wie hij liefheeft... Houd vol, het betreft hier immers een leerschool, God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt?' (Hebr. 12:5-8). Paulus zegt: 'Zijn plannen kennen we maar al te goed.' Toen generaal Patton in de Tweede Wereldoorlog de tegenaanval inzette tegen veldmaarschalk Rommel, zou Patton in het heetst van de strijd hebben geschreeuwd: 'Ik heb je boek gelezen, Rommel! Ik heb je boek gelezen!' Patton had Rommels 'Infanterie valt aan' bestudeerd. Hij kende de strategieën van de Duitse leider en plande zijn manoeuvres dienovereenkomstig. En wanneer jij bekend raakt met de manoeuvres van Satan kun je hem à la minute tegenhouden.

Zaterdag 7 januari

'Wees waakzaam, wees op uw hoede... [voor] uw vijand, de duivel...' (1 Petr. 5:8)(NBV).

Omgaan met de duivel (2).

Toen Jezus in de woestijn tegen de duivel streed, deelde Satan niet één enkele stoot uit. Drie keer zei Jezus tegen hem: 'Er staat geschreven' (Matt. 4:4,7,10). En met die drie stevige hoekstoten ging Satan onderuit en kon niet meer overeind. Laten we eens kijken naar elk van de drie verzoeken. 'Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen' (v. 3). Let op Satans tweevoudige aanval: 1) 'Als u de Zoon van God bent.' Satan zal je laten twifelen aan je verlossing, je Verlosser en je positie van rechtvaardigheid voor God (zie 2 Kor. 5:21). Hij zal je herinneren aan al je fouten en mislukkingen. Hij zal je vertellen dat het christelijk leven gewoon te moeilijk is en dat je het beter kunt opgeven. Dat is een leugen, geloof hem niet. Ja, de heilige Geest zal je wijzen op karakterfouten zodat je ze kunt overwinnen. Maar je wordt niet gered door je eigen goedheid. 'Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God' (Efez. 2:8). 2) 'Verander deze stenen in broden.' Van veertig dagen vasten was Jezus uitgehongerd. Zijn maag was leeg, dus sneed Satan het onderwerp brood aan. Waar ben jij leeg? Ben jij hongerig naar aandacht, hunker je naar succes en verlang je naar intimiteit? Je moet je bewust zijn van je zwakke plekken en ze bij God brengen voordat Satan ze jou voorlegt en zegt: 'Voorzie in je eigen behoeften. Neem het heft in eigen handen. Laat God buiten beeld.' Nee, als je het christelijke leven zou kunnen leven zonder God, zou je hem niet nodig hebben! Het is het leven dat volledig afhankelijk is van God dat Satans plannen elke keer weer de das omdoet.

Zondag 8 januari

'Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden' (Matt. 4:6)(NBV).

Omgaan met de duivel (3).

De Bijbel zegt: 'Vervolgens nam de duivel hem mee... naar het hoogste punt van de tempel. Hij zei tegen hem: 'Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: 'Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.' Jezus antwoordde: 'Er staat ook geschreven: 'Stel de Heer, uw God, niet op de proef' (v. 5-7). Let op, Satan zal bijbelteksten verkeerd citeren. Dus wanneer je met hem de strijd aanbindt, moet je net als Jezus kunnen zeggen: 'Er staat ook geschreven.' Jezus versloeg Satan door bijbelteksten op een juiste manier te gebruiken - en dat is een geheim waarvan Satan hoopt dat je het nooit zal ontdekken. Wapen jezelf dus met Gods Woord. Laad je pistool met bijbelteksten en houd je vinger aan de trekker. Zie je waar deze verzoeking plaatsvond: in de kerk [de tempel]! 'Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden!' Juist in de kerk zal Satan je ertoe aanzetten om je kunstjes te vertonen, mensen te imponeren met je dienstbaarheid, een show te maken van je geloof, de aandacht te vestigen op je goede daden en je een weg naar een positie van bekendheid te manipuleren. God heeft je geroepen om een dienaar te zijn, geen ster. Kniel, stap niet rond als een pauw. '... God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven' (1 Petr. 5:5-6). Toen Satan Jezus opdroeg om in de armen van God te springen, weigerde Jezus dat. Niet omdat God hem niet op zou vangen, maar omdat hij niets hoefde te bewijzen aan wie dan ook en al helemaal niet aan de duivel. En dat hoef jij ook niet.