

Het Woord voor Vandaag – week 02

Maandag 9 januari

'De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg' (Matt. 4:8)(NBV).

Omgaan met de duivel (4).

'De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: 'Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.' Daarop zei Jezus tegen hem: 'Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: 'Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem' (v. 8-10). In wezen zei Satan tegen Jezus: 'Als je mij dient help ik jou naar de top.' Wanneer het je hoogste ambitie is om God te verheerlijken, word je geleid door God. Maar wanneer het je hoogste ambitie is om jezelf te verheerlijken, word je geleid door Satan. En hij zal je aanspreken op je trots, want trots is de kern van zijn wezen. Zijn val van de nummer twee plek in de hemel werd voorafgegaan door deze verheven ambities: 'Ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de Sefon, de berg waar de goden bijeenkomen. Ik stijg op tot boven de wolken, ik evenaar de Allerhoogste' (Jes. 14:13-14). Satan wil Gods plek innemen, maar God verzet geen stap. Satan begeert Gods troon, maar God doet er geen afstand van. Satan wil je aan zijn kant krijgen, maar God zal je nooit laten gaan. De waarheid is: je kunt Satan niet verslaan in je eigen kracht, maar dat hoeft je ook niet. De Bijbel zegt: 'Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden' (Hebr. 4:16).

Dinsdag 10 januari

'Reeds een kind laat zich kennen door zijn daden...' (Spr. 20:11)(NBV).

Bereid ze voor op de adolescentie.

Wanneer je de eerste tekenen van puberteit ziet bij je kind, wordt het tijd om met hem te gaan praten. Als ouder van een pre-tiener is je taak vergelijkbaar met die van een voetbalcoach die de hele zomer en de vroege herfst zijn team getraind heeft. Nu staat de eerste wedstrijd voor de deur, wanneer directe coaching niet meer mogelijk is. Dus de coach verzamelt de spelers in de kleedkamer en houdt nog een laatste toespraak voordat ze het veld opgaan. Hij herinnert ze opnieuw aan de basisregels van het spel en geeft ze de oude peptalk over winnen. Op dezelfde manier heb jij als ouder van een pre-tiener je kind tijdens zijn kleuter- en lagere schooljaren dingen bijgebracht over goed en kwaad, over geloof en gedrag. Nu staat de grote wedstrijd die adolescentie heet op het punt te beginnen en je team zal het veld opgaan. Vanaf dat moment kan er nog maar heel weinig ouderlijk advies worden gegeven. Een christelijke psycholoog adviseert ouders om een kind van zo'n jaar of twaalf mee te nemen op een 'voorbereidingsstrip voor de adolescentie'. Tijdens die trip worden morele waarden en familieprincipes herhaald en benadrukt: seksuele voorlichting en de fysieke veranderingen van de adolescentie, de naderende sociale druk en andere basisprincipes die moeten worden besproken. Wanneer je dit hebt gedaan, heb je nog twee dingen te doen: 1) Verzeker je kind ervan dat je van hem houdt en er altijd voor hem zal zijn en dat dit nooit zal veranderen. 2) Bid elke dag voor hem. En bid niet alleen, heb ook vertrouwen in de kracht van je gebeden: 'Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet' (Jak. 5:16).

Woensdag 11 januari

'Laat de Heer... ons de weg wijzen en zeggen wat ons te doen staat' (Jer. 42:3)(NBV).

Wees leergierig.

Twaalf bijen werden in een pot gestopt en in een donkere kamer gezet. Er werd een lichtstraal op de bodem van de pot gericht en vervolgens werd het deksel verwijderd. Instinctief vlogen de bijen naar het licht en konden niet ontsnappen. Zo stierven ze terwijl ze al zoemend door de bodem van de pot probeerden te komen. Daarna namen de onderzoekers twaalf gewone vliegen en herhaalden het experiment. Binnen enkele seconden vonden de vliegen hun weg naar buiten. Nu zijn bijen intelligenter dan vliegen en hun overlevingsinstinct is beter. Toch was het juist dat instinct dat hun ondergang vormde. We kunnen hier iets van leren. Je kunt heel intelligent zijn maar door je vooroordelen toch gedoemd zijn te mislukken in het leven. Vooronderstellingen, koppigheid en de kracht van gewoonte kunnen ertoe leiden dat je dingen doet die niet werken en geen zin hebben. James Dobson zegt: 'Tot 1992 schreef ik boeken met pen en papier. Ik deed dat jaren nadat er al tekstverwerkers beschikbaar waren. De twintigste eeuw was bijna voorbij voordat ik besloot om mee te doen.' Ben je bang om oude geloofsopvattingen los te laten, een nieuwe vaardigheid aan te leren of een nieuw project aan te pakken? Wanneer je klaar bent met leren houdt het op! De enige echte beperkingen zijn degene die we onszelf opleggen door te weigeren om te leren. '... geef aan de wijze, en hij zal nog wijzer worden, onderwijs de rechtvaardige, en hij zal aan inzicht winnen' (Spr. 9:9)(NBG). 'Een verstandig mens verwerft kennis, een wijze is gespist op inzicht' (Spr.18:15). Laten je angsten en vooroordelen je er niet van weerhouden om te groeien; wees leergierig.

Donderdag 12 januari

'... wat de Geest wil brengt... vrede' (Rom. 8:6)(NBV).

Ga niet verder als je geen vrede ervaart.

Wanneer je gedachten, acties en plannen door God worden goedgekeurd, zal hij ze bevestigen door middel van een innerlijk 'weten' (zie 1 Joh. 2:20). De Bijbel zegt: 'Laat in uw hart de vrede van Christus heersen (voortdurend als scheidsrechter optreden), want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam' (Kol. 3:15). Wanneer je door God wordt geleid ervaar je zelfs onder moeilijke omstandigheden een gevoel van vrede. Zijn vrede is als een umpire bij tenniswedstrijden die beslist welke ballen in en uit zijn. Maar pas op voor valse vrede. Soms is je wens om iets bepaalds te doen zo sterk dat het in feite zorgt voor een vals gevoel van vrede. Puur vanwege je eigen enthousiasme over het idee. Naarmate de tijd verstrijkt zal deze valse vrede verdwijnen en zal Gods ware wil bovendrijven. Dus wacht daarop. In de regel moet je nooit te snel belangrijke beslissingen willen nemen. De Bijbel zegt: '... wat de Geest wil brengt vrede.' Dus ga niet verder wanneer je geen blijvende innerlijke vrede ervaart over wat je denkt of hoort. Je hoeft anderen niet uit te leggen waarom je er geen vrede over hebt; soms weet je niet eens waarom dat zo is. Zeg gewoon: 'Ik vind het niet verstandig voor mij om dit op dit moment te doen omdat ik er geen vrede over heb.' Er zit kracht in het ervaren van vrede. En nog een ding: als je eenmaal weet dat je duidelijk van God heb gehoord, doe er dan alles aan wat je kunt om je vrede te bewaren en laat je niet opjutten.

Vrijdag 13 januari

'Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen, ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken'
(Jes. 65:24)(NBV).

Hij is je altijd een stap voor (1).

Toen Wilda Lahmann's man in de vroege uurtjes van de ochtend naar lucht hapte en naar zijn borst greep, was er geen tijd om op een ambulance te wachten. Ze sjarde hem in de auto en hij zakte weg tegen de deur. Ze schrijft: 'Twintig kilometer naar het ziekenhuis... dat halen we nooit. Stuur alstublieft hulp, Heer! We waren nog geen kilometer onderweg tot ik iets zag op straat. Speelden mijn ogen mij parten? Het was een ambulance met een broeder ernaast. Stond hij op óns te wachten? Wie wist hiervan en had hem gebeld? Ik trapte op de rem en rende er schreeuwend om hulp naar toe. Onmiddellijk begonnen ze hem te behandelen en ze brachten Randy bliksemsnel naar het ziekenhuis. De drie dagen daarna waren spannend. Ik verliet zijn bed niet, biddend dat hij bij zou komen. Toen hij dat deed, vroeg hij: 'Wat is er gebeurd?' 'Je had een zware hartaanval. Nog een minuut of twee en je was er misschien geweest.' 'Heb je de ambulance gebeld?' vroeg Randy. 'Nee,' antwoordde ik. 'Ze reageerden op een ongeval op dat kruispunt. Ze hebben zelfs met het hoofdkantoor gebeld om de juiste locatie te bevestigen. Toen kwamen wij een paar seconden later langs.' Twintig kilometer op lege wegen in het midden van de nacht; Randy's hartaanval zou fataal zijn geweest als de ambulance er niet was geweest. Volgens mij waren ze op de perfecte locatie.' Vaak is er in een crisis geen tijd om de voorganger of je gebedspartner te roepen. Op dat moment is het goed om te weten dat God gezegd heeft: 'Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen, ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken.' Hij is dag en nacht aan het werk, 'je leven reddend van het graf' (Ps. 103:4), lang voordat je zelfs maar weet dat je in de problemen zit!

Zaterdag 14 januari

'... zijn trouw is een veilig schild' (Ps. 91:4)(NBV).

Hij is je altijd een stap voor (2).

Een verkoper op een beurs gaf Mavis Gustafson Pigford een gratis Gideon Bijbel. Ze stopte hem in haar tas en vergat hem. Toen ze buiten later verder liep, stopte er een auto. De bestuurder richtte een pistool op haar en zei dat ze in moest stappen. Zij schrijft: 'Ik deed wat hij zei. Hij boog zich naar me toe en probeerde me op de stoel neer te leggen. Ik worstelde en uiteindelijk duwde hij me uit de auto. Voordat mijn voeten de grond raakten, hoorde ik een schot en voelde ik een scherpe pijn in mijn zij. Ik zakte in elkaar en de man kwam naar me toe, pakte mijn portemonnee, gooide mijn tas naar mijn hoofd en schoot erop. Ik voelde een krachtige schok. Nog bij bewustzijn hoorde ik de auto weggrijden en ik strompelde naar een nabijgelegen boerderij. De vrouw belde om hulp en terwijl ik in allerijl naar het ziekenhuis werd gereden sloot de politie de drugsverslaafde chauffeur in die me had aangevallen. Vóór de operatie om de kogel uit mijn zij te verwijderen, kwam mijn zus bij me langs. 'Weet je wat je leven gered heeft?' vroeg ze. Ze gaf me de Bijbel uit mijn tas. Er zat een kogel in en het topje zat precies bij Psalm 37:14-15: 'Zondaars trekken hun zwaard... om af te slachten wie eerlijk hun weg gaan. Maar het zwaard dringt in hun eigen hart en hun bogen worden gebroken.' Weer een ander voorbeeld hoe God je altijd een stap voor is: 'Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger... hij zal je beschermen met zijn vleugels... zijn trouw is een veilig schild... Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat... Ik zal bevrijden wie mij liefheeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is' (Ps. 91:3-4,11,14).

Zondag 15 januari

'... geen plaag zal je tent ooit treffen' (Ps. 91:10)(NBV).

Hij is je altijd een stap voor (3).

Voor de negenjarige Keith Pulles betekende het winterklaar maken van het familiezwembad het einde van de zomer. Hij schrijft: 'Ik keek somber uit het raam hoe papa een jerrycan opende en chemicaliën in het zwembad begon te strooien. Toen pakte hij een andere jerrycan en gooide er nog meer bij. 'Gaat er zoveel in dat zwembad?' dacht ik. Juist op dat moment ging de telefoon en ik rende erheen om te kijken wie er belde. 'Onbekend nummer.' Mama en papa hadden me gewaarschuwd om niet met onbekende mensen te praten, maar die dag zei een stem binnen in mij: 'Pak hem op!' De drang was zo sterk dat ik opnam en hallo zei. 'Ik ben op zoek naar Steve Pulles.' Ik herkende de stem niet. Waarschijnlijk een verkoper, maar iets in mij deed mij zeggen: 'Moment, hij komt eraan.' Ik ging naar buiten met de telefoon in mijn hand en riep: 'Papa! Telefoon!' Hij liep vanuit de achtertuin langs de garage en nam de telefoon van me over. 'Hallo? Met wie spreek ik?' riep hij luid. Een paar seconden later haalde hij de telefoon van zijn oor en zette hem uit. 'Het is niemand,' zei hij. Plotseling klonk er een enorme knal uit de achtertuin. 'Het zwembad!' schreeuwde papa. Het bleek dat hij ten onrechte twee chemicaliën met elkaar had vermengd. Het mengsel ontplofte in het water en liet giftige dampen omhoog komen... als papa op dat moment daar geweest was had het zijn dood kunnen betekenen. Onbekende beller? Ik denk het niet. De persoon aan de telefoon die dag had zeker weten óns nummer ingetoetst.' De psalmist zei: '... het kwaad zal je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen.' Vandaag staan jij en je dierbaren onder Gods bescherming.