

**Maandag 16 januari**

*‘Alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen’ (Marc. 11:24)(NBV).*

Bid niet alleen maar heb ook geloof!

Een van de gevaren bij bidden is niet verwachten dat God ook echt antwoordt. De Bijbel zegt: ‘Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloofd’ (Hebr. 11:6). Gods enige munteenheid is geloof, en ‘door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus’ (Rom. 10:17). Terwijl je je onderdompelt in de Bijbel, schiet geloof wortel en begint te groeien. En geloof is wat je gebeden effectief maakt. Maar wat als je geloof overeenstemt met Gods Woord en het antwoord uitblijft? Blijf bidden en geloven! ‘Leg die onbeschroomdheid dus niet af, u zult er ruim voor worden beloofd. Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is’ (Hebr.10:35-36). Toen een landelijke agrarische gemeenschap werd getroffen door een ernstige droogte, riep de plaatselijke kerk op tot een gebedsbijeenkomst. Bijna iedereen in het stadje kwam opdagen (apart hoe problemen op een of andere manier onze aandacht trekken). Toen de voorganger voor een volle kerk stond zag hij een meisje van zo’n jaar of elf stralend van opwinding op de voorste rij zitten. Naast haar op de bank lag een helderrode paraplu, klaar voor gebruik. De mooie en onschuldige aanblik van het tafereel deed hem glimlachen terwijl hij het geloof van het kind vergeleek met dat van alle anderen in de kerk. Kijkend naar de gemeente zei hij: ‘De rest van ons is gekomen om te bidden voor regen, maar zij is gekomen met de verwachting dat God zal antwoorden!’ Dus bid niet alleen - maar heb ook geloof!

**Dinsdag 17 januari**

*‘Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar’ (Matt. 25:23)(NBV).*

Trouw zijn is succesvol zijn.

God wil dat het je goed gaat in het leven (zie Jozua 1:8). En hij zal voorzien in de benodigde middelen, strategieën en relaties. David begon als een nederige herdersjongen, maar God maakte hem tot koning van Israël. De Bijbel zegt dat David slaagde in alles wat hij ondernam omdat de Heer hem bijstond (1 Sam. 18:14). Maar Gods definitie van succes is heel anders dan die van de wereld. De voormalige Amerikaanse senator Mark Hatfield vertelt dat hij met Moeder Teresa door Calcutta reed. Ze bezochten het sterfhuis, waar zieke kinderen in hun laatste dagen werden verzorgd, en de medische uitdeelpost waar de armen bij honderden in de rij staan om medische hulp te ontvangen. Hatfield zag hoe Moeder Teresa hulp bood aan deze mensen, eten en verzorging schonk aan mensen die door anderen waren achtergelaten om te sterven, en hij werd overweldigd door de omvang van het lijden waar zij en haar collega’s dagelijks mee werden geconfronteerd. ‘Hoe kunt u die last aan zonder erdoor verpletterd te worden?’ vroeg hij. Moeder Teresa antwoordde: ‘Mijn beste senator, ik ben niet geroepen om succesvol te zijn, ik ben geroepen om trouw te zijn.’ Sommigen van ons zijn geroepen om te dienen in de schijnwerpers, terwijl anderen zijn geroepen om te dienen in de schaduw. Sommige zijn bevoorrecht om de onderscheidingen en beloningen van de wereld ontvangen, maar de meesten van ons niet. Moet dat ons ontmoedigen? Niet in het minst! Voor God telt trouw als succes. Wanneer je op een dag voor God zult staan zul je deze woorden te horen krijgen: ‘Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.’

**Woensdag 18 januari**

*'... God... vormt je achterhoede' (Jes. 52:12)(NBV).*

God is je rugdekking!

God gaat niet alleen voor je uit, volgens de Bijbel vormt hij ook je achterhoede. Een auteur schrijft: 'Bij hun tochten door de woestijn en het beloofde land hadden soldaten een voorhoede en een achterhoede. De voorhoede bestond uit verkenners die vooruit gingen om te verkennen en een plan van verdere aanpak te bedenken. De achterhoede bleef achter om alle spullen bijeen te rapen en ervoor te zorgen dat er niets van waarde achter bleef. God is *mijn* achterhoede. Net als jij blijf ik soms in een te snel tempo voortjagen waardoor ik dingen onvolledig doe. Maar God volgt me en maakt af wat ik maar half en half gedaan heb. Als je terug zou kijken, hoeveel taken zou je dan onvoltooid aantreffen omdat de urgentie van een aantal nieuwe taken je alweer wegriep nog voordat de eerste klaar was? Als jij je best hebt gedaan, zal God de rest doen! Ik heb met ouders gepraat over hun tieners. Ze zeiden: 'Als we nou maar dit of dat hadden gedaan...' En dan herinnerde ik hen er zachtjes aan dat ze hun best hadden gedaan. Nu moesten ze erop vertrouwen dat de achterhoedeacties van God de klus verder zouden klaren, hij zou de gebroken stukken oppakken en ze tot iets moois en prachtigs maken.' Heeft God je een speciale opdracht gegeven? 'Wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links, wijk alleen uit voor het kwaad' (Spr. 4:27). Dat is bijzonder uitdagend in een tijd met zo veel afleiding. Onthoud vooral dat de kracht van de Zender belangrijker is dan de kracht van de degene die wordt gezonden. Het woord voor jou vandaag is: God is je rugdekking!

**Donderdag 19 januari**

*'Samen gingen ze op weg naar Kanaän. Maar toen ze in Charan waren aangekomen, bleven ze daar wonen' (Gen. 11:31)(NBV).*

Weiger een 'goed genoeg'.

Ga jij 'recht op je doel af: de hemelse prijs waartoe God jou door Christus Jezus roept' (Fil. 3:14), of ben je onderweg ergens blijven hangen? God had een verbond gesloten met Abraham - een verbond dat nog steeds onze huidige wereld beïnvloedt. Een minder bekend feit is dat jaren eerder Abrahams vader, Terach, op weg ging naar Kanaän, het land van overvloed, waar God Abraham later heen riep. Maar Terach is er nooit aangekomen: 'Maar toen ze in Charan waren aangekomen, bleven ze daar wonen.' Het was uiteraard ook niet eenvoudig geweest om honderden kilometers door ruig terrein te reizen met kuddes, kinderen en knechten. Denk alleen al even aan de logistiek! Er waren immers geen professionele verhuizers om je spullen in te pakken en te laden! Uiteindelijk besloot Terach dat ze niet verder konden, zodat zij zich vestigden waar ze zich comfortabel voelden. Een voorganger voegt eraan toe: 'Ik vraag me af hoe vaak wij hetzelfde doen. We hebben een grote droom, we willen uitblinken in onze carrière, als ouders en in onze wandel met God. We gaan aan de slag, maar het gaat moeizaam en ons doel bereiken lukt niet zo snel als we hadden gehoopt. En misschien zeggen we net als de vader van Abraham: 'Laten we ons hier vestigen. Het is niet echt wat we wilden, maar het is goed genoeg.' Trap niet in die val. Je bent gemaakt voor meer dan 'goed genoeg'. Neem geen genoegen met een beetje liefde en vreugde, een beetje rust en tevredenheid of een kleine portie geluk. Breek op, pak je tent in, raap je spullen bij elkaar en trek verder. Vergroot je visie. Je kunt vertraging hebben opgelopen, maar je kunt gewoon opnieuw beginnen.'

**Vrijdag 20 januari**

*'Houd het huwelijk in ere' (Hebr. 13:4)(NBV).*

Tien geboden voor een geweldig huwelijk.

Hier zijn tien geboden voor een geweldig huwelijk: 1) God zei: 'Houd het huwelijk in ere,' dus blijf elkaar trouw. Laat alle anderen wijken, stel je partner boven je moeder, je vader, je zoon en je dochter. Je partner is je levenslange metgezel. 2) Vergeet niet dat je 'een tempel van God bent en dat de Geest van God in je midden woont' (1 Kor. 3:16). Denk om je gezondheid, wees matig met eten en drinken en mijd tabak en drugs, dan zal je hopelijk kunnen genieten van een lang en gezond leven te midden van de mensen die je liefhebt. 3) Sta nooit toe dat je werk of je hobby jou tot een vreemde maken voor je eigen gezin. 'Kinderen zijn een geschenk van de Heer, de vrucht van de schoot is een beloning van God' (Ps.127:3), en het meest waardevolle geschenk dat je ze kunt geven is je tijd. 4) Vergeet niet dat reinheid een deugd is. 5) Deel vrijelijk al je wereldse goederen, maak je partner niet tot een bedelaar. '... zoals Christus... zich voor haar [de kerk] heeft prijsgegeven...' (Efez. 5:25). 6) Vergeet niet om te zeggen: 'Ik hou van je.' Ook al blijft je liefde voor je partner constant, hij of zij krijgt er nooit genoeg van om die woorden te horen. 7) Vergeet niet dat de goedkeuring van je partner meer waard is dan de bewonderende blikken van honderd vreemden. 8) Laat je huis een plek van vrede en herstel zijn, want de vreugden van de ouderdom zijn het gevolg. 9) Vergeef altijd met gratie, want wie heeft het nou niet nodig om vergeven te worden? 'Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft' (Efez. 4:32). 10) Eer God en grote kans dat je kinderen later jou eren (zie Spr. 22:6).

**Zaterdag 21 januari**

*'Ga naar Sarefat... en neem daar je intrek' (1 Kon. 17: 9)(NBV).*

Leidt God je naar Sarefat?

Het stroompje waaruit Elia had gedronken was opgedroogd en de raven die hem elke dag voedsel brachten kwamen niet meer. Wanneer dat gebeurt, probeert God je aandacht te trekken! Hij maakt je klaar voor een volgende stap. Vervolgens stuurde God Elia naar een arme weduwe in de stad Sarefat en verzekerde hem dat zij hem zou voeden. Dat moet moeilijk zijn geweest voor een leider die was gewend om anderen te dienen. Elia trof de weduwe aan te midden van een hongersnood, terwijl ze een laatste maaltijd klaarmaakte voor zichzelf en haar zoon. Toch daagde hij haar uit om God te gehoorzamen met de belofte: 'Tot op de dag dat ik weer regen op de aarde zal laten vallen, zal er meel in de pot zijn en zal de oliekruik niet vol raken' (v. 14). Wat gaf Elia het geloof om zo iets te zeggen? Omdat hij Gods trouw in zijn eigen leven bewezen had gezien! Je kunt alleen [sprekend] handelen in geloof wanneer je wandelt in geloof. En omgaan met mensen die geloof bezitten is aanstekelijk; het bouwt je geloof op. Dat is wat er gebeurde met deze weduwe. Zij en haar zoon hebben dan misschien niet elke avond een vijf-gangendiner gehad, maar God zorgde ervoor dat ze gedurende de hongersnood alles hadden wat ze nodig hadden. Dus als je nu niet alles hebt wat je wilt, gehoorzaam God dan met wat hij je gegeven heeft en vertrouw erop dat hij op het juiste moment meer zal sturen. Merk ook op dat zowel het geloof van de weduwe als van de profeet werd getest. Dus of je nu een beginner bent of een doorgewinterde gelovige, je zal met geloofstesten te maken blijven hebben. Leidt God je vandaag naar je eigen persoonlijke Sarefat? Ga niet in discussie! Ga gewoon, want zijn zegen hangt af van jouw gehoorzaamheid.

**Zondag 22 januari**

*‘... er hing zelfs geen brandlucht om hen heen’ (Dan. 3:27)(NBV).*

Het besef dat je iemand echt vergeven hebt.

Toen koning Nebukadnessar Sadrach, Mesach en Abednego in de hete oven wierp, haalde God hen eruit en ‘er hing zelfs geen brandlucht om hen heen.’ We hebben allemaal wel eens mensen ontmoet die nog naar rook ruiken. Hun houding zegt: ‘Ik ben door een moeilijke tijd gegaan en ik ben er nog steeds boos om.’ Hoe zit het met jou? Hebben de ervaringen die je hebt doorgemaakt je hart verhard of verzacht? Klink je positief of negatief wanneer je praat? Ben je gebonden door de herinneringen van je verleden? Praat je over je pijn tegen iedereen die maar wil luisteren? Zie je niet wat je aan het doen bent - je ketent jezelf vast aan het verleden. Wanneer circusolifanten jong zijn en zich nog onbewust zijn van hun kracht, worden ze door middel van een ketting vastgebonden aan een paal om hun mobiliteit te beperken. Later, wanneer ze volwassen zijn en de kracht hebben om die keten los te breken, zijn ze er nog steeds aan gebonden. Waarom? Omdat ze deze beperking als permanent zien! Maar het is niet de keten die hen bindt, het is de herinnering! Als jij bent gebonden door pijnlijke en slopende herinneringen is het woord van vandaag voor jou: ‘Heer, onze God, andere heren hebben ons in hun macht gehad, maar alleen uw naam zullen wij prijzen. Doden zullen niet herleven, schimmen niet opstaan. U bent tegen hen opgetreden, hebt hen vernietigd, elke herinnering aan hen hebt u uitgewist’ (Jes. 26:13-14). Wat je ook achtervolgt, je moet gaan uitspreken dat je er los van bent. Door op Gods Woord te gaan staan, activeer je de kracht om je ervan te bevrijden.