

Maandag 30 januari

'... een rijke oogst...' (2 Kor. 9:10)(NBV).

Financiële groei.

Sommige mensen denken dat God erop tegen is dat we geld hebben of dat hij niet wil dat wij er veel van hebben. Maar de Bijbel zegt: 'God... zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn...' (v. 10-11). Wil je een goed advies? Betrek God bij je financiën en houd hem erbij betrokken! Het is een terrein waarop je een interactieve relatie met hem kunt hebben, maar je moet hem er wel toe uitnodigen. Denk er eens over na. Heb je ooit iemand horen bidden: 'Heer, ik heb u al die jaren buitengesloten terwijl ik mijn eigen plan volgde. Als gevolg daarvan ben ik in deze financiële puinhoop terecht gekomen. Maar ik denk nog steeds dat mijn plan kan werken, dus ik puzzel het zelf wel uit, dan kunt u iemand anders gaan helpen?' Nee, wanneer de financiële bodem onder je weg valt, willen we dat God betrokken raakt, dus dan is het ons doel hem te overtuigen om ons te hulp te komen. Op dat moment worden onze gebeden een S.O.S. 'Help, Heer! Doe alsjeblieft iets! Wat dan ook!' We bereiken een punt waarop we eindelijk bereid zijn te erkennen dat uiteindelijk hij alles in de hand heeft. Nu durven we eindelijk aan hem te vragen of hij wil doen waartoe we hem altijd in staat geacht hebben: hier wat geld heen schuiven of daar wat financiële druk wegnemen. Dus wat houd je tegen om God te vragen om nu betrokken te raken - voordat de bodem wegvalt? Zou het niet zinvol zijn om jezelf in een positie te plaatsen waar je zijn directe interventie zo snel en zo vaak mogelijk kunt ontvangen?

Dinsdag 31 januari

'... vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden' (Fil. 4:6)(NBV).

Heb je ervoor gebeden?

Kun jij je voorstellen dat je een restaurant binnenloopt en vraagt of je bestelling al klaar is? 'Wanneer hebt u het besteld?' vraagt de ober. 'Nee, ik heb niets besteld,' antwoord jij, 'maar ik dacht dat u misschien iets had staan met mijn naam erop.' Dat is net zo vreemd als verwachten dat God gebeden beantwoordt die je nog niet hebt uitgesproken - of niet in geloof hebt gebeden. De Bijbel zegt: 'U krijgt niets omdat u niet bidt' (Jak. 4:2). Geeft God je dan alles waar je om vraagt? Nee. 'En als u bidt ontvangt u niets... u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen' (v. 3). Je verzoek moet in harmonie zijn met Gods wil. '... in de zekerheid dat hij luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil' (1 Joh. 5:14). Jeremia zei: 'Goed is de Heer voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht' (Klaagl. 3:25). Verwachtingsvol gebed toont vertrouwen in Gods goedheid. Dus in plaats van piekeren, of er met iedereen over praten behalve met God, of het heft in eigen handen nemen, kun je beter zeggen: 'Heer, ik ga u in dit geval vertrouwen, ongeacht de uitkomst,' en hij zal je geloof eren. Paulus schrijft: 'Vraag wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.' Heb je een baan nodig? Hulp bij het overwinnen van een probleem? De bekering van een geliefde? Geestelijke verdieping? Fysieke of emotionele genezing? Leiding? Jezus zei: 'Jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken' (Luc. 12:32). God wil graag goed voor je zijn, dus vertel hem de 'verlangens van je hart' (Ps. 37:4). Dank hem dan en geloof dat het antwoord zal komen - op zijn tijd!

Woensdag 1 februari

'... we zullen aan hem gelijk zijn...' (1 Joh. 3:2)(NBV).

'We zullen aan hem gelijk zijn.'

Laat elke ouder die woorden op de slaapkamer muur van zijn kind schrijven. Laat hen die het lichamelijk of geestelijk moeilijk hebben, in slaap vallen met de belofte: we zullen aan hem gelijk zijn. Laten we allemaal deze belofte ter harte nemen: we zullen aan hem gelijk zijn. Stap voor stap groeien we vanuit ons huidige leven toe naar zijn gelijkenis. Eens zal je een geestelijk lichaam hebben. In je huidige staat vecht je niet-wedergeboren eigen natuur tegen je wedergeboren geest. Je ogen kijken waar ze niet naar moeten kijken. Je smaakpapillen verlangen de verkeerde drankjes. In je hart weet je dat je niet bezorgd hoeft te zijn, maar in je hoofd maak je je nog steeds zorgen. Misschien herken je je in Paulus' bekentenis? 'Ik houd echt van Gods geboden, maar het is vrij duidelijk dat niet alles van mij deelt in dat genot. Delen van me rebelleren heimelijk en net wanneer ik het 't minst verwacht, nemen ze de controle over' (naar Rom. 7:22-23). In de hemel zullen die 'delen' van je niet langer in opstand komen. Je nieuwe lichaam zal een geestelijk lichaam zijn, waarbij elk deel samenwerkt richting één doel. Joni Eareckson Tada, die al sinds haar zeventiende gebonden is aan een rolstoel, zegt: 'Ik kan niet wachten tot ik word bekleed met gerechtigheid, zonder een spoor van zonde. Natuurlijk, het zal heerlijk zijn om op te staan, me uit te strekken en tot aan de hemel te reiken, maar het zal nog veel geweldiger zijn om lof te offeren die puur is. Ik zal niet worden verlamd door afleiding of worden uitgeschakeld door onoprechtheid. Ik zal niet worden gehandicapt door halfslachtigheid. Mijn hart zal zich mengen met dat van anderen en overstromen van bruisende aanbidding. We zullen eindelijk in staat zijn om volledige gemeenschap te hebben met de Vader en de Zoon. Voor mij zal dit het beste deel van de hemel zijn.' Het woord van vandaag voor jou is: we zullen aan hem gelijk zijn.

Donderdag 2 februari

'Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt' (Matt. 7:1)(NBV).

Geen kritiek maar aanmoediging (1).

Ouder, je kunt de geest van je kind breken door te benadrukken wat hij fout doet in plaats van goed. Gemeentelid, je kunt je voorganger ontmoedigen door middel van kritiek, of hem bemoedigen totdat hij volledig tot zijn doel komt, tot datgene waartoe God hem riep. Waarom kiezen we ervoor om kritiek te hebben in plaats van te bemoedigen? Omdat het gemakkelijker is om te wijzen op de fouten van anderen dan die van onszelf aan te pakken! Door stil te staan bij hun tekortkomingen krijgen we een beter gevoel over onszelf. Maar bij Jezus komen we daar niet mee weg: 'Hoe kun je tegen hen zeggen: 'Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,' zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar!' (v. 4-5). Denk eens even aan de persoon, de groep of de organisatie over wie je het meest kritisch bent en tegenover wie. Probeer je je beter voor te doen dan je bent tegenover anderen? Loop je met niet genezen wonden en onopgeloste problemen zodat je je woede ventileert tegenover iedereen die je in de weg staat? Jezus zei: 'Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Een goed mens haalt uit zijn schatkamer met goede dingen het goede tevoorschijn, terwijl een slecht mens uit zijn schatkamer met slechte dingen het slechte tevoorschijn haalt. Ik zeg u: van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen. Want op grond van je woorden zul je worden vrijgesproken, en op grond van je woorden zul je worden veroordeeld' (Matt. 12:34-37). Wat is het antwoord? Bid: 'Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, Heer' (Ps. 19:15).

Vrijdag 3 februari

‘Kommer maakt een mens neerslachtig, een hartelijk woord beurt hem op’ (Spr. 12:25)(NBV).

Geen kritiek maar aanmoediging (2).

Waarom vinden we kritiek geven gemakkelijker dan bemoedigen? 1) We vinden onszelf belangrijk. Zodra we een zekere mate van succes hebben bereikt, denken we dat wij de wijsheid in pacht hebben. Maar soms zijn mensen niet bereid om aan te nemen wat wij ze willen aanreiken. En op dat punt hebben we een keuze - een stap terug doen en het aan God overlaten, of proberen het hen door de strot te duwen. Op dergelijke momenten zouden we er goed aan doen om het oude gezegde te onthouden: ‘Een man overtuigd tegen zijn wil doet nog steeds wat hij wil.’ Misschien was er een tijd dat jij zelf ook niet erg leergierig was, dus bid voor de ander en laat God werken volgens zijn tijdschema. 2) Vanwege onze gaven. We staan er niet bij stil dat onze talenten en ervaringen uniek zijn voor ons - geschonken door de genade van God (zie Rom. 12:6). Dus verwachten we dat iedereen op hetzelfde niveau zit als wij, en we halen hen naar beneden wanneer dat niet zo is. ‘Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers’ (Ps. 127:1). Doe een stap terug en laat God aan hen werken! 3) Vanwege onze vroegste ervaringen. Wij zijn gevormd door de houding van onze verzorgers. Zij hebben gezorgd voor de positieve en negatieve coping-mechanismen waar we mee werken. Soms meenden onze ouders zelfs dat prikken ons zou kwetsen en kritiek ons zou helpen. Dus moeten we onze manier van denken veranderen en die op een lijn brengen met wat er in het Woord van God staat. ‘Kommer maakt een mens neerslachtig, een hartelijk woord beurt hem op.’

Zaterdag 4 februari

‘... en iedereen die zich met... leugens inlaat, komt de stad niet binnen...’ (Op. 21:27)(NBV).

Vertel altijd de waarheid.

Twee verhalen over de waarheid vertellen: 1) Op een ochtend was een moeder aan het winkelen toen ze bij een winkelcentrum tegen haar zoon opliep. Boos en verontrust dat hij spijbelde van school, vroeg ze hem waarom hij niet in de klas zat. Ze luisterde geduldig naar zijn uitleg en antwoordde toen: ‘Ik beschuldig je niet van het vertellen van een leugen, maar ik heb nog nooit gehoord van een school die tijd vrijaf gaf voor goed gedrag.’ 2) Een tandarts met een injectienaald in zijn hand zegt tegen een patiënt in zijn stoel: ‘Misschien voelt het als een prikje. Aan de andere kant kan het ook voelen alsof een muilezel u in de mond schopt.’ We lachen erom, maar de moraal van deze twee verhalen is duidelijk. Soms doet de waarheid pijn - maar nooit zoveel als wanneer een leugen wordt verteld. Wanneer je nalaat iemand de waarheid te vertellen omdat je zijn gevoelens niet wilt kwetsen, loop je het risico hem nog meer te kwetsen. De waarheid is als een spiegel; het laat mensen van wie je houdt zich zelf zien zoals ze werkelijk zijn en ze de nodige correcties en aanpassingen maken. En wanneer je nalaat de waarheid te vertellen over jezelf riskeer je je geloofwaardigheid. Is die weg, dan kan het een lange tijd duren voor die terugkomt, als het ooit gebeurt. Daarom zegt de Bijbel: ‘Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen’ (Jak. 5:16). Wanneer jij je openstelt en je strijd deelt, geef je anderen de vrijheid om het ook te doen. En in het proces word je beiden heel. Dus, het woord voor vandaag voor jou is: vertel altijd de waarheid.

Zondag 5 februari

‘Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken...’ (1 Tess. 3:12)(NBV).

Liefde moet gebaseerd zijn op vertrouwen.

De echte vertrouwenstest in een relatie is in staat zijn om je geheimen en worstelingen, je innerlijke angsten en mislukkingen te delen - intimiteit op basis van eerlijkheid. Het vergt moed om eerlijk te zijn tegenover God, en nog meer om eerlijk te zijn tegenover elkaar. De relatie tussen Adam en Eva wordt als volgt beschreven: ‘Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar’ (Gen. 2:25). Ze waren open en transparant naar elkaar omdat er niets te verbergen viel, niets om zich voor te schamen. Misschien ben jij zo gekwetst door een relatie dat je hebt gezegd: ‘Ik vertrouw nooit meer iemand.’ Dan ben je er nog niet van genezen. Nooit meer mensen vertrouwen is als leven in een toren. Je bent veilig voor de dreigende greep van het leven, maar je bent ook zo los van het leven dat je je niet meer bewust bent van mensen, plaatsen, data en gebeurtenissen. Je praat alleen over het verleden omdat je jaren geleden bent gestopt met leven. Maar er is goed nieuws! ‘Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden’ (Ps. 147:3). Gods helende proces kan je vrijmaken zodat je weer van het leven kunt proeven, met meer vertrouwen en minder angst. Isoleer je niet, vier het leven. Of je nu te maken hebt met het verlies van een huwelijk, een partnerschap of een persoonlijke vriend, je bent nog steeds in leven! Ben je er klaar voor om te gaan leven? Of ga je verder zitten kauwen op iets wat niemand, ook jij niet, kan veranderen - het verleden? Sommigen van ons lukt het om als single te leven en zich compleet en vervuld te voelen. Dat is een zegen. Ben jij zo iemand, ga er dan voor! Maar ben jij dat niet, vertrouw er dan op dat God op het juiste moment de juiste persoon in je leven zal brengen.