

Maandag 13 februari

'... wie zou ik vrezen' (Ps. 27:1)(NBV).

Laat je niet door angst weerhouden (1).

Het leven zit vol met angst oproepende situaties: angst voor ziekte, angst voor werkloosheid, angst voor afwijzing, angst voor meningen van anderen. Als je er niets mee doet, zal angst je innerlijke rust roven. Maar zoals Chuck Swindoll ons herinnert: 'Toen angst aan zijn deur klopte reageerde David direct met twee vragen. 'Wie zou ik vrezen? Voor wie zou ik bang zijn?' En hij sloeg de deur dicht voor de neus van angst door te verklaren: 'Mijn hart zou onbevreesd zijn... nog zou ik mij veilig weten' (v. 3). Toen liep hij weer naar binnen en herinnerde zich een aantal hulpmiddelen om angstaanvallen te pareren. Gebed: 'Ik vraag aan de Heer één ding' (v. 4). Visie: '... om de liefde van de Heer te aanschouwen (v. 4). Gods Woord: '... te onderzoeken in zijn tempel (HSV). 4). Gods bescherming: 'Op de dag van het kwaad verbergt hij mij veilig in zijn tent' (v. 5). Lofprijzing: 'Ik wil zingen' (v. 6). Rust: 'Wacht op de Heer' (v. 14.). Vastberadenheid: 'Wees dapper en vastberaden' (v. 14). Moed is niet beperkt tot het slagveld. De echte tests beslaan een veel breder gebied, gaan dieper en verlopen stiller, zoals trouw blijven wanneer niemand kijkt, pijn doorstaan wanneer de kamer leeg is, alleen staan wanneer je verkeerd begrepen wordt. Het kan zo simpel zijn als 'nee' zeggen, zo saai als je door een berg wasgoed heen werken, zo onopgemerkt als de innerlijke strijd tussen goed en kwaad. Gods medaillewinnaars worden gemaakt in het verborgene, daar waar de meeste moedige daden plaatsvinden, zo helemaal zonder publieke bijval.' Wanneer angst je op de hielen zit, zegt God: 'Wees vastberaden en standvastig' (Joz. 1:9). Dick Mills schrijft: 'Elk gebod wordt geleverd met de zekerheid dat we het kunnen uitvoeren. God geeft geen orders die we niet kunnen uitvoeren. Het is onlogisch om te zeggen: 'Ik heb heel veel moed, maar geen kracht,' of 'Ik barst van de energie, maar ik ben bang.' God heeft je zowel moed als kracht gegeven. Moed motiveert onze wil en kracht begeleidt onze inspanningen.'

Dinsdag 14 februari

'... uit angst besloot ik uw talent te begraven' (Matt. 25:25)(NBV).

Laat je niet door angst weerhouden (2).

De beheerder van een landgoed gaf elk van zijn dienaren een som geld in beheer om ermee voor hem te investeren. Eén man kreeg vijf talent, de tweede twee talent en de derde één talent. De dienaren met twee en vijf talent boekten een respectabele winst, terwijl de man met het ene talent tegen zijn meester zei: 'Uit angst besloot ik uw talent te begraven.' Welke les kunnen we hieruit trekken? Eenvoudigweg dit: angst maakt je onproductief! Een ervaren voorganger schrijft: 'Angst zorgt ervoor dat je niet in het koor zingt, niet getuigt, niet blijmoedig geeft en niet in liefde wandelt met je partner. Het onderliggende probleem is angst dat God niet zal doen wat hij zegt. Maar als gelovigen zouden we zo vol van het Woord moeten zijn dat angst geen voet aan de grond kan krijgen. Jezus zei dat we ons geen zorgen moeten maken over ons leven (zie Matt.6:25). Hij zei zoiets als: waarom zou je zelfs maar angstige gedáchten hebben wanneer ik je gezegd heb dat ik je nooit zal verlaten, dat ik je zal beschermen en je alles zal geven wat je nodig hebt om de klus te klaren? Kortom: God is met je, zelfs wanneer je hem niet kunt voelen of zien en wanneer anderen impliceren dat hij je in de steek heeft gelaten.' Angst vermomt zich achter veel verschillende gezichten. We willen de dingen op onze manier doen, of we zeggen dat we niet geïnteresseerd zijn, of dat het niet het juiste moment is. Waar we tegenop lopen is niet een gesloten deur - het is verdrongen angst. Als jij je afvraagt waarom je op bepaalde gebieden niet verder komt, kijk dan of verborgen angst je terughoudt. En als dat zo is, vraag God dan om je te helpen je angsten los te laten en te gaan vertrouwen op wat hij zegt.

Woensdag 15 februari

*‘... ze gaven zichzelf in de eerste plaats aan de Heer, en vervolgens ook aan ons’
(2 Kor. 8:5)(NBV).*

Geef jezelf weg!

Wat vinden mensen meestal meer waard dan je geld? Jou! Denk maar na. Wat kost meer inspanning - het overmaken van geld of het geven van je tijd en energie? Waaruit blijkt een grotere mate van betrokkenheid? Denk een moment terug aan de mensen die de grootste invloed op je hebben gehad: een leraar die je hielp beseffen dat je kon denken, leren en iets bereiken; een ouder die van je hield, zich voor je opofferde en je de gave van eigenwaarde schonk; een mentor die een plaatje van je toekomst schilderde en je vervolgens toerustte en uitdaagde om het te bereiken. Wat zou van groter betekenis kunnen zijn, afgezien dan van je verlossing? Overdenk deze woorden eens: ‘Wanneer je terugkijkt op alles wat je in het leven hebt gedaan, zal je meer voldoening putten uit het plezier dat je andere mensen hebt gedaan dan uit de momenten dat je het beter deed dan zij en hen de baas was.’ Te vaak zien we geven als méér dan alleen een daad van liefde - we zien het als een transactie - we geven om er iets voor terug te krijgen! Sir Wilfred T. Grenfell zei: ‘Het is duidelijk dat de mens een reiziger is; dat zijn doel in deze wereld niet ‘hebben en houden’ is, maar ‘geven en dienen’. Er kan geen andere bedoeling zijn.’ Het is zo gemakkelijk om alleen maar voor jezelf te leven. In feite is het een van onze meest basale instincten - een dat we dagelijks moeten overwinnen. Maar we kunnen een andere weg inslaan - gul zijn met onze liefde en onze tijd. Wanneer je die geschenken geeft, ben je zo royaal als je maar kunt zijn!

Donderdag 16 februari

‘... ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd’ (Hand. 4:13)(NBV).

Wat voor soort christen ben jij (1)?

De farizeeën waren zelfbenoemde experts op het gebied van spijswetten, dress codes, enz. Zo konden ze beslissen wie erbij hoorde of niet. En wat erger is, de insiders gingen de buitenstaanders veroordelen. Dallas Willard schrijft: ‘Hoeveel mensen worden er niet afgestoten door christenen die gevoelloos, stijf, onbenaderbaar, saai en ontevreden zijn? Toch heb je overal dat soort christenen rondlopen.’ Feit is dat wanneer ons leven niet gekenmerkt wordt door echte vreugde en toewijding aan Christus, we op zoek gaan naar oppervlakkige manieren om ons te onderscheiden van de mensen die wij ‘werelds’ noemen. Jezus deed dat niet! Toen hij werd gevraagd om te bepalen waar de wet nu eigenlijk om draaide, antwoordde hij simpelweg: ‘Heb God lief en je naaste’ (zie Mark. 12:29-31). Paulus schrijft: ‘Al sprak ik in de talen van alle mensen en die van de engelen - had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal’ (1 Kor. 13:1). Het is mogelijk om te denken dat je steeds geestelijker wordt, terwijl je in feite wordt wat Mark Twain omschreef als ‘een goed mens, in de slechtste zin van het woord.’ Winston Churchill had een politieke tegenstander genaamd Cripps, een arrogante man, aan wie veel mensen een hekel hadden vanwege zijn zelfvoldane eigengerechtigheid. Het verhaal gaat dat Churchill Cripps op een dag zag langskomen en opmerkte: ‘Als je niet beter wist zou je denken dat God daar liep.’ Een van de grootste complimenten ooit aan de apostelen gegeven is dat men aan hen zag dat ‘beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.’ Het sterkste argument voor het christendom - is christenen die putten uit het leven van Christus. Het sterkste argument tegen het christendom - is christenen die zelfvoldaan, veroordelend en zelfgenoegzaam zijn. En, wat voor soort christen ben jij?

Vrijdag 17 februari

'... ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid' (Joh. 10:10)(NBV).

Wat voor soort christen ben jij (2)?

Je zou jezelf af en toe eens de volgende vragen moeten stellen: 1) Ben ik benaderbaar? Sprekend over de farizeeën, zei Jezus: '... ze verlangen een ereplaats... en hechten eraan... door de mensen rabbi te worden genoemd' (Matt. 23:6-7). In Jezus' dagen hadden sommige rabbi's het idee dat ware geestelijkheid vereiste dat je afstand nam van mensen. Ironisch genoeg bleek de enige Rabbi die de verworpenen konden aanraken God Zelf. Jezus was de meest toegankelijke persoon die ze ooit hadden ontmoet. 2) Ben ik genadig? John Ortberg schrijft: 'Zodra we deugdzaamheid gaan nastreven, gaan we ons afvragen waarom anderen niet zo deugdzaam zijn als wij. Het doet ons denken aan het antwoord dat de burens van Homer Simpson gaven toen Homer hun gevraagd had waar ze waren geweest: 'We zijn naar een christelijk kamp geweest. We hebben geleerd hoe we beter kunnen veroordelen.' Ben jij ook naar dat kamp geweest? Is er een klein stemmetje in je hoofd dat mensen in hokjes plaatst: 'Deze persoon is hulpbehoevend en afhankelijk - blijf er bij vandaan. Die persoon is slim en heeft veel te bieden - probeer contact te leggen.' Waarom zijn we voortdurend bezig mensen de maat te nemen, alsof we in een soort wedstrijd zitten? 3) Ben ik echt? Een jongetje bij de zondagsschool wist wat voor antwoorden van hem verwacht werden, dus toen de leider hem vroeg: 'Wat is bruin, bont, heeft een pluimstaart en verzamelt noten?' mompelde hij: 'Dat zal Jezus wel weer zijn - maar het lijkt mij meer een eekhoorn.' Vaak proberen we geestelijk klinkende dingen te zeggen om mensen te imponeren, terwijl zij geen idee hebben waar we het over hebben! Dus laten we eerlijk zijn tegenover onszelf - en anderen!

Zaterdag 18 februari

'... mijn juk is zacht en mijn last is licht' (Matt. 11:30)(NBV).

Wat voor soort christen ben jij (3)?

Jezus zei: 'Ze [de farizeeën] bundelen alle voorschriften tot een zware last en leggen die de mensen op de schouders...' (Matt. 23:4). Ze legden regels op die mensen niet konden houden, en kwam het ooit voor dat ze dat wel konden, dan bracht het hun geen vreugde. Stephen Mosley schrijft: 'Onze deugdzaamheid laat zich maar zwakjes horen. Ze zeurt uit de hoek van een heiligdom; ze onderbreekt pleziertjes op een onhandige manier; ze mompelt excuses op feestjes; ze schuifelt langs, uit de pas en iets achter de tijd aan. Door onze seculiere tijdgenoten wordt ze vaak gezien als een bekrompen, zelfs onbeduidend streven. Tragisch genoeg lukt het traditionele religieuze goedheid om tegelijkertijd zowel intimiderend als onaantrekkelijk te zijn. Intimiderend - omdat het wel 101 verschillende regels over zogenaamde geestelijkheid kan inhouden. Onaantrekkelijk - omdat we ons kunnen uitputten om te proberen om al deze regels te houden, maar nooit de ware vreugde ervaren die Jezus biedt. Dat is de reden waarom mensen in de kerk zo vaak moe worden. Je aanpassen aan een dergelijke religie is gewoon geen ervaring die lonend genoeg is om de leegte in ons hart te vullen.' Ben je moe geworden van al die pogingen om geestelijk te groeien? Zou het kunnen dat je de verkeerde dingen bent nagelopen of het op de verkeerde manier hebt gedaan? Als dat zo is, overweeg dan deze woorden van Jezus: 'Ben je moe? Versleten? Heb je het helemaal gehad met religie? Kom bij mij. Kom met me mee en je zult je leven terug krijgen. Ik zal je laten zien hoe je echt rust kunt nemen. Loop met me op, werk met me mee - kijk hoe ik het doe. Leer het ongedwongen ritme van genade. Ik zal je niets zwaars of slecht passends opleggen. Houd me gezelschap en je leert hoe je vrij en licht kunt leven' (naar Matt. 11:28-30).

Zondag 19 februari

'Vergeld geen kwaad met kwaad...' (1 Petr. 3:9)(NBV).

Neem de smalle weg.

Er is wel gezegd dat de diepte van je pijn de heftigheid van je reactie bepaalt. Dus is het waarschijnlijk dat wanneer iemand je pijn doet, je eerste impuls zal zijn om wraak te nemen. Maar iedere kortstondige voldoening die je ervaart zal altijd worden gevolgd door een knagend gevoel van spijt. Waarom? Omdat je weet dat je God niet blij maakt met vergelding. We vergelden op twee manieren: 1) 'Lik op stuk.' Voordat je de overtreder laat lijden, kun je beter eerst de volgende woorden in overweging nemen: 'Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voorzover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak... maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: 'Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden' (Rom. 12:17-19). 2) Door er anderen bij te betrekken. Niet alleen heb je niet het recht om terug te slaan, je hebt ook niet het recht om je overtreder af te breken in het bijzijn van anderen. Jozef weigerde niet alleen om zijn broers te straffen voor hun verraad, hij weigerde ook om de details te melden aan de mensen die aan het hof werkten. Waarom? Omdat hij Gods hand aan het werk zag en besepte dat wat hij geleden had door toedoen van zijn broers hem gemaakt had tot de man die hij was. Petrus schrijft: 'Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen' (1 Petr. 3:9). Dus als je vandaag wilt wandelen in de zegen van God, kies dan de smalle weg.