

Maandag 6 maart

'... maak alle volken tot mijn leerlingen...' (Matt. 28:19)(NBV).

Vergroot de effectiviteit van je voorganger (4).

Bind je voorgangers handen niet wanneer het over begrotingen gaat. De begroting van een kerk onthult haar hart en zou ook Gods waarden en prioriteiten moeten reflecteren. Jezus zei: '... maak alle volken tot mijn leerlingen, door... hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb' (v. 19-20). Onze verantwoordelijkheid is tweeledig: aan zondaren het evangelie brengen en heiligen toerusten. Veel kerken binden hun voorgangers handen door op de centen te letten. Zo voorkomen ze dat de kerk de grote opdracht vervult. Het is lovenswaardig om je geld verstandig te besteden, maar door angst gedreven kerken sparen en investeren voor slechtere tijden. Dit belemmert niet alleen effectieve bedieningen, het ontmoedigt ook het geefgedrag. Wanneer mensen weten dat er veel geld is weggezet op een bankrekening, zijn ze geneigd om te zeggen: 'Waarom zou ik dan iets geven uit mijn beperkte middelen?' Missionair gerichte kerken zijn niet bang om geld te besteden aan bedieningen en als gevolg daarvan beweegt God de harten van mensen om gul te geven. Denk aan de drie dienaren in Matteüs 25 die waren belast met het beheer van het geld van hun meester. Twee lieten het geld zijn werk doen en verdienden zijn goedkeuring door een verdubbeling van hun investering. De derde risicomijdende dienaar hield het geld vast en kwam terug met slechts het oorspronkelijke bedrag. Daarom zei de meester: 'Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien heeft... En die nutteloze dienaar, gooi die eruit...' (v. 28-30). De taak van de kerk is niet om fondsen te werven - het is om zich in geloof uit te strekken door Gods dienaren zijn werk ongehinderd te laten doen en God te vertrouwen voor wat er in de toekomst nodig is.

Dinsdag 7 maart

'... herders... om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst' (Efez. 4:11-12)(NBV).

Vergroot de effectiviteit van je voorganger (5).

Hier zijn twee laatste principes voor het vergroten van de effectiviteit van je voorganger: 1) Beperk hem niet door wat er in het verleden is gebeurd. De 'geest van vorige voorgangers' kan blokkeren wat God je gemeente nu wil laten doen. Zeg niet: 'In die goede oude tijd toen voorganger Pietersen er nog was deden we het anders.' Dat belemmert de groei van je gemeente en staat de effectiviteit van je voorganger in de weg. God is altijd in beweging en hij vraagt van ons dat we met hem in de pas blijven lopen. Verwacht niet dat je voorganger de dingen precies zo doet als zijn vóórganger. Waardeer wat God in het verleden gedaan heeft, maar begrijp dat zijn zegeningen - net als zijn barmhartigheden - 'elke morgen nieuw' zijn! Manna van gisteren is niet voor vandaag. God zal je voorganger verse manna en een nieuwe visie geven om je gemeente naar nieuwe geestelijke hoogten te brengen. Het is de taak van de voorganger om te leiden - jouw taak is het om te volgen. 2) Je voorganger kan het niet allemaal alleen. 'Herders rusten de heiligen (daar hoor jij dus ook bij!) toe voor het werk in zijn dienst.' Paulus schrijft: 'Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is' (Rom. 12:4-6). Wie is er verantwoordelijk voor de groei van je gemeente? Jij! En als je niet weet waar je past, vraag dan om richting aan God en aan je voorganger. Zolang je je plek niet weet ben je een werkloos deel van het lichaam. Raak verbonden en help mee aan de vervulling van de visie die God aan je voorganger heeft gegeven.

Woensdag 8 maart

'... ik zal een helper voor hem maken die bij hem past' (Gen. 2:18)(NBV).

Relaties (1).

Adam leefde in een perfecte wereld, toch was hij incompleet. God maakte 'een helper voor hem die bij hem paste'. En aangezien God jou ook heeft gemaakt met een basisbehoefte aan gezelschap, kan hij je bij de juiste persoon brengen. Maar je moet bereid zijn om hem te raadplegen, zijn leiding te volgen en op zijn timing te wachten. Dat is niet altijd makkelijk. Sommigen van ons vinden het makkelijker om ongelukkig te zijn dan alleen. Gedreven door onvervulde verlangens nemen we overhaaste beslissingen die ons uiteindelijk bezeren. Het is onmogelijk om een goede beslissing te nemen wanneer je bent gemotiveerd door de angst om alleen te zijn of te worden afgewezen. Er is niets mis met de behoefte om voor iemand nodig te zijn of om je leven met iemand te delen. Laat niemand je ervan overtuigen dat jouw behoefte om lief te hebben en bemind te worden zwakheid is. God schiep de mens om zich te vermenigvuldigen (talrijk te worden) en daar zijn er twee voor nodig. Wij zijn onvolledig zonder elkaar. Een gerespecteerd counselor schrijft: 'We moeten bereid zijn om ons open te stellen en onszelf te laten liefhebben en onszelf toe te staan behoeftes te hebben. Tegenwoordig is het meer in de mode om te doen alsof je niemand nodig hebt. Maar God zegt dat je wel mensen nodig hebt. En aangezien hij in de hele Bijbel mensen bij elkaar bracht, geeft dat jou een recht om te bidden en te geloven dat hij hetzelfde voor jou zal doen.' Dus bid en geloof dat God iemand heeft die geschikt is voor jou; iemand die past bij waar je nu bent en die past bij waar je naartoe gaat. Wanneer jij de persoon vindt die God voor jou in gedachten heeft, zal je sterke punten en onvermoede gaven in je zelf ontdekken.

Donderdag 9 maart

'God, de Heer, bouwde een vrouw en hij bracht haar bij de mens' (Gen. 2:22)(NBV).

Relaties (2).

Adam woonde in een volmaakte omgeving en had een perfecte baan - één die God hem gaf. Beter kan niet zou je denken. Toch was hij eenzaam; er ontbrak iets in zijn leven. De Bijbel zegt: '... maar hij vond geen helper die bij hem paste... God, de Heer, bouwde een vrouw' (v. 20-22). God erkende Adams behoefte aan gezelschap en hij voorzag in die behoefte. Op dit punt gaan sommigen van ons echter voor God uitrennen omdat ze handelen uit eenzaamheid of frustratie, of op basis van slecht advies. Niet zonder reden is één van de negen gaven van de Geest zoals die in de Bijbel worden genoemd: 'om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is' (zie 1 Kor. 12:10). Wanneer er iemand in je leven komt, brengt die niet alleen zijn uiterlijk, talenten en financiële bezit mee; hij brengt ook zijn geest mee. Als je ooit in de buurt bent geweest van iemand met een controlerende geest, een wraakzuchtige geest, een boze geest of een negatieve geest, dan weet je waarom deze bijzondere gave zo belangrijk is. Dus wees een strenge jury voor jezelf, een die niet gemakkelijk te overtuigen is, een die concreet bewijs nodig heeft voordat het tot een uitspraak komt. En vergeet niet dat het beter is om het proces van beraadslagen te verlengen en je ervan te verzekeren dat de beslissing die je neemt de juiste is, dan met een overhaaste conclusie te komen en met een gebroken hart te eindigen. Misschien voel je je niet heel wijs en ervaren om dit soort beslissingen te nemen, maar besef: het is niet hoeveel je wéét wat je wapent met het gereedschap voor belangrijke besluitvorming, maar hoeveel je vráágt. De eerste persoon aan wie je het vraagt is God, en de tijd om het te doen is vóórdát en niet nádat je een relatie bent aangegaan.

Vrijdag 10 maart

'... hij voelde medelijden met hen...' (Matt. 9:36)(NBV).

Er weer bovenop komen.

Een van de beste manieren om over verdriet en verlies heen te komen is door je herinneringen om te zetten in motivators en je vervolgens in liefde uit te strekken naar anderen die het moeilijk hebben. Meen je dat je het daar te druk voor hebt? Jezus had het nooit te druk om medeleven te tonen aan mensen in nood. Nadat de zoon van Ray en Judy Williamson was omgekomen zei Ray: 'Vroeger vroeg ik me altijd af of ik moest gaan condoleren na een overlijden. Ik voelde me altijd onhandig en wist niet goed wat ik moest zeggen. Maar ik zal me dat nooit meer afvragen. Ik zal altijd gaan. Het is niet wat je zegt, maar je aanwezigheid die het verschil maakt.' Toen twee tieners waren omgekomen bij een auto-ongeluk, besloten hun ouders om een gezamenlijke wake te houden. Meer dan duizend mensen kwamen langs, sommigen stonden wel drie uur in de rij om de nabestaanden te condoleren. Toen een man die zelf in de rij had gestaan hen eindelijk bereikte, zei hij: 'Ik heb uw kinderen niet gekend en ik heb u ook nog nooit ontmoet. Maar ik ben vanavond langsgesproken omdat ik een zoon had die twee jaar geleden is overleden. Ik weet hoe het voelt. In de komende tijd zullen jullie door elke emotie heengaan die je maar kunt bedenken. Ik wil gewoon dat jullie weten dat ik er voor jullie ben mochten jullie ooit willen praten.' Toen drukte hij hen zijn visitekaartje in de hand en liep weg. Stel je even voor. Een wildvreemd persoon gaf drie uur van zijn tijd aan mensen die hij niet kende, omdat hij hen door de meest tragische ervaring van hun leven heen wilde helpen. Weet dit wel: wanneer we ons uitstrekken naar anderen gaan we meer op Jezus lijken en worden we zelf heel.

Zaterdag 11 maart

'Ik heb belangrijk werk te doen en kan daarom onmogelijk komen' (Neh. 6:3)(NBV).

Wees bereid om de prijs te betalen.

Succes komt meestal aan het eind van strijd. Als het vanzelf kwam, zou iedereen het ervaren. Voor het bereiken van succes gelden er geen besparingen, verlaagde prijzen of 'speciale aanbiedingen'. De waarde van iets wordt bepaald door de prijs die je ervoor bereid bent te betalen. En wanneer je iets echt waardevol vindt, zal je het niet snel op het spel zetten omdat je je herinnert wat het je gekost heeft. Waar ben je bang voor vandaag? Dat je faalt? Het tegenovergestelde zou je zorg moeten zijn - spijt dat je het niet probeerde. Ben je bang voor kritiek? Zie het gewoon onder ogen, als je opklimt in het leven zullen bepaalde mensen jou je succes kwalijk nemen, of je nou arrogant bent of niet. We willen allemaal aardig gevonden worden, maar op een gegeven moment moet je jezelf afvragen: 'Hoeveel ben ik bereid om te verliezen om aardig en geaccepteerd gevonden te worden?' Nehemia, die de muren van Jeruzalem weer opbouwde, zei: 'Ik heb belangrijk werk te doen en kan daarom onmogelijk komen.' Elke keer dat jij je voegt naar de mening van mensen in plaats van naar de wil van God, kom jij 'van de muur af'. Blijf op de muur! Blijf stenen metselen - of wat het ook is waartoe God je geroepen heeft. Vooruitgang brengt vaak isolatie en kritiek, en misschien bereidt God je wel voor op een nieuw niveau van zegen door je bloot te stellen aan beide. Kan je het aan? Niet iedereen kan dat. Maar als je het soort persoon bent dat niet aan de zijlijn kan zitten toekijken terwijl anderen het spel spelen - ga er dan voor! God zal je belonen voor elke stap in geloof die je neemt en voor elk offer dat je brengt.

Zondag 12 maart

‘Laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort’ (1 Joh. 4:7)(NBV).

Deel je liefde uit.

Net voordat de beroemde Broadway musicalster Mary Martin op een avond het podium op zou gaan om op te treden in South Pacific, werd haar een briefje overhandigd. Het was van Oscar Hammerstein. Hij had het aan haar geschreven op zijn sterfbed: ‘Lieve Mary, een bel is geen bel totdat je hem laat luiden. Een lied is geen lied totdat je het zingt. De liefde in je hart is er niet in gelegd om er te blijven zitten. Liefde is geen liefde totdat je het uitdeelt.’ Na haar optreden haastte een aantal mensen zich achter de coulissen en riepen uit: ‘Mary, wat was er met je vanavond? We hebben nog nooit zoiets gehoord! Je zong met meer kracht dan ooit!’ Haar tranen wegnipperend las Mary ze het briefje van Hammerstein voor en voegde eraan toe: ‘Vanavond heb ik mijn liefde uitgedeeld!’ De armste persoon in de wereld heeft iets aan anderen te geven als hij liefde heeft in zijn hart. Liefdesgeschenken nemen vele vormen aan - een glimlach, een knuffel, een geschenk, een bedankbriefje, een opgestoken duim en er gewoon zijn in moeilijke tijden. Liefde is het enige geschenk dat altijd past, altijd schikt en altijd gelegen komt. Jezus zei: ‘Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn’ (Joh. 13:35). En Paulus schreef: ‘Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u’ (1 Tess. 3:12). En Johannes tot slot: ‘Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.’ Dus het woord voor jou vandaag is: deel je liefde uit.