

Maandag 13 maart

'Richt je hierop, maak het je eigen, zodat voor iedereen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt' (1 Tim. 4:15)(NBV).

Misvattingen over succes (1).

Hier volgen een paar veel voorkomende misvattingen over succes: 1) We denken dat succes onmogelijk is, dus we bekritisieren het. We willen graag geloven dat het leven gemakkelijk zou moeten zijn, dus is alles wat moeilijk is volgens ons onmogelijk. Wanneer succes dan aan ons voorbijgaat, gooien we de handdoek in de ring en zeggen: 'Nou ja, wie heeft dat nou eigenlijk nodig?' En als er iemand succesvol is maar het in onze ogen minder verdient dan wij, zijn we oprecht verontwaardigd. 2) We denken dat succes verborgen is, dus we gaan ernaar op zoek. Auteur en ondernemer Seth Godin zegt: 'We moeten niet langer denken dat succes zomaar uit de lucht komt vallen. Je wint geen Olympische medaille met een paar weken intensief trainen. Er zijn geen spontane magische momenten. Grote bedrijven [en grote kerken] ontstaan niet van de ene dag op de andere; alles wat groot is, wordt op precies dezelfde manier gebouwd: stukje bij beetje, stapje voor stapje.' Er is geen kortere weg; je moet bereid zijn om de prijs te betalen. 3) We denken dat succes bij toeval komt, dus we hopen erop. We zeggen: 'Oh, die persoon was gewoon toevallig op het juiste moment op de juiste plaats.' De kans dat zoiets gebeurt, is ongeveer net zo groot als de kans op het winnen van de loterij - 1 op 45 miljoen. Als je echt serieus wilt slagen, doe dan net als de kleine ondernemer die dit bord in zijn winkel had gezet: 'De 57 Regels van Succes: Regel één: de goederen leveren. Regel twee: de andere 56 doen er niet toe.' Paulus deelde zijn formule voor succes met Timoteüs, en het is er een die werkt op alle gebieden van het leven: 'Richt je hierop, maak het je eigen, zodat voor iedereen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt.'

Dinsdag 14 maart

'Laat wie wijs is goed naar deze spreuken luisteren en nog wijzer worden' (Spr. 1:5)(NBV).

Misvattingen over succes (2).

Nog drie misvattingen wanneer het gaat over succes: 1) We denken dat succes het gevolg is van de juiste connecties, dus daar gaan we naar op zoek. Mensen die deze filosofie onderschrijven, geloven dat ze het alleen 'hebben gemaakt' als ze maar in de juiste familie waren geboren of in contact waren gekomen met de juiste persoon. De goede mensen kennen heeft zo zijn voordelen, maar connecties alleen zullen je leven niet verbeteren als je de weg kwijt bent. 'De wijze hore en vermeerdere inzicht en wie verstandig is, verwerve overleg' (NBG). 2) We denken dat succes het gevolg is van het hebben van invloed, dus daar werken we aan. Dit begrip wordt versterkt door mensen als industrieel Andrew Carnegie, die zei: 'Succes is het vermogen waarmee je alles verwerft wat je van het leven eist.' Dat trekken we dan door en we veronderstellen dat alle succesvolle mensen gebruik hebben gemaakt van anderen om te kunnen komen waar ze zijn. En vervolgens gaan we zelf ook kijken naar manieren om mensen te manipuleren. We denken dat we ons met ellebogenwerk een weg naar succes kunnen banen, maar het werkt niet - meestal werkt het averechts. 3) We denken dat succes het resultaat is van kansen, dus daar wachten we op. Mensen die hard werken en niets lijken te bereiken geloven soms dat het enige wat ze nodig hebben verandering is. Hun motto is: als nou maar. Als mijn baas het mij nou maar wat makkelijker zou maken; als onze kerk nou maar in een betere wijk van de stad zat; als ik nou maar een startkapitaal had; als ik nou maar met iemand anders getrouwd was. Op de deur van kans en gelegenheid staat: 'Duwen!' De waarheid is dat mensen die alleen maar zitten te wachten op succes niet in staat zijn om het te zien - noch om het te omarmen wanneer het komt.

Woensdag 15 maart

‘... hoogmoed komt voor de val’ (Spr. 16:18)(NBV).

Pas op voor trots!

Denk eens aan de dingen waarop we trots zijn geworden: het huis waarin we wonen, de auto waarin we rijden, het diploma aan onze muur, de mensen met wie we omgaan en de positie die we hebben. Wanneer je hard hebt gewerkt om te komen waar je nu bent, moet je uitkijken dat je niet trots wordt! Paulus vraagt: ‘Wie denkt u dat u bent? Bezit u ook maar iets dat u niet geschonken is? Alles is u geschonken, dus waarom scheidt u dan op alsof u het zelf verworven hebt?’ (1 Kor. 4:7). Dus, wat zou je moeten doen? 1) Kijk eens wat je gelooft over wie je bent, over wat je hebt en over wat je kunt. Jezus zei: ‘Zonder mij kun je niets doen’ (Joh. 15:5). Herinner jezelf eraan: ‘Ik ben slechts de handschoen; God is de hand die hem vult.’ Dat zal je helpen om het juiste perspectief te houden! 2) Richt je meer op anderen dan op jezelf. Wanneer je alleen maar opgaat in jezelf, wordt je wereldje wel heel erg klein. ‘Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander’ (Fil. 2:4). 3) Respecteer en waardeer iedereen die je tegenkomt, ongeacht zijn sociale status, ras, geslacht of andere onderscheidende factoren. Wanneer jij je bescheiden opstelt, hebben mensen respect voor je, ontvangen ze jouw inbreng en verdenken ze je niet van egoïstische motieven. De Bijbel zegt: ‘Zes dingen haat de Heer... ogen die hooghartig kijken en een tong die liegt, handen die onschuldig bloed vergieten en een hart dat op het kwade zint, voeten die zich naar de misdaad reppen en getuigen die bedriegen, altijd liegen en zij die stoken tussen broers’ (Spr. 6:16-19). Wees vandaag op je hoede voor trots.

Donderdag 16 maart

‘Het is goed dat je optrekt met de vrouwen op mijn land, mijn dochter... want dan zal niemand je op een ander veld lastig kunnen vallen’ (Ruth 2:22)(NBV).

Waardeer je vrienden.

Iemand schrijft: ‘Als je godvruchtige vriendinnen hebt, koester die relaties dan alsof je leven ervan afhangt - want dat doet het namelijk. Alles is beter wanneer ‘je optrekt met de vrouwen.’ Het leven is veiliger, authentieker, duurzamer en gewoonweg leuker. God schiep vrouwen om op andere vrouwen te vertrouwen. Ik ben gezegend door vriendinnen die me opbeuren wanneer ik me down voel, me op mijn plaats wijzen wanneer ik doorsla en mij op dagelijkse basis het aangezicht van God laten zien door middel van mededogen, humor, kracht en onvoorwaardelijke liefde. Ik wens jullie toe dat jullie dit ook mogen ontwikkelen en ervaren.’ En niet alleen vrouwen hebben maatjes nodig, mannen ook. Een van de eerste dingen die God in de Bijbel zei was: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is’ (Gen. 2:18). Salomo schrijft: ‘Een vriend is je altijd toegedaan, je broer is geboren om te helpen in tijden van nood’ (Spr. 17:17). William Carlos Williams schreef: ‘Wanneer je op de proef wordt gesteld, dan waardeer je de vriend die je bijstaat. Misschien is er niets dat hij kan doen - misschien is het alleen iets dat jou aangaat. Want er zijn nu eenmaal problemen die slechts voor jou bestaan en paden die de ziel alleen moet gaan. Tijden waarop liefde de weg niet kan effenen, noch vriendschap de zware last kan wegnemen. Maar gewoon te weten dat je een vriend hebt die je bijstaat tot het eind, wiens sympathie door alles heen standhoudt, wiens warme handdruk er altijd voor je is - dat helpt op een of andere manier om je erdoorheen te slepen, al is er niets dat hij kan doen. En met een vurig hart roep je het dan ook uit naar God: zegen de vriend die me bijstaat.’

Vrijdag 17 maart

'Ga nu mee... om... een tijdje uit te rusten' (Marc. 6:31)(NBV).

Verzet jij je tegen een moment van rust?

Jezus volgen zou je energie moeten geven, je niet het gevoel moeten geven dat je bent uitgeblust. Jezus predikte aan landbouwers die ossen gebruikten om hun velden te ploegen. Ze leefden ook aan de hand van religieuze regels die niet toestonden dat je ontspande en Gods liefde en genade ervoer. Dus zei Jezus tegen hen: 'Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij... Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht' (Matt. 11:28-30). Jezus had meer te doen dan wie dan ook, maar hij leek het nooit te doen op een manier die de leven gevende verbinding met zijn vader verbrak, of storend werkte op zijn vermogen om liefde te tonen wanneer erom gevraagd werd. Hij trok zich regelmatig terug uit de hectiek om te kunnen bidden. Zelfs toen zijn leerlingen terugkwamen, vol van het succes van een drukke tijd van bediening, zei hij tegen hen: 'Ga nu mee... om... een tijdje uit te rusten,' want zoals Marcus vermeldt: 'Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet eens de kans kregen om te eten.' Voortdurende haast is het kenmerk van een leven zonder prioriteiten - een zeker teken dat tweede en derde dingen eerste dingen zijn geworden. Niet alleen heeft God ons de opdracht gegeven om elke zevende dag te rusten, hij vertelde Joodse boeren dat ze voor een betere oogst ook hun velden om de zeven jaar moesten laten rusten. Het probleem is dat wij instant-volwassenheid zoeken, wijsheid inruilen voor informatie en diepte voor breedte - maar het werkt niet. Diepte komt langzaam. Jezus volgen doe je niet op een holletje; je kunt niet sneller gaan dan degene die leidt.

Zaterdag 18 maart

'... onze gedachten zijn die van Christus' (1 Kor. 2:16)(NBV).

Op een goede manier denken.

In zijn boek over denken geeft John Maxwell ons elf verschillende manieren van denken; bij elk hebben we een bijbeltekst toegevoegd. 1) Denken in grote plaatjes. Het vermogen om verder te denken dan jezelf is nodig om ideeën te kunnen reproduceren vanuit een geloofsperspectief (Efez. 3:20). 2) Gericht denken. Het vermogen om helder over kwesties na te denken door afleiding en mentale rommel te verwijderen (Fil. 3:13-14). 3) Creatief denken. Het vermogen om buiten de lijntjes te durven gaan en ideeën en mogelijkheden te onderzoeken om een doorbraak te kunnen ervaren (Jes. 54:2-3). 4) Realistisch denken. Het vermogen om een solide basis van feiten op te bouwen, om nuchter na te denken (Luc. 14:28). 5) Strategisch denken. Het vermogen om plannen uit te voeren die richting geven voor vandaag en je potentieel voor morgen vergroten (Spr. 19:21). 6) Denken in mogelijkheden. Het vermogen om met enthousiasme en hernieuwde hoop oplossingen te vinden voor zelfs schijnbaar onmogelijke situaties (Matt. 19:26). 7) Reflectief denken. Het vermogen om het verleden opnieuw onder ogen te zien om met meer begrip te kunnen denken (Ps. 1:1-3). 8) Populair denken in twijfel trekken. Het vermogen om van de algemene opinie af te wijken en ongewone resultaten te bereiken (Jes. 55:8-9). 9) Gedeeld denken. Het vermogen om er mensen bij te betrekken die je kunnen helpen verder te denken en zo betere resultaten te bereiken (Ps. 133:1-3). 10) Onbaatzuchtig denken. Het vermogen om te zien hoe anderen het doen, instemmen met samenwerking (Rom. 12:10). 11) Resultaat gericht denken. Het vermogen om je te concentreren op resultaten, om volledig baat te kunnen hebben van het potentieel van je denken (Matt. 25:14-30). Laten we er nog eentje aan toevoegen: geestelijk denken. 'Onze gedachten zijn die van Christus.' Eén door God gegeven gedachte kan je leven veranderen!

Zondag 19 maart

'Zo heeft mijn bittere lot mij vrede gebracht' (Jes. 38:17)(NBV).

Bitterheid bestrijden.

Op haar tweeënegentigste liet Jenny nog steeds nooit na om terug te komen op het feit dat haar zus vijftig jaar geleden had geweigerd om voor haar een paar schoenen te kopen! Al die jaren bleef ze 'vol venijn'(Hand. 8:23). Anne Peterson zegt: 'Een vergrijp wroet in ons hart. We rakelen het telkens op en trekken zo sporen die later weer moeilijk weg te werken zijn. We werven steun, wat ons nog wrokkiger maakt. We duiden het vergrijp als opzettelijk en betichten onze dader van een en al kwaadaardigheid. Terwijl we echte of ingebeelde redenen vinden om een hekel aan de persoon te hebben, vormen we een nieuwe laag van bitterheid. Vervolgens proberen we als een strandbal onder te duiken, maar hij springt op en spat iedereen nat.' De Bijbel zegt: 'Zorg ervoor dat... er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet' (Hebr. 12:15). Dus onthoud: 1) Vergeving is niet vrijblijvend. 'Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven' (Rom. 12:18). Het is misschien niet mogelijk om met iedereen in harmonie te leven, maar God vraagt nog steeds van je dat jij vergeving schenkt aan degenen die jou hebben gekwetst. 2) Terwijl jij vergeving schenkt, word je vergeven. De Bijbel zegt dat wanneer je vol venijn zit verstrikt bent in het kwaad (Hand. 8:23). Vergeet niet dat Jezus niet alleen stierf voor jou, hij stierf ook voor hen die jou beledigen. Verdienen zij vergeving? Nee. Maar ja, jij toch ook niet? 3) Bid voor je vijanden. Vraag God om je in herinnering te brengen wie jij moet vergeven en de bitterheid in je hart naar hen toe te laten smelten. Het is onmogelijk om wrok te koesteren tegenover iemand voor wie je bidt. Ja, soms is het moeilijk om te vergeven; maar 'alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, die mij kracht geeft' (Fil. 4:13)(HSV).