

**Maandag 27 maart**

*‘... door elkaar bemoedigd worden: ik door uw geloof en u door het mijne’ (Rom. 1:12)(NBV).*

Wat voor invloed heb jij op anderen?

Mensen die elkaar na staan hebben de neiging elkaars houding over te nemen. Dat is de reden waarom Paulus schreef over ‘door elkaar bemoedigd worden: ik door uw geloof en u door het mijne.’ De waarheid is dat niet alleen twijfelaars krijgen wat ze verwachten, maar gelovigen ook! In elke situatie het beste van God zoeken is niet alleen bijbels, het helpt je ook om kansen te zien die je anders zou missen. Mensen door Gods ogen zien zorgt ervoor dat ze zich tot jou voelen aangetrokken en open zijn in hun reactie. Is dat belangrijk? Absoluut! Waarom? Omdat je houding hen vaak eerder zal raken dan je boodschap. Management consultant Fred Smith wijst erop dat je in elke organisatie twee soort mensen hebt: vervuilers en zuiveraars. Vervuilers zijn als schoorstenen, voortdurend braken ze vieze rook uit. Ze haten heldere luchten en hoe positief een situatie ook wordt, ze vinden altijd wel een manier om de boel te versomberen. Wanneer de mensen om hen heen hun giftige stoffen inademen, voelen ze zich steeds zieker worden. Zuiveraars echter maken alles om zich heen beter. Het maakt ze niet uit wat voor soort verziekte sfeer ze tegenkomen. Ze nemen de giftige woorden van vervuilers aan, net zoals iedereen doet, maar ze filteren ze voordat ze die doorgeven. Wat er somber en negatief in gaat, komt er fris en helder uit. De vraag is: wanneer jij tijd met mensen doorbrengt, worden ze daar dan beter of slechter van? Zuiver jij de lucht door ze te bemoedigen en nieuw perspectief te geven, of laat je ze terneergeslagen en ontmoedigd achter? Observeer hoe mensen op je reageren en je weet bij welke groep je hoort.

**Dinsdag 28 maart**

*‘Zo zal hij... laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus’ (Efez. 2:7)(NBV).*

Goed zijn is als God zijn.

De Bijbel zegt: ‘Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus’ (v. 6-7). God zond Jezus uit de hemel naar de aarde zodat wij op een dag de aarde kunnen verlaten en naar de hemel kunnen gaan. Dit is het bewijs van Gods goedheid, zelfs voor degenen die nog niet geloven. Bovendien zal het ervaren van Christus’ aanwezigheid in de hemel ons herinneren aan Gods grote goedheid tot in alle eeuwigheid. God hecht zo’n grote waarde aan goedheid dat hij het ons nooit wil laten vergeten. Dus als jij als God wilt zijn, probeer dan goed te zijn. Soms zijn christenen zo toegewijd aan de leerstellingen van hun geloof dat ze hard overkomen en uiteindelijk mensen afstoten. Pas op, je kunt de juiste leer hebben en toch de verkeerde geest! Gods genade trekt mensen aan en stoot ze niet af. In de fabel van de leeuw en de muis zei Aesopus: ‘Geen enkele daad van goedheid, hoe klein ook, is ooit verspild.’ Onaardig zijn kost je wat, maar aardig zijn loont. Dus grijp vandaag elke gelegenheid aan om aardig te zijn voor anderen. In de woorden van Ralph Waldo Emerson: ‘Een aardig gebaar kun je nooit te vroeg doen, want je weet nooit hoe snel het te laat zal zijn.’ De apostel Paulus zegt het als volgt: ‘Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf’ (Rom.12:10). Besef vandaag dat goed zijn is als God zijn.

**Woensdag 29 maart**

*'Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven...'(Ezech. 36:26)(NBV).*

Christus in jou (1).

Toen God zei dat hij je een nieuw hart en een nieuwe geest zou geven zou je het een 'geestelijke harttransplantatie' kunnen noemen. Tara Storch begrijpt dit wonder. In 2010 eiste een skiongeluk het leven op van haar dertien jaar oude dochter, Taylor. Wat volgde voor Tara en haar man, Todd, was de ergste nachtmerrie van elke ouder: een afscheidsdienst, een begrafenis, een stortvloed aan vragen en tranen. Ze besloten om de organen van hun dochter te schenken aan mensen die het nodig hadden. En weinig mensen hadden een hart zo nodig als Patricia Winters. Ze leed al vijf jaar aan hartfalen waardoor ze te zwak was om veel meer te doen dan slapen. Taylor's hart schonk Patricia een nieuwe start in het leven. Taylor's moeder had maar één wens: ze wilde de hartslag van haar dochter horen. Zij en Todd vlogen van Dallas naar Phoenix en gingen naar Patricia's huis, waar de twee moeders elkaar lange tijd omarmden. Toen gaf Patricia Tara en Todd een stethoscoop. Nu is de vraag: toen ze luisterden naar het gezonde ritme, wiens hart hoorden ze toen eigenlijk? Hoorden ze niet het nog kloppende hart van hun dochter? Het bewoonde een ander lichaam, maar het hart was nog steeds het hart van hun kind. En wanneer God jouw hart hoort, hoort hij dan niet het nog kloppende hart van zijn Zoon? Paulus zei: 'Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij' (Gal. 2:20). De apostel voelde in zichzelf niet alleen de filosofie, de idealen en de invloed van Christus, maar de persón van Christus. Christus trok bij hem in - en hij doet dat nog steeds. 'Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister' (Kol. 1:27).

**Donderdag 30 maart**

*'... dit mysterie... Christus is in u' (Kol. 1:27)(NBV).*

Christus in jou (2).

Paulus schrijft: 'Christus leeft in mij' (Gal. 2:20). Geen enkele andere religie beweert zoiets. Geen enkele andere beweging claimt de levende aanwezigheid van zijn stichter in zijn volgelingen. Geen wonder dat Paulus ernaar verwijst als 'dit mysterie'. We begrijpen het idee van Christus vóór mij, of mét mij, of voor me út. Maar Paulus zei dat het beter is dan dat - Christus is in mij! In zijn geschriften verwijst Paulus 216 keer naar deze vereniging met Christus. Johannes noemt het 26 keer. Ze beschrijven een Christus die ons niet alleen naar zich toe probeert te trekken, maar zich in feite met ons verenigt. Johannes schrijft: 'Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God' (1 Joh. 4:15). Net zoals jij het huis waarin je woont bezit, zo bezit de Christus, die in jou woont, jou. En wanneer jij een eigen huis bezit, verander je het naar je smaak. Zo trekt ook Jezus bij je in, stuurt je handen en voeten en vordert je geest en tong. Voel je vandaag dat er dingen worden herschikt in je leven? Dat is 'Christus in jou'! Eugene Peterson parafraseert de woorden van Paulus op deze manier: 'Van meet af aan besloot hij de levens van hen die hem liefhebben vorm te geven naar het voorbeeld van het leven van zijn Zoon' (Rom. 8:29). Alsof je een zijden tasje uit een varkensoor probeert te maken! Dat is wat Jezus doet wanneer hij zijn intrek neemt in je hart. Hij heeft een plan voor je leven en hij geeft je ook de kracht om dat te realiseren. En wat is jouw rol? Je overgeven en volledig met hem samenwerken.

## Het Woord voor Vandaag – week 13

### Vrijdag 31 maart

*'Toen zei Natan tot David: 'Die man, dat bent u!' (2 Sam. 12:7)(NBV).*

#### Confronteren.

Kun je je voorstellen wat een moed en integriteit het de profeet Natan kostte om Koning David te confronteren met zijn affaire met Batseba? De meesten van ons hebben de neiging om confrontaties te vermijden omdat we bang zijn voor afkeuring en afwijzing. Maar wanneer jij confrontatie vermijdt, maakt het dingen vaak alleen maar erger. Door zijn zonde te verbergen beroofde David zichzelf van de zegen van de Heer. Terugkijkend schreef hij: 'Had ik kwaad in mijn hart gevonden, de Heer had mij niet gehoord. Maar God heeft mij gehoord, hij heeft geluisterd naar mijn gebed' (Ps. 66:18-19). Die kleine uitgroei die je nu niet wil aanpakken kan een gezwel worden dat je later zal verteren. Dat is een te hoge prijs. Als je van iemand houdt, vat je moed en confronteer je hem in liefde. Confronteren is een kans om die persoon te helpen bij zijn ontwikkeling - op voorwaarde dat je het doet met respect en het beste met hem voor hebt. Hier zijn tien richtlijnen om je te helpen iemand op een positieve manier ergens op aan te spreken: 1) Doe het zo snel mogelijk. 2) Richt je op de handeling, niet op de persoon. 3) Richt je alleen op wat iemand kan veranderen. 4) Geef hem het voordeel van de twijfel. 5) Wees specifiek. 6) Vermijd sarcasme. 7) Vermijd zinnen met 'jij altijd' en 'jij nooit' omdat die niet waar zijn. 8) Vertel indien nodig hoe jij je voelt over wat er verkeerd is gedaan. 9) Reik een plan aan om het probleem op te lossen. 10) Bevestig hem of haar als persoon en als vriend. De Bijbel zegt: 'Want de Heer straft wie hij liefheeft...' (Spr. 3:12). Dus als je van iemand houdt, confronteer je hem op de juiste manier.

### Zaterdag 1 april

*'Een rechtvaardige zorgt goed voor zijn vee...' (Spr. 12:10)(NBV).*

#### Huisdieren zijn een geschenk van God.

Een man vroeg aan een hotel waar hij met vakantie naar toe wilde gaan of hij zijn hond mocht meenemen. Hij schreef dat zijn hond zich keurig gedroeg. De hoteleigenaar antwoordde: 'Ik run dit hotel al zo'n dertig jaar en in al die tijd heb ik nog nooit een hond handdoeken, beddengoed, zilverwerk of foto's van de muren zien wegnemen. Ik heb nog nooit een hond in het midden van de nacht uit het hotel hoeven zetten vanwege dronkenschap en wanordelijk gedrag, en ik heb er ook nog eentje zien weglopen zonder de rekening te betalen. Ja, uw hond is welkom. En bovendien, als uw hond zal instaan voor u, bent u ook welkom. Salomo schrijft dat een rechtvaardige goed voor zijn vee zorgt. Heb je godsvrucht ooit vanuit dat perspectief bekeken? Misschien denk je: 'Dit klinkt nou niet erg geestelijk.' Maar wacht even! 'Elke goede gave... komt van boven, van de Vader...' (Jak. 1:17). Menig rouwend hart wordt getroost door een huisdier wiens liefde en trouw het verlies draaglijker maakt en helpt om verder te gaan. Wist je dat mensen met huisdieren langer leven, gezonder blijven, sneller herstellen en minder depressies ervaren? Wie zal ooit de honden vergeten die op 9/11 de rampplek van het World Trade Center doorzochten, jankend van ellende omdat ze de stervenden niet konden redden? En wat dacht je van de getrainde honden die zicht geven aan de blinden en slechtzienden? Dat klinkt toch behoorlijk 'geestelijk'. Toen God onze huisdieren schiep zei hij dat het goed was. Waarom zei hij dat? Omdat ze de deugden van de mensheid hebben zonder haar ondeugden. Dus laten we ze erkennen als een geschenk van God, dankbaar voor ze zijn en goed voor ze zorgen!

**Zondag 2 april**

*Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus' (Rom. 5:1)(NBV).*

Vrede ontstaat door vertrouwen op Christus.

Charles Stanley vertelt dat hij een serveerster vroeg: 'Wat zou je aan God vragen als je hem om alles mocht vragen?' Onmiddellijk antwoordde ze: 'Ik zou vrede willen ervaren.' In tranen sprak ze over pijnlijke verliezen die haar leven emotioneel op zijn kop hadden gezet. Veel mensen, zoals deze jonge vrouw, willen innerlijke rust zonder een relatie met Jezus, de Vredevorst. Ze zoeken het op manieren die niet werken - een betere conditie, een mooier uiterlijk, financiële zekerheid, roem, status of sociale relaties. Sommigen zoeken het in alcohol en drugs. Maar geen van deze dingen kan vrede bieden aan hart en geest; alleen een relatie met Jezus kan dat doen. Voordat we Jezus ontmoeten, zijn wij slaven van de zonde en verzetten we ons tegen God (Rom. 6:16). En onze zonden scheiden ons van God zodat we leven met schuld, stress en schaamte. Maar hij heeft gezorgd voor een remedie. 'Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren' (Rom. 5:8), en onze zonde, schuld en schaamte wegnam en een einde maakte aan onze scheiding van God. Wanneer we vertrouwen op Christus als onze Redder belooft hij: 'Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven *in vrede met God*, door onze Heer Jezus Christus' (Rom. 5:1). Als je je vertrouwen op Christus hebt gesteld, lees dan dit: 'Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren' (Fil. 4:6-7).