

Maandag 10 april

'Ik was al... zondig toen mijn moeder mij ontving...' (Ps. 51:7)(NBV).

Ben je echt 'zo geboren'?

Of je nu worstelt met alcohol, drugs, seks, boosheid, roddel, onverzoenlijkheid, stelen, liegen of gokken, één ding is zeker - we zijn allemaal geboren met een neiging tot een bepaald gedrag. Dus is het geen genetisch maar een geestelijk probleem. Het gaat niet over wetenschap, het gaat over zonde. We kunnen op een gegeven moment allemaal worstelen met dit soort dingen - niet omdat we er een gen voor geërfd hebben, maar omdat we de gevallen natuur van Adam hebben geërfd op de dag dat we werden ontvangen. David zei: 'Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving.' Salomo zei dat er geen uitzonderingen zijn: 'Er is geen mens op aarde die nooit zondigt' (Pred. 7:20). Dus het antwoord is ja, we zijn allemaal 'zo geboren'. De reden dat dit soort gedrag vrij natuurlijk voor ons is, is niet omdat we 'het niet kunnen helpen dat we zijn zoals we zijn,' maar omdat onze zondige natuur sterker is dan ons verlangen om God te behagen. Zelfs wanneer we het proberen, verliezen we soms de strijd! Paulus, toch niet een van de minsten onder christenen, gaf toe dat hij faalde wanneer hij probeerde om het goed te doen. 'Ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet' (Rom. 7:18). Dus als we allemaal zo zijn geboren, wat is dan het goede nieuws? Paulus geeft het ons: 'Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? God zij gedankt, door Jezus Christus, onze Heer' (Rom. 7:24-25). Toen je werd geboren, ontving je Adams verdorven natuur, maar door de nieuwe geboorte ontvang je de zonde overwinnende, levensveranderende, rechtvaardige natuur van Christus!

Dinsdag 11 april

'Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden...' (Spr. 3:13)(NBV).

Wees bereid om van anderen te leren.

Sommige mensen kunnen ons het gevoel geven dat we minder voorstellen in hun gezelschap, maar echt verstandige en volwassen mensen proberen dat nooit te doen. Als je hier een slechte ervaring mee hebt gehad, laat je er dan niet door onderuithalen. Als je niet naast een meetlat staat, kun je je lengte niet meten of nagaan hoeveel je bent gegroeid. Alles wat succesvolle mensen weten, hebben ze niet altijd geweten - zij hebben het ook moeten leren en ontwikkelen. Dus doe niet alsof je weet wat je niet weet. Het beste is om in je spreken eerlijk en oprecht te zijn en indien nodig vragen te stellen. De meeste succesvolle mensen genieten van een kans om te praten over wat ze weten, dus doe daar je voordeel mee. Angst voor afwijzing weerhoudt ons van voortgang in het leven en in relaties. Je zou verbaasd zijn hoeveel mensen alleen maar omgaan met mensen die op hen lijken. Ze voelen zich ongemakkelijk zodra ze worden omringd door mensen die anders zijn dan zij. Een belangrijk onderdeel van je ontwikkeling doet zich voor wanneer jij besluit 'om het spoor over te steken' en contact te leggen met mensen die op een of andere manier verder zijn dan jij. Deze relaties geven je een kans om te groeien. Gebrek aan kennis is niet verkeerd, niet bereid zijn om te leren wel. Jozua leerde de beginselen van goed leiderschap van Mozes. Ruth leerde hoe je de juiste relatie kon vinden door naar Naomi te luisteren. Laat dit een leidende tekst voor je leven zijn: 'Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden, een mens die inzicht wint.'

Woensdag 12 april

‘... de kracht die in ons werkt... [om] oneindig veel meer te doen...’ (Efez. 3:20)(NBV).

God is aan het werk in je omstandigheden.

Iemand schrijft: ‘Wij beheeren tijd, verspillen tijd, besteden tijd en besparen tijd. We willen dat het tijd is, we willen dat de tijd voorbijgaat, we zien de tijd vliegen, we zien de tijd zich voorbij slepen. We kijken op klokken en hebben agenda’s, maar God bestuurt de tijd. Hij schiep de tijd en zijn creaties worden begrensd door zijn tijd, gestuurd en geleid door zijn liefdevolle hand. We zijn verrast door onverwachte ontwikkelingen, maar God is nooit verrast door zelfs de meest rampzalige gang van zaken. En je kijk op het leven verandert drastisch wanneer je weet dat God op dit moment in jou werkt om ‘oneindig veel meer te doen’. Stel je eens voor hoe je zou leven als je er absoluut zeker van was dat God aan het eind van je deadline stond. Dat zelfs als er nog maar een paar seconden over waren, je met zekerheid wist dat hij door je omstandigheden heen werkte. Geloven dat God er is en zal voorzien is de essentie van geloof. ‘Jezus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid’ (Hebr. 13:8). Tijd kan zijn liefde niet verminderen, noch zijn kracht om in jouw leven te werken. Hij was er in het verleden, is aanwezig in het nu en zal er in de toekomst zijn. De waarheid is dat de tijd van hem is, ‘duizend jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren die voorbij is...’ (Ps. 90:4). En zijn uiteindelijke doel is om je naar de eeuwigheid te brengen, niet alleen tot aan het einde van de week.’ Herinner jezelf eraan dat in elke situatie het ‘[zijn] kracht is die in ons werkt en die bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken.’

Donderdag 13 april

‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer’ (Joh. 8:11)(NBV).

Jezus veroordeelt niet, hij reinigt.

De Bijbel zegt: ‘Toen brachten de schriftgeleerden en de farizeeën een vrouw bij hem die op overspel betrappt was... en zeiden tegen Jezus: ‘... Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen... Jezus zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een... Jezus vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ ‘Niemand, heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer’ (v. 3-11). Twee dingen vallen op: 1) Zij die het minst gekwalificeerd zijn om je te veroordelen, zullen het doen. Jezus kende de harten van de farizeeën. Ze maakten er een gewoonte zichzelf te verheffen door anderen omlaag te halen. Het was die dag hun bedoeling om hem te betrappen door haar naar voren te halen. Blijf uit de buurt van hedendaagse farizeeën! Zoek je vrienden onder degenen die zijn verlost door genade en die weten hoe je dat aan anderen schenkt. 2) Degene die het meest gekwalificeerd is om je te veroordelen, doet dat niet. Blijf dicht bij Hem. Wanneer je dat doet, zul je ontdekken dat je littekens niet permanent zijn en je zult veel sneller herstellen. Christus zal je ontmoeten op je donkere plekken en de wonden van je verleden helen, want zijn genade is groter dan jouw schaamte. Waar zonde overvloedig aanwezig is - is zijn genade meer dan overvloedig aanwezig! Geen schaamte zo diep of hij kan je erdoorheen helpen, want er is geen grens aan de genade die hij kan schenken. Als jij vandaag het gewicht van je beschamende verleden en zondige wegen voelt, kom dan naar Jezus. Hij staat klaar om je te vergeven en je te bevrijden. Maar onder zijn uitnodiging tot vrijheid staat: ‘Graag hoor ik van je.’

Vrijdag 14 april - Goede Vrijdag

'Het is wat God al die tijd al in gedachten had gehad' (naar Jes. 53:10).

Golgotha maakte altijd al deel uit van Gods plan.

De psalmist schreef: 'Mijn God, waarom hebt u mij verlaten... Ik ben een worm en geen mens, door iedereen versmaad... Allen die mij zien, bespotten mij... 'Wend je tot de Heer! Laat hij je verlossen...' Als water ben ik uitgegoten, mijn gebeente valt uiteen... mijn tong kleeft aan mijn gehemelte... zij hebben mijn handen en voeten doorboord... verdelen mijn kleren onder elkaar...' (Ps. 22:1-18). Denk je even in: David kon tot in detail een beschrijving geven van Jezus' kruisiging. Maar toen hij deze woorden schreef bestond kruisiging nog niet als vorm van executie. Dat werd eeuwen later ingevoerd door de Feniciërs en het duurde nóg weer langer voor het werd overgenomen door het Romeinse Rijk. Dr. Charles Augustus Briggs zegt: 'Je kunt deze psalm nemen, hem naast de nieuwtestamentische verslagen van de kruisiging leggen en zien hoe precies het klopt. Het is verbazingwekkend dat iemand duizend jaar voordat het gebeurde zoiets gedetailleerds en ingewikkelds kon beschrijven.' Golgotha was niet het resultaat van toeval. Lang voordat Jezus op het toneel verscheen, had God al een plan om ons met zichzelf te verzoenen door Christus (zie 2 Kor. 5:18). Historicus Paul L. Maier zegt: 'In Jesaja hoofdstuk 53 hebben we bijna een doorlopend commentaar op wat er is gebeurd op Goede Vrijdag. Het zou mathematisch onmogelijk voor wie dan ook zijn om al deze onderdelen van profetieën in het Oude Testament beter te vervullen dan Jezus.' Kortom: 'Het is wat God al die tijd al in gedachten had gehad, dat hij zichzelf zou geven als een offer voor de zonde.' Dat betekent dat lang voordat er sprake was van een Pasen, God al aan jou dacht!

Zaterdag 15 april

'Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak...' (Luc. 24:32)(NBV).

Houd het vuur brandend.

Na de opstanding ontmoette Jezus twee van zijn discipelen die hem gekruisigd hadden zien worden en niet wisten dat hij was opgestaan uit de dood. Toen hij later het avondmaal met hen at in hun huis, gebeurde er iets interessants: 'Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem... Daarop zeiden ze tegen elkaar: 'Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schrifetn voor ons ontsloot' (v. 31-32)? Dit verhaal heeft ons veel te leren over hoe we het vuur van liefde en toewijding voor Christus brandend kunnen houden in ons hart. Terwijl je met Jezus opwandelt en tijd in zijn aanwezigheid doorbrengt, praat hij met je en openbaart hij zich door de Schrift. We weten allemaal dat wil je een vuur brandend houden, je het moet verzorgen, opstoken en van brandstof moet blijven voorzien. Waarom gaan sommige van ons naar hogere hoogten en diepere diepten in onze wandel met God, terwijl anderen doelloos in kringetjes lijken rond te wandelen? Omdat de ene groep ervoor kiest om God te zoeken totdat zijn aanwezigheid een dagelijkse realiteit in hun leven wordt, terwijl de andere groep dat niet doet. Zo simpel is het. De vraag is, in welke groep zit jij? Als je lauw en halfslachtig bent in je wandel met God, zegt hij vandaag tegen je: 'Keer terug naar mij, dan zal ik naar jullie terugkeren' (Zach. 1:3). Of in lekentaal: 'Keer je om en kom terug. Je zult me aantreffen waar je me verliet.' Dus het woord voor vandaag voor jou: houd het vuur brandend.

Zondag 16 april – Paaszondag

'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft...Geloof je dat?' (Joh. 11:25-26)(NBV).

Geloof je dat?

We worstelen met het idee van onze eigen sterfelijkheid. Er wordt gezegd dat Florence Nightingale zo bang was voor de dood dat ze na de Krimoorlog naar bed ging en daar min of meer bleef tot haar dood in 1910. Chuck Swindoll zegt dat we het onderwerp ontwijken door het gebruik van: 1) Humor. Grapjes maken houdt de dood op een veilige afstand zodat we nooit de realiteit onder ogen hoeven zien. 2) Ontkenning. Koning Lodewijk XIV van Frankrijk stond niet toe dat het woord 'dood' werd uitgesproken in zijn aanwezigheid. Maar op 1 september 1715 ontdekte hij dat de dood niet ontkend kon worden. Mensen besteden handenvol geld aan antirimpelcrèmes, botox en plastische chirurgie omdat ze het bewijs van een naderende dood niet willen zien. 3) Romantiek. Een man in Europa bouwde een speciale ruimte waar hij kon leven met zijn overleden vrouw. Zijn bed staat naast haar kist. De kamer heeft hij versierd met bloemen en kaarsen. Hij schrijft haar elke dag gedichten in een romantische poging om de pijn van haar overlijden te vermijden. 4) Angst. Observeer medepassagiers in een vliegtuig wanneer turbulentie plotselinge daling en trillingen veroorzaakt. Jong en oud gilt en schreeuwt het uit.' Het goede nieuws is dat je niet hoeft te vrezen voor de dood! Degene die hem versloeg zei: 'Want ik leef en ook jullie zullen leven' (Joh. 14:19). Wanneer je je bekeert en je leven overgeeft aan Christus, heb je zijn persoonlijke garantie van eeuwig leven. Nadat Lazarus was gestorven zei Jezus tegen zijn zus Marta: 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft... Geloof je dat?' Als je dat doet, zul je voor eeuwig leven met Christus.