

Maandag 24 april

‘Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof’ (Efez. 2:8)(NBV).

Het wonder van genade.

Sommigen van ons leven alsof God een grote prestatiekaart bijhoudt met onze namen erop en hij ons aan het eind van elke dag beoordeelt om te bepalen of hij ons meer, minder of helemaal niet zal liefhebben. Jij zegt: ‘Als ik God was, zou ik op sommige dagen niet van mezelf houden.’ Wees dan maar blij dat jij God niet bent en laten we met z’n allen maar dubbel zo blij zijn, anders waren we er allemaal geweest! God redt ons niet door genade om vervolgens zijn gevoelens over ons te baseren op onze geestelijke prestaties. De Bijbel zegt: ‘... omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered’ (v. 4-5). Het wonder van genade is dat je gekozen en gewenst bent en dat God wil dat je bij zijn gezin hoort. Door genade ben je levend gemaakt voor God. Je hebt de kracht om te volharden, de macht om te dienen, een reden om te hopen, en de dood heeft geen macht over jou. God nam je schuldenlast en schuld en spijkerde die aan het kruis. Hij wiste de rekening, vernietigde de schuldverklaring en verlostte je. Onbelast. Gereinigd. Vandaag kun je leven met een hart zo licht als een veertje - ongeacht wat je gisteren gedaan hebt. De waarheid is dat niemand in de hemel ooit zal roemen: ‘Kijk eens wat Jezus en ik hebben gedaan.’ Nee, toen Jezus vanaf het kruis riep: ‘Het is volbracht’ (zie Joh. 19:30), schreef God ‘volledig afbetaald’ over elke zonde die je zou begaan - de hele weg van de wieg tot aan het graf. Dat is het wonder van genade.

Dinsdag 25 april

‘... ik zal niemand naar de mond praten’ (Job 32:22)(NBV).

Met vleierij bereik je niets.

Toen Stephen Spielberg een magere tiener was, werd hij het doelwit van een pestkop. Hij had zo genoeg van de constante pesterijen die hij later beschreef als ‘hel op aarde,’ dat hij besloot om de pestkop te vleien door hem te vertellen dat hij eruit zag als John Wayne en zou moeten overwegen om de held te spelen in een achtmillimeter film over de Tweede Wereldoorlog die hij van plan was te gaan maken. Zodra Spielberg hem had uitgedost als heldhaftige squadronleider, werd de pestkop als was in zijn handen. In tegenstelling echter tot Spielbergs pestkop waarden emotioneel gezonde mensen alleen maar oprechte lof die zij ook echt hebben verdiend. En zij hebben in de gaten of een compliment gegeven wordt met een bijbedoeling of om hun gunst te winnen. De paradox is dat de meeste mensen met afkeuring reageren wanneer iemand hen zonder duidelijke reden complimenteert. Elihu - een van Jobs vrienden - zei: ‘Ik kies geen partij, voor niemand, ik zal niemand naar de mond praten. Want ik weet dat als ik al kon vleien, mijn maker mij onmiddellijk zou wegvagen’ (v. 21-22). En de psalmist vertelt ons: ‘Heer, snijd hun valse tongen af...’ (Ps. 12:3). Dus nu is het de vraag of vleierij het afgesneden worden van de zegen van God waard is. Wanneer je je inlaat met of vatbaar wordt voor vleierij, is het een duidelijk bewijs van je gebrek aan vertrouwen in het vermogen van God om jou bij iemand in een goed blaadje te laten staan. In de gunst staan is een bijkomend voordeel van recht voor hem staan. ‘U immers zegent de rechtvaardige, Heere; u omringt hem met goedgunstigheid als met een schild’ (Ps. 5:13)(HSV).

Woensdag 26 april

'Ik zal jullie schadeloosstellen voor de oogst van jaren die door al die zwermen sprinkhanen is opgevreten...' (Joel 2:25)(NBV).

God zal het goedmaken.

Kristine Steakley schrijft: 'Door verlies kunnen we ons verlaten en geruïneerd voelen. Voor velen betekende echtscheiding het verlaten van het huis waar we zijn opgegroeid, het achterlaten van onze buurt, onze vrienden, onze school en zelfs onze kerk, omdat we beschaamd waren en veroordeling hoorden van degenen die bezorgd hadden moeten zijn voor onze zielen. Om Joëls metafoor te gebruiken, sprinkhanen hebben onze familie opgegeten; nog meer sprinkhanen hebben onze vriendschappen opgegeten en weer andere onze kerk. Maar God heeft beloofd: '... nooit zal mijn volk weer te schande gemaakt worden' (v. 26). Ik kan je niet vertellen hoe herstel eruit zal zien of wanneer het zal plaatsvinden. Sommigen van ons zullen herstel zien in relaties met ouders en broers en zussen, anderen zullen geweldige huwelijken en liefdevolle gezinnen krijgen, en er zijn er ook die misschien moeten wachten tot in de hemel, waar alle fouten zullen worden rechtgezet, alle wonden zullen helen en alle tranen zullen worden gewist.' Een bijbelleraar zegt: 'Weersta de verleiding om te wanhopen of je onder te dompelen in teleurstelling. Misschien heb je het gevoel dat je van alles hebt verspeeld: jaren, kansen, financiën en een beetje behoorlijk resultaat op alles wat je hebt geïnvesteerd. Maar hoor de fantastische belofte van verlossing: 'Ik zal jullie schadeloosstellen voor de oogst van jaren die door al die sprinkhanen is opgevreten.' Niemand op aarde kan alles voor je goedmaken. Niemand kan het betalen. Niemand kan dingen recht zetten of eerlijk laten zijn. Druk en manipulatie zullen niet tot rechtvaardigheid leiden. Dus laat het los en laat God je leven vullen met nieuwe zegeningen. Als je vol wrok en boosheid zit, kan hij geen ruimte vinden voor zijn gaven. God zal het voor je goedmaken als je een afwachtende houding van geloof aanneemt en hem dankt dat zijn beloften ook voor jou gelden.'

Donderdag 27 april

'Leg die onbeschroomdheid dus niet af, u zult er ruim voor worden beloond' (Hebr. 10:35)(NBV).

Volgens het boekje.

Hoe lang moet je blijven bidden en blijven geloven dat God zal antwoorden? Totdat hij je iets anders vertelt. Met andere woorden, leef gewoon verder volgens het boek(je)! 'Leg die onbeschroomdheid dus niet af, u zult er ruim voor worden beloond. Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is'(v. 35-36). Veel van Gods beloften hebben een bepaalde tijdlijn en je moet over een duurzaam geloof beschikken om ze te ontvangen. Het woord volharding beeldt een hardloper uit die vastbesloten is om de finish te halen. Ben je niet zeker van Gods wil voor jou? Zijn wil is geopenbaard in zijn Woord, en dat is wat je moet geloven en over je situatie moet uitspreken. Iets anders zeggen is God tegenspreken. Abraham stond op Gods belofte dat hij de vader van vele volken zou worden toen er geen enkel bewijs voor was. Twintig jaar lang keek hij omhoog naar de nachtelijke hemel en geloofde: 'Heer, u hebt gezegd dat mijn kinderen zo talrijk zouden als de sterren. Ik weet niet hoe u het gaat doen want ik ben honderd jaar oud en mijn vrouw Sara is negentig. Maar ik ga u desondanks geloven.' Wanneer je op die manier bidt, loop je het risico dat je dwaas overkomt op anderen. Maar het wonderbaarlijke ontvangen gaat vaak gepaard met belachelijk overkomen, zoals toen Jezus de bedienden opdroeg vaten met water te vullen of toen hij klei smeerde op blinde ogen. Maar de gasten op de bruiloft in Kana dronken de beste wijn en de blinde man ging ziende naar huis. Waarom? Omdat zij gehoor gaven aan het woord dat Jezus hun gaf. Dus het woord voor jou vandaag is: leef volgens het boek(je).

Vrijdag 28 april

‘... wees goed voor wie jullie haten’ (Luc. 6:27)(NBV).

Spreek positief over hen.

Toen generaal Robert E. Lee door Jefferson Davis, president van de Geconfedereerde Staten van Amerika, werd gevraagd om zijn mening te geven over een bepaalde officier, was hij een en al lof. Een van de aanwezige officieren was verbaasd over zijn woorden en zei tegen Lee: ‘Generaal, weet u dat de man van wie u zo hoog opgeeft tegenover de president een van uw bitterste vijanden is en nooit een kans mist om u te bekritisieren?’ Lee zei: ‘Jawel, maar de president vroeg naar mijn mening over hém. Hij vroeg niet om zijn mening over mij.’ Het kost karakter, compassie en moed om je positief uit te laten over een criticus. Maar wanneer je het doet, gebeuren er drie goede dingen: 1) Je vergroot je eigenwaarde. Je toont dat je in staat bent boven kritiek te staan door de ander te loven. 2) Je maakt de kritiek van je vijand onschadelijk. Horen mensen jouw lof voor een criticus en zijn minachting voor jou, dan stijgt hun respect voor jou en zien ze jou in een ander licht. 3) Mensen zien jou als eerlijk en genereus. Het kost weinig moeite om een criticus met gelijke munt terug te betalen, maar het vergt christelijk karakter om de andere wang toe te keren en hem te zegenen. Jezus zei: ‘Wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan... Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen’ (v. 27-31). Een hoge maatstaf? Het is de standaard die Jezus aanlegde en gedurende zijn leven in praktijk bracht. En hij roept je op om er vandaag naar te leven.

Zaterdag 29 april

‘Bedrieg elkaar niet...’ (Kol. 3:9)(NBV).

Vertrouwen vereist waarheid.

Bedrog in een relatie vernietigt vertrouwen en respect. Eén leugen of één daad van verraad kan leiden tot een wond die jaren kost om te helen en in sommige gevallen nooit helemaal geneest. De persoon die iets verbergt is in feite egoïstisch, hij beschermt zijn eigen belangen. Hij geeft weinig om de gevoelens van de ander. Er is niets oppervlakkiger dan lege woorden en leugenachtige clichés die geen echte betekenis hebben. Er zijn mensen die anderen dwingen tot een seksuele relatie door te beweren dat ze van hen houden. Bedrog op dit vlak is emotionele verkrachting! Het is een vreselijk gevoel om door iemand te worden gebruikt. De bedrieger kan voortdurend beloven dat hij zijn partner verlaten, en het slachtoffer houdt vast aan de hoop. Maar het lijkt nooit uit te komen. De bedrieger maakt elk mogelijk soort excuus om er volop van te kunnen profiteren. Het slachtoffer is kwetsbaar en volgt blindelings, totdat de relatie zo ver is dat het slachtoffer gevangen zit. Als zondaar ben je misschien verontschuldigd door zo te handelen, maar niet als verlost kind van God. ‘Bedrieg elkaar niet.’ Wanneer iemand jou zijn vertrouwen heeft geschonken, heeft hij je een onbetaalbaar geschenk gegeven; misbruik het niet. En als je vertrouwen is beschaamd, ga dan direct de confrontatie aan. Je houdt misschien van de persoon, maar het is beter dat je je terugtrekt totdat hij duidelijke tekenen van berouw toont en een bereidheid om het weer goed te maken. En geef de hoop niet op. Soms maken goede mensen slechte keuzes. Als je eraan werkt en Gods hulp zoekt, is het mogelijk om het vertrouwen dat je hebt verloren te herstellen en misschien zelfs met een betere relatie te eindigen.

Zondag 30 april

‘... dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven... uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden...’ (Efez. 4:22-23)(NBV).

Je kunt veranderen.

Een denkmentaliteit is een denkpatroon waarbij je geest automatisch op een bepaalde manier werkt. Dat betekent dat je problemen kunt verwachten door op de dezelfde manier op dezelfde mensen en omstandigheden te reageren en verschillende resultaten te verwachten. Misschien zeg jij: ‘Na al die jaren had ik wel gedacht dat hij zou veranderen... Wat ik ook probeer, mijn familie heeft geen waardering voor mij... Hoe komt het dat ik de enige ben die een poging onderneemt om in contact te blijven?’ Het is gemakkelijk om de schuld van je problemen anderen in de schoenen te schuiven: ‘Kijk eens wat hij doet. Moet je zien hoe lang ik heb gewacht. Waarom belt ze niet?’ We denken dat het antwoord ligt in het ervoor zorgen dat de ander doet wat we willen, maar dat soort denken is zelfvernietigend; het geeft controle aan anderen. Je geluk wordt niet bepaald door andere mensen, ook al heb je jezelf ervan overtuigd dat het wel zo is. Een ervaren counselor schrijft: ‘Als je niet blij bent met dezelfde resultaten, probeer dan eens andere knop in te drukken. Kijk naar je relaties. Is er een situatie die bergafwaarts gaat ondanks al je inspanningen? Wacht je tot er iets verandert, in plaats van iets anders te doén? Druk niet langer steeds dezelfde knop in en vraag God om helderheid om de situatie eerlijk onder ogen te zien en met wijsheid en verantwoordelijkheid te handelen.’ Je bent geen slachtoffer van de omstandigheden; je hoeft niet vast te blijven zitten of telkens in kringetjes rond te draaien. Paulus zegt: ‘Geef je vroegere levenswandel op en vernieuw je geest en je denken.’ Het woord van vandaag voor jou is: je kunt veranderen!