

Het Woord voor Vandaag – week 18

Maandag 1 mei

'... jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van een pottenbakker' (Jer. 18:6)(NBV).

God kan je herstellen.

De profeet Jeremia schrijft: 'Ik ging naar een werkplaats, waar een pottenbakker juist op zijn draaischijf aan het werk was. Als de pot die hij maakte mislukte, begon hij opnieuw en vormde hij de klei tot een andere pot, precies zoals hij zich die had voorgesteld. De Heer zei: '... ik kan met jullie hetzelfde doen als die pottenbakker... Immers, jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van een pottenbakker' (v. 3-6). Er zitten drie belangrijke lessen in dit verhaal: 1) Zolang je plooibaar en ontvankelijk voor God blijft, zal hij je nooit weggooien. In plaats daarvan zal hij je vormen tot iets wat hij kan gebruiken. 2) Wanneer anderen je omlaaghalen, zal God je verheffen. Een pottenbakker drukt de klei niet naar beneden, hij tilt die voortdurend op en vormt hem terwijl hij ronddraait op de schijf. En God zal dat ook voor jou doen. David zei: 'Hij trok mij... uit de modder, uit het slijk. Hij zette mij neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten' (Ps. 40:3). 3) Kijk eens wiens voet de schijf bedient. Als hij had gekund had Satan je allang van de draaitafel gegooid, maar dat kan hij niet. Kijk onder de tafel en zie wiens voet de schijf draait: die van de Pottenbakker! Niets kan je scheiden van Gods liefde (zie Rom. 8:39). Het woord voor jou vandaag is: 'Je bent in mijn handen als klei in de handen van een pottenbakker.'

Dinsdag 2 mei

'Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt' (Jes. 26:3)(NBG).

Gemoedsrust.

Wie vertrouw je voor het oplossen van je problemen, God of jezelf? Lees eerst dit eens voordat je antwoord geeft: 'Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt... Het pad des rechtvaardigen is effen; Gij baant voor de rechtvaardige een effen spoor' (v. 3,7)(NBG). Wat een geweldige belofte! Wil je gemoedsrust ervaren leef dan volgens dit principe: 'Doe je best en vertrouw God voor de rest.' Sommigen van ons zijn opgegroeid met het idee dat het verkeerd is om te genieten wanneer we problemen hebben. We zijn geconditioneerd om te denken dat als we niets anders kunnen doen - we ons in ieder geval bezorgd en ellendig kunnen voelen. Paulus zegt echter: 'Laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen, want dat is een teken van God' (Fil. 1:28). Satan weet niet wat hem te doen staat wanneer hij je niet boos kan krijgen; je hebt hem een krachtig wapen uit handen genomen. Door God volledig te vertrouwen ben je niet meer overgeleverd aan de genade van omstandigheden, andere mensen of je eigen emoties en beperkingen. Omroepsman Paul Harvey grapte ooit: 'In tijden als deze is het nuttig om te onthouden dat er altijd tijden als deze zijn geweest!' De vraag is niet óf er problemen komen maar hoe je ermee omgaat. De Bijbel zegt: 'Omdat wij echter geloven, gaan we binnen in de rust...' (Hebr. 4:3). Wanneer dingen mislopen, ga er dan niet in mee. Volg Gods leiding, vertrouw op zijn Woord, rust vervolgens in hem en vertrouw erop dat hij ten behoeve van jou in actie komt.

Het Woord voor Vandaag – week 18

Woensdag 3 mei

'... ga je eerst met de ander verzoenen... Leg een geschil snel bij...' (Matt. 5:24-25)(NBV).

Doe je best om het probleem op te lossen.

Worden je talenten niet herkend en ontvangen? Heb je een bepaald talent, maar lijkt God je niet te zegenen met succes? Dan kan dit de sleutel zijn: 'Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met de ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. Leg een geschil snel bij...' (v. 23-25). Laat je niet leiden door je gewonde ego; laat je leiden door Gods Woord. Is de persoon met wie je iets had niet meer in de buurt maar zit jij er nog steeds mee? Lees dan deze twee teksten: 1) 'Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet' (Jak. 5:16). 2) 'Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven' (Joh. 20:23). Deel je gevoelens met iemand die je kunt vertrouwen. Bid samen en belijd openlijk je fouten en het schuldgevoel dat je ervaart. Gebed en de aanwezigheid van een bevestigende vriend kan je voorzien van de gemoedrust die je zoekt. Nadat David Uria, de man van zijn geliefde, had laten ombrengen, was zijn schuldgevoel overweldigend en zocht hij Gods vergeving. Maar Uria was er niet meer om zijn biecht aan te horen; hij was al bijna een jaar dood. Dus wendde David zich tot de profeet Natan en stortte zijn hart uit: 'Ik heb gezondigd.' Natan luisterde geduldig en zei tegen hem: 'De Heer vergeeft u die zonde...' (2 Sam. 12:13). Volg Davids voorbeeld - laat het probleem achter je en ga verder.

Donderdag 4 mei

'Wie zijn zoon de stok onthoudt, haat hem, wie hem liefheeft, tuchtigt hem' (Spr. 13:24)(NBV).

Je bent het aan je kind verschuldigd (1).

Als ouder zijn er drie dingen die je aan je kind verschuldigd bent. Het eerste is: *genegenheid*. De Bijbel zegt dat als je van je kind houdt, je het discipline bijbrengt. In liefde, niet in boosheid. Ze zeggen wel: goede ouders tuchtigen hun kinderen niet omdat ze 'teveel van hen houden'. Laat je niets wijsmaken! Je houdt eerder teveel van jezelf wanneer jij je kind geen discipline bijbrengt. Uit een onderzoek bleek dat meer dan 90 procent van gediplomeerde middelbare scholieren had gewild dat hun ouders en leraren hen genoeg hadden liefgehad om hun meer discipline bij te brengen en meer van hen te eisen. Net als water volgen we de weg van de minste weerstand. Het is veel gemakkelijker om dingen te laten glippen, confrontatie te vermijden, je kop in het zand te steken en te hopen dat dingen vanzelf beter worden dan het is om de pijn te voelen van het disciplineren van een kind van wie je houdt. Houd echter in gedachten dat de enige persoon die ooit wat bereikt door iets te laten glippen (schuiven!) een schuiftrompetspeler is. De Bijbel zegt echt serieus dat de Heer straft wie hij liefheeft, zoals een vader die houdt van zijn zoon' (Spr. 3:12). Laat dat goed tot je doordringen! De allergrootste en wijste vader is God. Hij heeft niet alleen lief, hij is liefde. Toch lezen we hier dat onze liefhebbende God iemand is die discipline bijbrengt. Iedere ouder die weigert om zijn kind discipline bij te brengen zegt in wezen dat hij een betere ouder is dan God. Liefde doet altijd wat het beste is voor de ander. En er zijn momenten waarop liefde vraagt om discipline en training.

Vrijdag 5 mei

‘Een kind is geneigd tot dwaasheid, de stok wijst het terecht en weerhoudt het ervan’ (Spr. 22:15)(NBV).

Je bent het aan je kind verschuldigd (2).

Het tweede wat je je kind verschuldigd bent is: *richting*. De Bijbel zegt: ‘Een kind is geneigd tot dwaasheid, de stok wijst het terecht en weerhoudt het ervan’. Dit gaat niet erover dat je kind malle of zelfs verkeerde dingen doet. Dat is nog steeds een normaal onderdeel van het leerproces van jonge kinderen. De Bijbel heeft het over dwaasheid. Dit woord heeft verschillende betekenissen, waaronder een gebrek aan volwassenheid, een gebrek aan wijsheid of een neiging om te rebelleren tegen regels. Als jij van je kind houdt, leer je het dat het leven is gebaseerd op regels - als je er gehoor aan geeft, gaat het je goed, doe je het niet dan lijdt je eronder. Wanneer je kind bijvoorbeeld wordt betrapt op te hard rijden, zal de politie niet toestaan dat hij ermee wekomt. En wanneer hij zijn hypotheek niet betaalt, zal de bank hem niet in het huis laten blijven wonen. De Bijbel zegt dat dit misvattingen zijn waar je je kind van moet weerhouden. Zoals een auto die niet goed uitgelijnd is gaat afwijken en correctie nodig heeft, zo moet je kind, dat ‘buiten de lijntjes’ geboren is, door jou worden gecorrigeerd. Volgens Salomo ‘maakt een aan zichzelf overgelaten knaap zijn moeder te schande’ (Spr. 29:15). Waarom? Omdat ‘een aan zichzelf overgelaten’ kind wordt gelaten in de staat waarin hij is geboren. En hij of zij is geboren met een aandoening die ‘dwaasheid’ wordt genoemd. Daarom moet kinderen worden geleerd om gezag te respecteren en zich aan regels te houden; ze moeten leren dat elke reactie een even grote maar tegengestelde reactie oproept. Je bent het aan je kind verplicht om dat uit te leggen.

Zaterdag 6 mei

‘Tuchtig je zoon en je hebt geen zorgen over hem, hij zal je vreugde geven’ (Spr. 29:17)(NBV).

Je bent het aan je kind verschuldigd (3).

Het derde wat je je kind verschuldigd bent is: *correctie*. Veel ouders maken de fout een kind altijd te vertellen wanneer het iets fout doet in plaats van ook de tijd te nemen om hem te vertellen hoe het weer goed komt - en goed blijft. Bijbelse correctie houdt beide in. De belangrijkste buitenbijbelse zaligspreking voor alle ouders is: ‘Zalig zijn de evenwichtigen.’ Wanneer je als een politieagent met je kind omgaat maar nooit met hem speelt, ben je uit balans. Let goed op wat Salomo schreef: ‘Tuchtig je zoon en je hebt geen zorgen over hem, hij zal je vreugde geven.’ Het woord tuchtigen betekent terechtwijzen of in de juiste richting terugduwen. Onthoud altijd dat discipline of tuchtiging als een tweesnijdend zwaard fungeert; het is niet alleen om kinderen te corrigeren als ze fout zijn, maar ook om ze de goede richting op te sturen. En je krijgt betere resultaten met positieve bekrachtiging dan met negatieve. Begrijp dit goed: het is niet jouw taak om je kind gelukkig te maken; het is jouw taak om hem groot te brengen. Wanneer je dat doet, is zijn geluk gegarandeerd! Dus je kunt net zo goed stoppen met je pogingen om populair over te komen bij je kind. Hij zal misschien altijd van je houden, maar er zijn momenten waarop hij je zeker niet aardig vindt! Laat je niet ontmoedigen. Dit zal ook voorbijgaan. Blijf gewoon de juiste mix van opvoeding en discipline toedienen en uiteindelijk zal hij je weer aardig gaan vinden. Wat nog belangrijker is, wanneer hij opgroeit, trouwt en kinderen krijgt, heeft hij een rolmodel en een succesplan.

Zondag 7 mei

'Hij troost ons in al onze moeilijkheden' (2 Kor. 1:4)(GNB).

Comfortabel in ongemakkelijke plaatsen.

God kan je je comfortabel laten voelen op de meest oncomfortabele plekken van het leven. Hij kan je door situaties heenleiden die je denkt niet te kunnen overleven of waarin je het gevoel hebt voor altijd vast te zitten. Hij kan je rust geven als je onder druk staat. Voordat je leven voorbij is, heb je te maken met verliezen. Sterker nog, het verliezen van een aantal dingen zal je in feite helpen om te waarderen wat je wél hebt. Het is de smaak van mislukking die succes zo zoet doet proeven. Je leeft zonder te weten wat de dag van morgen inhoudt, maar wel in het besef dat God al je morgens heeft gepland. Je toekomst ligt niet in de handen van je baas, je bankier, je partner of iemand anders. Ook jij zelf hebt er geen controle over. Al je toekomstige dagen liggen in Gods handen. En dat je het pad dat je bewandelt niet begrijpt, betekent nog niet dat hij je niet leidt. Hij belooft: '... op paden die ze niet kennen voer ik hen. Duisternis verander ik in licht, ruig land maak ik vlak. Ja, deze dingen zal ik doen, niets daarvan zal ik nalaten' (Jes. 42:16). Dus leer God kennen, want je hebt hem nodig. En hij zal er zijn wanneer iedereen je in de steek heeft gelaten. Hij zal er voor je zijn op de donkere plekken. De psalmist schrijft: '... met tranen slapen we 's avonds in, 's morgens staan we juichend op' (Ps. 30:6). Hoe lang de nacht ook duurt, de morgen zal komen - en daarmee gejuich. Achteraf zal je beseffen dat zijn genade je beschermd, verzorgd, gekalmeerd en getroost heeft en je erdoorheen heeft geleid. Tijden en seizoenen veranderen, maar de Heer niet. Hij is 'dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid' (Hebr. 13:8).