

Maandag 5 juni

'... wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen' (Spr. 11:13)(NBV).

Omgaan met boosheid (5).

Als woedebeheersing je ernst is dan zijn er twee dingen om in gedachten te houden: 1) Hang je vuile was niet buiten. Houd het binnen. Wanneer je boos en bezeerd bent, ga je al gauw roddels verspreiden over de aanstichter. Doe het niet. De Bijbel zegt: 'Bij een roddelaar is een geheim niet veilig, wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen.' Vuile was komt doorgaans op twee manieren naar buiten: a) Je zet mensen openlijk voor schut: je zegt dingen wanneer je weet dat anderen het zullen horen. b) Je pakt het subtieler aan: je maakt grappen over hun uiterlijk, vrienden en familie, hun persoonlijke obsessies en gewoontes om ze te kleineren. Dit brengt de ander in verlegenheid, verbreedt de onderlinge kloof en maakt verzoening vrijwel onmogelijk. De Bijbel zegt dat 'liefde alle fouten toedekt' (Spr. 10:12). 2) Handel niet op een onchristelijke manier. Zeg bijvoorbeeld niet: hij heeft het er zelf naar gemaakt, dus hij bekijkt het maar. Dat kan wel waar zijn, maar als volgeling van Christus, moet je niet weglopen en wonden laten etteren en geïnfecteerd laten raken. 'Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft' (zie Efez. 4:32). Hoe heeft Christus jou vergeven? Was het nadát je tot erkenning was gekomen, je zonden had beleden, berouw had getoond en genade had verdiend? Nee, Paulus zegt dat in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem werden verzoend door de dood van zijn Zoon' (Rom. 5:10). Net zoals God het initiatief nam, wordt van jou gevraagd dat jij andere mensen genade schenkt voordat ze om vergeving vragen. En zelfs als ze ervoor kiezen om je vijand te blijven, moet je ze toch vergeven. Alleen dan zul je vrede hebben, zullen je wonden genezen en zul je het achter je kunnen laten.

Dinsdag 6 juni

'Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd... zie, ik ga iets nieuws verrichten...'
(Jes. 43:18-19)(NBV).

Laat je verleden los.

De komiek Jerry Lewis grapte dat zijn beste trouwcadeau een film van de ceremonie was - want wanneer het slecht zou gaan met zijn huwelijk kon hij in zijn eentje een kamer binnen lopen, de film achterstevoren draaien en er als vrij man uit lopen! Misschien grappig bedoeld, maar je kunt niet terug en de geschiedenis herschrijven, net zomin als je van een roerei weer een ei kunt maken. Wanneer je blijft hángen in het verleden, gaat het altijd ten koste van de toekomst, maar wanneer je léért van het verleden, heeft het de potentie om je toekomst beter te maken. Wanneer jij dingen gaat zeggen als: als ik toen wist wat ik nu weet - herinner jezelf er dan aan dat je, tenzij je groeit, over tien of twintig jaar het zelfde zal zeggen. Jij zegt: had ik mijn partner maar willen vergeven in plaats van hem of haar te straffen, dan had mijn huwelijk misschien stand gehouden en hadden we een goede relatie kunnen opbouwen. Misschien worstel je met de herinnering aan een abortus, piekerend over het kind dat er had kunnen zijn en de vreugde die het had kunnen brengen. Misschien ben je een goed persoon die iets slechts deed en heb je nu een strafblad. Nu zeg je: had ik maar. Maar weet je wat God zegt? 1) 'Je zonden zijn vergeven omwille van Jezus' naam' (1 Joh. 2:12). 2) 'Ik ben het die... je misdaden tenietdoet en je zonden vergeet' (Jes. 43:25). 3) 'Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het - heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn.' Het woord voor jou vandaag is: laat je verleden los.

Woensdag 7 juni

‘Rijkdom verworven door bedrog is als een vluchtige adem...’ (Spr. 21:6)(NBV).

Blijf trouw aan jezelf.

Het is makkelijker om je integriteit te bewaren dan om hem te herwinnen. Het kost je misschien iets om het juiste te doen, maar het kost je meer om je principes los te laten. ‘Zoals een patrijs eieren uitbroedt die ze niet heeft gelegd, zo is een mens die op oneerlijke wijze rijkdom verwerft. In de bloei van zijn leven verliest hij alles, als zijn einde komt, blijkt zijn dwaasheid’ (Jer. 17:11). In 1994 legde golfer Davis Love zich zelf een boete van één slag op tijdens de tweede ronde van de Western Open. Hij verplaatste zijn marker omdat die in de puttinglijn van een andere speler lag; daarna kon hij zich niet meer herinneren of hij zijn bal op zijn oorspronkelijke plek had teruggelegd. Aangezien hij niet zeker was, kende hij zichzelf een extra slag toe. En door die ene slag werd hij uit de wedstrijd gezet. Aan het eind van het jaar kwam Love 590 dollar aan prijzengeld tekort om zich automatisch te kwalificeren voor de Masters en moest hij een toernooi winnen om in een van de meest gewilde golftoernooien te komen. Gelukkig eindigt het verhaal goed. De week voor het grote evenement kwalificeerde hij zich door een toernooi in New Orleans te winnen en verdiende vervolgens 237.600 dollar door als tweede te eindigen bij de Masters van 1995. Toen hem later werd gevraagd hoe hij zich zou hebben gevoeld als hij de Masters had gemist omdat hij zichzelf een boete had opgelegd, antwoordde Love: ‘De vraag is hoe ik me zou hebben gevoeld als ik had gewonnen en me de rest van mijn leven had afgevraagd of ik vals had gespeeld.’ In de woorden van Shakespeare: ‘Boven alles, blijf trouw aan jezelf, en daaruit volgt, zoals de nacht op de dag, dat je niet oneerlijk kunt zijn tegen wie dan ook.’

Donderdag 8 juni

‘Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord...’ (Spr. 10:32)(NBV).

Taalgebruik een christen waardig.

Toen George H. W. Bush zich in 1988 kandidaat stelde voor het presidentschap van de Verenigde Staten was, gaf hij toe dat hij na een live programma een verkeerde opmerking had gemaakt over de Amerikaanse journalist Dan Rather en Witte Huis correspondentie Lesley Stahl. Bush verwees naar Rather in niet voor herhaling vatbare termen en gebruikte ook Gods naam ijdel toen hij over de tv omroep sprak. Toen hij ermee werd geconfronteerd, zei hij: ‘Als ik had geweten dat de microfoon open stond, had ik de naam van de Heer niet ijdel gebruikt en ik verontschuldig me daarvoor.’ Feit is dat hij het sowieso niet had moeten zeggen, of de band nu liep of niet. Vergeet niet dat Gods geluidsband altijd loopt! De Bijbel zegt: ‘De Heer ziet alle wegen die een mens bewandelt, al zijn stappen slaat hij gade’ (Spr. 5:21). Eeuwen geleden verklaarde Jezus: ‘Niets is verborgen dat niet onthuld zal worden, en niets is geheim dat niet bekend zal worden. Alles wat jullie in het duister zeggen, zal in het licht worden gehoord, en wat jullie binnenskamers in iemand oor fluisteren, zal vanaf de daken bekend worden gemaakt’ (Luc. 12:2-3). En lees dit eens: ‘Een rechtvaardige denkt na voordat hij antwoordt, uit de mond van goddelozen komt alleen maar onheil’ (Spr. 15:28). ‘Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord, een goddeloze neemt slechts leugens in de mond’ (Spr. 10:32). Het eerste gedeelte vertelt je dat een wijs mens zal nadenken voordat hij spreekt, omdat hij beseft dat elk woord consequenties heeft. Het tweede gedeelte vertelt je dat een rechtvaardige automatisch weet wat acceptabel is en in gedachten houdt dat God elk woord hoort.

Vrijdag 9 juni

'Er waren twaalf stenen... in elke steen werd de naam van een van de twaalf stammen gegraveerd...' (Ex. 39:14)(NBV).

De schoonheid van de borsttas (1).

Als je kijkt naar de borsttas die gedragen werd door de hogepriester van Israël, dan zie je hoe kostbaar je in Gods ogen bent als zijn verlost kind. De Bijbel geeft ons zeer gedetailleerde informatie over wat de hogepriester droeg, en er zijn geen onbelangrijke details in Gods Woord. Als we deze borsttas of dit borstschild nader bekijken, zien we iets geweldig over de manier waarop de Heer ons ziet. Er zaten twaalf stenen op, elk met de naam van een van de twaalf stammen. En aangezien Jezus onze grote Hogepriester is, is het goed om deze borsttas te bekijken en zien wat we ervan kunnen leren. *Het waren edelstenen.* God gebruikte geen gewone stenen en kiezelstenen die overal in overvloed in Israël te vinden zijn. Nee, hij koos voor de meest waardevolle, zeldzame en kostbare edelstenen zoals saffier, topaas, smaragd, amethyst, diamant, onyx en jaspis om ons te vertegenwoordigen. Let op het woord kostbaar. De Bijbel zegt dat je 'kostbaar' bent in Gods ogen (zie Jes. 43:4). Ook dat je bent vrijgekocht met 'kostbaar' bloed van Jezus (zie 1 Petr. 1:19). Hoe wordt de waarde van iets bepaald? Aan de hand van de prijs die iemand ervoor wil betalen. Dus hier is een waarheid die je in gedachten moet houden wanneer je het verknald hebt en Satan je veroordeelt vanwege je zonden en tekortkomingen. Hoewel God alles weet over al je zonden - oude, huidige en toekomstige - houdt hij zoveel van je dat hij zijn Zoon heeft gestuurd om je te verlossen door zijn kostbare bloed te vergieten. En zolang je op Christus vertrouwt, vermindert je waarde in Gods ogen nooit. Waarom denkt God dat je kostbaar bent? Omdat hij je voortdurend 'in Christus' ziet.

Zaterdag 10 juni

'... wij hebben een hooggeplaatste hogepriester... Jezus, de Zoon van God...' (Hebr. 4:14)(NBV).

De schoonheid van de borsttas (2).

We noemen nog twee bijzonderheden over de borsttas die door de hogepriester van Israël gedragen werd: 1) *Hij zat dicht bij zijn hart.* Eens per jaar, op de Grote Verzoendag, ging hij het heilige der heiligen binnen, daar waar God aanwezig was, om vergeving te verkrijgen voor de zonden van de mensen. En hij droeg verschillende dingen, die elk een andere waarheid aanduiden. Maar van alle kledingstukken die hij droeg, droeg hij de borsttas het dichtst bij zijn hart. Dit spreekt over Gods grote liefde en waardering voor jou en over zijn verlangen om dicht bij je te zijn. Vandaag zegt hij tegen jou: 'Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten' (Hebr. 13:5). Wat een geweldige belofte! 2) *De naam van elke stam was niet op de borsttas geschreven, maar erop gegraveerd* (zie Ex. 39:14). Wanneer iets wordt geschreven, kan het worden doorgehaald of per ongeluk worden gewist, maar niet als het 'gegraveerd' is. Er zijn twee manieren waarop je kunt zondigen. Ten eerste door er opzettelijk voor te kiezen, en tweede door te struikelen door zwakte. En God zal je tuchtigen en corrigeren om je weer op het juiste pad te brengen, maar hij zal je nooit de rug toekeren of je verwerpen. Nee, daar ben je hem te kostbaar voor. Hij herinnert zich de prijs die hij voor jou heeft betaald en zegt: 'Ik zal [je] naam niet uit het boek van het levens schrappen' (Op. 3:5). Zolang je op Christus vertrouwt, kun je zeker zijn van Gods liefde en acceptatie.

Zondag 11 juni

‘Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen’ (1 Petr. 2:7)(NBV).

De schoonheid van de borsttas (3).

Wat leren we wanneer we kijken naar de borsttas die door de hogepriester van Israël werd gedragen? a) Wij zijn kostbaar voor God. b) We zitten dicht bij zijn hart. c) Hij zal ons nooit de rug toekeren. Als God ons nooit de rug zal toekeren, betekent dit dan dat we er maar op los kunnen leven? Nee, en hier is waarom. Als verlost kind van God ben je niet alleen kostbaar in *zijn* ogen, maar is hij ook kostbaar in *jouw* ogen. Dus je zult je relatie met hem boven alles waarderen en die beschermen tegen alles wat een bedreiging vormt. Vraag: wanneer je je realiseert hoe waardevol en kostbaar je in Gods ogen bent, zorgt het er dan voor dat jij er maar op los wilt leven of door wilt gaan met zondigen? Natuurlijk niet! Integendeel, je gedachten zullen meer gaan in de lijn van: ‘Een gelovige die kostbaar is in de ogen van de Heer, gedraagt zich niet zo.’ Een kostbare diamant hoort niet in de modder, vuil en viezigheid van de zonde. Zijn rechtmatige plaats is dicht aan het hart van God waar hij schittert en schijnt. Het kennen van je ware, rechtvaardige en kostbaar-voor-God identiteit in Christus verheft je boven het verlangen om toe te geven aan zonde. Het maakt dat je wilt gaan en staan als een kind van de Koning. Sterker nog, heilig leven is het gevolg van jezelf zien zoals God jou ziet - ‘in Christus’. Geef niet toe aan verleiding maar vraag jezelf af wat Jezus zou doen in deze situatie. Vervolgens put je uit zijn kracht en doe je het juiste. Een goed begrip van Gods genade verhindert heiligheid niet maar produceert het.