

## Het Woord voor Vandaag – week 24

### Maandag 12 juni

*'... met kostbaar bloed... van Christus' (1 Petr. 1:19)(NBV).*

#### Het bloed is kostbaar - jij bent kostbaar!

De Bijbel zegt dat je niet bent vrijgekocht met zoiets vergankelijk als zilver of goud maar met het kostbaar bloed van Christus (zie v. 18-19). In je leven moet je op een gegeven moment op een plek komen waar je veilig bent in wie je bent 'in Christus'. Een plek waar je jouw gevoel van eigenwaarde niet laat baseren op de meningen of daden van anderen. Probeer niet langer je waarde te vinden in hoe je eruit ziet of in wat je doet of in hoe mensen je behandelen. Je waarde in Gods ogen is onschatbaar omdat Jezus zijn bloed voor jou heeft vergoten. Het bloed is kostbaar, jij bent kostbaar! Ja, je hebt fouten. Ja, er zijn dingen die je moet veranderen, maar God werkt aan jou, net zoals hij dat bij ieder ander doet. Laat niemand anders zijn problemen op je dumpen. Je bent een kind van God, met bloed betaald! Laat niemand je het gevoel geven dat je waardeloos of nutteloos bent, omdat men niet weet hoe men je goed moet behandelen of naar behoren van je moet houden. Ga niet je hele leven proberen andermans acceptatie of goedkeuring te winnen. Je bent al door God geaccepteerd en goedgekeurd, dus zorg ervoor dat je bekrachtiging en gevoel van eigenwaarde van hem afkomstig is. Je bent verlost door het bloed van Christus, bedekt door het bloed van Christus en geaccepteerd door het bloed van Christus. En omdat zijn bloed kostbaar is, maakt dat jou ook kostbaar! Satan, die de aanklager genoemd wordt, wil niets liever dan dat je dat vergeet en jezelf alleen in het licht ziet van je gebreken en fouten. Sta in plaats daarvan 's morgens op, kijk in de spiegel en zeg tegen jezelf: 'Ik ben kostbaar, want ik ben vrijgekocht door het kostbare bloed van Jezus!'

### Dinsdag 13 juni

*'... zodat ze hem niet herkenden' (Luc. 24:16)(NBV).*

#### God is vandaag bij jou.

In crisissituaties verlies je al snel het perspectief. Dat overkwam twee van Christus' leerlingen op weg naar Emmaüs. Ontmoedigd door zijn dood 'spraken ze met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik werd vertroebeld. Zodat ze hem niet herkenden' (v. 14-16). Wanneer je je ogen van Jezus afwendt, ga je je hulpeloos voelen over je situatie. Michael Youssef zegt: 'Ik ben zo'n type dat bij een flinke crisis meestal ook een vertroebelde blik heeft. Mijn waarnemingen zijn versnipperd. Mijn overwegingen zijn eenzijdig. Vaak sluit ik de mensen die me eruit kunnen halen, buiten, net als die twee leerlingen. Hun blik werd vertroebeld, dus herkenden ze de persoon niet die met hen opliep en met hen praatte. Degene wiens dood ze betreurden, was in leven. Maar zij beseften het niet omdat hun focus gericht was op het verkeerde.' Maar alles veranderde zodra ze Jezus herkenden. 'Ze gingen meteen terug naar Jeruzalem... daar vertelden de twee leerlingen wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood' (v. 33-35). Zie je dat er staat 'meteen'? Van het ene moment op het andere gingen ze van angst naar moed, van pijn naar vreugde en van wanhoop naar hoop. Paulus schreef: 'Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien' (Efez. 1:18). Wanneer je je niet langer concentreert op het probleem en je ogen richt op Jezus, ga je helder zien en word je gevuld met hoop.

## Het Woord voor Vandaag – week 24

### Woensdag 14 juni

*'Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar...'(Efez. 4:32)(NBV).*

#### Vergeef en kom vrij.

Jaren na haar afschuwelijke ervaring in een naziconcentratiekamp sprak Corrie ten Boom in een kerk toen ze ontdekte dat ze tegenover een man stond die een van de wreedste bewakers was die ze ooit in de kampen had meegemaakt. Deze man had zowel haar als haar zus vernederd, beschimpt en visueel 'verkracht' toen ze in de douche stonden om ontluisd te worden. Nu stond hij voor haar met uitgestrekte hand en vroeg: 'Wilt u mij vergeven?' Corrie zei: 'Ik voelde mijn hart verkillen, maar ik wist dat de wil kan functioneren ongeacht de temperatuur van het hart. Ik bad: 'Jezus, help me!' Houterig, mechanisch stootte ik mijn hand in de richting van de hand die naar me was uitgestrekt en toen ik dat deed, beleefde ik iets ongelooflijks. De stroom begon in mijn schouder, schoot door naar mijn arm en verder naar onze ineengestremde handen. Toen leek deze warme verzoening mijn hele wezen te overstromen en tranen in mijn ogen te brengen. 'Ik vergeef je, broeder,' riep ik uit met mijn hele hart. Lange tijd hielden we elkaars handen vast, de voormalige bewaker en de voormalige gevangene. Ik heb de liefde van God nooit zo intens meegemaakt als op dat moment.' De Bijbel zegt: 'Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft' (Efez. 4:32). Heb je vandaag moeite om iemand te vergeven? Sta boven je gevoelens en doe het! Wanneer je dat doet, kom je zélf vrij en kun je wandelen in de vrede en vreugde van de Heer.

### Donderdag 15 juni

*'De Heer is goed' (Nah. 1:7)(NBV).*

#### Vertrouw op Gods goedheid.

De Bijbel zegt: 'Het volk wachtte lang op Mozes. Toen hij maar niet van de berg afkwam, verdrongen ze zich om Aäron en eisten van hem: 'Maak een god voor ons die voor ons uit kan gaan...' (Ex. 32:1). Waarom maakte Israël een gouden kalf? Omdat ze een god wilden die je kunt zien. Het is moeilijker om contact te hebben met een onzichtbare God, en Mozes, zijn vertegenwoordiger, bleef zo lang op de berg Sinai dat zij zich hulpeloos en verlaten voelden. Dus deden ze wat wij doen wanneer we bang zijn - onze toevlucht zoeken bij het vertrouwde van het bekende. Mark Roberts schrijft: 'Hoe vaak bevinden wij ons niet in een situatie zoals de Israëlieten? Wij horen Gods oproep tot iets nieuws en stappen vrijmoedig uit in geloof. Maar wanneer we zijn tegenwoordigheid niet voelen en onze gebeden tegen het plafond lijken af te ketsen, voelen we ons verlaten, bang en hulpeloos. En we grijpen naar het bekende.' De Bijbel zegt: 'De Heer is goed... een schuilplaats voor allen die op hem vertrouwen' (Nah. 1:7)(HB). Nancy Ortberg zegt: 'Verandering is meestal moeilijk waar het dingen van God betreft. Alles wat ik er in een onbewaakt ogenblik uit flap moet ik uitleven in tijden van verandering. De meesten van ons doen dat al schoppend en slaand, in plaats van erin mee te gaan met een zekerheid dat niet alleen God zélf aan de andere kant is, maar ook nieuwe, tot dan toe onbegrepen facetten van hem. Of het nu gaat om de dood van een geliefde, het verlies van een baan, een verhuizing naar een ander deel van het land, een leeg nest - als we ons zelf toestaan om ons door de moeilijke delen heen te werken, zullen we ontdekken dat God er is en dat hij volkomen, wonderbaarlijk en ongelooflijk goed is.' Wanneer God een deur sluit, opent hij een andere - maar je moet bereid zijn om er doorheen te gaan.

## Het Woord voor Vandaag – week 24

### Vrijdag 16 juni

*‘Moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen?’ (Ex. 33:14)(NBV).*

#### Shalom.

Het Hebreeuwse woord voor vrede is shalom. En los van God blijft het altijd een illusie, een filosofische fantasie of een verleidelijke vis die zich net buiten je aas en hengel bevindt. Huwelijken gaan mis en vallen uiteen omdat we naar een onvolmaakte partner kijken om ons de volmaakte vrede te geven die we zoeken, en we ontdekken dat hij die niet in huis heeft. Er is een verhaal van een vrouw op een cocktailpartij die haar best deed om er gelukkig uit te zien. Toen een gast de enorme schitterende diamant aan haar vinger zag, riep ze uit: wow, wat een mooie steen! De vrouw antwoordde: dank je wel. Het is de Callahan-diamant. De toeschouwer zei: ik wou dat ik er een had! De vrouw antwoordde: nee, dat wil je echt niet. Waarom niet? vroeg de ander. Omdat je dan ook de Callahan vloek over je heen haalt, antwoordde ze. De Callahan vloek - wat is dat? vroeg de andere vrouw. Ze zuchtte en zei: meneer Callahan! Volmaakte vrede kan alleen komen van een volmaakte vredegever en de enige die aan die kwalificatie kan voldoen, is God. Vrede is niet de afwezigheid van problemen; het is de aanwezigheid van God midden in je problemen. Bovendien vindt niemand ooit vrede door er naar op zoek te gaan. Vrede is niet iets wat je vindt; het vindt jou wanneer jij je leven overgeeft aan degene die zei: ‘Moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen?’ Alleen Gods aanwezigheid kan vrede brengen. De zekerheid van Gods liefde, Gods hulp en Gods aanwezigheid is wat de stress uit het leven haalt. Verlang je vandaag naar vrede? Wanneer je je leven overgeeft aan Christus, zal je ‘de vrede van God die alle verstand te boven gaat’ ervaren (Fil. 4:7).

### Zaterdag 17 juni

*‘Wij moeten alles afleggen wat hindert’ (Hebr. 12:1)(HB).*

#### Wat hindert jou?

De Bijbel zegt: ‘Wij moeten de last van de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.’ Wat hindert jou of laat jou struikelen? In het leven kun je maar één keer lopen, dus loop om te winnen. Om te voorkomen dat je struikelt en je plaats in de wedstrijd kwijtraakt, moet je niet omkijken. Je kunt het verleden niet veranderen, je kunt er wel van leren. Wees niet bezorgd over de volgende ronde, focus gewoon op de volgende stap. Als je die mist, kun je vallen en misschien niet weer overeind komen. Ga door, en voor je het weet, heb je meer ronden achter je dan voor je. Laat elke ronde tellen. Velen van ons dragen het gewicht en de zorgen van lasten. Maar oudere en wijzere mensen zijn gaan begrijpen dat hun lasten niet van echt belang zijn. We verspillen onze kracht door brandjes te blussen die uiteindelijk vanzelf zouden uitgaan. Tijd is je waardevolste bron. Bespaar tijd en het levert je meer op dan dat het je kost. Reis licht. Dump de bagage van zelfvernietigende gewoonten en zinloze angsten. Er zijn genoeg pijnlijke beproevingen in het leven; waarom zou je diegene ondergaan die je kunt ‘afleggen’? Toen de blinde Bartimeüs hoorde dat Jezus binnen zijn bereik was, gooide hij zijn jas uit, zodat hij er niet door zou struikelen en rende op hem af. En zijn geloof betaalde zich uit: ‘En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg’ (Marc. 10:52). Je zult nooit weten hoe succesvol je kunt zijn zolang je je niet ontdoet van de dingen die je hinderen en laten struikelen.

**Zondag 18 juni - Vaderdag**

*Zoon, uw zonden zijn u vergeven' (Marc. 2:5)(HSV).*

Vader, zeg en je kinderen!

Oudtestamentische vaders legden hun handen op het hoofd van hun kinderen en spraken bepaalde beloftes over hen uit, in het geloof dat de zegen van God van de ene generatie naar de andere kon worden overgebracht. Daarom riep Isaak Jakob en zegende hem (zie Gen. 28:1). Daarom weigerde Jakob om te sterven voordat hij zijn kleinkinderen had gezegend (zie Gen. 48:14). Kinderen zonder zorgzame, betrokken vaders zijn vaak hun hele leven op zoek naar een gevoel van identiteit en eigenwaarde. Meer en meer vinden ze dat in het gezelschap van opstandige leeftijdgenoten, straatbendes, drugshandelaars en op sociale media. En de resultaten daarvan zien we overal om ons heen. In plaats van hun door God gegeven bestemming te vervullen, worden deze kinderen gedefinieerd en gekenmerkt door een levensstijl als wegloper, veroordeelde, herrieschopper of verslaafde. Voordat rapper Tupac Shakur, bekend om zijn gewelddadige liedteksten, in 1996 werd neergeschoten, zei hij: 'Ik heb mijn echte vader nooit gekend. Ik weet zeker dat als ik een vader had gehad, ik wat meer discipline en vertrouwen had gehad. Je moeder kan je kalmeren, geruststellen en je laten zien waar je mannelijkheid in zit. Maar je hebt een man nodig om je te leren hoe je een man moet zijn.' Toen er een man naar Jezus werd gebracht om genezen te worden, noemde Jezus hem 'zoon' voordat hij hem vergaf en genas. Hij zei niet: zorg eerst maar dat je je zaakjes op orde hebt. Of: je moet de dingen doen op mijn manier. Nee, hij ging een relatie aan met de man door hem liefde en acceptatie te tonen. En als vader moet jij hetzelfde doen. Van je kinderen houden en ze accepteren zoals ze zijn, zonder voorwaarden en veroordeling, is het beste cadeau dat je ze kan geven.