

Maandag 26 juni

'Hijzelf [Jezus] trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden' (Luc. 5:16)(NBV).

Wanneer Jezus bad (1).

Als je meer wilt weten over bidden, is het goed om naar het leven van Jezus te kijken: 1) *Hij bad wanneer de druk van het leven toenam.* 'Maar het nieuws over hem verspreidde zich... en grote mensenmassa's verzamelden zich om naar hem te luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen. Hijzelf trok zich geregeld terug naar eenzame plaatsen om er te bidden' (v.15-16). Wanneer je denkt dat je geen tijd hebt om te bidden, is het juist nodig dat je bidt! Tijd doorbrengen met God is het geheim om kracht van hem te ontvangen. 2) *Hij bad wanneer er belangrijke beslissingen genomen moesten worden.* Toen Jezus zijn naaste vrienden moest gaan uitkiezen, zocht hij de leiding van zijn Vader. 'Jezus trok zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef hij tot God bidden. Toen de dag aanbrak, riep hij de leerlingen bij zich en koos twaalf van hen uit, die hij apostelen noemde' (Luc. 6:12-13). Wanneer je daar echt goed bij stilstaat, raakt de waarheid je als een mokerslag! Wij kunnen een jaar (en bovendien veel geld!) spenderen aan de planning van een bruiloft. Toch zoeken we verbazingwekkend genoeg Gods leiding niet wanneer het gaat om het kiezen van een partner om de rest van ons leven mee door te brengen. God is niet alleen de schepper van het universum; hij is ook de baas die het runt. Kun je je voorstellen wat hij weet over het runnen van een succesvol bedrijf? Zijn CV luidt: 'Ik ben de Heer... die jullie onderricht in je eigen belang, die jullie leidt op de weg die je gaat' (Jes. 48:17). Voordat je een werknemer inhuurt, een partnerschap aangaat, een plan formuleert of een cent investeert, nodigt God je uit om het met hem te bespreken en zijn inbreng te krijgen. 'Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg' (Spr. 3:6).

Dinsdag 27 juni

'... hij liep naar een eenzame plek om daar te bidden' (Marc. 1:35)(NBV).

Wanneer Jezus bad (2).

Tekortschieten in bidden - leidt tot tekortschieten. De reden dat Jezus nooit faalde is omdat hij nooit naliet om te bidden. Let op de momenten waarop hij bad: *wanneer zijn gemoed bezwaard was.* Tijdens zijn bediening op aarde werd zijn neef Johannes de Doper opgepakt en in het openbaar onthoofd omdat hij een koning aansprak over zijn zonde. 'Toen Jezus hiervan hoorde, week hij uit per boot naar een afgelegen plaats...' (Matt. 14:13). Teleurstelling, verlatenheid, scheiding en dood zullen hun hoofdstukken schrijven in het boek van ons leven. Dank God voor therapeuten en artsen, maar uiteindelijk is er niemand die een gebroken hart kan helen zoals God. 'Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden. Hij bepaalt het getal van de sterren, hij roept ze alle bij hun naam. Groot is onze Heer en oppermachtig' (Ps.147:3-5). Of het nu gaat om het plaatsen van sterren of het helen van striemen, geen situatie is te groot of te klein om de aandacht van onze liefdevolle God te krijgen. Om Gods bekwaamheid op het gebied van genezing te begrijpen, moet je eens kijken naar het leven van Job. Niemand in de geschiedenis raakte meer kwijt dan Job, maar God hielp hem overal doorheen. In Job hoofdstuk 11 lezen we: 'Je zult je ongeluk vergeten; het zal zijn als water dat is weggestroomd. Lichter dan de middag zal het leven zijn, als de ochtend zal het donker stralen. Je zult vol vertrouwen zijn, er is hoop, je zult je veilig weten, je kunt rustig slapen. Je gaat liggen, niemand schrikt je op, en velen zullen naar je vriendschap dingen' (v. 16-19). Ben je vandaag verdrietig en zwaarmoedig? Doe wat Jezus deed. Neem de tijd om erover te bidden.

Woensdag 28 juni

'... hij ging de berg op om er te bidden' (Marc. 6:46)(NBV).

Wanneer Jezus bad (3).

Laten we eens kijken naar een ander moment waarop Jezus bad: *toen de druk en verwachtingen van anderen Gods plan voor zijn leven in de war dreigden te schoppen*. De Bijbel zegt: 'Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij [Jezus] op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem vlug achterna, en toen ze hem gevonden hadden, zeiden ze tegen hem: 'Iedereen is naar u op zoek!' Toen zei hij: 'Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik immers op weggegaan.' In heel Galilea bracht hij het nieuws' (Marc. 1:35-39). De les hier is deze: zolang jij geen weet hebt van Gods plan voor jou en je eraan houdt, zullen anderen je leven proberen in te plannen. Gezien het succes dat Jezus had in elke stad die hij bezocht, zouden veel predikers gebleven zijn, een kerk hebben gebouwd en hebben genoten van de erkenningen en beloningen van hun bediening. Maar Jezus niet; hij volgde een ander ritme. Wanneer jij terugkijkt naar enkele van je fouten, vind je beslissingen die zijn genomen in reactie op noden in plaats van op bidden. Wanneer je gebedsleven op een laag pitje staat, word je onzorgvuldig. God heeft een plan voor je leven en een tijdschema. Om met beide in de pas te blijven lopen moet je regelmatig bidden. Jezus realiseerde dat hij alleen genoeg tijd had om te doen wat zijn Vader wilde doen, en dat gaf hem de mogelijkheid om nee te zeggen tegen andere dingen. Je bent geroepen om van mensen te houden - maar om God te behagen. En je vertrouwen in gebed komt vanuit het besef dat je opereert binnen zijn wil (zie 1 Joh. 3:21-22).

Donderdag 29 juni

'Satan heeft jullie voor zich opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar ik heb voor je gebeden...' (Luc. 22:31-32).

Wanneer Jezus bad (4).

Jezus bad toen hij bezorgd was over de mensen die hij liefhad. Hij zei tegen Petrus: 'Satan heeft jullie voor zich opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken.' En Petrus kwam tot inkeer. De leerling die zijn Heer in een moment van zwakte verloochende, stond uiteindelijk voor een menigte van duizenden en predikte het evangelie aan hen, en drie duizend werden gewonnen voor Christus. Jezus onderwees zijn leerlingen niet alleen, hij waarschuwde hen ook voor gevaar. Maar uiteindelijk besepte hij dat voor hen bidden het belangrijkste was dat hij kon doen. Helaas is dat een waarheid die we vaak een beetje laat inzien. We beloven, we redden, we dreigen, en alleen wanneer al onze andere inspanningen hebben gefaald, bidden we. Gebed moet niet je laatste uitweg zijn, het moet je eerste reactie zijn. Gebed neemt de situatie uit jouw handen en legt die in Gods handen. Herinner je de vier mannen nog die hun zieke vriend droegen en hem aan de voeten van Jezus legden? (Zie Marc. 2:3-5). Dat is wat je doet wanneer je voor iemand bidt. Het is niet gemakkelijk om het gewicht van een andere persoon op te pakken en hem elke dag in gebed naar God toe te dragen. Maar het is het meest effectieve dat je voor hem kunt doen. Mensen zeiden vroeger: 'Gebed beweegt de hand die de wereld beweegt.' En ze hadden gelijk! Wanneer een geliefde jou teleurstelt of verwondt, haal dan niet uit maar breng hem in gebed. Nodig God uit in de situatie, doe dan een stapje terug en laat hem aan het werk gaan.

Vrijdag 30 juni

‘Hij bad: ... maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren’ (Luc. 22:41-42)(NBV).

Wanneer Jezus bad (5).

Jezus bad voordat hij voor de grootste crisis in zijn leven stond. De Bijbel zegt: ‘Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden hem. Toen hij daar was aangekomen... liep hij bij hen weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer om te bidden: ‘Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.’ Uit de hemel verscheen een engel om hem kracht te geven’ (v. 39-43). Jezus wachtte niet tot het uur van zijn grootste crisis voordat hij ging bidden. Gedurende drie en een half jaar had hij tijdens zijn aardse bediening een leven van gebed opgebouwd. Voordat hij Lazarus uit de dood opwekte, lezen we: ‘Jezus keek op en zei: ‘Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd...’ (Joh. 11:41-42). Jezus had zo’n intieme relatie met zijn Vader dat hij in tijden van druk en pijn naar God toe kon gaan, ervan overtuigd dat hij zijn ondersteunende genade zou ontvangen. Kun jij dat ook? Zolang je dat niet doet, zal je kwetsbaar zijn voor mensen en situaties buiten je controle. Overweeg deze vraag: denk je dat Jezus zoveel heeft gebeden omdat hij dat wilde of omdat hij dacht dat hij het zou moeten? Het antwoord is - hij wilde het! En als je in zijn voetsporen wilt treden en wilt genieten van Gods rijkste zegeningen, moet je af van het ‘moeten’ en overstappen op het ‘willen’. Hier is een waarheid die bekend is bij mensen die bidden: hoe minder je bidt, hoe minder je wilt bidden. En hoe meer je bidt, hoe meer je wilt bidden. De kracht achter Christus’ geweldige succes in het leven was de kracht van gebed. Neem je van nu af voor om elke dag te gaan bidden.

Zaterdag 1 juli

‘Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam...’ (Efez. 4:16)(NBV).

Je bent geroepen voor een werk naar jouw vermogen.

Paulus schrijft: ‘Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.’ Er zijn twee soorten groei - symbiotische groei en parasitaire groei. Symbiotische groei is een geven-en-nemen relatie waarin beide partijen profiteren. Parasitaire groei is wanneer één kant zich voedt aan een andere maar niets terug geeft. Dus wanneer jij uit de kerk komt en meent dat je er niets aan hebt gehad, is dat mogelijk een geval van parasitaire groei. Parasitaire groei wordt gekenmerkt door woorden als ‘bid voor me, preek tegen me, adviseer me, help me, maar verwacht niets van me.’ Symbiotische groei wordt gekenmerkt door woorden als ‘ja, ik heb noden, maar ik wil ook geven, want iedereen moet er baat bij hebben’. Je lichaam bestaat uit allerlei stelsels. Dit zijn onder meer het zenuwstelsel, het bloedsomloopstelsel, het spierstelsel, het lymfestelsel, het skeletstelsel, het immuunsysteem, enz. Deze stelsels steunen op elkaar. Zij zijn onderling van elkaar afhankelijk. Dus wanneer er eentje uitvalt, wordt de rest van het lichaam er negatief door beïnvloed. Zeg eens niet tegen jezelf: ik gá naar de kerk, maar: ik bén de kerk. Paulus schrijft: ‘Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het met het lichaam van Christus... en God heeft... alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij het wilde’ (1 Kor. 12:12, 18). God wil dat je een volledig functionerend deel van zijn kerk bent. En als je niet zeker bent wat je deel is, vraag het hem dan en hij zal het je laten zien.

Zondag 2 juli

*‘Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk...’
(2 Tim. 1:6)(NBV).*

Laat je niet door angst weerhouden.

Laat angst er niet voor zorgen dat je je talenten en vaardigheden verbergt. Een christelijk auteur zegt: ‘God verwacht van ons dat we het beste maken van wat hij ons geeft, dat we ons hart brandend houden, ons karakter en onze persoonlijkheid verdiepen en onze ervaringen verbreden, zodat we steeds effectiever zullen worden. Paulus zei tegen de Filippenzen: ‘Blijf opgroeien in kennis en inzicht’ (Fil. 1:9). En hij vertelde Timoteüs: ‘Veronachtzaam de genade die je geschonken is niet... Richt je hierop’ (1 Tim. 4:14-15). ‘Houd het vuur brandend van de gave die God je schonk.’ Wanneer je je spieren niet traint, verzwakken en verslappen ze, en wanneer je de vaardigheden die God jou gaf niet gebruikt, gebeurt hetzelfde. Verwijzend naar de dienaar die uit angst zijn talent in de grond verborg, zei Jezus: ‘Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien heeft’ (Matt. 25:28). Wees niet bang. Zet je gaven en vaardigheden aan het werk en ze worden al doende vergroot en ontwikkeld. Niemand komt in één keer volledig tot ontwikkeling. Maar met studie, feedback en oefening kan een goede leraar een betere leraar worden, en in verloop van tijd uitgroeien tot een geweldige leraar. Streck jezelf uit. Leer alles wat je kunt. ‘Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen...’ (2 Tim. 2:15). Profiteer van elke gelegenheid om je vaardigheden te ontwikkelen en te scherpen. Onthoud dat we in de hemel God voor altijd zullen dienen, en we bereiden ons voor door hier op aarde te oefenen. Net als atleten die zich prepareren voor de Olympische Spelen, trainen we voor de grote dag.’