

Maandag 17 juli

'Heer, u bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht' (Ps. 90:1)(NBV).

Thuis in Gods aanwezigheid.

Aan het eind van een zware dag voelt het goed om thuis te komen op een plek die je kent - een plek waar je je schoenen kunt uitschoppen, in je makkelijke kleren kan ronddraven en je geen zorgen hoeft te maken over wat iemand denkt. En eerbiedig gesproken kan Gods aanwezigheid net zo comfortabel voor je worden. Met de tijd kan je leren om daar naar toe te gaan voor kracht, bescherming en leiding. God wil dat je je thuis voelt in zijn aanwezigheid en je bewust bent van zijn voortdurende nabijheid. We denken soms eerder aan God als een godheid om over te discussiëren dan als een plek om te wonen, maar God wil dat we hem zien als degene in wie 'we leven, bewegen en zijn' (Hand. 17:28). Toen God de Israëlieten door de woestijn leidde, verscheen hij niet één keer per dag om dan weer te verdwijnen. Nee, de vuurzuil was de hele nacht bij hen en de wolkkolom de hele dag. God laat ons nooit alleen. Jezus beloofde dat hij altijd met ons zal zijn (zie Matt. 28:20). De psalmist zei: 'Ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven' (Ps. 27:4). Leuk en aardig, zeg jij misschien. Ik zou ook best graag in Gods huis willen leven, maar ik zit vast in de echte wereld. Nee, juist het tegenovergestelde is waar. Je bent slechts één beslissing verwijderd van de aanwezigheid van je Vader. Je hoeft je adres niet te veranderen - alleen je blik.

Dinsdag 18 juli

'Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat' (2 Kor. 4:7)(NBV).

Zoek het beste in anderen.

Een van de ergste onenigheden uit de Bijbel ontstond tussen een van de meest succesvolle bedieningsteams aller tijden - Paulus en Barnabas. Waar ging het over? Over Johannes Marcus. Barnabas wilde hem meenemen op hun volgende zendingsreis en Paulus niet. Waarom? Omdat Paulus niet blij was met Johannes Marcus toen deze tijd vrijaf wilde nemen om met zijn familie te zijn. (Soms zien passievolle, doelgerichte mensen dingen niet helder!) Maar na enige overweging veranderde Paulus van mening en schreef: 'Demas heeft mij verlaten, hij heeft deze wereld lief gekregen... Haal Marcus op en neem hem met je mee, want hij kan mij goede diensten bewijzen' (2 Tim. 4:10-11). We kunnen hier drie belangrijke dingen uit leren: 1) Iedereen verdient een nieuwe kans. Die geeft God jou immers ook steeds. Nu kun je bezeerd en teleurgesteld raken wanneer je je in genade uitstrekt, maar als je meer op Christus wilt gaan lijken is het een risico dat je moet nemen. 2) Niet iedereen heeft dezelfde roeping. De persoon met wie jij problemen hebt, is misschien niet geroepen om te doen waartoe jij geroepen bent. Of misschien is hij geroepen om het op een andere manier te doen. Laten nooit je persoonlijke voorkeuren een voorwaarde zijn om van iemand te houden, hem te accepteren en met hem te werken. 3) Zoek het beste in anderen, niet het slechtste. De Bijbel zegt dat wij slechts een aarden pot zijn voor deze schat. Dat betekent dat iedereen met wie je omgaat een schat heeft, maar verpakt in een aarden pot. Het betekent ook dat het jouw verantwoordelijkheid is om die schat te zoeken en te waarderen. Over het algemeen zullen mensen wanneer zij zich gewaardeerd voelen, proberen aan jouw verwachtingen te gaan voldoen.

Woensdag 19 juli

‘Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden’ (Ps. 103:2)(NBV).

Kies dankbaarheid.

Hij zat op het bankje in het park en zag er zo triest uit dat een politieagent hem probeerde te troosten. Is er iets aan de hand? Ja, antwoordde hij. Een paar maanden geleden heeft mijn grootvader mij 500.000 pond en een paar oliebronnen nagelaten. De politieagent antwoordde: dat klinkt toch niet als iets om over in te zitten. Ja, toch wel, u kent het hele verhaal nog niet. Vorige maand heeft mijn oom me 1.000.000 pond nagelaten. De politieagent schudde zijn hoofd. Ik snap het niet. Waarom bent u zo ongelukkig dan? Hij antwoordde: tot nu toe heeft deze maand niemand mij nog iets nagelaten. Zonder gekheid, hij maakt deel uit van het soort mensen dat altijd ongelukkig is, ongeacht wat ze hebben. De psalmist laat ons zien hoe we een ondankbare houding moeten overwinnen door een geest van dankzegging te cultiveren. ‘Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.’ Denken en danken gaan hand in hand. Het geheugen is een katalysator voor aanbidding. Een oud gezang zegt: ‘Tel je zegeningen, noem ze elk bij naam en kijk wat God er aan heeft gedaan.’ De psalmist moedigt ons aan om drie dingen te doen: ten eerste, denk aan wat God ons heeft gegeven - zijn vergeving, genezing, bescherming, verlossing, liefde en mededogen (zie v. 1-5). Ten tweede, denk aan wat God ons niet heeft gegeven - de straf die onze zonden verdienen (zie v. 8-12). Ten derde, denk aan wat God ons nog zal gaan geven. ‘De Heer is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid’ (v. 17). God accepteert je wanneer je vertrouwt op wat Christus gedaan heeft, niet op wat jij zelf gedaan hebt. Dus kijk elke ochtend in de spiegel en zeg: ‘Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.’

Donderdag 20 juli

‘Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet...’ (Pred. 9:10)(NBV).

Leg je hart en ziel erin.

Salomo schrijft: ‘Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven... Het is het loon dat God je heeft gegeven. Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk’ (v.9-10). Professor Howard Hendricks schrijft: ‘Onlangs verloor ik een van mijn beste vrienden, een vrouw van 86 jaar jong. Ze was een zeer stimulerende vrouw van wie ik ongelooflijk veel geleerd heb. De laatste keer dat ik haar op planeet aarde zag, was op een van die ‘christelijke bijeenkomsten’ waar we allemaal op eieren zitten en proberen vroom te kijken. Ze stapte binnen, keek me aan en zei: wel, Hendricks, ik heb je al lang niet meer gezien. Vertel eens, wat zijn de vijf beste boeken die je het afgelopen jaar hebt gelezen? (Zoiets verandert de groepsdynamiek gelijk.) Haar filosofie was: laten we elkaar niet vervelen, laten we een discussie aangaan. En als we niets kunnen vinden om te bespreken, laten we dan gaan debatteren. Zij was 83 jaar oud op haar laatste reis naar het heilige land. Ze ging met een groep sporters. En een van mijn meest levendige herinneringen is dat ik haar vooraan zie staan terwijl ze hen toeschreeuwt: kom op, mannen, ga er tegenaan! Onlangs stierf ze in haar slaap in het huis van haar dochter. Haar dochter vertelde me dat ze vlak voor haar dood haar doelen voor de volgende tien jaar had uitgeschreven!’ Dus of je nu negentien bent of negenennegentig, het woord voor jou vandaag is: ‘Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet.’ Met andere woorden: doe het met hart en ziel.

Vrijdag 21 juli

'... voor wie God liefhebben... draagt alles bij aan het goede' (Rom. 8:28)(NBV).

Lessen uit het leven van David (1).

God zei: 'In David heb ik een man naar mijn hart gevonden, die geheel naar mijn wil zal handelen' (Hand. 13:22). Wanneer God dat over iemand zegt, doe je er wijs aan om het leven van die persoon eens nader te bekijken. David begon als herder en eindigde als koning. De kans dat zoiets zou gebeuren was nihil. Herders stonden zo laag op de sociale ladder dat zij niet eens in een rechtbank konden getuigen omdat hun woord niet betrouwbaar werd geacht. Toch schreef David uiteindelijk de meest gelezen psalmen aller tijden. Begrijp dit goed: wanneer jij God in je leven uitnodigt, annuleert hij de schulden van je verleden en herschrijft hij je toekomst. Maar je moet kiezen wat God voor jou gekozen heeft! Er is een interessant contrast tussen Paulus en David. Paulus leefde zijn hoofdstukken van ongehoorzaamheid voordat hij Christus ontmoette en ging daarna een voorbeeldig leven leiden. David werd koning op zijn dertigste en had tijdens zijn veertig jaar durend leiderschap te maken met een aantal behoorlijke missers, waaronder overspel en moord. Er zijn hier twee belangrijke lessen: 1) Oordeel niet overhaast. Het is niet voorbij totdat God zegt dat het voorbij is! Het verhaal van David is een waarschuwing voor de overtreder, een berisping voor de zelfingenomene, een bevestiging van Gods rechtvaardigheid die je niet aan de gevolgen laat ontkomen en een getuigenis van zijn liefde die je nooit zal verlaten. 2) God kan iets goeds laten voortkomen uit iets ogenschijnlijk slechts. Hij kan elke ervaring nemen die je hebt doorgemaakt en het ten goede uitwerken - hetzij ten goede voor jou, hetzij ten goede voor anderen. Kortom: hij kan alles laten meewerken aan het goede.

Zaterdag 22 juli

'... treedt in het spoor van hen die dankzij hun standvastig geloof ontvangen hebben wat hun beloofd was' (Hebr. 6:12)(NBV).

Lessen uit het leven van David (2).

Hier zijn drie lessen uit het leven van David: 1) God maakt de keuze. Toen de profeet Samuel naar het huis van David kwam om de volgende koning van Israël uit te kiezen, kwam David niet in aanmerking. Maar God heeft hem toch uitgekozen - net zoals hij Debora uitkoos om leiding te geven aan een natie in een door mannen gedomineerde samenleving. Stop met proberen uit te vinden hoe God werkt! En stop met jezelf met anderen te vergelijken! Wij zouden veel mensen hebben afgewezen die God heeft gebruikt - wat laat zien hoe weinig we weten. 2) God ontwerpt het plan. 'Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien...' (Fil. 1:6). Wie ontwerpt het plan? Wie voert het uit? In wie zou je vertrouwen moeten zijn? In God! Zijn plan voor David hield in: vele jaren wegduiken voor de speren van Saul, als vluchteling in grotten bivakkeren en werken met zeshonderd mislukkelingen die een andere definitie geven aan het woord 'disfunctioneel'. God traint je door de moeilijkheden die je ondervindt, zodat je de opdracht aankunt die hij voor je in gedachten heeft. 3) God bepaalt het tijdsschema. 'Treedt in het spoor van hen die dankzij hun standvastig geloof ontvangen hebben wat hun beloofd was.' Standvastigheid betekent dat je stand houdt onder druk. De prijs komt toe aan degene die toegewijd is tot het eind. David werd gezalfd tot koning in zijn tienerjaren, maar hij kwam pas op de troon toen hij dertig was. Heb dus geduld. God doet een voorbereidingswerk in je leven zodat je klaar bent wanneer je tijd komt. Ja, wachten is moeilijk. Maar als je loopt voordat het startsein is gegeven, word je gediskwalificeerd van de wedstrijd. Houd je ogen gericht op de prijs en geef niet op.

Zondag 23 juli

'... ze rukten met al hun troepen uit...' (2 Sam. 5:17)(NBV).

Lessen uit het leven van David (3).

Paulus schrijft: 'Strijd de goede strijd van het geloof' (1 Tim. 6:12). Sommige beloftes van God moeten worden bevochten. De Jebusieten die over Jeruzalem heersten, vertelden aan David: 'U komt er niet in!' (2 Sam. 5:6). Verwacht dus weerstand tegen je visie, vooral wanneer er nog geen bewijs is om hem te bevestigen. Tot overmaat van ramp lag Jeruzalem veel hoger dan het leger van David en was de enige weg omhoog via een waterreservoir, wat betekende door viezigheid heen waden. 'Toch veroverde David de bergvesting van Sion' (v. 7). Begrijp dit goed: als het moet zal God je omhoog brengen via de goot om je naar de troon te brengen. Let wel op het woord 'toch'. Wanneer je tot je nek in de problemen zit en de vijand zegt dat het je niet zal lukken, moet je vertrouwen op Gods beloftes en zeggen 'toch wel!' Ga staan in geloof en claim wat God je beloofd heeft. '... maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen' (Dan. 11:32)(NBG). God kan je tonen hoe je de omstandigheden kunt uitbuiten voor jouw bestwil en zijn glorie. Maar verwacht niet dat iedereen behulpzaam is. 'Toen de Filistijnen hoorden dat David tot koning van Israël was gezalfd, rukten ze met al hun troepen uit omdat ze hem wilden overmeesteren.' Je moet strijden om je bestemming te bereiken én strijden om hem te behouden. En met elke nieuwe strijd moet je je tot God wenden voor nieuwe instructies. 'David wendde zich tot de Heer: 'Zal ik de Filistijnen aanvallen? Zult u ze aan mij uitleveren?' De Heer antwoordde: '... Ik verzeker je dat ik de Filistijnen aan je zal uitleveren' (2 Sam. 5:19). Ga vandaag verder in de wetenschap dat God met jou is.