

Maandag 24 juli

‘De drie helden baanden zich een weg...’ (2 Sam. 23:16)(NBV).

Lessen uit het leven van David (4).

David wist hoe hij andere leiders moest opleiden. Hij ‘gebruikte’ mensen niet om te krijgen wat hij wilde. Hij erkende hun talent, bood ze kansen om te dienen en beloofde en eerde hen dan. En als gevolg daarvan waren ze bereid om hun leven voor hem af te leggen. In 2 Samuël 23 lezen we dat David verzuchtte: ‘Wie geeft me wat te drinken uit de waterput in de poort van Betlehem?’ De drie helden baanden zich een weg door het Filistijnse kamp en haalden water uit de put... en [kwamen ermee bij David]’ (v. 15-16). Het is onmogelijk om iets over leiderschap te leren zonder ook daadwerkelijk zelf te leiden. Leiderschap is immers actie. Als leiders zijn we van nature geneigd om mensen eerder taken te geven dan leiderschapsfuncties. Maar als we leiderschap niet delegeren - zowel met gezag als met aansprakelijkheid - zullen onze mensen nooit de ervaring opdoen die ze nodig hebben om goed te leiden. Als jij een leider bent, beantwoord deze vraag dan eerlijk: bied jij je mensen leidinggevende ervaringen? Ben je bang dat ze falen? Nou, dat zullen ze zeker! Maar als jij mensen hebt uitgekozen met echte leiderschapskwaliteiten, zullen ze ervan leren. John Maxwell schrijft: ‘Nu ik ouder ben, ben ik mezelf meer als blikopener gaan zien. Dat is mijn hoofdfunctie als teamleider. Als ik het leiderschapsdeksel voor de leden van mijn team kan openen, doe ik mijn werk goed. Hoe meer belemmeringen ik voor mijn mensen wegneem, hoe groter de kans dat ze het maximale zullen bereiken.’ David ontwikkelde leiders die bekend kwamen te staan als helden. Laten wij ook investeren in anderen.

Dinsdag 25 juli

‘Dit zijn de laatste woorden van David’ (2 Sam. 23:1)(NBV).

Lessen uit het leven van David (5).

Op een dag zullen we allemaal sterven en onze laatste woorden worden vaak beschouwd als een van onze belangrijkste. De vraag is, heb jij alles uit je leven gehaald en Gods doel voor je leven vervuld? De Bijbel heeft het over de laatste woorden van David. Wat zal hij ons vertellen? Zijn verhaal is een dambord van goed en slecht, winst en verlies, overwinning en nederlaag. Tijdens Davids leven heeft een van zijn zonen zijn dochter verkracht, heeft een andere zoon een broer gedood, heeft zijn vrouw hem de rug toegekeerd, hebben zijn vrienden hem verraden en zijn koninkrijk ingenomen, heeft zijn mentor geprobeerd hem te doden, heeft zijn familie hem verworpen en heeft hij zich tijdenlang in grotten schuil gehouden. Nu spreekt David een laatste keer tot ons. Zal hij het over Goliath hebben? Of over Saul? Of Batseba? Nee. ‘Zo spreekt David... tot hoge macht verheven, de gezalfde van de God van Jakob, de geliefde zanger van Israël: ‘De geest van de Heer sprak in mij, zijn woorden zijn op mijn tong. De God van Israël heeft gesproken, de rots van Israël heeft over mij gezegd: ‘Wie rechtvaardig heerst over de mensen, heerst in diep ontzag voor God. Hij is als een stralende morgenzon die na de regens opkomt aan een wolkeloze hemel en met zijn warmte het jonge groen laat opschieten. Zo, met Gods hulp, is ook mijn koningshuis, want een eeuwig verbond heeft hij me toegezegd, nauwkeurig opgesteld en onverbreekelijk. Op zijn hulp kan ik me verlaten, wat mij dierbaar is laat hij gedijen’ (v. 1-5). Waarom zijn deze woorden in de Bijbel opgenomen? Tot nut van ons die, net als David, minder dan volmaakt zijn, maar nooit ophouden God met hart en ziel te volgen.

Woensdag 26 juli

'Ik heb hem geroepen... en wat hij onderneemt zal slagen' (Jes. 48:15)(NBV).

Wanneer God je roept.

God zei tegen Jeremia: '... voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd...' (Jer. 1:5). Wanneer God besluit om je te gebruiken, gebeuren er vijf dingen: eerst is er een oproep. God vraagt gewone mensen om ongewone dingen te doen, zoals Petrus uit de boot laten stappen en op water laten lopen. Ten tweede is er angst. Toen God Mozes riep om voor de farao te verschijnen, zei hij dat hij geen goede spreker was en dat God maar een ander moest gebruiken. Ten derde is er geruststelling. De gedachte dat Jozua in Mozes' schoenen moest gaan schrok hem zo af dat God tegen hem zei: 'Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan' (Joz. 1:5). Ten vierde is er een beslissing. Soms zeggen we ja tegen God en soms zeggen we nee. Wanneer we ja zeggen, leven we met vreugde; wanneer we nee zeggen, verspelen we die vreugde. Maar er is altijd een beslissing. Ten vijfde is er een veranderd leven. Bij degenen die ja zeggen tegen Gods roep, loopt niet alles op rolletjes, bij lange na niet. Maar omdat ze ja zeggen, leren ze en groeien ze zelfs van hun mislukkingen. In feite vormen hun mislukkingen vaak onderdeel van hun vermogen om anderen te helpen. En zij die nee tegen God zeggen, worden ook veranderd; ze worden wat harder, verzetten zich wat meer tegen zijn roep en zijn een beetje meer geneigd om een volgende keer weer nee te zeggen. Roept God jou? Misschien heeft het te maken met je werk, of je relaties, of je geld of met je grootste angst. Gods roep raakt je tot in de kern van wie je bent en van wat je doet. Ja zeggen tegen hem zal je beste beslissing ooit zijn.

Donderdag 27 juli

'Verleng de touwen, zet de tentpinnen vast' (Jes. 54:2)(NBV).

Je kunt veranderen.

Het verlangen om te veranderen is de sleutel tot groei op elk gebied van het leven. De meesten van ons verlangen verbetering, maar tegelijkertijd verzetten we ons tegen verandering. Maar je kunt niet het ene hebben zonder het andere! Verandering is alleen mogelijk als je het echt wilt. Zoals Fred Smith, de oprichter van Federal Express, opmerkte: 'Je bent zoals je bent omdat dat is zoals je wilt zijn. Als je echt anders wilde zijn, zou je nu in een proces van verandering zitten.' Verandering is nooit gemakkelijk. Het kost veel tijd, enorme hoeveelheden energie, doorzettingsvermogen en uiteraard - verlangen. Maar het verlangen om te veranderen moet worden omgezet in een besluit om te veranderen. En die beslissing moet je elke dag opnieuw nemen. Er wordt gezegd dat Earl Weaver, manager van het honkbalteam van de Baltimore Orioles, ontevreden was met een beslissing van de scheidsrechter, zodat hij hem vanuit de dug-out toeschreeuwde: 'Ga je het nog beter doen, of is dit alles wat we kunnen verwachten?' Als jij wilt veranderen, moet jij jezelf een soortgelijke vraag stellen. Blijf je doorploeteren en proberen om beter te worden, of wordt het niet beter dan dit? De Bijbel stelt het als volgt: 'Vergroot de plaats voor je tent, span het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen, zet de tentpinnen vast.' Let goed op de woorden vergroten, uitspannen, verlengen en vastzetten. Wat hebben zij met elkaar gemeen? Voor allemaal is toewijding en volharding nodig. Dat is wat nodig is om je leven te veranderen. En het goede nieuws is dat je het met Gods hulp kunt doen - te beginnen vanaf vandaag.

Vrijdag 28 juli

'Ik heb u gekend... u geheiligd... u aangesteld' (Jer. 1:5)(HSV).

Je bent door God geroepen.

God zei tegen Jeremia: 'Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend... u geheiligd... u aangesteld tot een profeet voor de naties.' Een paar opmerkingen: 1) God kende je. Het woord kennen betekent 'intieme kennis hebben'. Toen er tussen je tere vingertjes nog vliesjes zaten, voordat je hartslag op de monitor kon worden geregistreerd of de dokter je geslacht kon voorspellen, wist God al alles over je. 'U plande elke dag van mijn leven voordat ik nog maar begon te ademen' (zie Ps. 139:16). God wist hoe je zou gaan worden en leverde alles wat je nodig hebt om je leven te vervullen. 2) God heeft je geheiligd, apart gezet. Hij bepaalde dat je nergens anders zou passen en hij schiep je zo dat je op geen andere plek rust zou kunnen vinden dan waar hij je wilde hebben. Het was zijn bedoeling dat je zou dwalen en je verloren zou voelen totdat je hem gevonden had. Daarom voel je je ongemakkelijk op bepaalde plaatsen en rond bepaalde mensen. Hoe je het ook probeert, je past daar niet omdat God je apart heeft gezet voor zichzelf. 3) God heeft je aangesteld. Mensen kunnen beschikken, maar alleen God kan voorbeschikken. Zit er niet langer over in of iemand al of niet je gaven onderkent. John Mason zegt: 'Ieder persoon is door God de Schepper op maat gemaakt. Ieder van ons heeft een unieke en persoonlijke roeping op zijn leven, geroepen om onszelf te zijn en geen kopie van een ander.' God zei tegen Jeremia: 'Richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag. Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan' (Jer. 1:7-8). Dus het woord voor jou vandaag is: je bent door God geroepen.

Zaterdag 29 juli

'... wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen' (Joh. 4:14)(NBV).

Alleen Jezus kan je ziel bevredigen.

Er is een oud liedje met deze regel: 'Op zoek naar liefde op de verkeerde plekken.' Dat gold zeker voor een vrouw die Jezus ontmoette bij een put in Samaria. Hier is haar verhaal: 1) Zij probeerde religie maar het bevredigde haar niet. Zij vertelde Jezus: 'Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden' (v. 20). Dus zij wist theoretisch iets over religie, maar het schonk geen bevrediging aan de verlangens van haar hart. Is dat jouw ervaring ook? 2) Ze probeerde menselijke relaties en die mislukten. Jezus zei tegen haar: 'U hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet' (v. 18). Is dat jou ook overkomen? De relatie die je het meest nodig hebt - is die met Jezus. 3) Ze probeerde Jezus en hij bevredigde haar ziel. Toen Jezus haar zei: 'wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen,' antwoordde ze: 'Geef mij dat water, heer, dan zal ik geen dorst meer hebben' (v. 14-15). Religie zonder een persoonlijke relatie met God laat je ontevreden en onvervuld. Het is alsof je zout water drinkt - hoe meer je drinkt, hoe meer dorst je krijgt. Religie zonder een relatie met Christus is als een fopspeen waaraan een baby hard zuigt, maar waaruit geen echte voeding komt. Misschien ben je teleurgesteld door christenen en bezeerd door de kerk. Als dat zo is, is het woord voor jou vandaag: geef religie niet op zolang je Jezus niet hebt geprobeerd, want alleen hij kan je ziel bevredigen.

Zondag 30 juli

‘Een getrouwde man... wil zijn vrouw behagen’ (1 Kor. 7:33)(NBV).

Je leven met iemand delen.

Toen vierjarige Sarah haar eerste bruiloft in Amerika bijwoonde, had ze veel vragen. Bij de receptie vertelde haar moeder dat er twee taarten waren: een taart voor de bruidegom en een taart voor de bruid. Wat is er aan de hand, mama? vroeg Sarah. Hebben ze nog niet geleerd om te delen? Nu even serieus, volgens de Bijbel willen getrouwde mensen elkaar behagen (zie v. 33-34). Als jij meer tijd besteedt aan je carrière dan aan je relatie, is er een goede kans dat die geen stand zal houden. Daarom eindigen zoveel huwelijken in echtscheiding. Begrijp dit goed: wanneer je met iemand trouwt, trouw je met alles zoals hij of zij is en met alles waar hij of zij doorheen is gegaan. Alles inbegrepen! En als je het God vraagt, zal hij je de wijsheid en genade geven om zowel jou als je partner in staat te stellen in genade te groeien. Niet van de ene dag op de andere natuurlijk. Zoals Shakespeare al zei: ‘Welk wond genas ooit niet in stapjes?’ Zelfs de genezing van een klein sneetje kost tijd. Maar als je God zijn gang laat gaan, zal hij de olie van compassie en de wijn van liefde uitgieten over de wonden van je partner. Zorg dat je nooit zo beschikbaar bent op je werk dat je thuis niet beschikbaar bent. Je eerste roeping is je gezin. Daar zouden je prioriteiten moeten beginnen, dan verder gaan naar je werk en andere bezigheden. Zelfs Paulus heeft het erover; hij zag in dat alleen ongetrouwde mensen zich meer aan de zaak van de Heer kunnen wijden dan getrouwde mensen. Die moeten immers ook elkaar behagen (zie v. 32-35). Vind jij dat je tijd moet doorbrengen met God? Je bent geroepen om de Heer lief te hebben - én je partner!