

Maandag 7 augustus

‘Hij troont boven de schijf/het rond van de aarde’ (Jes. 40:22)(NBV)(NBG).

Wetenschap bewijst dat de Bijbel klopt (2).

De Bijbel vertelt ons dat de aarde rond is. ‘Hij troont boven de schijf (boven het rond) van de aarde.’ Het woord schijf komt van een Hebreeuws woord dat ook kan worden omschreven als cirkel, rond dus. Het boek Jesaja werd zo’n zevenhonderd jaar voor de geboorte van Christus geschreven. Dat is minstens driehonderd jaar voordat Aristoteles in zijn boek over de hemel suggereerde dat de aarde een bol zou kunnen zijn. Het was nog eens tweeduizend jaar later, in de tijd dat de wetenschap geloofde dat de aarde plat was, dat Christopher Columbus door de Bijbel werd geïnspireerd om de wereld over te varen. Hij schreef: ‘Het was de Heer die het mij ingaf. Ik kon zijn hand op mij voelen. Er bestaat geen twijfel over dat de inspiratie afkomstig was van de heilige Geest, want hij troostte me met stralen van helder licht vanuit de heilige Schrift.’ (Uit het dagboek van Christopher Columbus, refererend aan zijn ontdekking van de Nieuwe Wereld.) *De Bijbel leert over oceanografie.* In de negentiende eeuw las Matthew Fontaine Maury, die de ‘vader van de moderne oceanografie en de maritieme meteorologie wordt genoemd,’ de woorden van David over de ‘wegen der zeeën’ (Ps. 8:9). Hij zei: ‘Als God gezegd heeft dat er wegen in de zee zijn, dan ga ik ernaar op zoek.’ Dat we nu meer weten over de warme en koude zeestromen hebben we aan hem te danken. Zijn boek over oceanografie blijft een basistekst over dit onderwerp en wordt nog steeds op universiteiten gebruikt. Dus wanneer je weer eens iemand ontmoet die de juistheid van de Schrift in twijfel trekt, glimlach dan vriendelijk en vertel hem dat de wetenschap bewijst dat de Bijbel waar is.

Dinsdag 8 augustus

‘Kun jij de bliksems uitsturen, zullen ze jou zeggen: ‘Wij staan klaar’? (Job 38:35)(NBV).

Wetenschap bewijst dat de Bijbel klopt (3).

De Bijbel voorzag al moderne vormen van telecommunicatie. Klinkt dat ongelooflijk? Overweeg dan eens dit vers: ‘Kun jij de bliksems uitsturen, zullen ze jou zeggen: ‘Wij staan klaar’? Vijftienhonderd jaar voor Christus zei God in het boek Job dat licht kon worden verstuurd en zich kon manifesteren in spraak. En wist je dat op dezelfde manier alle elektromagnetische straling - van radiogolven tot röntgenstralen - reist met de snelheid van het licht (ongeveer 300.000 km per seconde)? Dat is waardoor we directe draadloze communicatie kunnen hebben met iemand aan de andere kant van de wereld. Het feit dat licht kon worden verstuurd en kon worden omgezet in spraak werd pas in 1864 door de wetenschap ontdekt - 3300 jaar later - toen de Britse wetenschapper James Clerk Maxwell veronderstelde dat elektriciteit en lichtgolven twee vormen van hetzelfde waren. Samuel Morse, die de eerste telegraaf uitvond en voor altijd de wereld van communicatie veranderde, was een bijbelgelovig christen. Enkele jaren voordat hij stierf, zei hij: ‘Hoe dichterbij het einde van mijn pelgrimstocht nader, hoe duidelijker het bewijs is van de goddelijke oorsprong van de Bijbel. De grootsheid en sublimiteit van Gods remedie voor de gevallen mens krijgen steeds meer waardering en de toekomst wordt verlicht met hoop en vreugde.’ Je zult in je leven regelmatig ongelovige Thomassen tegenkomen, en God houdt van hen. Jezus is na zijn opstanding zelfs speciaal nog een keer verschenen, alleen maar om Thomas’ twijfels op te lossen. En dat doet hij vandaag de dag nog steeds! Dus, raak vertrouwd met je Bijbel en laat vervolgens elk oprecht, vragend hart weten dat de wetenschap bewijst dat de Bijbel waar is.

Woensdag 9 augustus

‘Alle rivieren stromen naar de zee, toch raakt de zee niet vol’ (Pred. 1:7)(NBV).

Wetenschap bewijst dat de Bijbel klopt (4).

De Bijbel spreekt over de waterkringloop. ‘Alle rivieren stromen naar de zee, toch raakt de zee niet vol. De rivieren keren om, ze gaan weer naar de plaats vanwaar ze komen, en beginnen weer opnieuw te stromen.’ Elke seconde stroomt er via de rivier de Mississippi zo’n 15 miljoen liter water de Golf van Mexico in. En wanneer je denkt aan de Theems, de Nijl en de Amazone, dan gebeurt er elke dag hetzelfde in rivieren over de hele wereld. Maar waar gaat al dat water naar toe? Het antwoord vind je in de hydrologische cyclus die de Bijbel bijna drie millennia geleden al ter sprake bracht. De wijze koning Salomo schreef: ‘Wanneer de wolken vol zijn, gieten ze hun regen uit over de aarde’ (Pred. 11:3). Amos de profeet zei: ‘Hij die het water van de zee bijeenroept en het uitstort over de aarde’ (Amos 9:6). En Jobs vriend Elihu zei: ‘Zie hoe groot God is... Hij schept de waterdruppels op en zeeft de regen door zijn nevels, dan daalt deze uit de wolken neer, daalt neer op alle mensen’ (Job 36:26-28). Het idee van een complete waterkringloop werd door de wetenschap pas in de zeventiende eeuw volledig begrepen. Toch verklaarde de Bijbel meer dan tweeduizend jaar voor de ontdekkingen van briljante denkers als Pierre Perrault, Edme Mariotte, Edmond Halley en anderen, hoe de waterkringloop werkte. De waarheid is dat je Bijbel geïnspireerd en betrouwbaar is, geen dwaling vertoont en actueler is dan de krant van morgenochtend. Elke krant heeft een correctiekolom die zijn gedrukte fouten erkent. De Bijbel niet! Je kunt erop vertrouwen als leidraad voor elk gebied van je leven.

Donderdag 10 augustus

‘... al valt de aarde uiteen als een oud gewaad...’ (Jes. 51:6)(NBV).

Wetenschap bewijst dat de Bijbel klopt (5).

De Bijbel behandelt de eerste wet van de thermodynamica (bekend als de wet van behoud van energie), waarin staat dat, terwijl energie van de ene vorm in de andere kan worden omgezet, hij niet kan worden gecreëerd of vernietigd. Deze wet verwerpt Sir Fred Hoyle’s ‘vaste staat’ of ‘continue scheppingstheorie’ en die is dan ook door wetenschappers afgewezen. Hoyle stelde dat op bepaalde punten in het heelal, zogenaamde Irtrons, voortdurend materie (of energie) werd gecreëerd. Maar de eerste wet van de thermodynamica zegt het tegendeel: er is vandaag de dag geen ‘schepping’ gaande. De Bijbel zegt: ‘Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid’ (Gen. 2:1). Het woord voltooid duidt in het oorspronkelijke Hebreeuws op een actie die in het verleden is afgerond en nooit meer zal plaatsvinden. De tweede wet van de thermodynamica zegt dat in alle fysieke processen elk geordend systeem na verloop van tijd geneigd is chaotischer te worden. Met andere woorden, alles wordt minder en raakt op, aangezien er steeds minder energie beschikbaar komt voor gebruik. De psalmist schreef: ‘Vóór alle tijden hebt u de aarde gegrondvest, de hemel is het werk van uw handen. Zij zullen vergaan, maar u houdt stand, zij zullen als kleren verslijten, u verwisselt ze als een gewaad... maar u blijft dezelfde, uw jaren nemen geen einde’ (Ps.102:25-27). Hoe meer wetenschappers leren over het leven op aarde, hoe meer ze de waarheid ontdekken van wat al eeuwenlang door de Bijbel duidelijk is onderwezen. Hoe oprecht je ook bent of hoe hard je het ook probeert, om een gesloten deur te kunnen openen, moet je de juiste sleutel gebruiken. Je Bijbel is de sleutel die de deur ontgrendelt om het hele leven én Gods plan voor jou te begrijpen.

Vrijdag 11 augustus

‘Maak jij nu een ark... 300 el lang, vijftig el breed en dertig el hoog’ (Gen. 6:14-15)(NBV).

Wetenschap bewijst dat de Bijbel klopt (6).

De Bijbel heeft de oorspronkelijke blauwdruk voor scheepsbouw beschreven. In Genesis droeg God Noach op om een schip van 40.000 kubieke meter te bouwen en te vullen met genoeg mensen en dieren om de aarde te herbevolken. En de specifieke dimensies die God aan Noach gaf bleken significant te zijn. In 1609 werd in Hoorn een schip in dezelfde verhoudingen gebouwd en vormde een revolutie in de scheepsbouw. Volgens *Lloyd's Register of Shipping* (zie *The World Almanac*) werd in 1900 elk groot zeeschip min of meer volgens de verhoudingen van Noach's ark gebouwd. En trouwens, mocht je denken dat het niet erg ontwikkeld overkomt om te geloven dat de wereld ooit vernietigd is door een wereldwijde overstroming, denk dan nog eens goed na. Ongeveer 85 procent van de rotsvlakten over de hele wereld bestaat uit sedimentair gesteente, wat aangeeft dat hoogstwaarschijnlijk ooit in het verleden de wereld door water was bedekt. *Denk ook aan de Bijbel en meteorologie.* Salomo schreef: 'De wind waait naar het zuiden, dan draait hij naar het noorden. Hij draait en waait en draait, en al draaiend waait de wind weer terug' (Pred. 1:6). De lucht rond de aarde draait in grote cirkels, tegen de klok in op het noordelijk halfrond en met de klok mee op het zuidelijke halfrond. Als gevolg daarvan kan je lokale meteoroloog je met een hoge mate van nauwkeurigheid vertellen wat voor weer het zal worden zodat jij je erop kunt kleden. De Bijbel - er is gewoon geen ander boek mee te vergelijken! Wanneer jij de centrale boodschap van verlossing door Christus gelooft, heb je vrede en vreugde op dit moment en zul je bovendien wanneer je sterft voor eeuwig leven met God in de hemel. Beter kun je het niet krijgen!

Zaterdag 12 augustus

‘Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen’ (Matt. 24:35)(NBV).

Houd je van Gods Woord?

Een van de eerste boeken die van de persen rolde toen de boekdrukkunst werd uitgevonden, was de Bijbel. En het is nog steeds 's werelds best verkopende boek. Een anonieme auteur heeft geschreven: 'Het bevat de geest van God, de staat van de mens, de weg van redding, het lot van zondaars en het geluk van gelovigen. Het is een licht om je te leiden, voedsel om je te voeden en troost om je te bemoedigen. Het is de routekaart van de reiziger, het kompas van de piloot, het wapen van de soldaat en het spelplan van de speler. Het is een mijn van ongelofelijke rijkdom en een rivier van echte vreugde. Zijn leerstellingen zijn heilig, zijn voorschriften bindend, zijn geschiedenissen waar en zijn beslissingen onveranderlijk. Christus is het centrale onderwerp, jouw welzijn de opzet en de glorie van God het einddoel. Lees erin om wijs te worden, geloof erin om veilig te zijn, oefen ermee om geestelijk gezond te worden. Lees langzaam, vaak en biddend. Laat het je geheugen vullen, je hart regeren en je stappen leiden. Het wordt aan je gegeven in het leven, zal worden geopend bij het laatste oordeel en zal voor altijd in herinnering blijven. Het impliceert de hoogste verantwoordelijkheid, beloont de grootste krachtsinspanning en oordeelt diegenen die het op een loopje nemen met zijn heilige inhoud.' De Bijbel is 'het woord van onze God dat altijd stand houdt' (Jes. 40:8). Meestal respecteren we de Bijbel wel; het probleem is alleen dat we er niet dagelijks in lezen en het niet in praktijk brengen. Nadat een man een discussie over verschillende vertalingen had aangehoord, zei hij: ik geef de voorkeur aan de vertaling van mijn moeder, omdat ze die in het dagelijks leven uitleeft. Doe jij dat ook?

Zondag 13 augustus

‘Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de Heer’ (Jer. 29:11)(NBV).

God heeft nog steeds een plan met jou.

Het volk van Israël leefde als slaaf in Babel omdat zij God niet gehoorzaamden en besloten om hun eigen ding te doen. En ze betaalden er een hoge prijs voor. Ze verloren hun huizen, hun banen, hun vrijheid en hun zelfrespect. Is dat jou ook overkomen? Dan heb ik goed nieuws. God zegt: ‘Mijn plan met jullie staat vast... Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken... ik zal in je lot een keer brengen’ (Jer. 29:11-14). Dat betekent dat God nog steeds een plan voor je leven heeft. En als je hem zoekt met ‘hart en ziel’, zal hij het aan jou openbaren. Hoe weet je dat God nog steeds een plan voor je heeft? Omdat je nog steeds ademt! Hij heeft een plan voor ieder persoon die hij ooit heeft geschapen, en dat plan verjaart nooit. In tegenstelling tot de melk in je supermarkt! Die heeft een vervaldatum waarna hij niet meer te drinken is. Maar Gods plannen kennen geen vervaldatum. Zelfs als je jarenlang hebt gefaald en zijn plan bent misgelopen, kan dat plan nog steeds in werking treden op het moment dat je je leven overgeeft aan hem en op één lijn komt met zijn wil. Misschien is het plan een beetje aangepast, niet meer helemaal hoe het twintig jaar geleden zou zijn geweest als je er toen aandacht aan had geschonken, maar dat weerhoudt God niet. Hij kan alles wat gebeurt in welk leven dan ook, inclusief het jouwe, zo bewerken dat het past.