

## Maandag 21 augustus

*'En hoe vaak struikelen we niet allemaal!' (Jak. 3:2)(NBV).*

### Haal jezelf niet langer omlaag.

Wanneer je zondigt, zal Gods Geest je ervan overtuigen dat je berouw moet tonen en iets aan je gedrag moet veranderen. Maar zolang je je verheerlijkte lichaam in de hemel nog niet hebt, zul je altijd met zonde te maken hebben. De apostel Jakobus schreef: 'En hoe vaak struikelen we niet allemaal!' Maar van vallen word je geen mislukkeling - van blijven liggen wel! Sta weer op, sla het stof van je af, ontvang Gods genade, leer van de ervaring en ga verder. Romeinen 8:1 zegt: 'Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.' God veroordeelt je niet, dus veroordeel jezelf dan ook niet langer. Een tijd geleden droegen mensen soms een button met de letters GINNKMM. Wat betekende: 'God is nog niet klaar met mij.' En met jou is hij ook nog niet klaar. Soms maken we ons schuldig aan verkeerd handelen vanuit het juiste motief. Ik geef een voorbeeld. In 1957 beschreef Ford Motors de nieuwe Edsel als 'de auto van het decennium'. Probeer dat maar eens te vertellen aan alle bestuurders bij wie de deuren niet dicht gingen, bij wie de toeters vast zaten en bij wie de transmissie faalde! En denk ook even aan de scheve toren van Pisa in Italië, waar de architect een 3 meter diepe fundering ontwierp voor een gebouw van 54 meter hoog. Zou je dat graag op je CV hebben staan? Feit is dat de meest getalenteerde mensen vaak de grootste fouten maken. Salomo schreef: 'Er is geen mens op aarde die nooit zondigt, die alleen maar goed is en altijd rechtvaardig' (Pred. 7:20). En Paulus voegde toe: 'Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft' (Fil. 3:12). Haal jezelf dus niet langer omlaag.

## Dinsdag 22 augustus

*'Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb' (Hand. 20:24)(NBV).*

### Je levensopdracht.

Je opdracht in het leven mislopen, is mislopen waarom God je op aarde gezet heeft. God heeft je gaven gegeven en hij heeft je geroepen, en dat moet je serieus nemen. De vraag is niet waar je van wegloopt, maar waar je naartoe beweegt. Om te slagen moet je Gods wil kennen en je erop richten om die te verwezenlijken. Met een krachtig 'waarom' krijg je het nodige 'hoe'. Het hebben van een doel, en niet geld en talent, is het belangrijkste dat je kunt bezitten. Beantwoord deze vragen eens om je te helpen bij het ontdekken van je levensopdracht. 1) Wat is je temperament en wat is je talent? Psycholoog en spreker Charles Garfield zei: 'Toppresteerders zijn mensen met een overtuigende missie. Het is heel duidelijk dat zij veel belang hechten aan wat zij doen, en hun inspanningen, energie en enthousiasme zijn terug te voeren op die specifieke missie.' 2) Waarom doe je wat je doet? Er is een groot verschil tussen iets doen omdat je gelooft dat God je ertoe geroepen heeft en doen wat je ouders, je vrienden of je ego willen dat je doet. 3) Wat doe je niet goed? Weet je eenmaal waartoe je geroepen bent, dan ga je vaak eerst ontdekken waartoe je niet geroepen bent. Wanneer jij je beperkingen kunt accepteren, ben je op weg om je levensopdracht te begrijpen. Wanneer je voorwendt iets te zijn dat je niet bent, leef je met een chronisch gevoel van ontoereikendheid en dat leidt tot frustratie. Doe dat niet. Wees open voor de waarheid over jezelf. Ontdek je door God gegeven opdracht en wijd je er aan toe.

**Woensdag 23 augustus**

*‘Toch had ik bijna een misstap begaan...’ (Ps. 73:2)(NBV).*

Geduld, liefde en aanmoediging.

Als je Asaf, de man die een aantal van de psalmen op zijn naam heeft staan, zou hebben ontmoet, had je waarschijnlijk gedacht dat hij totaal geen zorgen kende. Maar dan zou je het mis hebben gehad: ‘Toch had ik bijna een misstap begaan, bijna waren mijn voeten uitgegleden. ‘Aan het einde van de psalm maakt hij een ommezwaai en schrijft: ‘Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd’ (v. 26). Ondanks zijn problemen koos hij ervoor om woorden van moed te spreken. Wanneer je een kans hebt om iemand te bemoedigen, doe het dan. Je weet nooit waar iemand doorheen gaat - en dat geldt voor iemand in een herenhuis net zo goed als voor iemand in een hutje op de hei. Hier is een belangrijk principe om in gedachten te houden: mensen zijn geneigd te worden wat de belangrijkste mensen in hun leven van hen vinden! Dus, denk het beste, geloof het beste en spreek het beste over hen uit. Misschien blijven ze toch nog steeds dezelfde domme fouten maken. Weet dan dat verandering stapsgewijs plaatsvindt en niet sprongsgewijs. Zelfs wanneer het eenvoudig lijkt, is het zelden gemakkelijk. De enige manier waarop we kunnen breken met oude gewoontes is door nieuwe te vormen, en dat kost heel veel tijd en oefening. Je kunt mensen niet één keer iets vertellen en verwachten dat ze het dan gelijk pakken. Ze moeten het telkens opnieuw horen voordat ze de omschakeling kunnen maken. En h oe je het ze vertelt, kan bepalen of ze verstijven van angst of boven de problemen uitstijgen. Houd vol. Blijf proberen hen te helpen verbeteren. Erken elke stap van vooruitgang die zij zetten. De manier om blijvende resultaten te verkrijgen is door geduld, liefde en aanmoediging.

**Donderdag 24 augustus**

*‘... het was gefundeerd op een rots’ (Matt. 7:25)(NBV).*

Bouw een stevige basis.

Jezus zei: ‘Wie die deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. Toen... er stormen opkwamen en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots’ (v. 24-25). Wanneer de stormen van het leven komen - en die komen - is het te laat om een stevig fundament te leggen. Op dat moment ontdek je op wat voor basis je leven is gebouwd, dus houd je zelf niet voor de gek door gebruik te maken van slecht materiaal of door ergens op te besparen. Wees bereid om je zwakheden te erkennen en eraan te werken. Sommige van de sterkste mensen die je kent, hadden ooit hulp nodig om zwakke punten te overwinnen. De voorganger van een grote gemeente herinnert zich zijn eerste tijd, toen hij bad dat God de omvang van zijn bediening zou vergroten. Hij schrijft: ‘Na dagen van stilzwijgen antwoordde de Heer door te zeggen: ‘Jij zit in over de groei van je bediening, maar ik zit in over de groei van jou. Wee de man wiens bediening groter wordt dan hijzelf!’ Sindsdien heb ik mij meer gericht op het bidden voor de dienaar (mezelf) dan voor de bediening. En ik sta nog steeds te kijken over wie ik aan het worden ben terwijl ik mijn leven dagelijks in zijn handen leg. Hij verandert me - en hij is nog niet klaar. Er is nog zoveel meer dat gedaan moet worden. Elke dag zie ik meer onvolwassenheid in mezelf. Maar wat een scherp contrast met hoe ik was, en ik vertrouw God meer dan ooit.’ Dus, werk aan je relatie met God. Bouw de waarheden van zijn Woord in het fundament van je leven, en wanneer de stormen komen zal je kunnen blijven staan.

**Vrijdag 25 augustus**

*‘... wie wijs is, neemt veel mensen voor zich in’ (Spr. 11:30)(NBV).*

Wees wijs en innemend.

De Bijbel zegt: ‘Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem’ (1 Joh. 2:15). Maar sommigen van ons handelen alsof het méér liefhebben van de Heer van ons vraagt dat we minder liefde tonen voor degenen om ons heen. We voelen ons misschien ongemakkelijk bij hen, verliezen contact, weten niet hoe we met hen kunnen communiceren of we geven signalen af dat we geestelijk superieur zijn. Maar ‘wie wijs is, neemt veel mensen voor zich in.’ Je bent geroepen om mensen vreugde te brengen, niet om over hen te oordelen. God heeft al een tijd en een plek vastgesteld voor een oordeel, en jij bent niet degene die op de troon zal zitten wanneer hij het doet! Jezus wordt ‘de goede herder’ genoemd (Joh. 10:11), en het Griekse woord voor goed betekent letterlijk ‘innemend, boeiend, aantrekkelijk’. Christus was zo magnetisch dat mensen automatisch naar hem toe werden getrokken. Worden ze ook naar jou toe getrokken? Jezus zei dat we geroepen zijn om zout en licht te zijn. Zout verhoogt de smaak van eten, en licht op hun pad laat mensen de juiste weg zien. Omdat ze wijs waren en mensen voor zich innamen kon de profeet Jesaja inspreken in het leven van koningen, veranderden de drie Hebreeuwse jonge mannen de politiek van Babylonië en redde de econoom Jozef Egypte van de hongersnood. Ja, Satan is bezig om het kerstkind uit kerstmis te halen, gebed uit de scholen en God uit de regering. Maar hij zal niet winnen, en hij weet het (zie Openb. 12:12). Zijn strategie is echter ons te overtuigen dat hij het wél kan. Dus probeer vandaag om wijs te zijn en mensen voor je in te nemen zodat je mensen tot Christus kan leiden.

**Zaterdag 26 augustus**

*‘... probeer te begrijpen wat de Heer wil’ (Efez. 5:17)(NBV).*

Gods wil begrijpen (1).

Wanneer je weet dat je je in het centrum van Gods wil voor je leven bevindt, heb je vrede, ondanks eventuele negatieve omstandigheden. Je hebt het vertrouwen om te allen tijde naar God te gaan, wetende dat hij zal voorzien in wat je nodig hebt. Maar, hoe weet je of je in de wil van God bent? Door te kijken naar de volgende twee dingen die duidelijk in de Bijbel worden uiteengezet: 1) Je moet christen zijn. Paulus vertelt ons: ‘Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God’ (Rom. 8:14). Alleen als gelovige heb je de aanwezigheid van de Geest in je. En als je van plan bent de wil van God te volgen en de zegen te ervaren die het met zich meebrengt, heb je die inwendige hulp hard nodig. 2) Je moet wijsheid uitoefenen. ‘Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil’ (Efez. 5:15-17). De beroemde theoloog en predikant Jonathan Edwards begon op 13-jarige leeftijd in 1716 aan zijn studie op de Yale-universiteit en op zijn zeventiende studeerde hij af als beste van zijn jaar. Op twintigjarige leeftijd besloot hij voor zichzelf om nooit een moment van zijn tijd te verliezen, maar om die zo nuttig mogelijk te besteden. Op zijn zesentwintigste was hij voorganger van een van de grootste congregationele kerken in Massachusetts. En toen God besloot om New England te bezoeken in de Great Awakening, koos hij ervoor om Jonathan Edwards te gebruiken omdat deze bereid en er klaar voor was. Het doen van de wil van God vraagt om een voortdurende gevoeligheid voor de heilige Geest en een leven in een staat van voortdurende bereidheid. Hoe staat het daarmee bij jou?

**Zondag 27 augustus**

*‘Leer mij uw wil te volbrengen...’ (Ps. 143:10)(NBV).*

Gods wil begrijpen (2).

Als je terugkijkt op je leven, is datgene wat je de grootste vreugde zal brengen, het besef dat je de wil van God hebt gedaan. Maar om dat te kunnen laten gebeuren moet je echt Gods wil willen doen. Jezus zei: ‘Wie ernaar streeft te doen wat God wil (als iemand de wil heeft om Zijn wil te doen)(HSV), zal weten of mijn leer van God komt of dat ik namens mezelf spreek’ (Joh. 7:17). Let op de woorden ‘de wil heeft om zijn wil te doen’. Meer dan het voltooien van je opleiding, of trouwen, of je huis afbetalen of iets anders in het leven, moet je Gods wil willen doen. Chuck Swindoll schrijft: ‘Er zijn tijden geweest waarop ik zei dat ik zijn wil wilde doen, maar dat niet deed. Dat is moeilijk om te bekennen, maar nu achteraf, nu ik meer weet, besef ik dat ik me soms tegen zijn wil heb verzet. En ik heb geleerd dat egoïstische weerstand serieuze consequenties heeft.’ Paulus schrijft: ‘... die van harte alles doen wat God wil. Doe uw werk met plezier, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat allen door de Heer beloond worden voor het goede dat ze doen’ (Efez. 6:6-8). Let op de zin ‘van harte alles doen wat God wil’. Zo diep gaat het. Meer nog dan mensen behagen, meer nog dan comfort, status of veiligheid, zou het je grootste verlangen moeten zijn om God te behagen. De psalmist bad: ‘Uw wil te doen, mijn God, verlang ik, diep in mij koester ik uw wet’ (Ps. 40:9). Je gebed zou moeten zijn: ‘In alles wat ik doe vandaag, Heer, wil ik u behagen en uw wil doen.’