

**Maandag 28 augustus**

*'... de heilige Geest... verzekert me dat gevangenschap en vervolging mijn deel zullen zijn'*  
(Hand. 20:23)(NBV).

Gods wil begrijpen (3).

Ongeveer 75 procent van de gelovigen woont tegenwoordig in ontwikkelingslanden, vaak in antichristelijke omgevingen. Xu Yonghai is een van hen. Hij hield zich bezig met het legaliseren van huiskerken in China. De overheid reageerde door hem twee jaar op te sluiten in een cel van twee en halve vierkante meter in een gevangenis in Beijing. Er was geen badkamer, alleen een pijp in een hoek vanwaaruit water op het beton stroomde. 'Mijn cel was de laatste stop voor ter dood veroordeelde gevangenen,' zei hij. 'Soms waren er zelfs nog wel drie andere gevangenen in de kleine vochtige ruimte, in afwachting van hun datum met de beul.' Yonghai overleefde door te bidden, te mediteren en te schrijven. Met behulp van een stuk zeep om op de muren van zijn cel te schrijven, schetste hij de belangrijkste punten van een boek over God. Toen hij klaar was, legde hij zich erop toe om die gedachten uit zijn hoofd te leren en bij zijn vrijlating maakte hij van zijn gevangenisnotities een uit vijftigduizend woorden bestaand boek getiteld 'God de Schepper'. Jouw moeilijkheden en ontberingen bevestigen vaker wel dan niet dat je je in de wil van God bevindt in plaats van erbuiten! Paulus schrijft: '... [op weg naar Jeruzalem... zonder te weten wat me daar te wachten staat], behalve dan dat de heilige Geest me in iedere stad verzekert dat gevangenschap en vervolging mijn deel zullen zijn. Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods genade' (v. 23-24). Let op het woord genade. Hoe moeilijk de wil van God ook mag zijn, je kunt hem volbrengen door elke dag te putten uit zijn onuitputtelijke bron van genade.

**Dinsdag 29 augustus**

*'Degenen die standhielden prijzen we gelukkig!'* (Jak. 5:11)(NBV).

Houd vol.

Zes opmerkingen over volharding: 1) Je hoeft niet geweldig te zijn om te beginnen, maar je moet beginnen om geweldig te zijn. 2) De eerste twee letters in het woord 'goal' zijn go! 3) Sommigen dromen ervan om goede dingen te doen; anderen worden wakker en doen ze. 4) Iedereen die opschept over wat hij morgen gaat doen, heeft dat gisteren waarschijnlijk ook al gedaan. 5) Je zult nooit zijn wat je zou moeten zijn tot je doet wat je zou moeten doen. 6) Als je het moeilijk vindt om buiten je comfortzone te denken, wordt het tijd om uit je comfortzone te stappen. Toen Lester Wunderman zijn reclamebaan verloor, had hij het gevoel hij dat hij nog veel te leren had van het hoofd van het bureau, Max Sackheim. Dus de volgende ochtend ging hij gewoon terug naar zijn kantoor en bleef werken zoals hij altijd had gedaan, praatte met collega's en klanten en woonde vergaderingen bij - alles zonder loon. Sackheim negeerde hem een maand lang. Uiteindelijk liep hij naar Wunderman toe en zei: 'Oké, jij wint. Ik heb nog niet eerder iemand gezien die meer interesse had in een baan dan in geld.' En, wat denk je? Wunderman werd een van de meest succesvolle reclame mannen van de eeuw. Hem wordt de uitvinding toegeschreven van voorgedrukte krantenbijlagen evenals abonnementskaarten zoals die zijn gebruikt door Time-Life Books en de Columbia Record Club - ideeën die miljoenen aan winst hebben opgeleverd. Nu is reclame misschien niet jouw ding, maar actie zou dat wel moeten zijn. Wat ben je bereid te doen om je droom te bereiken? Werken zonder betaling? Weigeren te stoppen? Succes behoort toe aan degenen die God vertrouwen - en daaraan vasthouden.

**Woensdag 30 augustus**

*'Voel je thuis in mijn liefde' (naar Joh. 15:9).*

'Thuis' in Gods liefde.

Wanneer iemand zegt: doe alsof je thuis bent, betekent het dat je welkom en geaccepteerd bent. En dat is wat Jezus bedoelt als hij zegt: voel je thuis in mijn liefde. Door niemand ben je en zul je ooit zo worden liefgehad als door God. De reden dat je dit zo moeilijk te vatten vindt is dat je niets hebt om zijn liefde mee te vergelijken. Niets zou ertoe kunnen leiden dat God je meer liefheeft dan hij nu doet en niets kan hem minder van je laten houden. De grote ironie is dat we ons hele leven bezig zijn om zijn liefde te verdienen, terwijl deze alleen door geloof kan worden ontvangen. Johannes zegt: 'Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent' (1 Joh. 3:1-2). Je bent misschien opgegroeid met ouders die geen liefde hebben geschonken of die niet in staat waren er uiting aan te geven. God doet dat niet. Door de hele Bijbel heen zegt hij: ik hou van je, ik hou van je, ik hou van je! C.S. Lewis schreef: 'God heeft ons geschapen om de voorwerpen van zijn liefde te zijn! Soms maken onze acties ons onbeminnelijk, maar we zijn nooit onbemind. En omdat God van ons houdt - hebben we waarde. En niemand kan die waarde wegnemen. Gods liefde die op Golgota werd geopenbaard, zet zich vast op gebrekkige wezens zoals wij, en maakt ons, om redenen die niemand van ons ooit helemaal kan achterhalen, ongekend kostbaar en waardevol. Dit is liefde die het verstand te boven gaat. En dit is de liefde waarmee God van ons houdt.'

**Donderdag 31 augustus**

*'Verheug je niet over de val van je vijand...' (Spr. 24:17)(NBV).*

Heeft iemand je bezeerd? Vergeef hem.

In het leven maak je vijanden en vrienden. Dat is onvermijdelijk; het hoort erbij. Het probleem is niet dát je vijanden maakt, het probleem is hoe je met hen omgaat. Onze vrienden halen het beste uit ons, en oh, hoe halen onze vijanden het slechtste in ons naar boven! Maar als je een volgeling van Christus bent, zijn er drie dingen die je niet kunt doen: wrok, vergelding of je verheugen wanneer je vijand zijn verdiende loon lijkt te krijgen. De Bijbel zegt: 'Verheug je niet over de val van je vijanden, juich niet als hij ten onder gaat. Want de Heer ziet het en keurt het af, en laat zijn woede op je vijand varen. Wind je niet op over kwaadaardige mensen, wees niet jaloers op de goddelozen. Want wie kwaad doet, heeft geen toekomst, het licht van goddelozen wordt gedooft' (v. 17-20). Laat je niet door bitterheid en wrok kapotmaken. Het is beter om nu je medicijn te slikken dan later met de pijn te zitten. Wens je vijand nooit ziektes toe, laat wraak over aan God. Wraak is Gods zaak, niet die van ons. Misschien weet jij wát de persoon jou aandeed, maar God weet alleen waaróm hij het deed. Paulus vatte de zaak kort en bondig samen toen hij zei: 'Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voorzover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: 'Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden' (Rom. 12:17-19). Heeft iemand jou bezeerd? Vergeef hem!

**Vrijdag 1 september**

*'... [dan] zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming' (Jak. 1:4)(NBV).*

Groeien door de beproevingen van het leven.

Jakobus schrijft: 'Het moet u tot grote blijdschap stemmen... als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij... zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen' (v. 2-8). Drie dingen vallen hier op: 1) Je geloof groeit wanneer het getest wordt. Je zult nooit de kracht van je anker kennen zolang je de rukwinden niet hebt gevoeld. 2) God zal je wijsheid geven om met de beproeving om te gaan. Nu zal hij niet al je waarom's beantwoorden. Dus bevrage hem niet maar bid liever: 'Heer, hoe wilt u deze beproeving gebruiken om mij geestelijk verder te brengen? Hoe kan ik met u samenwerken om er het maximale uit te halen? Welke veranderingen wilt u in mijn leven tot stand brengen?' Dat zijn vragen die God zal beantwoorden. 3) Je moet bereid zijn te gehoorzamen. Het is mogelijk om God om wijsheid te vragen, vervolgens in debat te gaan, te blijven steken of aan te rommelen terwijl je probeert om te beslissen of je hem nu wel of niet moet gehoorzamen. 'Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen.' Wanneer God je zijn wijsheid schenkt, zou je eerste reactie moeten zijn: 'Spreek, uw dienaar luistert' (1 Sam. 3:10).

**Zaterdag 2 september**

*'... ik verzeker u dat ik u goed zal behandelen...'* (2 Sam. 9:7)(NBV).

Gods onverdiende vriendelijkheid voor jou.

Wanneer in bijbelse tijden een nieuwe koning de troon besteeg, doodde of verbande hij gewoonlijk elk lid van de familie van de oude koning. Dus dit is het verhaal. Jonatan, de zoon van koning Saul, en David, die door Saul gehaat werd, waren goede vrienden. Zo goed dat ze een verbond sloten om elkaar te beschermen met hun leven. Nadat Jonatan en Saul in de strijd waren omgekomen, had Jonatan nog een overgebleven zoon en die heette Mefiboset. Dus die liet David naar het paleis halen en hij zei: 'ik verzeker u dat ik u goed zal behandelen, dat ben ik aan uw vader Jonatan verplicht. Ik zal u het land van uw grootvader Saul teruggeven, en voortaan bent u aan mijn tafel te gast.' Mefiboset woonde in Lo-Debar, wat zoveel betekent als 'land van niets, land zonder weide' (zie 2 Sam. 9:4-5). Dat is veelbetekenend, want wanneer je eigenwaarde niet bestaat, kaatst dat meestal af op je omgeving. Of je geeft het helemaal op, of je vervalt in het andere uiterste door perfectie na te streven. Maar beide hoeft niet. De Bijbel zegt dat God je vergeven heeft in Christus (zie Efez. 4:32). Jouw acceptatie voor God is niet gebaseerd op wie je bent, maar *ván* Wié je bent! Mefiboset was aan beide voeten verlamd en kon niet goed lopen. En geestelijk gesproken kon jij dat ook niet! Toch 'was Mefiboset opgenomen aan het hof. Hij had een gebrek aan beide benen' (2 Sam. 9:13). Zijn verlamde voeten kon je niet zien omdat ze onder de tafel van de koning verborgen zaten. En God doet hetzelfde voor jou! Hij hult je in de gerechtigheid van Christus en stopt al je zonden onder het bloed. Dat betekent dat je altijd acceptabel bent in zijn ogen - ook op het moment dat je dit leest.

**Zondag 3 september**

*'Wees vastberaden en standvastig' (Joz. 1:9)(NBV).*

Volg je droom (1).

Toen de tijd kwam dat Jozua de plaats van Mozes zou gaan innemen, zei God tegen hem: 'Wees vastberaden en standvastig; laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij.' En vandaag zegt God hetzelfde tegen jou. Hij wil dat je de droom volgt die hij in je hart heeft gelegd! Alfred D. Souza schreef: 'Lange tijd leek het alsof het leven op het punt stond om te beginnen - het echte leven. Maar er was altijd een obstakel in de weg, iets wat eerst afgewerkt moest worden, wat onvoltooide zaken hier, wat tijd om te dienen daar en een schuld om af te betalen. Dán zou het leven beginnen. Uiteindelijk drong het tot me door dat deze obstakels mijn leven wáren.' Wanneer je hindernissen tegenkomt, ontdek je dingen over jezelf die je nooit wist. Je ontdekt de diepte van je geloof in God - en in jezelf. Elk probleem introduceert jezelf aan jezelf. Hindernissen zijn slechts een oproep om je positie te versterken, niet om je droom op te geven. Wanneer je terugkijkt op je leven, zul je meer spijt hebben van de dingen die je niet gedaan hebt dan van degene die je wel gedaan hebt. Dus, wanneer je droom er onmogelijk uitziet, vertrouw dan op God en doe alsof het onmogelijk is om te falen. Waarom? Omdat bij God alles mogelijk is (zie Marc. 10:27). Dat betekent dat als je de Mount Everest beklimt, je ervoor moet zorgen dat je de vlag meeneemt. Luister niet naar degenen die je vertellen dat het niet gaat of dat je teveel risico neemt. Negeer wat mensen zeggen dat niet kan en focus op wat God zegt dat wél kan.