

Maandag 4 september

‘Kijk daar eens... daar komt die meesterdromer aan... Laten we hem vermoorden...’ (Gen. 37:19-20)(NBV).

Volg je droom (2).

Hoe reageerden Jozefs broers toen hij grote dromen droomde? ‘Laten we hem vermoorden.’ Soms zullen de mensen die je het meest na staan je droom het meest weerstaan, maar met Gods hulp kun je hem nog steeds waarmaken. Andrés Segovia werd geboren in het zuiden van Spanje en begon als kind al gitaar te spelen. In die dagen werd dat als weinig meer dan een volksinstrument gezien. Een beetje componist en muzikant had er geen respect voor. Maar Segovia zag het potentieel voor klassieke muziek op gitaar. Hij begon met het bestuderen van de technieken van klassieke musici die viool en cello speelden. Hij paste die technieken vervolgens toe op zijn gitaarspel en ontwikkelde zelf andere methoden. Hij bewerkte composities van oude meesters zoals Bach en leerde ze op zijn instrument spelen. In 1909 maakte Segovia zijn debuut op zestienjarige leeftijd. In 1919 reisde hij de wereld over en nam de klassieke muziekwereld voor zich in. Voor het eerst begonnen componisten klassieke muziek voor de gitaar te schrijven en werd er een heel nieuw muzikaal genre geboren. In de loop van tachtig jaar veranderde Segovia het beeld dat de mensen van het instrument hadden. En zoals met veel grote dromen had zijn droom een invloed die veel verder reikte dan hij zich ooit had kunnen voorstellen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat zijn inspanningen de deur openden voor de gitaar in concertzalen en jazzbands, wat vervolgens weer leidde tot de elektronisch versterkte gitaar. Als je vandaag geniet van de muziek van je favoriete popgroep, bedank dan Andrés Segovia. Als hij die droom niet had gehad, was veel van de muziek uit de twintigste eeuw misschien wel een heel andere richting opgegaan. Met andere woorden: wanneer je je droom nastreeft, weet je maar nooit hoe ver je zal komen.

Dinsdag 5 september

‘Ik zal... mijn zegen [uitgieten] over je telgen’ (Jes. 44:3)(NBV).

Zegen toekomstige generaties.

Ouder, hier is een bijbelse belofte waar je op kunt bouwen: ‘Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten en mijn zegen over je telgen.’ Je kinderen zouden de boel moeten kunnen oppakken waar jij bent gestopt! Jouw plafond zou hun vloer moeten zijn. Zij zouden je niet alleen moeten volgen; zij zouden het fundament moeten gebruiken dat jij gelegd hebt om iets groters te bouwen. Gebruik het comfort van de status quo niet als een excuus om geen vraagtekens te zetten bij oude gedachtepatronen. Om over je mentale barrières heen te kunnen stappen moet je niet langer dingen zeggen als: ‘zo ben ik nou eenmaal’ of ‘mijn familie heeft nooit veel bereikt, dus dat zal ook wel voor mij gelden’. Wanneer je dat zegt, spreek je God tegen! Toen God de Israëlieten uit hun slavernij bevrijdde, gingen ze op weg naar het beloofde land. De reis had slechts elf dagen moeten duren maar duurde uiteindelijk veertig jaar. Wat gebeurde er? Zij klaagden eindeloos en bleven daardoor steeds om dezelfde berg heen trekken. Waarom? Omdat ze al vierhonderd jaar in slavernij waren en ze inmiddels als slaven waren gaan denken en praten! Zij konden niet bevatten wat God hen had beloofd. Tot slot zei hij tegen hen: ‘Jullie zijn nu lang genoeg bij deze berg gebleven. Breek het kamp op en trek [verder]... Heel dat gebied schenk ik jullie... neem het in bezit, want dat is het land dat de Heer jullie voorouders... en hun nageslacht onder ede heeft beloofd’ (zie Deut. 1:6-8). Als jij een verleden van mislukkingen achter je hebt, zet er dan vandaag een streep onder en zeg: en nou is het genoeg. Ik ga God vertrouwen voor grotere en betere dingen! Op zulke momenten worden bestemmingen veranderd. Kortom: de beslissingen die je vandaag neemt, beïnvloeden niet alleen jou, maar ook je kinderen - vraag God dus om je te helpen de juiste te nemen.

Woensdag 6 september

‘... wie wijs is, luistert naar goede raad’ (Spr. 12:15)(NBV).

Sta open voor advies.

Wanneer je ‘niet weet wat je niet weet’ ben je kwetsbaar om fouten te maken. Je kunt veel weten, maar je weet niet alles wat er te weten valt. Dus moet je altijd zoeken naar en open staan voor goede input. Professionele golfers spelen met een caddie. En de caddie is meer dan alleen een drager van clubs; hij of zij is er voor ondersteuning en waardevol advies. Tommy Bolt was een van de beste golfers aller tijden. Maar hij had een grote fout: een vreselijk temperament. Toen hij een keer in een toernooi in Zuid-Californië speelde, was hij nog steeds boos vanwege een slechte ronde de dag ervoor. Dus zei hij tegen zijn caddie dat hij alleen maar ja, meneer Bolt of nee, meneer Bolt moest zeggen als hem een vraag werd gesteld. Verder moest hij zijn mond houden. Bolt sloeg zijn eerste slag vanaf de tee en de bal kwam achter een boom terecht. Toen hij op de plek aankwam, vroeg hij zijn caddie: vind je dat ik een ijzeren vijf (speciaal soort club) moet gebruiken? De caddie, die de bevelen gehoorzaamde, antwoordde slechts met: nee, meneer Bolt. Bolt sloeg toch met een ijzeren vijf, en maakte een ongelooflijke slag en de bal landde op een halve meter van de hole op de green. Hij draaide zich om naar zijn caddie en zei vol trots: nou, wat vind je van dit schot? Terwijl de caddie de tas oppakte en naar de green liep, zei hij slechts: dat wás uw bal helemaal niet, meneer Bolt. Wil je geen fouten maken waar je spijt van zal hebben, sta dan open voor advies - en volg het na. De Bijbel zegt: ‘Een dwaas denkt dat hij de juiste weg gaat, wie wijs is, luistert naar goede raad.’

Donderdag 7 september

‘Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen?’ (Hand. 2:8)(NBV).

Ontdek voor wie jij geroepen bent.

Op de dag dat de kerk geboren was, lezen we: ‘En allen [de apostelen] werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen?... Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: Wat heeft dit toch te betekenen’ (v. 4-8,12). De vraag ‘wat heeft dit te betekenen?’ geeft aan dat God allerlei mensen liefheeft en gebruikt - zigeuners en cowboys, bikers en academici, alleenstaande ouders en bemiddelde leidinggevenden. Het vertelt ons ook dat wanneer we zijn gevuld met Gods Geest, hij ieder van ons heeft toegerust om een specifiek soort persoon te bereiken. Dus: 1) Met wie praat jij gemakkelijk? Met tieners? Met drugsverslaafden? Of met ouderen? Misschien weet je niets te zeggen tegen kinderen, maar van alles tegen leidinggevenden. Geen probleem; zo heeft God je gemaakt. 2) Met wie voel je het meest mee? God heeft niet iedereen dezelfde lasten te dragen gegeven. ‘Hij die de harten van allen vormt’ (Ps. 33:15). Wat breekt jouw hart en verhoogt je polsslag? Wanneer je daklozen ziet of slachtoffers van sekshandel? Mensen in rouw of mensen die gescheiden zijn? Paulus zegt: ‘[God] die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen... moed kunnen geven’ (2 Kor. 1:4). Ontdek dus voor wie jij geroepen bent.

Vrijdag 8 september

'... die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt...' (Efez. 1:11)(NBV).

God heeft een plan - vertrouw hem.

Psalm 84:12 zegt: 'Zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan.' Soms bidden we ergens voor omdat we geloven dat het goed voor ons is. Maar God, die een plan voor je leven heeft, weet wat 'goed' zou zijn en wat niet. Billy Graham's vrouw, Ruth, zei dat als God al haar gebeden had beantwoord toen ze jong was, ze meerdere malen met de verkeerde man zou zijn getrouwd. Twee tranen dreven in de rivier van het leven. Vraagt de ene aan de ander: wie ben jij? Antwoordt de ander: ik ben de traan van het meisje dat van een man hield en hem kwijtraakte. En wie ben jij? De eerste traan antwoordde: ik ben de traan van het meisje dat hem gekregen heeft. Zo gaat het toch in het leven? We huilen over wat we niet hebben, niet beseffend dat we misschien tweemaal zo hard zouden hebben gehuild als God het ons gegeven had. De uitdrukking 'wandelen in geloof' betekent vertrouwen hebben in het plan dat God al heeft uitgewerkt en aan je zal openbaren als hij dat nodig acht. Paulus zei: 'Ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer' (Fil. 4:11)(HSV). Het is duidelijk dat zijn tevredenheid niet het gevolg was van zijn omgeving, aangezien hij bijna zeven jaar van zijn bediening in de gevangenis heeft doorgebracht. Dus, waar kwam die dan wel vandaan? Van de wetenschap dat God alles uitwerkt volgens zijn plan. Betekent dit dat Paulus elk detail van Gods plan begreep? Nee, maar toen hij het plan niet begreep, vertrouwde hij de Planner! En dat is waar Paulus' vrede, vreugde en tevredenheid vandaan kwam. Hetzelfde geldt voor jou.

Zaterdag 9 september

'Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan' (Gen. 3:6)(NBV).

Echtparen (1).

Voordat in het boek Genesis Eva werd geschapen, waarschuwde God Adam om niet van het verboden fruit te eten, en het was zijn verantwoordelijkheid om dat aan zijn vrouw te communiceren. Het is duidelijk dat hij dat niet erg goed gedaan heeft. Als gevolg hiervan verloor hij zijn baan en raakten ze uiteindelijk huis en haard kwijt. Let op, de duivel heeft eerst Eva benaderd met het idee om God niet te gehoorzamen. 'En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten... en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan' (HSV). Vraag: waar was Adam toen Eva werd misleid? 'Bij haar.' Dus hier is een belangrijke les: wanneer een man niet luistert naar God en hem niet gehoorzaamt, kan hij niet de leider zijn die zijn vrouw en gezin nodig hebben. Hij opent letterlijk de deur voor Satan en laat hem binnenkomen en chaos in het gezin veroorzaken. Toen Satan probeerde Eva te paaien, stond Adam er zwijgend naast in plaats van zich uit te spreken en te zeggen: 'Dat is niet goed. Als we niet het pad volgen dat God voor ons heeft uitgestippeld, zullen we alles verliezen.' Het probleem in huwelijken gaat niet over wie de baas is; het gaat over het eren van de structuur die God heeft gecreëerd zodat iedereen in het gezin zijn zegen kan ervaren. De Bijbel zegt dat Satan komt om 'te roven, te slachten en te vernietigen' (zie Joh. 10:10). Maar wanneer een echtgenoot zich werkelijk aan Christus onderwerpt, kan hij zijn gezin bescherming bieden. Dus als jij een echtgenoot bent, moet jij het voortouw gaan nemen. En als jij een echtgenote bent, moet je je man aanmoedigen om met God te wandelen en hem laten weten dat het een eer en voorrecht is om zo'n man te volgen.

Zondag 10 september

‘Christus is het hoofd van de man, de man het hoofd van de vrouw...’ (1 Kor. 11:3)(NBV).

Echtparen (2).

Paulus schrijft: ‘Ik moet u echter nog het volgende zeggen. Christus is het hoofd van de man is, de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus.’ God werkt volgens een bepaalde orde. Zoals Christus onderworpen was aan God, zo worden mannen geacht zich te onderwerpen aan Christus, en worden vrouwen geacht zich te onderwerpen aan godvruchtige mannen. Let op de woorden ‘de man is het hoofd van de vrouw’ - niet van alle vrouwen. Dit geldt dus niet op de werkvloer of in andere relaties. Wanneer we nalaten Gods structuur te eerbiedigen, kan Satan onze huizen binnenkomen, net zoals hij het eerste huis in Eden binnenkwam. ‘Onderdanigheid’ is tegenwoordig een onpopulair woord. Maar wanneer we het vanuit een bijbels perspectief begrijpen, zien we dat het een positieve kracht is om iets goeds te bereiken, niet een negatieve kracht om vrouwen in een inferieure positie te duwen. Het Griekse woord voor onderdanigheid, *hupotasso*, betekent je bereidwillig onder het gezag van een ander plaatsen. Het houdt geen dwang in, maar eerder een bereidheid om jezelf, zoals je bent en zoals God je gemaakt heeft, te onderwerpen aan de autoriteit van een ander. In het geval van de echtgenoot, aan God en in het geval van de vrouw, aan God en aan haar man. Paulus schrijft: ‘Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven’ (Efez. 5:25). Wanneer een echtgenoot zijn vrouw op die manier liefheeft en zich aan haar geeft, zal zij zich graag aan zijn leiderschap in huis onderwerpen. Het is de liefde en bescherming van haar man die voor haar de weg vrijmaakt om volledig tot haar door God gegeven potentieel te komen.