

Maandag 18 september

'... heb je een ander iets te verwijten, vergeef hem dan...' (Marc. 11:25)(NBV).

Vergeet niet te vergeten.

Hoeveel twee mensen ook van elkaar houden, er zullen altijd wel conflicten rijzen die vragen om het schenken van genade en het tonen van vergeving. Wist je dat stellen die gelukkig zijn en getrouwd blijven, net zoveel meningsverschillen en conflicten hebben als stellen die niet gelukkig zijn en kiezen voor scheiden? Statistisch gezien klopt dat! Het is niet de afwezigheid van conflicten die het huwelijk in stand houdt, maar het vermogen om conflicten op te lossen wanneer ze ontstaan. Dus hoe doe je aan conflictbeheersing? Door je te oefenen in een vorm van zelfbeheersing die er voor zorgt dat conflicten niet uitmonden in pijnlijke en verdeeldheid zaaiende afstandelijkheid. Het betekent ook dat je weet wat je doen moet met pijnlijke gevoelens als boosheid, teleurstelling en verijdelde verwachtingen. Met andere woorden, het betekent dat je weet hoe je vergeeft en vergeet. Maar emotionele pijn en spanning zijn bijna onmogelijk om te vergeten. Hoe harder we het proberen, hoe meer we eraan blijven denken. Dus, wat is het antwoord? Vergeet niet te vergeten! Probeer te handelen als God, die ervoor kiest om niet tegen ons te gebruiken wat hij van ons weet. Hij zegt in zijn Woord: 'Ik, ik ben het, die omwille van zichzelf je misdaden tenietdoet en je zonden vergeet' (Jes. 43:25). Dat betekent dat er maar één oplossing is als je iets tegen je partner hebt: vergeef het en vergeet het. Misschien vergeet je nooit hoé je gekwetst bent, maar je kunt ervoor kiezen om het te vergeven en verder te gaan. Nee, het is niet makkelijk, maar je kunt het wel. Hoe? Door te denken aan de dingen, al dan niet bekend aan anderen, die God jou vergeven heeft en diezelfde genade tonen aan je partner.

Dinsdag 19 september

'... niet om mensen te behagen, maar God...' (1 Tess. 2:4)(NBV).

Vrij van de goedkeuring van mensen.

Er is een wereld van verschil tussen presteren voor de goedkeuring van mensen en je vrij voelen om in hun behoeften te voorzien omdat je weet dat je Góds goedkeuring al hebt. Streven naar goedkeuring is als elke andere drug: je kunt er nooit genoeg van krijgen. En net als alle drugsverslaafden word je gek wanneer het je onthouden wordt. Zo ben je overgeleverd aan de genade van andermans meningen en als gevolg daarvan leef je in een emotionele achtbaan. Zo wil God niet dat je leeft! Paulus was vrij om de waarheid in liefde te spreken: om mensen te confronteren of hen vriendelijk te bejegenen. Wanneer iemand Paulus vertelde dat hij hem niet mocht, sliep hij er niet minder om. Zijn veiligheid en eigenwaarde waren niet gebouwd op het feit of hij al of niet geaccepteerd werd. 'Wij spreken alleen omdat God ons daartoe waardig heeft gekeurd...' (v. 4). Paulus ging zichzelf niet overal met anderen vergelijken, ging niet laten zien dat hij superieur was door te proberen om de baas te spelen of degene te zijn die altijd de touwtjes in handen heeft. Omdat hij wist dat hij Gods goedkeuring al bezat, was hij van vrij van een dergelijk angst, wat betekende dat hij het leven kon leiden waartoe God hem geroepen had. Wanneer we onvolwassen zijn, maken we ons zorgen over wat anderen van ons denken. Maar naarmate we meer volwassen worden, realiseren wij ons dat ze meestal helemaal niet aan ons denken. Ze zijn te druk bezig met aan zichzelf te denken - of met zich zorgen maken over wat wij van hén denken! Als je weet dat je Gods goedkeuring hebt, krijg je de kracht om goed om te gaan met kritiek en conflict omdat je je veilig weet in je identiteit. En jouw identiteit is dit: je bent verlost, geroepen en goedgekeurd door God.

Woensdag 20 september

'Je bent van mij!' (Jes. 43:1)(NBV).

Weten wie je bent in Christus.

We horen wel eens dat er mensen uit de gevangenis worden vrijgelaten nadat ze een tijd hebben gezeten voor een misdrijf dat ze niet hebben gepleegd. Dat was dan een geval van een foutieve identiteit. De identiteit van iemand vaststellen betekent dat je in staat bent om precies te herkennen en te zeggen wie ze zijn. Satan wil dat jij je identificeert met wie mensen zeggen dat je bent in plaats van met wie Gó d zegt dat je bent. En zolang je niet weet wie je in Gods ogen bent, zal Satan gevoelens van veroordeling en onwaardigheid op je inrammen. Gods genade en onvoorwaardelijke liefde voor jou is de é nige veilige basis om je verlossing en eigenwaarde op te baseren. Vandaag zegt hij tegen jou: 'Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!' Jezus vereenzelvigde zich alleen met Gó ds mening: 'Ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik naartoe ga' (Joh. 8:14). Mensen zeiden vreselijke dingen over Jezus, maar hier is wat God over hem zei: 'De steen die de bouwers afkeurden is een hoeksteen geworden' (Ps. 118:22). Soms zijn we zo druk bezig mensen te vertellen wat ze moeten doen dat we nalaten ze te vertellen wie ze zijn. Weten wie je bent in Christus geeft je het vertrouwen om met opgeheven hoofd je weg te gaan. Je bent 'volmaakt' vanwege je relatie tot Christus (zie Kol. 2:10)(HSV). God ziet jou gekleed in Christus' gerechtigheid (zie 2 Kor. 5:21). Zodra je dat accepteert, voel je je niet langer voortdurend tekortschieten. Wanneer je geld op de bank hebt en je wilt er wat van opnemen, voel je geen druk, want je weet dat het op een rekening staat met jouw naam erop. Zo hoef je ook niet te strijden voor de goedkeuring van anderen wanneer je weet dat je geliefd en geaccepteerd bent door God.

Donderdag 21 september

'... hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst' (1 Joh. 4:4)(NBV).

Inzicht in de rol van Satan (1).

Satan is een gevallen engel die geen genoegen nam met het aanbidden van God; hij aasde op zijn troon. Engelen zijn, net als mensen, gemaakt om God te dienen en te aanbidden. En zij hebben een vrije wil gekregen. Hoe zouden ze anders kunnen aanbidden? Maar Satan zei: 'Ik evenaar de Allerhoogste' (Jes. 14:14). Dat heeft hem uit de hemel verdreven: 'Je daalt af in het dodenrijk, in de allerdiepste put' (Jes.14:15). En Satan is niet veranderd. Hij is nu net zo egocentrisch als hij toen was, en nu net zo beperkt als hij toen was. Zelfs toen zijn hart goed was, was hij nog inferieur aan God. God weet alles; engelen weten alleen wat hij onthult. God is overal; engelen kunnen maar op é én plaats zijn. God is almachtig; engelen zijn zo machtig als God hen toelaat te zijn. Dus, Satan is nog steeds ondergeschikt aan God. En telkens als hij probeert om zijn zaak te bevorderen, bevordert hij uiteindelijk Gods zaak. Predikant en auteur Erwin Lutzer schrijft in een boek over de slang in het paradijs: 'Satan heeft verschillende rollen om te spelen, afhankelijk van Gods plannen of bedoelingen. We moeten in gedachten houden dat hij buitengewone krachten bezit, maar de wetenschap dat deze nooit kunnen worden uitgeoefend zonder Gods goedvinden geeft ons hoop. Satan is gewoonweg niet vrij om naar willekeur verwoestingen onder mensen aan te richten.' Satan wil niet dat je dat weet. Hij heeft liever dat je ertoe wordt verleid om aan hem te denken als zelfstandige macht met onbeperkte kracht. Maar dat is hij niet. En hij zou liever niet hebben dat je deze woorden ooit leest: 'Hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst.'

Vrijdag 22 september

'Ik word gekweld door een engel van Satan' (2 Kor. 12:7)(NBV).

Inzicht in de rol van Satan (2).

Satans aanval kan je dichter naar God toe drijven. Dat gold zeker in het leven van Paulus. Denk aan Paulus' cv: een persoonlijke audiëntie bij de opgestane Christus, een deelgenoot van hemelse visies, een apostel gekozen door God, een schrijver van bijbelboeken. Hij heeft zieken genezen, over de wereld gereisd en een aantal van de belangrijkste documenten in de geschiedenis neergepend. Weinigen konden concurreren met zijn prestaties. En misschien wist hij het. Maar God hield teveel van Paulus om toe te staan dat trots hem kapot zou maken. 'Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan.' Ons wordt niets verteld over de aard van de doorn, maar wel over het doel ervan - om Paulus nederig te houden. Ons wordt ook iets verteld over de oorsprong - een engel van Satan. De boodschapper zou pijn hebben kunnen zijn, een probleem of een persoon die pijn veroorzaakte. We weten het niet. Maar we weten wel dat de boodschapper onder Gods controle was. Let op wat Paulus hierna zegt: 'Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden, maar hij zei: 'Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.' Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk'(v. 8-10). Hier is een waarheid die elke test kan omzetten in een potentiële triomf: Satan en zijn trawanten zijn slechts een middel in de hand van God om jou te versterken.

Zaterdag 23 september

'... omdat de Heer zoveel ramspoed over hem had uitgestort'(Job 42:11)(NBV).

Inzicht in de rol van Satan (3).

Satans aanval kan jouw geloof versterken. De duivel waagde het de stabiliteit van Jobs geloof op de proef te stellen, zodat God hem toestemming gaf om Job te testen. 'Toen zei de Heer tegen Satan: 'Goed, met alles wat van hem is mag je doen wat je wilt, maar raak Job zelf niet aan' (Job 1:12). Zie je dat, God heeft zowel de hand gehad in de toestemming voor de aanval als in de afbakening ervan. Job slaagt voor de test en Satan klaagt dat Job vast zou zijn gevallen als hij gedwongen was geweest om zelf pijn te ondergaan. Weer geeft God toestemming en opnieuw stelt hij de beperkingen vast: 'Goed, doe met hem wat je wilt, maar spaar zijn leven' (Job 2:6). Hoewel er veel pijn is en er tal van vragen zijn, zijn Jobs geloof en gezondheid uiteindelijk groter dan ooit. Opnieuw kunnen we de reden voor de test niet begrijpen, maar we kennen de bron ervan. Lees dit vers uit het laatste hoofdstuk van het boek Job. 'De familie van Job troostte hem, omdat de Heer zoveel ramspoed over hem had uitgestort.' Satan heeft geen macht behalve de macht die God hem geeft. Zelfs wanneer Satan lijkt te winnen, verliest hij. Maarten Luther sloeg de spijker op de kop toen hij de duivel beschreef als Gods gereedschap, een schoffel die hij gebruikt om zijn tuin te verzorgen. De schoffel schoffelt nooit weg wat de Tuinman wil redden, en redt nooit wat de Tuinman wil wieden. Natuurlijk is een deel van de straf van Satan de frustratie die hij voelt omdat hij onvrijwillig dient als middel om een tuin voor God te creëren. Wees dus bemoedigd vandaag: Satans aanval zal je geloof versterken, verfijnen en op een hoger plan brengen.

Zondag 24 september

'... die persoon moet u aan Satan uitleveren' (1 Kor. 5:5)(NBV).

Inzicht in de rol van Satan (4).

Satans aanval kan jou wakker schudden. Weet je dat wanneer je weigert je zonde te erkennen en je ervan af te keren, de muur van bescherming om je heen wegvalt en Satan vrij spel heeft om binnen te komen en je aan te vallen? Paulus schrijft aan de kerk in Korinte: 'Het is algemeen bekend dat er een geval van ontucht bij u is dat zelfs bij de heidenen niet voorkomt: er is iemand die met de vrouw van zijn vader leeft. En u blijft maar trots op uzelf. Zou u niet eerder geschokt en bedroefd moeten zijn en degene die dit doet uit uw midden moeten verwijderen?' (v. 1-2). Vervolgens instrueert Paulus de leiders van de kerk: 'U moet die persoon aan Satan uitleveren. Dan gaat zijn huidige bestaan verloren, opdat hij zal worden gered op de dag van de Heer.' Later heeft de man zich bekeerd van zijn zonde en zei Paulus dat hij weer moest worden toegelaten tot de gemeente. Dus, wat Paulus in essentie zei, was: 'Laat hem zo wanhopig worden dat hij kan worden teruggedreven in de armen van God.' Ook schrijft Paulus: 'Doordat sommigen hun geweten hebben verloochend, heeft hun geloof schipbreuk geleden. Onder hen bevinden zich Hymenëus en Alexander, die ik aan Satan heb overgeleverd om hun te leren dat ze God niet moeten lasteren' (1 Tim.1:19-20). Vindt God het leuk om ons te zien lijden? Niet meer dan dat een ouder het leuk vindt om een kind discipline bij te brengen. Maar heilige liefde maakt pittige keuzes. (Onthoud dat discipline moet leiden tot mededogen en niet tot misère.) Sommigen van ons worden wakker geschud door een tikje op de schouder, terwijl bij anderen grover geschut moet worden ingezet. En wanneer God dat laatste nodig vindt, wordt Satan opgeroepen.