

Maandag 25 september

‘Satan heeft jullie voor zich opgeëist om jullie als graan te mogen zeven’ (Luc. 22:31)(NBV).

Inzicht in de rol van Satan (5).

Lucas schrijft: ‘Jezus zei: ‘Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken’ (v. 31-32). *De aanval van Satan bewijst dat jij een belangrijk aandeel hebt in het plan van God.* Daarom doet hij zo zijn best om je eronder te krijgen. Maar in wezen zijn de intensiteit en de duur van zijn aanval juist een aanduiding van jouw waarde voor God en de mate van zegen die God na de aanval voor je klaar heeft liggen. Dus, als je aan Christus toebehoort, zie de aanval dan als een teken van respect. En onthoud Wie er in controle is. Satan had Gods toestemming nodig om Job aan te vallen. Jezus zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde’ (Matt. 28:18). En dit is het bewijs. Het doel van deze test is om je te voorzien van een getuigenis van Gods goedheid. Jezus stond toe dat Petrus moeilijkheden ondervond zodat hij zijn medebroeders kon bemoedigen. Misschien doet God hetzelfde met jou. Hij weet dat de kerk en de wereld levende getuigenissen nodig hebben van zijn kracht. Dus misschien bereiden jouw moeilijkheden je voor om een stem van bemoediging te zijn voor anderen die ergens mee worstelen. Onthoud wat Jozef tegen zijn broers zei: ‘Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd’ (Gen. 50:20). Aangezien God van je houdt en de controle heeft over je leven zullen er goede dingen voortvloeien uit de moeilijkheden waar je nu doorheen gaat.

Dinsdag 26 september

‘Ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer’ (Fil. 4:11)(HSV).

Leer om tevreden te zijn.

Ontevredenheid is een val waarin je verstrikt kan raken en die je vreugde en gevoel van vervulling kan roven. Daarom zegt de Bijbel dat je moet leren om tevreden te zijn ongeacht de omstandigheden. Het idee dat een grotere auto, een groter huis of een groter salaris je tevredenheid zal brengen is een mythe. Er zal ergens altijd iets groters en beters zijn. Er zullen altijd mensen zijn die meer hebben dan jij, dus je zult nooit uit die tredmolen kunnen stappen. Dat betekent niet dat je tevreden zou moeten zijn met belastende schulden of destructieve gewoonten. Dat betekent ook niet dat je genoeg hoeft te nemen met zelfvoldaanheid en middelmatigheid waardoor je de roeping van God in je leven niet vervult. Integendeel! Je moet eraan blijven werken om jezelf te verbeteren, terwijl je volledig afhankelijk bent van God om je te zegenen, je op een hoger plan te brengen en in je behoeften te voorzien. Tevredenheid betekent dat je niet je zinnen zet op de positie, bezittingen of persoonlijkheid van een ander. Jouw zekerheid en eigenwaarde horen gebaseerd te zijn op wie je bent in Christus, niet op wat je aan materiële middelen hebt. Dat is nog eens een manier om te leven! Zo leefde Paulus. Hij zei: ‘Ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd zijn als in honger lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, die mij kracht geeft’ (v. 11-13)(HSV). Elke dag heb je de keus om je houding te bepalen. Dus, het woord voor jou vandaag is: leer tevreden te zijn.

Woensdag 27 september

'U zult volkomen vrede bewaren...' (Jes. 26:3)(HSV).

Een gebed om vrede.

Hier is een gebed om vrede: 'Heer, uw Woord zegt: 'U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.' Uw Woord zegt: 'De Heer zal macht aan zijn volk verlenen, de Heer zal zijn volk zegenen met vrede' (Ps. 29:11). Uw Woord zegt: 'Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie... Maak je niet ongerust en verlies de moed niet' (Joh. 14:27). Uw Woord zegt: 'Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren' (Fil. 4:7). Vandaag heb ik deze vrede nodig die het verstand te boven gaat om mijn zenuwen te kalmeren en mijn gedachten tot rust te brengen. Laat me niet denken aan mijn angsten en zorgen, maar help mij om me te richten op uw goedheid, uw trouw, uw helende kracht, uw overstromende middelen en uw vergevende hart. Kom in me wonen en vul me met uw vrede. Toon me wat me van uw vrede berooft. Ik wil het echt graag weten, Vader, zodat ik precies weet wat ik moet belijden, waar ik mezelf aan toe moet wijden en wat ik moet veranderen. Ik open mijn hart nu voor u. Leer me het geheim van blijvende vrede. Ik dank u nu voor alles wat er voor nodig zal zijn om me te helpen om de vrede te ontvangen die u mij zo royaal heeft aangeboden. Uw Woord zegt: 'Laat in uw hart de vrede van Christus heersen' (Kol. 3:15). Vandaag wil ik worden geregeerd door uw vrede en niet door mijn angsten en zorgen. Dus, ik geef alles wat mij zorgen baart aan u, in het vertrouwen dat u het uitwerkt voor mijn bestwil en tot uw eer. In de naam van Jezus bid ik dat, Amen.'

Donderdag 28 september

'... u moet wat u gehoord hebt ook doen' (Jak. 1:22)(NBV).

Wees gepassioneerd, proactief en volhardend.

Het eerste wat Nehemia deed toen hij de ruïnes van Jeruzalem zag, was in huilen uitbarsten. Vervolgens rolde hij zijn mouwen op en ging aan de slag. Onder hoge druk en ondanks meedogenloze oppositie bouwde hij in slechts tweeënvijftig dagen de muren op. Hoe kwam dat? Omdat het zijn visie en zijn passie was! Ben jij bang om te zeggen: 'Heer, ik doe alles wat u maar wilt,' voor het geval hij je ergens naar toe stuurt waar je niet heen wilt? Of voor het geval hij je iets vraagt te doen wat je niet denkt aan te kunnen? Maar daar hoeft je niet bang voor te zijn! De Bijbel zegt dat Gods wil 'goed, volmaakt en hem welgevallig is' (Rom. 12: 2). Dat Gods wil goed is, wil niet per se zeggen dat het gemakkelijk is. Maar hij zal je er een passie voor geven. Toen Jeremia probeerde niet langer over de Heer te spreken, zei hij dat het brandde in zijn gebeente (zie Jer. 20:9). Een visie van God zet je hart in vuur en vlam. Je gaat dingen zien die je nog nooit eerder hebt gezien en het maakt je enthousiast. Misschien heb je fouten gemaakt in het verleden, maar God kan je hoofdstukken van mislukking nemen en er een succesverhaal van maken. Het zal echter niet gebeuren als jij gewoon aan de zijlijn blijft zitten. De Bijbel zegt: 'Alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.' Je krijgt een passie voor Gods wil wanneer je hem eenmaal gaat doen! En wanneer dat gebeurt, zeg je: 'Dit is waar ik voor gemaakt ben.' Wanneer je een dwingende reden hebt om iets te doen en je weet dat God glimlachend toekijkt, maakt het alle verschil in de wereld. Dus, het woord voor jou vandaag is: wees gepassioneerd, proactief en volhardend!

Vrijdag 29 september

‘Wij zijn de klei, door u gevormd’ (Jes. 64:7)(NBV).

Je kunt veranderen.

Heb je wel eens toegekeken hoe een homp klei werd omgevormd tot iets moois? De klei kan uit zichzelf niet veranderen; die macht ligt in de handen van de pottenbakker. Jesaja zegt: ‘Wij zijn de klei, door u gevormd, wij zijn het werk van uw handen.’ Dat betekent dat je niet de rest van je leven met je fobieën en frustraties hoeft te leven; God kan je veranderen. Zelfs als je je hele leven een tobber bent geweest, hoef je niet de rest van je leven te blijven tobben. En als je bent geboren in armoede of onder ongunstige omstandigheden? Dan hoeft je leven niet zo te eindigen. Hoe kom je erbij dat je niet kunt veranderen? Wat is de bron van opmerkingen als: ‘piekeren zit in mijn aard’ of ‘bij mij is het glas altijd halfvol, zo ben ik nou eenmaal’ of ‘ik kom uit een familie van alcoholisten en verslaafden, dus ik zal nooit vrij zijn’? Zou jij hetzelfde beweren over je lichaam? ‘Het zit gewoon in mijn aard om een gebroken been te hebben. Ik kan er niets aan doen.’ Natuurlijk niet. Als je lichaam slecht functioneert, zoek je hulp. Zou je niet hetzelfde doen met je zondige neigingen, zure houdingen en egoïstische tirades? Wat de wereld als vuilnis ziet, ziet God als een schat. En net als de pottenbakker kan hij je oppakken, je omvormen en een voorwerp met eervolle bestemming van je maken (zie 2 Tim. 2:21)(NBG). Het enige wat je moet doen is je leven in zijn handen leggen. We zingen: ‘U bent de maker, ik ben de klei. Kneed mij en vorm mij, Heer, verander mij.’ Wanneer je niet langer probeert om jezelf te veranderen en je overgeeft aan God, vindt er ware en blijvende verandering plaats.

Zaterdag 30 september

‘De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen?’ (Ps. 27:1)(NBV).

God is echt!

Welke hoop of hulp heeft de atheïst of agnosticus? Geen enkele! Journalist en schrijver W.O. Saunders zei in een tijdschrift: ‘Ik wil je graag voorstellen aan een van de eenzaamste en ongelukkigste mensen op aarde, de man die niet in God gelooft. Ik kan je aan zo’n man voorstellen omdat ik er zelf eentje ben. En door mezelf voor te stellen heb je een introductie tot de agnosticus of scepticus in je eigen buurt, want je vindt hem overal. Je zult verbaasd zijn om te weten dat de agnosticus jaloers is op je vertrouwen in God, je vaste geloof in een hemel na dit leven en je gezegende zekerheid dat je je geliefden zal ontmoeten in een hiernamaals waar er noch verdriet noch pijn zal zijn. Hij zou er alles voor over hebben om dat geloof te omarmen en er door getroost te worden, maar voor hem is er alleen het graf en de vastheid van materie. Alles wat hij kan zien na het graf is de disintegratie van het protoplasma en het psychoplasma waaruit zijn lichaam en persoonlijkheid zijn samengesteld, maar in deze materialistische opvatting vindt hij noch extase noch geluk. Hij kan zich dapper voordoen maar is niet gelukkig. Hij verlangt soms naar een staf om op te steunen. Ook hij draagt een kruis. Voor hem is deze aarde maar een bedrieglijke drijfvoert op een vlot in de onpeilbare wateren van de eeuwigheid zonder horizon in zicht. Zijn hart gaat uit naar elk kostbaar leven op het vlot - en maar drijvend, en maar drijvend, niemand weet waarheen. Maar wanneer je op Christus vertrouwt, kan je met vertrouwen zeggen: ‘De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen?’

Zondag 1 oktober

‘... opdat hij meer vruchten draagt’ (Joh. 15:2)(NBV).

Weggesneden, teruggesnoeid.

Jezus zei dat de wijnbouwer ‘iedere rank die geen vrucht draagt wegsnijdt, en iedere rank die wel vrucht draagt bij snoeit, opdat hij meer vruchten draagt.’ Twee dingen vallen op hier: 1) God snijdt dingen weg. Wat voor soort dingen? Dingen die je vertrouwd zijn maar die je groei in de weg staan. Dingen die hij niet voor jou heeft uitgekozen. Dingen die je problemen opleveren. Dingen die weigeren te veranderen. Dingen die hun doel hebben gediend. 2) God snoeit dingen terug. Een fruitboom die net gesnoeid is, ziet er in feite niet uit. En wanneer God bepaalde dingen in je leven gaat terug snoeien om je energie te kunnen herleiden, zie jij er misschien ook even niet al te florissant uit. Soms betekent dit dat je dingen loslaat waarvan je had gedacht dat ze er altijd zouden zijn. Soms is het een kwestie van nieuwe prioriteiten stellen. Of een tijdje met minder rondkomen of niet in staat zijn aan je geliefden uit te leggen waarom je door het snoei proces heen gaat. Maar levengevend sap in een dorre tak laten stromen zonder potentieel voor vruchtbaarheid is pure verspilling! Evenals tijd, aandacht en energie uit belangrijke dingen weghalen en aan minder belangrijke dingen schenken. Begrijp dit goed: God weet wat in je leven moet worden weggesneden en wat moet worden teruggesnoeid. En hoewel je misschien niet begrijpt wat hij aan het doen is kun je bidden: ‘Stuur wie u wilt en neem weg wie u wilt. Ik zal u prijzen wanneer ze komen en ik zal u prijzen wanneer ze gaan, omdat uw goedkeuring mijn beloning is en uw doel mijn reden van bestaan.’