

Maandag 9 oktober

*‘Wie met wijzen omgaat, wordt zelf wijs, wie met dwazen verkeert, is er ellendig aan toe’
(Spr. 13:20)(NBV).*

Vriendschap (3).

Er is een verhaal over een boer die dagelijks last had van een zwerm kraaien in zijn maisveld. Op een gegeven moment had hij er genoeg van, laadde zijn geweer en kroop ongezien langs het hek, vastbesloten om die lastige kraaien uit de lucht te schieten. Nu bleek dat deze boer een zeer gezellige papegaai had die onvoorwaardelijk vrienden maakte met iedereen. Hij zag de zwerm kraaien, vloog erheen en sloot zich bij hen aan in een poging aardig te zijn. De boer zag de kraaien maar niet zijn papegaai, dus hij mikte zorgvuldig, vuurde en sprong toen overeind om te gaan kijken hoeveel kraaien hij had geschoten. En zie, daar lag zijn papegaai op de grond met een gebroken vleugel en een gebarsten snavel, maar nog steeds in leven. De boer pakte hem voorzichtig op en bracht hem naar huis, waar zijn kinderen naar hem toe renden. Toen ze de gewonde papegaai zagen, vroegen ze huilend: ‘Papa, wat is er gebeurd?’ Maar voordat hij kon antwoorden, zei de papegaai: ‘Dat krijg je er nou van als je met de verkeerde types omgaat.’ Je kunt nooit op het juiste moment op de juiste plaats het juiste doen als je niet met de juiste mensen omgaat. En als ouder moet je dit aan je kinderen leren. Hou hun internetgebruik in de gaten en waarschuw hen over roofdieren die online doelbewust hun prooi zoeken bij ‘vrienden’. Op internet gebaseerde horrorverhalen van kinderen die bezeerd en misleid zijn nemen dagelijks toe. Als dit heftig en urgent klinkt - is dat omdat het zo is!

Dinsdag 10 oktober

‘Het verwijt van een vriend is oprecht...’ (Spr. 27:6)(NBV).

Vriendschap (4).

Hier zijn twee ‘superlijm’ kwaliteiten die elke vriendschap voor altijd kunnen versterken: eerlijkheid en loyaliteit. De Bijbel zegt: ‘Het verwijt van een vriend is oprecht, de kus van een vijand al te hartelijk.’ Een echte vriend kan je van je stuk brengen door je de waarheid te vertellen, maar hij of zij zal je die waarheid toch vertellen. Hij vertelt je misschien niet altijd wat je wilt horen, maar als hij echt van je houdt, zal hij je vertellen wat je zou moeten horen. Op korte termijn kan het pijn doen, maar op de lange termijn kan het je helpen. Wanneer je van een relatie wilt weten of het een echte vriendschap is, dan zijn er twee vragen die je de ander zou moeten stellen: 1) Kan ik jou genoeg vertrouwen om helemaal eerlijk te zijn naar mij toe? 2) Kan ik jou genoeg vertrouwen om helemaal eerlijk te zijn naar jou toe? Alleen een echte vriendschap verwacht zo’n wederzijdse eerlijkheid en kan die overleven. De andere kwaliteit die te maken heeft bij het bewaren van een vriendschap is loyaliteit. ‘Een echte vriend is meer waard (aanhankelijker) dan een broer’ (Spr. 18:24)(NBG). De Statenvertaling gebruikt hier het woord aankleven voor aanhankelijk. Dat verwijst naar hoe huid vastzit aan het bot. Dat is nog eens een beeld van hoe aanhankelijk vrienden aan elkaar zouden moeten zijn! Loyaliteit is het enige dat iemand nooit over zijn of haar vriend(in) zou moeten hoeven betwijfelen. Een echte vriend zal altijd je verdediger zijn voordat hij je rechter wordt. Er is niet zoiets als ‘een mooi-weer-vriend’. Je hebt geen vrienden nodig bij mooi weer. Je hebt ze nodig bij slecht weer. Een mooi-weer-vriend is helemaal geen vriend.

Woensdag 11 oktober

‘God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven...’ (2 Tim. 1:7)(NBV).

Laat je niet langer intimideren.

‘Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven’ (Hebr. 11:6). Dus, raak niet betrokken bij dingen waar je je geloof niet voor nodig hebt. De sleutel tot ontwikkeling is dat je altijd iets hebt om naar uit te zien en God voor te geloven. Of je waagt iets of je vegeeteert. Jezus stuurde zijn discipelen opzettelijk een storm in. Waarom? Om hun geloof te ontwikkelen en ze te laten zien dat je met hem aan boord alles aan kunt! God zal je blijven blootstellen aan moeilijke situaties omdat hij weet dat het de enige manier is waarop je geloof zal groeien. De negentiende-eeuwse Amerikaanse prediker Phillips Brooks schreef: ‘Bid niet voor een makkelijk leven. Bid dat je sterker wordt. Bid niet voor taken die je aankunt, bid voor kracht om je taken aan te kunnen.’ Je tapt niet uit Gods middelen zolang je niet iets probeert dat menselijk gezien onmogelijk lijkt. Op dat moment ontdek je: ‘Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft’ (Fil. 4:13). Alle vooruitgang behelst risico’s. In honkbal kan je geen tweede honk meepikken terwijl je voet nog op het eerste honk staat. En vooruitgang betekent het overwinnen van angst. Soms wanneer David zijn schapen hoedde, ‘kwam er een leeuw’ (1 Sam. 17:34). Maar in Gods kracht versloeg hij die - plus een beer, en later een reus genaamd Goliat. Die leeuw was slechts een verborgen kans. Had David getwijfeld of was hij weggelopen, dan had hij zijn kans gemist om koning van Israël te worden. Dus, wanneer er een leeuw van angst in je leven komt, herken die dan voor wat hij is: een gelegenheid van God om op te staan in geloof en die leeuw te overmeesteren.

Donderdag 12 oktober

‘Schenk aandacht aan alles wat... deugdzaam en lof verdient’ (Fil. 4:8)(NBV).

Verander je denken.

Om je leven te kunnen veranderen moet je eerst je denken veranderen. En dat is niet makkelijk wanneer je je hele leven op een bepaalde manier gedacht hebt. Voorganger en columnist Frank Crane zei: ‘Onze gedachten zijn onze beste vrienden en onze ergste vijanden.’ Koning Salomo zei het zo: ‘Zoals een man denkt zo is hij’ (naar Spr. 23:7). Je denken veranderen doe je stap voor stap, met één gedachte tegelijk. Dat vraagt om discipline en vastberadenheid. Maar het is het waard. Als je wilt meedoen aan een marathon ga je niet op een suikerdieet! De brandstof die je ergens instopt bepaalt de prestatie. Toch negeren we dit basisprincipe van wijsheid: waar je je mee voedt is niets in vergelijking met waar je je denken mee voedt! Hier is een waarheid die je zal veranderen: denk uitstekende gedachten! Wat herhaaldelijk je denken binnenkomt, neemt bezit van je denken, vormt het, beheert het en uit zich uiteindelijk in wat je doet en in wie je wordt. Je denken zal absorberen en weerspiegelen waar het aan bloot gesteld wordt. De bijeenkomsten die je bijwoont, de relaties die je opbouwt, wat je leest of niet leest, waar je naar luistert, de mediabeelden waaraan je wordt blootgesteld, de gesprekken die je voert en de gedachten die je hebt vormen je denken, en uiteindelijk je karakter en je bestemming. Dus wat moet je doen? Begin elke dag met gebed: ‘Heer, ik wil het soort denken dat uw Woord beschrijft. Een denken dat gevuld is met zuivere, eervolle, deugdzaame en lofwaardige gedachten’ (zie Fil. 4:8). Kun je je voorstellen hoe je leven eruit zou zien als je voortdurend zo bidt en je denken eraan aanpast?

Vrijdag 13 oktober

'... het woord van God... scherper dan een tweesnijdend zwaard' (Hebr. 4:12)(NBV).

Honger naar Gods Woord.

Als je de Bijbel leest, zal God je kracht en leiding geven voor je leven zoals je dat op een andere manier gewoon niet kunt krijgen. Elifaz zei tegen Job: 'Hij verwondt en hij verbindt, hij slaat en zijn handen genezen' (Job 5:18). Dat is wat God met je doet wanneer je in de Bijbel leest. 'Zijn Woord dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken.' Anderen zien wat we doen, maar wanneer we alleen bij God komen en de Bijbel opendoen, laat hij ons zien wat we zijn. Hij brengt langlopende en onopgeloste problemen aan de oppervlakte en helpt ons om ermee af te rekenen. Hij confronteert ons met onze koppige gewoonten en laat ons zien hoe we die kunnen overwinnen. Hij benadrukt onze egoïstische en niet liefdevolle houdingen, waardoor we de gelegenheid krijgen om ons te bekeren en te veranderen. De oude Quakers hadden het gezegd: 'Zonde zal je afhouden van je Bijbel en je Bijbel zal je afhouden van zonde.' Jij zegt misschien: 'Maar als ik 's morgens opsta, heb ik het zo druk dat ik geen tijd heb om de Bijbel te lezen.' Lees hem dan als je 's avonds thuis komt! Jij zegt: 'Tegen die tijd ben ik uitgeput van mijn werk en kan ik me nergens op concentreren!' Dan moet je nog eens goed naar je prioriteiten kijken. Als jij uren tv kijkt, kan je zeker elke dag een tijdje in je Bijbel lezen. De waarheid is dat we tijd maken voor de dingen die we willen, die we waarderen en die we fijn vinden. Dus, vraag God om een grotere eetlust voor zijn Woord. Lees dan je Bijbel en zie hoe je eetlust toeneemt!

Zaterdag 14 oktober

'Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen, zij vinden geen hindernis op hun weg' (Ps. 119:165)(NBV).

Raak niet zo gauw van streek.

Ben je gauw boos? Zelfs over kleine dingen? Ga wat vaker bidden en in je Bijbel lezen. Het volgende artikel verscheen in een krant: 'In de kerk ging een vrouw op mijn plek zitten. Een aardige vrouw, een goede kennis in feite. Ik kan overal zitten; geen probleem. Mijn stoel is rechts als je binnenkomt. Ik kan met mijn arm op de leuning rusten. Het is een goede plek, maar ik zou geen drukte maken over een stoel, nooit wrok koesteren. Ze zit eigenlijk al drie maanden op die stoel en ik weet echt niet waarom. Ik heb haar nooit iets gedaan, ben nooit op haar stoel gaan zitten. Ik veronderstel dat ik een uur eerder moet komen om mijn stoel terug te krijgen. Ze heeft hem genomen omdat het een van de beste zitplekken is. Het was haar stoel helemaal niet en ik ga niet twee uur eerder naar de kerk om te krijgen wat mij rechtmatig toekomt. Dit is de manier waarop sociale onrechtvaardigheid begint: mensen die misbruik maken van de situatie en stoelen van anderen innemen. Zo worden zaden van revolutie gezaaid. Een mens kan maar zoveel aan. Waar gaat het allemaal naar toe? Als iemand niet opstaat en zich laat gelden, zal niemands stoel veilig zijn. Mensen zullen overal gaan zitten waar ze maar willen en binnen de kortste keren zullen ze mijn parkeerplaats innemen. Zo valt de wereldorde uit elkaar!' We glimlachen hierom, maar het is ongelooflijk hoe snel we uit ons evenwicht raken wanneer onze kleine routine wordt verstoord. Weet je waarom het christelijk leven wordt beschreven als 'de hoge roeping (de roeping die van boven is' (Fil. 3:14)(SV)? Omdat het betekent dat we de hoge weg nemen en anderen dienen, in plaats van de lage weg te nemen en onszelf voorop te zetten.

Zondag 15 oktober

'... trek de nieuwe mens aan' (Efez. 4:24)(NBV).

Trek je nieuwe kleren aan.

Wanneer verkeerde gedachten in je hoofd rondspoken ben je misschien geneigd je te verontschuldigen door te zeggen: 'Wat kan dat nou voor kwaad?' Wel, meer dan je denkt! Je wordt waar je je op richt. De Bijbel zegt dat je de oude mens moet afleggen en de nieuwe mens moet aantrekken (zie v. 22, 24). Misschien wil je niet toegeven dat je nog steeds een deel van die 'oude' kleren draagt (houdingen, tijdsbestedingen en slechte gewoontes), maar de waarheid is dat je je nieuwe kleren niet kunt aantrekken zolang je de oude niet uittrekt. Bovendien kun je je oude kleding niet in de kledingkast hangen voor een regenachtige dag, of ze op de vloer laten liggen zodat je erover kunt struikelen. Je moet ze wegdoen. 'dat u... de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen... en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is... Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar... laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans. Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden... Maak Gods heilige Geest niet bedroefd... Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft'(v. 22-32). Het woord voor jou vandaag is: het wordt tijd om je oude kleding uit te doen en je nieuwe aan te trekken.