

Maandag 16 oktober

‘Laat wie wijs is goed [naar deze spreuken] luisteren en nog wijzer worden’ (Spr. 1:5)(NBV).

Blijf groeien.

Om te kunnen blijven groeien zijn drie principes belangrijk: 1) Je groeit naarmate je geeft. Door weg te geven, creëer je meer ruimte om van binnen te groeien. Dus, geef totdat het pijn doet en blijf geven totdat het goed voelt. Probeer mensen altijd beter achter te laten dan je ze aantrof en je zult ook zelf beter af zijn. Salomo zei: ‘Een gulle gever zal gedijen, wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen’ (Spr. 11:25). En dit grafschrift verwoordt het ook goed: ‘Wat ik gaf heb ik. Wat ik uitgaf had ik. Wat ik hield verloor ik.’ 2) Om meer te kunnen bereiken moet je meer groeien. Zit je voor je gevoel vast? Geestelijk, relationeel, op het gebied van je werk of je thuissituatie? Daar kom je niet uit door externe veranderingen aan te brengen, zoals op zoek gaan naar een nieuwe baan, je gezin in de steek laten of van kerk veranderen. Niemand houdt je vast dan alleen jijzelf. Het deksel op je leven ben jij. Dus, wil je daar serieus los van komen, dan moet je niet op zoek gaan naar een snelle oplossing maar eens goed naar jezelf kijken, verantwoordelijkheid aanvaarden voor wat je ziet, bidden en besluiten er iets aan te doen. 3) Het is niet genoeg om alleen te dromen; je moet ook in actie komen. Van Tartaren in Centraal-Azië wordt beweerd dat ze een bepaalde vloek hebben gebruikt tegen hun vijanden. Ze wensten niet dat hun zwaarden zouden wegroesten of hun mensen aan ziekte zouden overlijden. Ze zeiden simpelweg: ‘Mogen jullie voor altijd op één plek blijven.’ Als jij er niet dagelijks aan werkt om jezelf te verbeteren, is dat ook jouw lot. Je zult op dezelfde plek blijven steken, dezelfde dingen blijven doen, dezelfde dromen blijven dromen en nooit ergens komen. Dus, blijf groeien!

Dinsdag 17 oktober

‘God, hij is mijn redder, ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet’ (Jes. 12:2)(NBV).

Slagen voor de angsttest.

Hoe groot is de rol die angst speelt in je leven? Misschien een idee om de angsttest te doen. Omcirkel het nummer dat het beste overeenkomt met je gevoel. 1) Ik herinner me niet wanneer ik voor het laatst echt bang was. 2) Ik ben zelden bang, eigenlijk alleen wanneer ik of een van mijn naasten in fysiek gevaar zit. 3) Ik ben een beetje angstiger dan ik graag zou zijn. 4) Angst is een belangrijke factor in mijn dagelijks leven. Ik vermijd alles wat riskant of gevaarlijk is. 5) Ik ben dagelijks bang voor veel dingen en het verandert de manier waarop ik mijn leven leef. Als jij nummer één hebt omcirkeld dan ben je een uitzonderlijk persoon die geen normale angst ervaart. Misschien kun je met een beetje meer onderscheid en wijsheid je daden wat in bedwang houden. Als je nummer twee hebt omcirkeld, heb je een gezonde houding tegenover angst en heb je er grip op. Je zou kunnen proberen mensen te bemoedigen die het moeilijker met angst hebben dan jij. Als je drie of vier hebt omcirkeld, dan ben je in een uitstekende positie om je leven te verbeteren door je houding te veranderen. Ga eerst de bron van je angsten identificeren en besluit dan om je angst om te zetten in geloof in God (zie Rom. 10:17). Bepaal voor elk gebied van angst iets positiefs wat er tegenover staat en maak een actieplan om aan die kwaliteit te werken. Focus dan op wat je vandáág kunt beheersen. Als je nummer vijf omcirkeld hebt, bestaat de kans dat angst met je aan de haal gaat en dan zal het moeilijk worden om het zelf te overwinnen. Dus, bid en herprogrammeer je denken met Gods Woord (zie 1 Tim. 1:7). En wees niet bang om hulp te zoeken bij een vertrouwde vriend of raadgever.

Woensdag 18 oktober

‘Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil’ (1 Joh. 5:14)(NBV).

Als het Gods wil is, kun je het krijgen.

Er is een verhaal over drie mannen die waren gestrand op een onbewoond eiland zonder veel hoop op redding. Op een dag liepen ze rond op het eiland toen een van hen een oude, doffe lamp oppakte. Toen hij die opwreef, verscheen er een geest en bood elk aan om een wens te doen. De eerste man zei: ‘Ik wou dat ik weer op mijn kantoor in Boston zat.’ Poef! Hij zat er. De tweede zei: ‘Ik wou dat ik thuis zat bij mijn gezin in Londen.’ Poef! Hij zat er. De derde man keek om zich heen en zei: ‘Het is hier nu wel eenzaam, ik wou dat ik mijn vrienden weer bij me had.’ Het probleem met wensen is dat geesten en magische lampen niet bestaan. Maar God wel! En aangezien hij de controle heeft over je leven en hij sterker is dan welke geest dan ook kunnen je wensen realiteit worden wanneer het gebeden worden die in overeenstemming zijn met zijn wil. Staat dat in de Bijbel? Ja, er staat dat ‘wij ons vol vertrouwen tot God kunnen wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben’ (v.14-15). Maar zelfs wanneer je wens in overeenstemming is met Gods wil, heb je nog iets nodig - geloof. Geloof doet twee dingen: a) Het opent je ogen om te zien dat Gods beloftes er persoonlijk voor jou zijn. b) Het werkt als een magneet die de vervulling van zijn belofte je leven intrekt. Dus, wat is je verlangen? Als het Gods wil is, kan het voor jou zijn.

Donderdag 19 oktober

‘... u hebt de liefde van weleer opgegeven’ (Op. 2:4)(NBV).

Is je liefde verkild?

Liefde is als een vuur; wanneer het niet wordt gevoed gaat het uit. Dat overkwam de christenen in de kerk in Efeze. Eerder had Paulus deze woorden al aan hen geschreven: ‘De genade zij met allen, die onze Here Jezus Christus onvergankelijk liefhebben’ (Efez. 6:24). Hun liefde voor de Heer was zo sterk en voor iedereen zo duidelijk zichtbaar dat Paulus hen daarvoor prees. Maar tegen de tijd dat Christus tot dezelfde kerk spreekt in het boek Openbaring was hun liefde voor hem afgenomen: ‘Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en standhoudt, en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger’ (v. 2-5). Evangelisch leider John Stott schreef: ‘Ze waren naar beneden getuimeld van de vroegere hoogten van toewijding aan Christus die ze hadden beklommen. Ze waren afgedaald naar de vlakten van middelmatigheid. Met andere woorden: de harten van de christenen van Efeze waren koud geworden. Hun eerste golf van extase was voorbij. Hun vroegere toewijding aan Christus was bekoeld. Zij hadden hem liefgehad, maar waren hun liefde kwijt.’ Je kunt naar de kerk gaan, je Bijbel lezen en elke dag bidden, maar God niet liefhebben zoals je zou moeten. God liefhebben is iets wat je volle inzet vraagt en een hartsgesteldheid die gehoorzaamheid tot gevolg heeft. Het is een focus: een dagelijkse beslissing om hem te eren in alles wat je zegt en doet. En, is jouw liefde verkild?

Vrijdag 20 oktober

'... ik zei: 'Ik beken de Heer mijn zonde, ik dekke mijn schuld niet toe' - en u vergaf mij...'
(Ps. 32:5)(NBV).

Onze zonden belijden.

Wanneer je opzettelijk zondigt, rebelleer je tegen Gods heerschappij in je leven - en je voelt je er slecht over. En het feit dat je je slecht voelt bewijst dat je werkelijk een verlost kind van God bent; anders zou je zonde je niet storen. Denk even aan een tiener die tegen zijn vader zegt: 'Het spijt me echt, maar ik heb uw creditcard gepakt en bier gekocht voor mijn vrienden.' Nu bestaat de kans dat zijn vader het misschien nooit had ontdekt, vooral als hij niet zo'n goede boekhouder is. Maar het bezwaarde geweten van zijn zoon bracht het aan de oppervlakte en hij zei: 'Pap, ik had het bier niet moeten kopen; ik had niet moeten liegen over mijn leeftijd; ik had uw creditcard niet moeten gebruiken om het te doen. U vertrouwde me en ik heb u teleurgesteld. Het spijt me en ik zal het niet meer doen.' Dat is belijden. Dat is wat we moeten doen in onze gebeden. Het Griekse woord dat wordt vertaald als 'belijden' betekent ook 'overeenstemmen'. Wanneer we onze zonden belijden, stemmen we in met God over de zonde in ons leven, zoals geopenbaard door zijn Woord en de heilige Geest. Wanneer we belijden, verwoorden we onze zonde en ontvangen we reiniging en vergeving. Ja, belijden is vaak pijnlijk, maar het houdt onze gemeenschap met onze hemelse Vader helder, open en dichtbij. Want hoewel het niet zo is dat God niet meer van ons houdt wanneer we zondigen, hebben we toch vaak het gevoel dat we hem dan niet langer in vertrouwen kunnen benaderen. Heb je een zonde te belijden? 'Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad' (1 Joh. 1: 9).

Zaterdag 21 oktober

'Dit is een veel te zware taak voor je, je kunt die niet alleen aan' (Ex. 18:18)(NBV).

Leren leiden (1).

President Theodore Roosevelt heeft ooit gezegd: 'De beste leidinggevende is degene die genoeg besef heeft om goede mensen te kiezen om te doen wat hij gedaan wil krijgen, maar ook zelfbeheersing om te zorgen dat hij zich niet met hen bemoeit terwijl ze ermee bezig zijn.' Met andere woorden: zolang je niet leert delegeren, zal je leiderschap verslechteren en je visie stagneren. In Exodus putte Mozes zich fysiek, emotioneel en geestelijk uit om te proberen te voldoen aan de eisen van twee miljoen Israëlieten en de vraagbaak te zijn voor elk probleem. En toen zei zijn schoonvader tegen hem: 'Dit is een veel te zware taak voor je, je kunt die niet alleen aan. Luister, ik zal je een goede raad geven' (v. 18-19). Om hulp vragen vereist wijsheid, volwassenheid en nederigheid. En het is een teken van kracht, niet van zwakte. Dat is moeilijk te accepteren voor degenen van ons die trots zijn op hun vermogen om het allemaal zelf te doen. De waarheid is, wat Mozes aan het doen was, was noch goed voor hem, noch voor de mensen die afhankelijk van hem waren. Als leider is het gemakkelijk om je eigen belang en competentie te overschatten. Daarom waarschuwt Paulus dat wij onszelf niet hoger moeten aanslaan dan we ons kunnen verantwoorden maar verstandig over onszelf moeten denken (zie Rom. 12:3). God heeft mensen om je heen geplaatst die bepaalde gaven en talenten hebben. Wanneer je deze mensen erkent en erbij betreft, komen ze tot hun vervulling en wordt het werk goed gedaan. God heeft ons niet gemaakt om onafhankelijk te zijn maar onderling afhankelijk. Gezag overdragen aan de juiste mensen versterkte Mozes voor zijn leiderschapstaak zoals God die bedoelde. Wanneer je probeert 'alles voor iedereen' te zijn raak je gefrustreerd. Je bent niet geroepen om alles te doen, maar om het door anderen te laten doen. Dat is waar leiderschap over gaat.

Zondag 22 oktober

'... hoe trots kan ik op u zijn' (2 Kor. 7:4)(NBV).

Leren leiden (2).

Wanneer mensen zich 'gebruikt' voelen, haken ze af, maar wanneer ze zich gewaardeerd voelen, volgen ze je overal. Paulus, een van de beste leiders aller tijden, vertelde de gelovigen in Korinthe: 'Hoe openhartig kan ik tegen u spreken, hoe trots kan ik op u zijn! In al mijn ellende ben ik vervuld van troost en word ik overweldigd door vreugde' (v. 4). Hij was hun grootste aanvuurder. Hij corrigeerde niet alleen, hij troostte ook. Hij scherpte niet alleen, hij sterkte ook - allemaal kenmerken van goed leiderschap. Wat zijn goede leiders: 1) Zij zijn consistent. Ze stellen een voorbeeld door dingen voor te leven, zodat iedereen weet dat wat er onderaan wordt gehoord, bovenaan in praktijk wordt gebracht. 2) Zij spreken hun waardering uit, in het besef dat mensen moeten weten dat ze een belangrijk onderdeel van het team en de visie zijn. 3) Zij luisteren altijd naar suggesties, meningen, zorgen en ideeën. Ze hebben geen vooroordelen en zijn niet afwijzend. Auteur Betty Bender zei: 'Het is een misvatting om je alleen te omringen met mensen zoals jij. Gooi die warme deken van je af en vervang hem door een bonte lappendeken van verschillende en fantasierijke mensen. Kijk dan eens wat voor ideeën daar uit voortkomen!' 4) Zij zien mensen niet als statistieken. Zakenvrouw Mary Kay Ash zei: 'P & L betekent niet Profit (winst) en Loss (verlies) - het betekent People (mensen) en Love (liefde)'. 5) Zij verduidelijken waarom ze dingen op een specifieke manier gedaan willen hebben. Dat vermindert fouten en de wrok die kan voortvloeien uit het gevoel maar 'van het kastje naar de muur gestuurd te worden'. Staatsman Clarence Francis zei: 'Iemands tijd en fysieke aanwezigheid op een bepaalde plek kun je kopen. Maar enthousiasme, initiatief, loyaliteit en de toewijding van harten, geesten en zielen zijn niet te koop. Die moet je verdienen.'