

Maandag 23 oktober

‘Wijs terecht, straf en vermaan...’ (2 Tim. 4:2)(NBV).

Leren leiden (3).

Wanneer je snakt naar acceptatie en goedkeuring word je uiteindelijk geleeft door degenen die je zou moeten leiden. Paulus onderkende dit. Daarom gaf hij Titus de volgende instructie: ‘Gebruik je gezag om dit te verkondigen, moedig aan en wijs terecht. Laat niemand op je neerkijken’ (Tit. 2:15). Uit angst opwinding in de gelederen te veroorzaken worstelen onzekere leiders met het nemen van beslissingen en menen ze verantwoordelijk te zijn voor de emotionele reacties van anderen. Ze realiseren zich niet dat wanneer jij doet wat je zou moeten doen en mensen het er niet mee eens zijn, dat hún probleem is, tenzij jij het jouw probleem maakt. Een volwassen leider rekent af met teleurstelling en bewaart een goede houding. Hij is bereid om naar de muziek te luisteren, zelfs wanneer de melodie hem niet ligt. Denk je even in: wanneer jij je kinderen waarschuwt dat ze hun hand niet op een hete kookplaat moeten leggen, dan is het toch niet jouw verantwoordelijkheid of ze het leuk vinden om dat te horen? Hopelijk zullen ze het als ze ouder zijn gaan begrijpen. Maar de waarheid is dat sommige mensen niet houden van het woord ‘nee’, hoe oud ze ook zijn! Maar we moeten het allemaal van tijd tot tijd horen. Anders zullen we nooit tevreden zijn met iets anders dan onze eigen zin krijgen - en dat betekent nergens komen of in de problemen komen. Paulus, die Timoteüs trainde voor leiderschap, vertelde hem: ‘Wijs terecht, straf en vermaan (moedig hen aan)(HetBoek) met alle geduld dat het onderricht vereist.’ Wijs mensen terecht wanneer ze het mis hebben, bestraf hen wanneer ze koppig zijn en bemoedig hen wanneer ze worstelen, wees geduldig terwijl ze aan het leren en groeien zijn en zorg ervoor dat je instructies duidelijk en begrijpelijk zijn. Dat is wat goede leiders doen - en de enige manier waarop je het leert is door het te doen.

Dinsdag 24 oktober

‘Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet’ (Rom. 12:8)(NBV).

Leren leiden (4).

Hoe weet je of je de gave van leiderschap hebt? Wanneer je weet waar God je hebben wil en het je lukt anderen met je mee te krijgen. Er zijn veel getalenteerde mensen die nooit effectieve leiders worden. Waarom niet? Omdat ze meer interesse hebben in zichzelf dan in degenen die ze leiden. Goed om te weten echter is dat ze na een harde leerschool gevoeliger zijn geworden voor de behoeften van anderen. Maar goede leiders wachten daar niet op. Ze realiseren zich dat het wemelt van ideeën maar dat mensen die ze kunnen implementeren met een lantaarntje te zoeken zijn. De legendarische Amerikaanse voetbalcoach Bear Bryant zei: ‘Ik ben maar een gewone boer uit Arkansas, maar ik heb geleerd hoe je een team bij elkaar houdt. Hoe je sommige mannen moet aanvuren, anderen juist moet temperen tot ze uiteindelijk één hartslag hebben. Er zijn maar drie dingen die ik ooit zeg: als er iets fout gaat, heb ik het gedaan. Als het half goed gaat, hebben wij het gedaan. Als het echt goed gaat, dan hebben jullie het gedaan.’ Wanneer je de gave van leiderschap hebt, ben je ook benaderbaar. Je bent niet heetgebakerd, je laat kleine problemen niet je hele kijk op de dingen verzieken en je serveert elk brokje kritiek tussen twee laagjes lof. Robert Louis Stevenson zei: ‘Hou je angsten voor jezelf, maar deel je moed met anderen.’ Er zijn mensen die je op het hart trappen en er zijn mensen die je juist een hart onder de riem steken. Zo iemand was Paulus: ‘Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk... omdat u hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie’ (Fil. 1:3,5). Zou je niet zo’n soort leider willen zijn?

Woensdag 25 oktober

'Ik ben voor iedereen wel iets geworden...' (1 Kor. 9:22)(NBV).

Respect in plaats van afwijzing.

Willen relaties werken dan moeten we elkaars verschillen accepteren. Binnen onze familie moeten we elkaar respecteren om elkaars gezichtspunten. We hoeven het niet over alles eens te zijn, maar we moeten altijd erkennen waar de ander vandaan komt. Paulus deed dat ook: 'Ik ben voor iedereen wel iets geworden.' Soms hebben wij het als mensen die beweren Christus te volgen, moeilijk met meningen en waarden die verschillen van de onze. We vinden 'compromis' geen zuivere koffie. Sommigen van ons hebben zich bekeerd van een uiterst immorele levensstijl tot het geloof in Christus, maar na onze bekering willen we niet omgaan met iemand die het niet met ons eens is en onze nieuwgevonden waarden niet aanneemt. Soms vallen onze families uit elkaar omdat we proberen om de mensen van wie we houden onze mening op te dringen en we stellen grenzen om non-conformisten buiten te sluiten. Wat een verschrikkelijk misbruik van het christendom! Jezus heeft de mensen die hem hebben gekruisigd niet veroordeeld. Hij bad: 'Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen' (Luc. 23:34). Hij beschouwde ze niet als moreel slecht, maar als geestelijk blind. Hij zei tegen zijn discipelen: 'Niemand kan bij mij komen, tenzij de Vader... hem bij me brengt' (Joh. 6:44). Het is jouw taak om van mensen te houden, en het is Gods taak om ze te veranderen! Dus, stop met proberen te doen wat alleen God kan doen! Als jij geduldig investeert in je relaties, de gezichtspunten van anderen respecteert en goed zaad zaait, zal dat op de lange termijn een goede oogst opleveren. Jouw liefde, niet de kracht van je argument, kan aan de meest ernstig beschadigden onder ons de hoop geven dat er genezing is voor de gebroken plekken van de menselijke ziel.

Donderdag 26 oktober

'Hij vergeeft u alle schuld...' (Ps. 103:3)(NBV).

Vergiffenis en innerlijke genezing.

De psalmist schreef: 'Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen.' Zie je dat de bewustwording dat al je zonden vergeven zijn voorafgaat aan de genezing van al je kwalen? Zie je ook de woorden 'alle schuld'? Soms hebben we geen moeite met gedeeltelijke vergeving maar staan we niet toe dat Gods vergeving een aantal donkere gebieden aanraakt die we niet kunnen loslaten, en die we onszelf niet kunnen vergeven. Wat die fouten ook mogen zijn, sta toe dat God al je zonden vergeeft en ontvang genezing voor al je kwalen. Laat het verleden los. Laat de fouten los. Sta jezelf toe om vrij te zijn en leer jezelf te vergeven door met een open hart Gods totale en volledige vergeving te ontvangen. Pijnig jezelf niet langer, want Jezus droeg de pijn voor al je zonden. Geef jezelf geen pak slaag, Jezus ontving ze allemaal aan het kruis. Straf jezelf niet langer, want Jezus ontving alle verdiende straf voor jou. Het wordt tijd om te stoppen met jezelf af te vragen of je genoeg gedaan hebt om Gods vergeving en acceptatie te verdienen. Die zijn onverdiend - ze kunnen niet worden bereikt door strijd en eigen inspanning; ze kunnen alleen worden ontvangen door geloof. Als jij een geliefd persoon een verjaardagscadeautje zou geven en hij of zij zou erop aandringen om ervoor te betalen, hoe zou je je dan voelen? Beledigd? Geërgerd? Zo voelt God zich wanneer jij probeert zijn vergeving, genezing en gerechtigheid te verdienen. Hoe meer je de waterval van Gods genade en vergeving elke dag over je heen laat stromen, hoe meer je zijn gezondheid voor je lichaam en je geest zult ervaren.

Vrijdag 27 oktober

'Ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen'
(Hand. 9:15)(NBV).

Wie is jouw Saulus?

Saulus van Tarsus was de laatste persoon op aarde van wie je ooit zou verwachten dat hij christen werd, laat staan de auteur zou worden van de helft van het Nieuwe Testament. Zelf beschreef hij zijn leven voordat hij Christus ontmoette als volgt: 'Ik heb de gemeente van God fanatiek vervolgd en haar geprobeerd uit te roeien' (Gal. 1:13). Dus, toen God Ananias opriep om voor Saulus te gaan bidden, was hij niet al te enthousiast over het idee: 'Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. Bovendien heeft hij toestemming van de hogepriesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan.' Maar de Heer zei: 'Ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de Israëlieten' (Hand. 9:13-15). Ananias wist wat Saulus de kerk had aangedaan. Wat hij echter nog niet wist was dat God aan het werk was in het hart van Saulus. Binnen enkele jaren zou God Paulus gaan gebruiken om de wereld aan te raken, maar eerst gebruikte hij Ananias om Paulus aan te raken. Heeft God jou een soortgelijke opdracht gegeven? Heeft hij jou een Saulus gegeven? Zo ja, verlies dan de moed niet. Wanneer anderen hem afschrijven, geef hem dan nog een kans. Ananias wist niet af van Paulus' ontmoeting met Christus op de weg naar Damascus. God kan gaan waar jij niet kunt komen en iemand bereiken waar het jou niet lukt. Onthoud altijd: God stuurt je nooit ergens naar toe waar hij nog niet is geweest. Dus wie weet wat je aantreft tegen de tijd dat je je Saulus bereikt.

Zaterdag 28 oktober

'Jullie die het heilige gerei van de Heer dragen... blijf rein' (Jes. 52:11)(NBV).

Houd je geestelijke glazen schoon.

Op een dag liet een man zijn voorruit wassen bij een tankstation. Toen de bediende klaar was, zei de man: 'Je hebt het niet goed gedaan. Doe het alsjeblieft nog een keer - het raam is nog net zo smerig als toen je begon.' Dus de pompbediende maakte het raam opnieuw schoon. De man keek even en zei gefrustreerd: 'Dat raam is nog net zo vuil.' De echtgenote van de man zat naast hem in de auto en raakte geïrriteerd. Ze boog naar hem toe, trok zijn bril af, poetste de glazen en gaf de bril weer aan hem terug, De pompbediende had zijn werk goed gedaan. De man zelf was de hele tijd het probleem. Geestelijk gezien bepalen de glazen waar je doorheen kijkt wát je ziet en hoé je het ziet. Wanneer je door de lens van jaloezie en afgunst kijkt, erger je je aan de zegeningen van anderen. Wanneer je door de lens van kritiek kijkt, spreek je en handel je zonder barmhartigheid en genade. Wanneer je door de lens van angst en ongeloof kijkt, beperk je God en loop je mis wat hij voor jou kan doen. Wanneer je door de lens van egoïsme kijkt, zet je jezelf op de eerste plaats en lijden je dierbaren. Wanneer je door de lens van negativiteit en cynisme kijkt, gaan mensen je vermijden omdat je geen prettig gezelschap bent. 'Jullie die het heilige gerei van de Heer dragen... blijf rein.' En net zoals je glazen schoongemaakt moeten worden van het vuil om je heen, moeten ook je hart en gedachten worden gereinigd. Hoe? Jezus zei: 'Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb' (Joh. 15: 3). Door gebed en dagelijks in de Bijbel te lezen blijft je perspectief op het leven scherp.

Zondag 29 oktober

‘... het woord van onze God houdt altijd stand’ (Jes. 40:8)(NBV).

Woorden voor moeilijke tijden (1).

Laten we de komende dagen onze gedachten vernieuwen met enkele bijzondere beloftes die God ons door zijn Woord heeft gegeven. Laten we ze niet terloops lezen, maar ze herhaaldelijk langzaam, grondig en biddend tot ons nemen zodat de waarheid onze gedachten verandert en ons geloof versterkt. 1) ‘Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn, en ieder die jou in een geding belastert zal zelf veroordeeld worden. Dit is het deel dat de dienaren van de Heer toekomt’ (Jes. 54:17). 2) ‘De Heer... is in je midden, je hebt geen kwaad meer te vrezen... hij is de held die je bevrijdt... zal afrekenen met je verdrukkers’ (Sef. 3:15-19). 3) ‘Wees vastberaden en standvastig. Laat u door de koning... geen angst aanjagen... hij verlaat zich op menselijke kracht, maar wij worden bijgestaan door de Heer, onze God, die voor ons strijdt’ (2 Kron. 32:7-8). 4) ‘Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn... burcht, nooit zal ik wankelen’ (Ps. 62:1-2). 5) ‘Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw harten en gedachten in Christus Jezus bewaren’ (Fil. 4:6-7). 6) ‘Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer’ (Rom. 8:38-39).