

Maandag 30 oktober

'Het woord van onze God houdt altijd stand' (Jes. 40:8)(NBV).

Woorden voor moeilijke tijden (2).

Ben je klaar voor nog een paar mooie beloftes van God? 1) 'Er is vreugde bij allen die schuilen bij u, eeuwige jubel omdat u hen beschermt, wie uw naam beminnen juichen u toe!' (Ps. 5:12). 2) 'Van oudsher is God een schuilplaats, zijn armen dragen u voor eeuwig. Hij dreef uw vijand op de vlucht' (Deut. 33:27). 3) 'De Heer is goed, een vesting in tijden van nood, hij kent wie bij hem schuilen' (Nah.1:7). 4) 'Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand' (Jes. 41:10). 5) 'U verbergt hen in de beschutting van uw gelaat voor de lagen en listen van mensen, uw tent biedt hun een schuilplaats voor de laster van kwade tongen' (Ps. 31:21). 6) 'Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen' (Ps. 23:6). 7) 'Maar de Heer heeft me terzijde gestaan en me kracht gegeven... De Heer zal me van alle kwaad redden en me veilig naar zijn hemels koninkrijk brengen' (2 Tim. 4:17-18). 8) 'Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken, Heer' (Ps. 9:11). 9) 'Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast: Genadig is de Heer: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. - Veelvuldig blijkt uw trouw' (Klaagl. 3:21-23). 'In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, Heer, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis' (Ps. 4:8).

Dinsdag 31 oktober

'Het woord van onze God houdt altijd stand' (Jes. 40:8)(NBV).

Woorden voor moeilijke tijden (3).

Hier volgen nog meer prachtige beloftes uit de Bijbel waarop je kunt vertrouwen wanneer problemen rijzen: 1) 'Als je mag wonen bij de Allerhoogste, zal het kwaad je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen. Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat' (Ps. 91:9-11). 2) 'De engel van de Heer waakt over wie hem vrezen, en bevrijdt hen' (Ps. 34:8). 3) 'In de schaduw van uw vleugels zal ik schuilen, tot het doodsgevaar is geweken' (Ps. 57:2). 4) 'Gebroken mensen is de Heer nabij, hij redt wie zwaar wordt getroffen (Ps. 34:18). 5) 'Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden' (1 Petr. 3:12). 6) 'Hij bood hulp van omhoog, greep mij vast en trok mij op uit de woeste wateren, ontrukte mij aan mijn machtige vijand, aan mijn haters, die sterker waren dan ik... hij bevrijdde mij, omdat hij mij liefhad' (Ps. 18:17-20). 7) 'Jij die me haat, maak je niet vrolijk over mij. Al ben ik gevallen, ik sta op, al is het donker om mij heen, de Heer is mijn licht' (Mich. 7:8). 8) 'Je zult vol vertrouwen zijn, er is hoop hebt, je zult je veilig weten, je kunt rustig slapen. Je gaat liggen, niemand schrikt je op en velen zullen naar je vriendschap dingen' (Job 11:18-19). 9) 'Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe' (Efez. 3:20).

Woensdag 1 november

*‘Hij heeft zich... eenmaal geopenbaard, om met zijn offer de zonde teniet te doen’
(Hebr. 9:26)(NBV).*

Voor eens en voor altijd.

Er stonden veel voorwerpen in de tabernakel, en elk diende een ander doel. Maar er stond geen enkele stoel. Waarom niet? Omdat het werk van de priester nooit klaar was! De mensen zondigden voortdurend zodat er voortdurend lammeren moesten worden geofferd om hun zonden te verzoenen. Toen stierf Jezus. Hij stond weer op en ging terug naar de hemel. En het eerste dat hij deed, was gaan zitten (zie Hebr. 10:12). Dat komt omdat het verlossingswerk voltooid was! De Bijbel zegt: ‘Hij brengt daar niet telkens opnieuw het offer van zijn leven; hij is dus niet te vergelijken met een hogepriester die elk jaar het heiligdom binnengaat, en dat met bloed dat niet het zijne is... Nee... hij heeft zich... eenmaal geopenbaard, om met zijn offer de zonde teniet te doen’ (Hebr. 9:25-26). En als gevolg van Christus’ voor-eens-en-altijd offer aan het kruis heb jij op elk moment directe toegang tot God. Het moment dat je zegt: ‘Vader, ik kom in de naam van Jezus,’ ben je welkom en wordt aan al je behoeften voldaan. Er is een verhaal uit de tijd van de Amerikaanse Burgeroorlog over een soldaat die buiten het Witte Huis somber op een bank zit. Een jongen liep voorbij en vroeg wat er aan de hand was. De soldaat vertelde hem dat hij president Lincoln wilde spreken maar dat de bewakers hem niet toelieten. Toen de jongen dit hoorde nam hij hem bij de hand en bracht hem rechtstreeks naar het kantoor van de president. ‘Papa,’ zei hij, ‘deze meneer wil je heel graag even spreken.’ Die jongen was de zoon van de president; hij had direct en doorlopend toegang tot zijn vader. En omdat jij bij Jezus hoort, heb jij dat ook!

Donderdag 2 november

‘Samgar... doodde zeshonderd Filistijnen met een ossenprik’ (Recht. 3:31)(NBV).

Wees een Samgar (1).

Samgar wordt slechts twee keer genoemd in de Bijbel en zijn verhaal bestaat uit niet meer dan drie regels en twee verzen. Maar zijn impact was geweldig. En het is een uitdaging voor iedereen die denkt dat God hem nooit zou gebruiken. Hij was misschien wel de minst gekwalificeerde persoon om Israël van de Filistijnen te verlossen. Om te beginnen was hij waarschijnlijk niet eens een Israëliet. Zijn naam is vermoedelijk Hurritisch van oorsprong. Hij zou op allerlei verschillende manieren hebben kunnen redeneren. ‘Ik heb het juiste wapen niet. Ik kan dit niet zelf. Dit zijn niet eens mijn mensen.’ Als je een excuus zoekt, vind je er altijd wel een. Als je dat niet doet, vind je het niet. We zijn oneindig creatief wanneer het gaat om uitvluchten zoeken. Stel dat we die creativiteit nu eens kanaliseren om oplossingen te vinden in plaats van excuses? Als we dat deden, zou God ons kunnen gebruiken als instrument om zijn plannen te realiseren, net zoals hij Samgar gebruikte. Wanneer God je geest aanraakt of je hart beweegt, kan je niet achterover leunen, dan moet je in beweging komen. En wanneer je dat doet, kan het een bepalend moment in je leven worden. Maak je geen zorgen over de resultaten. Als het om de juiste dingen gaat, zijn de resultaten Gods verantwoordelijkheid. Focus op het doen van de juiste dingen om de juiste reden en trap niet in de leugen dat het niet kan! Ja, het kost inspanning, maar je kunt alles door Christus die je kracht geeft (zie Fil. 4:13). Een mislukte poging staat niet gelijk aan falen. Falen is: niet proberen. Als jij pogingen waagt, slaag je in Gods ogen. Grijp dus je ossenprik en ga er voor.

Vrijdag 3 november

'Onder Samgar...' (Recht. 5:6)(NBV).

Wees een Samgar (2).

Toen Samgar zijn ossenprik oppakte en zeshonderd Filistijnen doodde, nam hij de beslissing dat als hij ten onder zou gaan, hij het al strijdend zou doen (zie Recht. 3:31). En dat is de sleutel tot bevrijding, of het nu is van Filistijnen, van trots, van vooroordeel of pornografie of van enig ander hardnekkig probleem in je leven. Je moet in de aanval gaan. Er komt een punt waarop je zegt: genoeg is genoeg. Je weet dat je niet meer verder kunt op het pad waarop je wandelt, want het is een doodlopend pad, relationeel, fysiek of geestelijk. Het kan je niet doden, maar het zal aan je vreten. Je weet dat je niet kunt blijven doen wat je altijd hebt gedaan. Niet als je in vorm wilt komen of uit de schulden. Niet als je weer romantiek in je leven wilt of je doel wilt bereiken. Niet als je een erfenis wilt nalaten die het naleven waard is. En het goede nieuws is dit: je bent maar één beslissing verwijderd van een compleet ander leven. Maar je moet je ossenprik pakken en er voor gaan. Knip die creditcard in stukken. Schrijf je in voor een verdere studie. Ga op die zendingsreis. Maak een afspraak voor een adviesgesprek. William Lawrence schreef: 'Op de vlakten van aarzeling liggen de botten te bleken van die talloze miljoenen die, in het zicht van de overwinning, zaten te wachten en te wachten - en zijn gestorven!' Stop met uitstellen. Stop met perfectionistisch zijn. Geestelijke groei gaat over vooruitgang en niet over volmaaktheid. Bij het najagen van je doelen is laksheid je grootste tegenstander. We hebben de neiging om te blijven doen wat we altijd hebben gedaan, in de hoop dat er op een of andere manier iets zal veranderen. Dat gebeurt niet, wees dus een Samgar en onderneem actie!

Zaterdag 4 november

'Samgar... bevrijdde... Israël' (Recht. 3:31)(NBV).

Wees een Samgar (3).

Als Samgar zich had geconcentreerd op het feit dat hij tegen zeshonderd Filistijnen optrok, zou hij waarschijnlijk hebben opgegeven nog voor hij goed en wel begonnen was. Begrijp dit goed: Satan zal je proberen te ontmoedigen en te verslaan door jou je overweldigd te laten voelen door het probleem. Dat is het moment voor een tegenaanval door je doelen in kleinere stappen op te delen. Je kunt je verslaving, angst of anorexia misschien niet voor de rest van je leven overwinnen, maar met de hulp van God kun je wel vandaag de strijd winnen. Maak je geen zorgen over volgende week of volgend jaar. Leef per dag. Kun je de verleiding 24 uur weerstaan? Kun je de strijd voor één dag winnen? Je weet dat je dat kan. En dat weet de vijand ook. Dus één dag tegelijk. We besteden veel te veel energie aan iets wat we niet kunnen controleren - de uitkomst. Jij zegt: 'Stel dat ik terugval in mijn slechte gewoonte? Stel dat mijn romantische inspanningen niet wederkerig zijn? Stel dat ik mijn streefgewicht niet bereik of mijn droombaan niet krijg?' Jezus zei: 'Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last' (Matt 6:34). Het manna dat de Israëlieten in de woestijn kregen kwam dagelijks, niet wekelijks of maandelijks. Waarom? Omdat God wilde dat ze in totale afhankelijkheid van hem zouden leven. Gods genade, niet jouw eigen werken, is de sleutel tot de overwinning. Het woord voor jou vandaag is: 'Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. - Veelvuldig blijkt uw trouw... al mijn hoop is op hem gevestigd' (Klaagl. 3:21-24).

Zondag 5 november

‘Het is de wil van God... dat u zich onthoudt van ontucht...’ (1 Tess. 4:3)(NBV).

Een gebed om zelfbeheersing.

Toen God Adam en Eva schiep, droeg hij hen op om ‘talrijk te worden en de aarde te bevolken’ (zie Gen. 1:28). Dat helpt verklaren waarom seks een van onze sterkste drijfveren is. Maar het kan ook leiden tot beslissingen die je leven kapotmaken en je relaties vernietigen. De Bijbel zegt: ‘Het is de wil van God... dat u zich onthoudt van ontucht, dat ieder van u zijn lichaam heiligt en in eerbaarheid weet te beheersen, en dat u niet zoals de ongelovigen... toegeeft aan uw hartstocht en begeerte’(1 Tess. 4:3-5). Waarom zei God dit? Omdat fysieke intimiteit zonder echte betrokkenheid iemand zal bezeren. Het is goed om aandacht te schenken aan wat God over dit onderwerp zegt. En beter nu, voordat je in situaties terechtkomt waarin je verleid wordt tot compromissen, want dan is het te laat. We worstelen allemaal met onze seksualiteit, met name in een cultuur waarin ‘seks verkoopt’. Seks is zo’n integraal onderdeel van ons wezen dat juist op dit vlak schuldgevoelens er vaak toe kunnen bij dragen dat God ver weg lijkt te voelen. Om je waarden te kunnen bepalen en een aantal grondregels vast te leggen zou het goed zijn om te bidden: ‘Heer, ik ga niet toestaan dat mijn impulsen mij de wet voorschrijven of dat zonde mij van u scheidt. Ik kies ervoor om me aan uw normen te houden, om op uw Geest te vertrouwen om me van dag tot dag kracht te geven. En als ik zondig, wil ik uw vergiffenis zoeken, weer overeind krabbelen en dichterbij u komen.’ Dat is een gebed dat God zal beantwoorden!