

**Maandag 20 november**

*'... u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld' (Ps. 32:5)(NBV).*

Bekentenissen van een heimelijke zondaar (4).

David zei: 'Toen beled ik u mijn zonde... en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld.' Julie Ann Barnhill schrijft: 'Als je niet langer wilt doen alsof je alles op een rijtje hebt, wordt het tijd om te handelen. Te lang hebben christenvrouwen in het bijzonder geloofd dat zij de enigen zijn met beschamende kwesties, kwellende spijtgevoelens en lijken in hun kast. Zodra we echter ons hart openen voor God, voor onszelf en voor anderen ervaren we een opbeurende vrijheid en vrede. Een vrouw schreef mij: 'Ik heb een abortus laten doen toen ik achttien was. Niemand weet ervan. Al jaren heb ik de datum op mijn kalender gemarkeerd en gerouwd om het kind van wie niemand iets wist en om de jonge vrouw die de schuld in haar eentje droeg. Dat nooit meer! Nu weet ik dat ik niet de enige ben, en voor de eerste keer in mijn leven geloof ik echt dat God groter is dan mijn geheim - en dat hij bereid is om te vergeven.' Geheimen behouden hun macht alleen wanneer ze verborgen blijven. Zodra ze geopenbaard worden in het licht van Gods liefde verliezen ze hun controle. Er zijn echter een paar dingen die je moet overwegen voordat je je openlijk uitsprekt naar een ander: 1) Als die persoon dingen herhaalt die anderen in vertrouwen hebben gedeeld, mag je één keer raden wie er hierna over de tong zal gaan. 2) Pas op voor iemand die ongevraagd advies wil aanbieden en zich vervolgens beledigd voelt wanneer het wordt genegeerd. 3) Blijf weg van iemand die probeert je 'wel eventjes te helpen' en zegt dat je je geen zorgen hoeft te maken over je geheimen. Zoek in plaats daarvan iemand die: a) verstandig is en weet wanneer hij afstand moet nemen en/of door moet gaan wanneer jij van streek raakt; b) eerlijk is over zijn eigen worstelingen; c) snel is met luisteren en traag met spreken; d) zijn woorden en raad met bijbelse waarheden onderbouwt.'

**Dinsdag 21 november**

*'De Heer kijkt naar het hart' (1 Sam. 16:7)(NBV).*

Bekentenissen van een heimelijke zondaar (5).

Voorganger en auteur John MacArthur zegt: 'Jezus' uitleg van de wet is een vernietigende slag voor de leugen dat uiterlijk zaligmakend is. Geheime zonde is vooral zo afschuwelijk: 1) omdat God het hart ziet. In feite zouden we minder geneigd zijn het weg te cijferen als we beseften dat hij het enige publiek is. Het is dwaasheid om zonde te verzachten door het privé te houden; het is dubbel zo dwaas om te denken dat je beter bent dan anderen omdat je zondigt zonder dat iemand het ziet, en het is het toppunt van dwaasheid om het te verbergen. 'Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen' (Spr. 28:13). 2) Omdat zondige gedachten uit dezelfde bron voortkomen als zondige daden. Toen Jezus zei dat haat dezelfde schuld met zich meedraagt als moord en dat lust de essentie is van overspel, zei hij niet dat er geen verschil was in mate. Hij zei wel dat een wellustig type niet het recht heeft zich superieur te voelen tegenover iemand die overspel pleegt. Het feit dat iemand zulke gedachten heeft bewijst dat hij in staat is tot immoreel handelen, en iemand die zijn broer haat, heeft moord al op de loer liggen in zijn hart. 3) Omdat hypocrisie verborgen zonde vergroot. Waarom? Omdat het betekent dat het bedekt wordt. Jezus noemde hypocrisie 'de zuurdesem van de farizeeën' (Luc. 12:1) omdat het zichzelf als gist vermeerdert. Het verhardt je geweten en baant de weg voor andere karakterbeschadigende zonden. Wanneer iemand je probeert wijs te maken dat uiterlijk alles is - trap er dan niet in! Je verborgen leven is een lakmoestest van je karakter: zoals een mens denkt, zo is hij (naar Spr. 23:7). Als je wilt weten wie je werkelijk bent, kijk dan naar je verborgen leven. Kijk vervolgens in de spiegel van Gods Woord en laat God de gedachten en bedoelingen van je hart openbaren en corrigeren.'

**Woensdag 22 november**

*'Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden' (Spr. 3:13)(NBV).*

Gebruik je gezonde verstand.

De sleutel tot succes ligt in het juiste doen op het juiste moment. Theoloog Tryon Edwards zei: 'Zorg voor tijd en een plek voor alles en doe alles op zijn tijd en op de juiste plek en je zult niet alleen meer bereiken, maar veel meer vrije tijd hebben dan mensen die zich altijd haasten.' Als je moe bent van een leven van voortdurende stress, lees dan wat professor in de theologie Dr. Howard Hendricks schrijft. Hij vestigt onze aandacht op vier belangrijke bronnen van stress: 1) Ja zeggen tegen veel te veel dingen. Iemand zei eens: 'Veel van onze geestelijke activiteiten zijn weinig meer dan een goedkope verdoving om de pijn van een leeg leven te verdoven.' Al onze drukdoenerij slaagt er niet in om onze diepste leegheid aan te pakken. 2) Niet stoppen om onze batterijen op te laden. Plichtmatig trekken we onze agenda's en vullen de ruimtes tussen de activiteiten op. Maar laten we onszelf niets wijs maken. Overlappende activiteiten voorkomen is geen echte planning. Als gevolg hiervan zijn we een uitgeblust, kortaangebonden stelletje dat heen en weer pendelt tussen slecht geplande activiteiten die weinig bijdragen aan ons geestelijk welzijn. 3) Niet in staat zijn om te genieten van wat we bereiken. 'Vervuld verlangen is een groot genot' (Spr. 13:19). Met altijd te veel te doen vliegen we naar de volgende verplichting, vaak zonder de vorige af te ronden of de tijd te nemen om even terug te kijken en te genieten van een goed geklaarde klus. Geen wonder dat we ons zorgen maken dat ons bestaan zinloos lijkt. 4) Meer schuld hebben dan we kunnen terugbetalen. De volgende keer dat je je creditcard weer wilt pakken, zou het goed zijn om je even in te houden! Dat hoeft niet automatisch een nee te betekenen. Maar breng je zogenaamde 'behoefte' eerst eens bij God en kijk wat hij erover zegt. Als je serieus bent over de ontwikkeling van je geestelijk leven, gebruik dan je gezonde verstand en hanteer deze vier principes.

**Donderdag 23 november**

*'Wie veracht de dag der kleine dingen?' (Zach. 4:10)(NBG).*

Kleine dingen zijn belangrijk.

Toen God Gideon de overwinning gaf over de Midianieten gebruikte hij een leger van slechts driehonderd man om een vijand die honderdduizend man sterk was (zie Rech. 7). Dat was niet omdat er niet meer soldaten beschikbaar waren; het was omdat God zijn kracht wilde tonen op 'de dag der kleine dingen.' Jezus had een willekeurig aantal volgelingen kunnen kiezen, maar hij koos er twaalf uit om de wereld te bereiken met het evangelie. Op een dag gaf hij vijfduizend mensen te eten met vijf broodjes en twee visjes uit een lunchtrommeltje van een kind. Hij vergeleek Gods koninkrijk met een mosterdzaadje - het kleinste dat er is, maar dat uitgroeit tot een enorme boom. Hij heeft zijn koninkrijk ook vergeleken met gist, dat je nauwelijks ziet maar dat een heel baksel deeg kan laten rijzen. Toen ging hij verder met te zeggen: 'Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat' (Luc. 16:10). Dus als je God vraagt om jou groter te maken in plaats van beter, dan kon je nog wel eens teleurgesteld raken. Alle gebeden in de wereld zullen hem er niet toe brengen om jou te geven wat je nog niet aankunt. Henry Wadsworth Longfellow zei: 'De meeste mensen zouden slagen in kleine dingen als ze maar niet door blinde ambitie werden gestoord.' Jouw verlangen om groter te willen zijn, kan je maagzweren opleveren, je 's nachts wakker houden en je niet meer laten genieten van de zegeningen die God je al gegeven heeft. 'Beter' is misschien

moeilijker meetbaar en niet zo aantrekkelijk, maar de innerlijke stabiliteit die voortkomt uit geleidelijk succes is waardevoller en houdt langer stand. Dus als jij je bevindt in 'de dag der kleine dingen', verheug je dan en wees ervan overtuigd dat God grotere en betere dingen voor je in gedachten heeft.

### **Vrijdag 24 november**

*'Omgordt u allen jegens elkander met nederigheid...' (1 Petr. 5:5)(NBG).*

#### Oefen je in nederigheid.

De Bijbel zegt: 'Omgordt u allen jegens elkander met nederigheid, want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u' (v. 5-7). Laten we deze tekst in vier stukjes verdelen: 1) 'Omgordt u met nederigheid.' In dit verband verwijst het woord omgorden naar een witte doek of een wit schort zoals dat gewoonlijk werd gedragen door bediendes. Betekent dit dat je aan ieders wensen moet voldoen? Nee; als je dat doet, vindt iedereen je misschien aardig, maar jij jezelf niet. Wees gewoon wie je bent zoals God je geroepen heeft en wees bereid om anderen te dienen als de gelegenheid zich voordoet. 2) 'God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade.' Nederigheid betekent niet minder denken ván jezelf; het betekent minder denken áán jezelf en anderen voorop stellen. 3) 'Vnedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd.' In de Bijbel symboliseert 'de machtige hand van God' twee dingen: Gods hand van discipline en zijn hand van bevrijding, en je hebt beide nodig. Onderwerp je dus aan zijn discipline en je zal zijn bevrijding ervaren. 4) 'Werpt al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u.' Hier richt Petrus zich tot een van onze belangrijkste menselijke zorgen: als wij niet op onszelf passen, zal niemand anders dat doen. Maar als we echt geloven dat God voor ons zorgt, dan hoeven we ons geen zorgen te maken over onze eigen belangen. Dan zijn we vrij om ons te concentreren op de behoeften van anderen, ervan overtuigd dat God niets zal inhouden wanneer het gaat om het voldoen aan onze behoeften.

### **Zaterdag 25 november**

*'God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen' (Hand. 10:28)(NBV).*

#### God houdt van hen - dat moet jij ook doen.

Vanuit joods oogpunt was Cornelius, een heiden, een slecht mens. Hij at het verkeerde voedsel, ging om met de verkeerde mensen en zwoor trouw aan de verkeerde leider: Caesar. Hij citeerde niet uit de Tora of stamde af van Abraham. Hij was onbesneden, niet kosher en onrein. Toch deed hij twee dingen die Gods aandacht trokken. Hij bad om geestelijke verlichting en hij was genereus voor de armen en behoeftigen. Volgens de Bijbel was hij 'een vroom man die, net als zijn huisgenoten, God vereerde. Hij gaf rijkelijk aalmoezen aan het volk en bad veelvuldig tot God' (v.2). Tot op dat moment was het evangelie alleen nog maar aan de Joden verkondigd. Maar God stond op het punt daar verandering in te brengen. En om dat te doen gebruikte hij Petrus, een van de meest religieus bevooroordeelde figuren die je maar kon treffen. In een visioen liet God Petrus een laken zien dat werd neergelaten vanuit de hemel. Het lag vol met al het soort voedsel dat Joden nu juist niet mogen eten. Petrus protesteerde: 'Nee, Heer, in geen geval, want ik heb nog nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is' (v. 14). En aangezien

## *Het Woord voor Vandaag – week 47*

Petrus langzaam van begrip was, werd het laken drie keer neergelaten. Uiteindelijk zei een stem uit de hemel: 'Wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen' (v. 15). Als gevolg daarvan ging Petrus naar het huis van Cornelius en predikte het evangelie. En voordat hij met een uitnodiging kon komen, viel de heilige Geest op alle aanwezigen, als een bevestiging dat dit Gods wil was. Op dat moment verklaarde Petrus: 'God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen.' Moge God dat ook aan jou laten zien!

### **Zondag 26 november**

*'... zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is' (Gal. 6:9)(NBV).*

#### Geestelijke groei (1).

Een bouwvakker die in de hoogbouw werkte, gleed uit en viel van een steiger veertig verdiepingen naar beneden. Terwijl hij langs een raam op de twintigste verdieping raasde, schreeuwde een vrouw in een kantoor: alles oké? De man antwoordde: tot nu toe wel! Maar even serieus, op sommige dagen voelt geestelijke groei als twee stappen vooruit en drie stappen achteruit. Het gaat niet vanzelf; daarom moedigt Paulus ons aan om de moed niet te verliezen. Over het algemeen gesproken zie je van jezelf niet dat je ouder wordt tot je een foto van vroeger ziet, dan raakt het je opeens. En het is hetzelfde met geestelijke groei. Het is moeilijk om te bepalen hoe ver je al gekomen bent tot je terugkijkt en ziet waar je was voordat Jezus je leven veranderde. De Bijbel zegt dat we 'meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd' (2 Kor. 3:18). Maar opgroeien betekent groei pijn! Dus wanneer je ontmoedigd raakt, herinner jezelf er dan aan dat je op een geestelijke reis bent, vooruitgang maakt ondanks je problemen, en dat de duivel altijd naar manieren zal zoeken om je eraan te herinneren hoe ver je nog hebt te gaan. Luister niet naar hem! Het is een aartsleugenaar volgens Jezus (Joh. 8:44). Als je ontmoedigd raakt en opgeeft, wint Satan. Maak dus 'iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen' (2 Kor. 10:5). Leer om boven je gevoelens te leven, om diep te graven naar waar Gods Geest leeft. En houd moed: het ziet er misschien niet altijd zo uit, maar elke dag rijp je, groei je en word je sterker in Christus. Dus haal het niet in je hoofd om af te haken.

---

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.*

*UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2017. All rights reserved.*

*Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via: tel: 010-5190444 of e-mail: [info@wijnstokgemeente.nl](mailto:info@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl](http://www.wijnstokgemeente.nl)*