

Maandag 27 november

'Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten' (1 Kor. 13:11)(NBV).

Geestelijke groei (2).

Mensen met een sterk geloof kunnen je een minderwaardigheidsgevoel bezorgen wanneer jij jezelf met hen vergelijkt. Een bijbelleraar schrijft: 'Ik bewonderde die geloofshelden, van wie de bloemrijke getuigenissen aan het plafond hingen als zwevende damp in een douche. Ze leken zo veranderd, zo zeker van zichzelf, zo stabiel. Ik dacht dat Gods liefde werd uitgedeeld volgens een systeem van verdiensten. Als ik het goed deed, hield hij van me. Als ik faalde, hield hij niet van me. Om gek van te worden! Ik realiseerde me niet dat alles wat geboren wordt, tijd nodig heeft om te groeien en te ontwikkelen tot volwassenheid. Ik verwachtte een onmiddellijke, krachtige, allesomvattende metamorfose die mij zou veranderen in een volmaakt persoon.' Voel jij je ook zo, alsof er iets mis met je is omdat je nooit lijkt te voldoen? Als dat zo is, lees dan dit: 'Toen ik nog een kind was... dacht ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten.' Je begint als een geestelijke zuigeling, dan word je een geestelijk kind, dan word je een geestelijke adolescent en uiteindelijk word je een geestelijke volwassene. Maar je 'bent' er nooit. En een doe-het-zelf gerechtigheid als schijnoplossing zorgt er alleen maar voor dat jij probeert anderen te imponeren met een vals gevoel van heiligheid. Het weerhoudt je ervan om eerlijk te zijn tegenover God en het laat je in de waan dat je verder zou moeten zijn dan je bent voor je geestelijke leeftijd. Weet je nog hoe je je als kind verkleedde en de hoge hakken van je moeder of de laarzen van je vader aantrok? Hoe graag je ook wilde dat ze pasten, ze pasten je niet. Dat betekende niet dat er iets mis was met jou; het betekende gewoon dat je precies was waar je hoorde te zijn op jouw leeftijd.

Dinsdag 28 november

'... het woord van God dat ook werkzaam is in u...' (1 Tess. 2:13)(NBV).

Geestelijke groei (3).

Geestelijk gezien ben je misschien nog niet zo ver als je zou willen zijn, maar dank God dat je je nog steeds op de weg bevindt. Ooit was je een vreemdeling en was Gods genade jou niet bekend, maar nu hoor je bij de 'huisgenoten van God' (Efez. 2:19). Paulus heeft het over 'het woord van God dat ook werkzaam is in u, die gelooft.' Zolang je het woord van God blijft lezen en geloven, blijft het werkzaam in jou. Bovendien groei je veel sneller wanneer je leert ontspannen en gaat leven op basis van wat Gods Woord over je zegt, niet op basis van hoe je je voelt. Hoe je jezelf ziet, beïnvloedt je geestelijke vooruitgang in sterke mate. Zolang je zelfbegrip niet overeenkomt met wat God in de Bijbel over je zegt, zal je jezelf als ongekwalficeerd en onwaardig blijven zien - en dat zal je geestelijke groei in de weg staan. Toen God tegen Jeremia zei dat hij hem als profeet voor de naties had geroepen, zei Jeremia tegen God dat hij te jong was, geen goede spreker was en niet genoeg ervaring had. Hoe reageerde God? 'Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen... had ik je al aan mij gewijd' (Jer. 1:5). Dus zit er niet langer over in of je afgewezen wordt wanneer je niet perfect presteert. Zo werkt het in de wereld, ja, maar niet bij God. Stel je voor, als je zo perfect was als je zou willen zijn, zou je zijn genade niet eens nodig hebben! Net zoals Jakobs mankheid laat God soms dingen in ons toe om ons eraan te herinneren hoezeer we hem nodig hebben elke dag. Dus geniet van waar je nu bent en vergelijk jezelf niet langer met anderen. Maak je geen zorgen als ze verder zijn dan jij. Ze gingen door precies dezelfde plekken om te komen waar ze vandaag zijn.

Woensdag 29 november

'... wie leent, is de slaaf van wie uitleent' (Spr. 22:7)(NBV).

Leer binnen je budget te blijven.

Hier is een idee om uit de schulden te komen en eruit te blijven. Zie je creditcard niet als 'kredietkaart' maar als 'schuldkaart'. Bij de eerstvolgende keer dat je de 'kriebels' voelt om iets te kopen wat je niet nodig hebt of niet kunt betalen, kan dat je er misschien net van weerhouden om te 'krabben'. Mensen vallen over het algemeen in drie categorieën: 1) zij die hebben; 2) zij die niet hebben; en 3) zij die niet hebben betaald voor wat ze hebben. Er is een verhaal over een klusjesman die in een chique villa van een miljonair de vloeren opnieuw in de lak moest zetten. De vrouw van de rijke man zei: 'Wees vooral voorzichtig met deze eetkamertafel. Hij gaat terug tot de tijd van Louis XVI.' De klusjesman zei: 'Dat is nog niks. Als ik voor a.s. vrijdag niet betaal gaat mijn hele woonkamermeubilair terug naar de meubelwinkel!' Ze zeggen dat de gemiddelde persoon tegenwoordig rijdt in een door de bank gefinancierde auto, op via een creditcard gekochte benzine, op weg naar een meubelzaak om een nieuwe rekening te openen, zodat hij zijn huis (verkregen via een bankhypotheek met een looptijd van dertig jaar) kan vullen met op afbetaling gekochte meubels. Nu veroordeelt de Bijbel krediet niet, maar waarschuwt wel over het gebruik ervan. 'Een rijke heeft macht over de armen, wie leent, is de slaaf van wie uitleent.' Het is geen probleem om geld te lenen voor dingen die je echt nodig hebt, maar voor luxeproducten zou je eigenlijk altijd moeten betalen. Dus betaal die zo mogelijk contant of koop ze niet. 'De zondaar vraagt te leen en brengt niet terug' (Ps. 37:21). Het is niet fout om geld te lenen, het is wel fout om geld te lenen en het niet terug te betalen. Dus het woord voor jou vandaag is: leer binnen je budget te blijven.

Donderdag 30 november

'Daar [in Sunem] woonde een voorname vrouw' (2 Kon. 4:8)(NBV).

Het antwoord is onderweg!

De Bijbel verwijst naar deze vrouw als 'een voorname vrouw'. Andere vertalingen hebben het over een rijke vrouw (BGT), een grote vrouw (SV) of een vrouw van aanzien (HSV). Dat komt omdat ze een 'rijke, grote' strategie had voor haar leven! Ze bereidde een slaapkamer in haar huis voor de profeet Elisa, om te gebruiken wanneer hij op doorreis was. Als resultaat kreeg ze het verlangen van haar hart: een zoontje. En toen haar zoon later plotseling stierf, gebruikte God Elisa om hem uit de dood op te wekken. Drie dingen vallen op in het verhaal van deze vrouw: 1) Zij maakte ruimte voor God. 2) Haar droom kwam uit. 3) Toen haar droom stierf, bracht God hem weer tot leven (zie v. 36-37). Toen haar zoon overleed, hebben haar burens waarschijnlijk gezegd: 'Het is voorbij. Ga hem maar begraven.' Maar ze weigerde de mening van ongelovige mensen te accepteren of haar situatie te bespreken met mensen die onbevoegd waren om te helpen. Let op voor wie je je openstelt in een crisis! Zorg ervoor dat de persoon God kent en dat zijn woorden in overeenstemming zijn met die van God. Deze vrouw geloofde dat als God het was begonnen, hij het ook kon afmaken. Dat als hij het had gemaakt, hij het ook kon herstellen. De Bijbel vertelt ons dat Elisa zijn lichaam bovenop de dode jongen uitstreekte en dat hij warm werd. Maar deze jongen had meer nodig dan warmte - hij had leven nodig. Dus strekte Elisa zich nogmaals over het kind uit, en hij kwam weer helemaal tot leven. We kunnen hier iets uit leren. Hoe slecht de dingen er ook voor staan, blijf de situatie de baas door God te geloven. Loop heen en weer en bid desnoods de hele nacht door maar blijf vasthouden aan zijn Woord. Je droom is misschien nog niet helemaal levend, maar hij wordt al wel warm. Dingen zijn aan het verbeteren... God is in beweging... het antwoord is onderweg!

Vrijdag 1 december

'Gelukkig de vreedstichters...' (Matt. 5:9)(NBV).

Wees een vreedstichter.

Zig Ziglar vertelde een verhaal over een jongetje dat tegenover drie uit de kluiten gewassen pestkoppen kwam te staan, ieder van hen had hem zo op de grond gekregen. En dat is ook duidelijk wat ze in gedachten hadden. Maar de jongen was heel slim. Hij stapte achteruit, trok een streep in het zand, ging nog verder achteruit, keek de grootste pestkop in de ogen en zei: 'Ik wed dat je niet over die streep durft te stappen!' Dat deed de pestkop dus wel. Toen glimlachte het jongetje en zei: 'Oké, dan staan we nu allebei aan dezelfde kant!' Wanneer jij midden in een conflict verzeild geraakt bent, kun je beslissen om twee dingen te doen: ruzie zoeken of vrede stichten. Je kunt de spanning laten toenemen of proberen met een oplossing te komen. Vreedstichters zoeken naar gemeenschappelijke grond en proberen iedereen op één lijn te krijgen. Hun doel is een win-win oplossing. Barnabas, wiens naam 'zoon der vertroosting' betekent, kwam op voor de pas bekeerde Saulus van Tarsus. De leiders van de kerk voelden zich door hem bedreigd en dat kon je ze nauwelijks kwalijk nemen. Maar Barnabas dacht niet aan de gewelddadige achtergrond van Paulus; hij keek naar zijn waarde voor God. In feite dacht hij: 'Als we deze man een beetje in het gareel kunnen krijgen en kunnen sturen, kan hij de race voor ons winnen.' En hij bleek gelijk te hebben. Saulus, de vervolger, werd Paulus de apostel. Maar niet tot Barnabas zijn geloofwaardigheid op het spel zette (zie Hand. 9:26-30). Vreedstichten behelst risico's nemen. Het betekent mensen beoordelen aan de hand van hun beste momenten en kwaliteiten. Vreedstichters zijn mensen die in grote plaatjes denken, ze worden geleid door genade, niet door bekrompen meningen en tijdelijke omstandigheden. Probeer een vreedstichter te zijn.

Zaterdag 2 december

'Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen' (Matt. 7:12)(NBV).

Geef het door.

'Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn... zelfingenomen... harteloos... weten mensen in te palmen' (2 Tim. 3:1-6). Als je dat niet gelooft, glip dan maar eens een parkeerplaats op die een andere automobilist op het oog had. Of kijk hoe winkelend publiek zich al ellebogend naar een kassa wurmpt om dertig seconden te besparen. En hoe zit het met 'jouw plekje' in de kerk; je weet wel, die stoel die je al dertig jaar warm houdt? De Bijbel zegt: 'Acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander' (Fil. 2:3-4). En Jezus zei: 'Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen.' Met andere woorden, maak er een gewoonte van anderen voorop te stellen. Nobelprijswinnaar en zendingsarts Albert Schweitzer zei: 'De enigen onder jullie die echt gelukkig zullen zijn, zijn degenen die graag wilden dienen en hebben ontdekt hoe ze dat het best konden doen.' Als je motivatie nodig hebt, kijk dan naar de goede kwaliteiten bij mensen in plaats van de slechte. En vergeet niet dat zij hetzelfde moeten doen bij jou. Doe iets om hen te helpen. Als je echt verder wilt komen in het leven, hou dan een beetje meer van anderen dan ze verdienen, net zoals God van jou houdt. Te vaak verwachten we dat ánderen zich wel aan de Gulden Regel houden. Liedschrijver Henry Burton schreef: 'Ontving je een aardig gebaar? Geef het door aan elkaar. Het was niet bedoeld voor jou alleen, dus geef het door. Laat het reizen door de tijd, tranen wissen tot het zichtbaar wordt in de eeuwigheid - geef het door.'

Zondag 3 december

‘Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad’ (Ps.119:105)(NBV).

‘Heer, wat moet ik doen?’ (1).

Wanneer jij bidt: ‘Heer, wat moet ik doen?’ kan hij op verschillende manieren reageren. Laten we hier de komende dagen eens naar kijken. Hij zal je antwoorden via *zijn geschreven Woord*. In plaats van je voor leiding te wenden tot Jan, Piet of Klaas kun je ook naar God toe gaan. Laat zijn Woord je eerste optie zijn in plaats van je laatste toevlucht. De psalmist schreef: ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.’ Wanneer je niet je dagelijkse portie van Gods Woord inneemt, zal je in het duister tasten over wat het beste voor je is en welke richting je leven zou moeten opgaan. ‘Wat ik, de Heer, zeg, zal gebeuren’ (Ezech. 12:25). Als God het in zijn Woord zegt, kun je er van op aan. Er staan geboden in de Bijbel, maar meestal heeft God ons principes gegeven om na te volgen. Deze principes vereisen wijsheid en onderscheiding. De psalmist zei: ‘Leer mij goed oordelen en onderscheiden, ik heb vertrouwen in uw geboden’ (Ps.119: 66). Dit betekent niet dat je een bepaald vers nodig hebt voor elke beslissing die je neemt of voor elke stap die je zet. Zo werkt het niet. Wanneer je God om leiding vraagt zal hij je de meeste keren ‘goed oordeel en onderscheid’ geven, en dat is genoeg om je in de goede richting te krijgen. Zal je soms angst ervaren? Ja, maar dan moet je je geloof gebruiken! Je grootste duidelijkheid over Gods wil blijkt vaak achteraf, niet vooraf. Pas als je terugkijkt en ziet hoe God je geleid heeft zeg je: ‘Niet één van de beloften... is onvervuld gebleven’ (1 Kon. 8:56).