

Maandag 4 december

'... want het is God die in u werkt...' (Fil. 2:13)(HSV).

'Heer, wat moet ik doen?' (2).

Een andere manier waarop God je zal leiden is *via ingevingen van de heilige Geest*. Als ouder zou je je kinderen niet in de problemen laten komen als je ze kon tegenhouden - en dat zou God ook niet doen. 'Want het is God die in u werkt zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen.' God zal je een verlangen geven om zijn wil te doen, plus de kracht om die uit te voeren. Vraag je je af hoe je Gods stem kan leren kennen? Dat is een kwestie van tijd, van tests, van ervaring en vooral van intimiteit met hem. Wanneer een geliefde jou belt hoeft hij of zij niet te zeggen: 'Hallo, dit is je man (of je vrouw).' Je kent zijn of haar stem immers! En het leren herkennen van de innerlijke influisteringen van de heilige Geest is van cruciaal belang, want meestal zal je niet in staat zijn om alles zelf uit te puzzelen. 'De weg van een mens wordt bepaald door de Heer, wie weet zelf welke richting hij gaat?' (Spr. 20:24). Achteraf zal je zeggen: 'Werkelijk, ik had dit nooit bedacht. Het moet God geweest zijn.' Hoe langer je met God wandelt, hoe minder je zult weten waaróm hij leidt zoals hij doet, maar je zult met zekerheid weten dát hij je leidt. Dat besef trekt je keer op keer weer naar hem toe om zijn leiding te zoeken. De apostel Judas zei: 'Ik zie mij nu genoodzaakt (in de Engelse NASB vertaling staat 'Ik voelde de noodzaak') u in deze brief op te roepen om te strijden voor het geloof...' (Judas v.3). Die woorden - 'Ik zie mij nu genoodzaakt, of ik voelde de noodzaak' - zijn niets minder dan ingevingen van de heilige Geest.

Dinsdag 5 december

'Een dwaas denkt dat hij de juiste weg gaat, wie wijs is, luistert naar goede raad' (Spr.12:15)(NBV).

'Heer, wat moet ik doen?' (3).

Een derde manier waarop God je zal leiden is *door middel van goddelijke adviezen*. Dat heeft Mozes ervaren. In plaats van hulp te vragen probeerde hij het allemaal zelf te doen. Daarom zei zijn schoonvader Jetro tegen hem: 'Het is niet verstandig wat je doet' (Ex. 18:17). Toen raadde hij Mozes aan verantwoordelijkheden over te dragen aan bekwame leiders die de last met hem konden delen. 'Mozes luisterde naar zijn schoonvader en deed wat deze hem had aangeraden' (Ex. 18:24). Zo werd het probleem van Mozes opgelost en slaagde Israël erin het beloofde land te bereiken. Soms zal God rechtstreeks tegen je spreken en je laten zien wat je zou moeten doen, maar meestal zal hij via relaties tot je spreken. Hij zal wijze en ervaren mensen op je pad brengen. Op zo'n moment zou je nederig genoeg moeten zijn om hun advies ter harte te nemen. Misschien doe je dingen goed of zelfs beter dan velen. Maar je zult nooit zo goed zijn als je zou kunnen zijn zonder hulp van anderen. Maar let wel op naar wie je luistert - naar betrouwbare vertrouwenspersonen en personen die alleen willen wat God wil. Die mensen blijven objectief, luisteren aandachtig en staan niet snel met een antwoord klaar. Vaak geven ze je niet eens een antwoord op het moment dat je erom vraagt. Ze willen er een nachtje over slapen; ze willen erover bidden; ze willen erover nadenken. Zo iemand is als een extra paar ogen en oren. Waarom zou je zonder hen willen leven? Dus sta vandaag open voor de gidsen die God op je pad brengt om je te helpen.

Woensdag 6 december

'... op paden die ze niet kennen voer ik hen' (Jes. 42:16)(NBV).

'Heer, wat moet ik doen?' (4).

Een vierde manier waarop God je zal leiden is *door je met je angst te confronteren en je een stap van geloof te laten zetten*. Ben je niet zeker van Gods wil in een situatie of maak je je daar zorgen over? Zijn belofte aan jou is: 'Blinden laat ik gaan over onbekende wegen, op paden die ze niet kennen voer ik hen. Duisternis verander ik in licht, ruig land maak ik vlak. Ja, deze dingen zal ik doen, niets daarvan zal ik nalaten' (v. 16). Let vooral op de woorden: onbekende wegen... duisternis... ruig land. Wanneer je Gods leiding hebt gezocht in de Bijbel, wanneer je hebt geprobeerd te luisteren naar de ingevingen van de heilige Geest en wanneer je de wijsheid van betrouwbare mensen hebt gezocht, dan moet je in geloof uitstappen en doen wat je gelooft waartoe God je roept. Het is één ding om te vragen: 'Heer, wat moet ik doen?' Het is iets heel anders om te vragen: 'Ben ik bereid om het te doen zodra u het heeft laten zien?' Probeer deze twee vragen eens te beantwoorden: a) Wat maakt risico zo moeilijk voor je? Wees eerlijk. Voor de meesten van ons zijn risico's en veranderingen ongemakkelijk, uitdagend en zelfs bedreigend. Daarom zegt de Bijbel: 'Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht' (Spr. 3:5). Als je altijd gewend bent geweest om op je eigen inzicht te steunen, is het moeilijk om daarvan los te komen. Nu zegt God niet dat je je verstand niet moet gebruiken. Hij zegt alleen dat je daar niet op moet steunen maar dat je op hém moet steunen. b) Ben je bereid een grote verandering in je leven aan te brengen - ervan uitgaand dat het de wil van de Heer is? Het zou goed zijn om eerst deze twee vragen beantwoorden. En pas als ze op de juiste manier zijn beantwoord, ben je klaar om verder te gaan.

Donderdag 7 december

'Alles wat hij... ondernam... deed hij met volle overgave, en daardoor bracht hij het tot een goed einde' (2 Kron. 31:21)(NBV).

Zeven bijbelse stappen naar succes.

Hier zijn zeven bijbelse stappen naar mogelijk meer succes in het leven: 1) Zet God op de eerste plaats. Hij wil dat je slaagt; welke goede ouder zou dat niet willen? Dus werk aan je relatie met hem. 'Gewen je toch aan hem... daardoor zal het goede over je komen' (Job 22:21)(HSV). 2) Help anderen te laten floreren. 'Allen worden door de Heer beloond voor het goede dat ze doen' (Efez. 6:8). Wees niet alleen geïnteresseerd in jezelf, maar raak ook geïnteresseerd in anderen. 3) Creëer een klimaat van vertrouwen om je heen. Zolang je woorden van twijfel blijft spreken, zal je nooit overwinning ervaren. Herinner jezelf eraan dat je 'je bekwaamheid aan God dankt' (2 Kor. 3:5). 4) Blijf op de hoogte. 'Laat wie wijs is goed naar deze spreuken luisteren en nog wijzer worden' (Spr. 1:5). Observeer, lees en groei. Als je bereid bent om geld te betalen voor een goede maaltijd maar niet voor een goed boek, vind je misschien je eetlust belangrijker dan je verstand. 5) Stel jezelf voor dat je je doel bereikt. Je zou in succesplaatjes kunnen proberen te denken en te praten. Mozes deed dat: 'Hij volhardde, als zag hij de Onzienlijke' (Hebr. 11:27). 6) Schrijf je plan op en stel deadlines vast. Maak een gedetailleerde lijst met vereiste activiteiten en stel controlepunten in. Bescherm je denken en stel prioriteiten. 'Gebruik uw dagen goed' (Efez. 5:16). 7) Stel een realistisch doel. En werk er stap voor stap naar toe. Veel dingen in het leven mislukken om één reden - verdeelde aandacht. Dus vermijd afleiding: 'Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen' (Jak. 1:8)(SV). Als je deze zeven dingen doet, heb je meer kans van slagen in het leven.

Vrijdag 8 december

‘Elke inspanning [alle moeitevolle arbeid][NBG] levert iets op, loze praatjes leiden enkel tot gebrek’ (Spr. 14:23)(NBV).

Arbeid en luiheid.

In het boek Spreuken gebruikt Salomo het woord ‘luisaard’ niet minder dan zeventien keer. Een luisaard is geen persoon die wel zou willen werken als hij maar een baan kon vinden; een luisaard is een persoon die zou kunnen werken maar dat niet doet. Er is een verhaal over een man die om steun kwam vragen bij de sociale dienst. De ambtenaar vroeg: ‘Waarom heeft u financiële hulp nodig?’ Hij antwoordde: ‘Omdat ik problemen met mijn ogen heb.’ De ambtenaar vroeg: ‘Wat is de aard van uw oogproblemen?’ De man antwoordde: ‘Ik zie mezelf gewoon niet elke dag aan het werk gaan.’ En elke luisaard heeft oogproblemen. Of het stoort hem niet zolang iemand anders het werk doet. President Theodore Roosevelt had gelijk toen hij zei: ‘Je hoeft geen medelijden te hebben met iemand die moet werken. Als hij zijn geld waard is zal hij werken. Ik benijd de man die waardevol werk doet en het goed doet. Verreweg de beste prijs die het leven biedt is de kans om hard te werken aan iets dat de moeite waard is.’ Op de een of andere manier zijn we iets van president Roosevelt denken kwijtgeraakt, zowel naar de letter als naar de geest. Vraag een willekeurige werkgever en hij zal je vertellen dat het steeds moeilijker wordt om iemand te vinden die zal werken, hard werkt, het werk goed doet en de taak voltooit. God is niet tegen vrije tijd. Een werknemer die uitgerust en opgeknapt is, zal een betere werknemer zijn. Salomo heeft het echter in het boek Spreuken over de tegenstelling tussen werk en luiheid. Ouder, een van de beste dingen die je voor je kinderen kunt doen, is ze een sterke werkethiek meegeven als opstap voor een betere kans van slagen in het leven.

Zaterdag 9 december

‘Al hun daden zijn erop gericht om door mensen gezien te worden’ (Matt. 23:5)(NBV).

Wees geen huichelaar.

Hier is een werkbare definitie van het woord hypocrisie: ‘om door mensen gezien te worden’. Jezus had een no-tolerance beleid als het ging om hypocrisie. Waarom? Omdat hij wist dat het mensen tegen God opzet. In plaats daarvan leerde hij: 1) Verwacht geen eer voor je goede daden. Op geen enkele manier. Als niemand het opmerkt, ben je niet teleurgesteld. Merkt iemand het wel op, dan geef je de eer aan God. Stel jezelf eens de volgende vraag: ‘Als niemand zou weten wat voor goeds ik doe, zou ik het dan nog steeds doen?’ Zo niet, dan doe je het om door mensen ‘gezien te worden’. 2) Geef je financiële gaven ongezien. Geld wakkert het huichelachtige in ons aan. We willen graag dat de mensen zien hoe we het verdienen en ook hoe we het geven. Dus zei Jezus: ‘Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet’ (Matt. 6:3). 3) Doe niet vroom. Wanneer je naar de kerk gaat, kies dan geen zitplaats om gezien te worden, of zing om gehoord te worden. Als je je handen opheft in aanbidding, hef dan heilige handen op, doe het niet om op te vallen. Doorspek je vocabulaire niet met trendy religieuze termen. Niets slaat de plank meer mis als een nep ‘loof de Heer’, of een oppervlakkig ‘halleluja’, of een onoprecht ‘eer zij aan God’, Weet je wat kinderen in een speeltuin roepen: mama, papa, kijk eens! Dat is acceptabel omdat ze nog klein zijn, maar in Gods koninkrijk is het niet acceptabel. Laat de loftrumpetten zwijgen. Laat het trots rondstappen achterwege. Stop met namen noemen. Als er lofbetuigingen komen, wijs ze dan beleefd af voordat je ze gelooft. Stil het verlangen om opgemerkt te worden. Wakker het verlangen aan om God te dienen. Met andere woorden, wees geen huichelaar!

Zondag 10 december

'... zegt de Heer... met de hulp van mijn geest' (Zach. 4:6)(NBV).

Doe het niet in je eentje.

Zerubbabel werd geroepen om de tempel te herbouwen. Het was een enorme onderneming, dus zei God tegen hem: 'Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen - zegt de Heer - maar met de hulp van mijn geest. Voor Zerubbabel verandert zelfs de hoogste berg in een vlakke...' (v. 6-7). Wanneer God je roept, is het goed om een paar dingen te weten: Weet ten eerste dat je misschien soms alleen moet lopen. Wanneer God je gebruikt, nemen mensen vaak aan dat je sterk bent en niets nodig hebt. Ze realiseren zich niet dat je maar een gewoon persoon bent die soms doodsbang is en die meer verbaasd is door je succes dan zij. En wanneer niemand je bijstaat of je helpt, word je kwetsbaar voor ontmoediging. Ten tweede heb je Gods hulp nodig, anders krijg je problemen. Simson ontdekte dit: 'Simson werd wakker en wilde opspringen en zich losrukken, net als de vorige keren, want hij wist niet dat de Heer hem verlaten had. Maar de Filistijnen grepen hem' (Recht. 16:20-21). God deed een stap achteruit en liet Simson zien dat het de Heer was die het deed, en niet zichzelf. Dus je moet leven met een besef van afhankelijkheid van God. Besef ten derde dat het Gods kracht is en niet de jouwe, die het verschil maakt. Als je wacht tot God je uitzonderlijk toerust voordat je besluit om de strijd aan te gaan, zal je de overwinning niet ervaren. Gods 'kracht wordt zichtbaar in zwakheid' (2 Kor. 12:9). De manier waarop je weet dat je echt gezalfd bent, is wanneer God ondermaatse toerusting gebruikt en er bovennatuurlijke prestaties mee verricht. En dat gebeurt alleen wanneer je zegt: 'Heer, ik zie niet in hoe u dit door mij heen kunt doen, maar ik vertrouw erop dat u het doet.' En dán raakt hij erbij betrokken!