

Maandag 18 december

‘Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus?’ (Rom. 8:35)(NBV).

Niets kan je scheiden van Gods liefde.

Paulus stelde dé belangrijke vraag: ‘Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus?’ Wanneer je niet weet waarom God eigenlijk van je houdt, kan je al gauw aan zijn liefde gaan twijfelen. Je wilt weten hoe hij over jou denkt wanneer je je niet zo aardig gedraagt, wanneer je hapt naar alles dat beweegt, wanneer je gedachten beneden peil zijn en wanneer je tong zo scherp is als een mes. Je vraagt je af hoe hij op dat moment over je denkt. En hoe is het wanneer er iets ergs gebeurt - maakt het God dan iets uit? Houdt hij van jou wanneer je een en al angst bent? Is hij bij je wanneer gevaar op de loer ligt? Met andere woorden: zal hij ooit ophouden met van jou te houden? Dat is de grote vraag, ja toch? Misschien ben je deze week over een grens gegaan. Of begon je te drinken en ging je door tot je niet meer kon lopen. Of bracht je bedrijf je in een situatie waar je eigenlijk geen boodschap aan hebt. Of heb je God vervloekt omdat hij toeliet dat je bij het graf van een geliefde stond die je niet wilde opgeven. Ben je te ver afgedreven? Heb je te lang gewacht? Ben je te veel uitgegleden? Was je te onzeker? ‘Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus?’ Absoluut niets. Paulus verzekert ons: ‘Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer’ (v. 38-39).

Dinsdag 19 december

‘De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus’ (Hand. 16:14)(NBV).

Bid dat God harten zal openen.

Sommigen van ons denken dat succesvolle mensen moeilijk voor Christus te winnen zijn omdat ze niet dezelfde behoeften hebben als anderen. Maar dat hebben ze wel. Iedereen heeft een leegte in zich die alleen God kan vullen, en hij wil jou gebruiken om die te vullen. Neem nu het verhaal van Lydia. ‘Een van onze toehoorders was een vrouw uit Tyatira die in purperstoffen handelde; ze heette Lydia... De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus. Nadat zij en haar huisgenoten waren gedoopt, nodigde ze ons uit met de woorden: ‘Als u ervan overtuigd bent dat ik in de Heer geloof, neem dan bij mij uw intrek in.’ Ze drong er bij ons sterk op aan’ (v. 14-15). Niet alleen reageerde Lydia op het evangelie, ze opende ook haar huis zodat meer mensen het konden komen horen. In veel gevallen is het zelfs gemakkelijker om succesvolle mensen met het evangelie te bereiken. Waarom? Omdat zij weten dat je open moet staan voor nieuwe ideeën en opvattingen wil je meer kans van slagen hebben. En zij begrijpen dat je voor aanhoudend succes open moet blijven staan voor verandering. Laat niet het feit dat iemand niet tot jouw sociale klasse behoort jou ervan weerhouden om hem of haar over Jezus te vertellen. Het was terwijl Paulus sprak en Lydia luisterde dat God haar hart opende! Het is jouw taak om het te vertellen en het is Gods taak om harten te openen! Dus zaai het zaad van zijn Woord in levens van mensen wanneer je de kans hebt en geloof dat de ‘Heer van de oogst’ de rest zal doen.

Woensdag 20 december

'... als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen... dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren' (Matt. 18:19)(NBV).

Zoek een gebedspartner en bid eensgezind.

'Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen... dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren.' Becky Smith was vierentachtig en haar zuster Christine tweeëntachtig. De jaren hadden hun tol geëist: Becky kon niet meer zien en Christine liep helemaal krom zodat ze niet naar de kerk konden gaan. Maar hun kerk had hen nodig. Ze woonden op het eiland Lewis voor de kust van Schotland en hun dorp Barvas was gehuld in geestelijke duisternis. De gemeente verloor mensen en de jeugd dreef de spot met het geloof en was fel anti bekering. In oktober 1949 riep de kerkenraad van de Free Church van Schotland haar leden op om te bidden. Maar wat konden twee oudere, aan huis gebonden zussen nu betekenen? Wel, heel veel, besloten ze. Ze maakten van hun bescheiden woning een nachthuis van gebed. Vanaf tien uur 's avonds tot vier uur 's ochtends smeekten ze twee nachten per week God om genade te hebben met hun woonplaats. Na een aantal maanden vertelde Becky aan Christine dat God de volgende woorden tegen haar had gezegd: 'Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land' (Jes. 44:3). Ze drong er bij haar dominee op aan om een opwekkingsdienst te houden en de bekende evangelist Duncan Campbell uit te nodigen als gastspreker. Toen Campbell weigerde te komen, drong ze aan: 'God zegt dat hij komt en hij zal hier binnen veertien dagen zijn.' En het gebeurde! Gedurende vijf weken preekte Campbell elke avond voor de toestromende massa's om 7 uur, 10 uur, 12 uur en 3 uur in de vroege ochtend. Zondaars werden bekeerd, cafés gesloten wegens gebrek aan barpersoneel en het eiland Lewis proefde de aanwezigheid van God - allemaal omdat twee vrouwen eensgezind hadden gebeden

Donderdag 21 december

'Febe... is velen tot steun geweest...' (Rom. 16:1-2)(NBV).

Mensen opbouwen (1).

Je kerk heeft betrokken leden nodig die bereid zijn elkaar te ondersteunen en aan te moedigen. Mensen zoals Febe, van wie Paulus zei dat ze velen tot steun was geweest. In het Grieks wordt hier het woord 'prostatis' gebruikt (verzorgster, weldoenster) dat o.a. van toepassing was op Olympische coaches die atleten ondersteunden en ervoor zorgden dat ze getraind en toegerust werden om te winnen. Bijbelgeleerde H.F. Moule beschrijft Febe als 'een kanjer die opkwam voor anderen, een toegewijde, dappere vriendin voor bekeerlingen in moeilijkheden, die strijd leverde tegen aanvallen van protest waarbij ze tegenstand ondervond en die pleitte voor de zaak van de armen.' Dat is een zware opdracht! En in de huidige 'ik-generatie' zijn niet veel mensen bereid om zoiets op zich te nemen. Maar de waarheid is dat je nergens beter kunt investeren dan in mensen. Wanneer je in een andere persoon investeert, geef je jezelf een geschenk, want je kunt niet hún pad verlichten zonder je éigen pad bij te schijnen. En de goddelijke beloningen wegen zwaarder dan welke aardse compensatie ook: 'Wat voor goed iemand ook doet, hij zal hetzelfde ontvangen van de Heer' (Efez. 6:8). Zoals een voorganger opmerkte: 'Jij hebt iets dat niemand anders kan geven. Bedenk eens hoe je iemands leven ten goede kunt helpen veranderen. Wie kun je steunen en versterken? Iemand heeft vandaag je aanmoediging nodig, moet weten dat je in hem gelooft, dat je er voor hem bent, dat jij vindt dat

Het Woord voor Vandaag – week 51

hij alles in zich heeft om te kunnen slagen. Als je terugkijkt, is de kans groot dat ooit iemand een cruciale rol heeft gespeeld in jouw leven om jou te helpen waar je nu bent. Een ouder of leraar die vertrouwen in je had, een baas die je een hogere positie gaf als waarvoor je je gekwalificeerd voelde, iemand die meer in je zag dan je in jezelf zag.' Nu is het jouw beurt!

Vrijdag 22 december

'Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is' (Rom. 15:2)(NBV).

Mensen opbouwen (2).

Twee mannen die een ziekenhuiskamer deelden, werden vrienden. De ene man mocht elke dag een uur rechtop zitten. Zijn bed stond naast het enige raam. De andere man kon alleen maar plat op zijn rug liggen. Elke dag beschreef de man aan het raam de activiteiten en de kleuren van de buitenwereld: het park met uitzicht op het meer, zwemmende eenden, spelende kinderen, hand in hand lopende paartjes, de horizon in de verte. Zijn vriend, die hiervan niets kon zien, glimlachte en kon het allemaal zo voor zich zien. Op een dag stierf de man bij het raam en zijn kamergenoot verhuisde naar zijn plaats. Hij kwam half overeind om naar buiten te kijken en was verbaasd dat hij alleen maar een saaie bakstenen muur zag! Verward vroeg hij de verpleegster hoe het kwam dat zijn vriend het landschap zo boeiend omschreven had. Ze antwoordde: 'Hij was eigenlijk blind, hij kon de muur zelfs niet eens zien. Hij wilde je gewoon bemoedigen.' Paulus zei: 'Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander... op wat opbouwend voor hem is.' Mensen bemoedigen geeft veel voldoening, vooral wanneer je eigen situatie verre van ideaal is. Iemand schrijft: 'Wanneer jij iemand vertelt dat hij knap is, verander je hoe hij of zij zichzelf ziet. Een verliefd meisje denkt dat ze het mooiste meisje van de wereld is, omdat haar vriend dat zegt. Wanneer een leraar een student vertelt dat hij slim is, werkt hij harder en haalt hij hogere cijfers. Wanneer een ouder een kind vertelt dat het geliefd is, krijgt het een onbegrensd vertrouwen. Aan de andere kant kan een arts die een patiënt onomwonden zegt dat hij terminaal is, het stervensproces versnellen.' Woorden zijn krachtig; gebruik de jouwe om mensen op te bouwen.

Zaterdag 23 december

'Wij... moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen' (Rom. 15:1)(NBV).

Mensen opbouwen (3).

Als je denkt dat je mensen niets waardevols te bieden hebt, lees dan de volgende woorden van een onbekend schrijver eens: 'Één lied kan iets losmaken; één bloem kan een droom doen ontwaken. Één boom kan het begin vormen van een bos; één vogel kan de lente aankondigen. Één glimlach begint een vriendschap; één handdruk verlicht een ziel. Één ster kan een schip op zee leiden; één woord kan een doel vormgeven. Één stem kan een natie veranderen; één zonnestraal een kamer verlichten. Één kaars wist de duisternis weg; één lach kan somberheid overwinnen. Één stap kan de start zijn van een reis; één woord een gebed. Één hoop kan ons opbeuren; één aanraking kan laten zien dat je meeleeft. Één stem kan met wijsheid spreken; één hart kan weten wat waar is. Één leven kan een verschil maken; zie je, het is dus aan jou.' Auteur Jon Walker zegt: 'Bemoediging is een deel van Gods wezen. Het nieuwtestamentische woord voor bemoediging is hetzelfde woord dat Jezus gebruikte voor de heilige Geest die langszij komt als een pleitbezorger, een voortdurende trooster, een interne reminder, een

Het Woord voor Vandaag – week 51

heilige helper, een inwonende gids en een bezorger van moed. Een andere manier waarop God ons bemoedigt, is wanneer andere gelovigen naast ons komen wandelen als een soort doorgeefluik van bemoediging. Waaruit bestaat die bemoediging? Die kan bestaan uit een bevestiging voor mensen die Gods hand zien werken in hun leven (zie 1 Tess. 2:3-4) of een aansporing en geruststelling voor mensen die door beproevingen heengaan (zie 1 Tess. 5:14). En soms bestaat die bemoediging uit het aanbod van verzoening en herstel voor mensen die dwalen (zie Gal. 6:1). Hoewel er vele manieren zijn om het beste in anderen naar voren te brengen, is er eigenlijk maar één nodig: de bereidheid om ‘de zwakken in hun kwetsbaarheid te helpen en niet ons eigen belang te dienen.’ Dat is hoe we ze in het geloof versterken. ‘Mensen opbouwen’, zo noemen we het ook wel.’

Zondag 24 december - Kerstavond

‘[Niets] zal ons kunnen scheiden van de liefde van God’ (Rom. 8:39)(NBV).

Waar draait het om met Kerst?

Die eerste Kerst deed God iets buitengewoons. Max Lucado zegt het zo: ‘Hij stapte van de troon, verwijderde zijn kleed van licht en wikkelde zich in huid: gepigmenteerde menselijke huid. Het licht van het universum ging een donkere, vochtige baarmoeder binnen. Hij, die door engelen werd aanbeden, nestelde zich in de placenta van een boerenmeisje, werd geboren in de koude nacht en sliep vervolgens op het stro van een os. Maria wist niet of ze hem melk moest geven of lof, dus gaf ze hem beide sinds hij, zo ver ze zag, hongerig en heilig was. Jozef wist niet of hij hem zoonlief of vader moest noemen. Maar uiteindelijk noemde hij hem Jezus, omdat de engel dat zei, en omdat hij geen flauw idee had hoe hij een God moest noemen die hij in zijn armen kon wiegen.’ Lucado gaat verder: ‘Denk je niet dat hun hoofden tolden en ze zich afvroegen: ‘Wat ter wereld bent u aan het doen, God?’ Of beter gezegd: ‘God, wat doet u op de wereld?’ Kan iets mij stoppen om van jou te houden?’ vraagt God. ‘Vraag je je af hoe lang mijn liefde zal duren? Vind je antwoord aan een versplinterd kruis, op een rotsige heuvel. Daar zie je mij, je Maker, je God, dat is hoeveel ik van je houd.’ Paulus vraagt of iets ons kan scheiden van de liefde van Christus (v. 35). Dan beantwoordt hij zijn eigen vraag: ‘Noch dood noch leven, noch engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, zal ons kunnen scheiden van de liefde van God’ (v. 38-39). En dát is waar het met Kerst om draait!

The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2017. All rights reserved.

Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via: tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl