

**Eerste Kerstdag - 25 december**

*‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt’ (Joh. 1:29)(NBV).*

Als Christus niet was gekomen.

Geleerden bakkeleien over de exacte datum van de geboorte van Christus. Evenmin weten ze of de Geboortekerk, die dagelijks door pelgrims in Bethlehem wordt bezocht, de exacte locatie van zijn geboorte is. Noch kan iemand van ons bevatten hoe een jong meisje een kind zou kunnen krijgen door toedoen van de heilige Geest. Maar hier is het goede nieuws: je hoeft niet te weten wanneer, waar of hoe Jezus werd geboren, je hoeft alleen maar te weten waaróm. ‘Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Joh. 3:16). Slechts vier dingen zijn belangrijk: 1) Als Christus niet was gekomen, zouden we God niet hebben gekend. 2) Als Christus niet was gekomen, zouden onze zonden niet vergeven zijn. De naam Jezus betekent ‘Jehovah redt!’ Johannes de Doper noemde hem ‘het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt’. 3) Als Christus niet was gekomen, zouden onze gebeden onbeantwoord blijven. In bijbelse dagen had je een priester nodig die namens jou een verzoek kon indienen bij God. En Jezus is onze Hogepriester ‘die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden’ (Hebr. 4:15-16). 4) Als Christus de eerste keer niet was gekomen, zouden we niet de zekerheid hebben dat hij de tweede keer zal komen en ons mee zal nemen naar de hemel om bij hem te zijn.

**Tweede Kerstdag - 26 december**

*‘... wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen’ (2 Kor. 5:7)(NBG).*

Gods leiding.

Goede leiders zullen je vertellen dat er momenten zijn waarop ze niet van alles zo zeker zijn; wanneer ze niet alles weten wat ze zouden willen weten. En als ze echt eerlijk zijn, zullen ze toegeven: ‘Ik ben blij dat de mensen die ik moet leiden niet weten hoeveel ik niet weet!’ Of je nu een leider bent of een volgeling, de Bijbel zegt dat we ‘wandelen in geloof en niet in aanschouwen’. Maar laten we wel wezen; soms wéten we wel wat God van ons verwacht, maar vinden we het gewoon niet leuk. Dus bidden we in de hoop dat hij van gedachten zal veranderen en een goedkeuringsstempel zal drukken op wat wij zelf willen. Maar dat gaat niet gebeuren. God zegent je meestal niet buiten je laatste daad van ongehoorzaamheid om. In het boek Hebréeën lezen we: ‘Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen’ (Hebr. 11:8). Wanneer je God volgt, ga je meestal niet op pad met zoveel kennis als je zou willen. Counselors, studiegroepen, succeshandleidingen, commissies, bedrijfsconcepten en plannen kunnen je helpen. Maar er komt een tijd dat je je comfortzone moet verlaten en de richting op moet gaan die God wijst. Zal je antwoorden hebben op al je vragen en duidelijkheid over al je zorgen? Nee. Net zoals de koplampen van je auto niet de bocht om schijnen, zal God je ook alleen maar instructies geven op basis van wat je hoeft te weten. En het is de enige manier om te leven! Het houdt je afhankelijk van hem, het helpt je herinneren wie de baas is en wie de eer verdient voor je successen. Maar, en dit even tussen haakjes, het kost je een heel leven om Gods leiding te leren, dus raak niet te gauw ontmoedigd.

**Woensdag 27 december**

*'Ik antwoordde: 'Hier ben ik, stuur mij' (Jes. 6:8)(NBV).*

Zeg ja tegen God.

William Carey wordt 'de vader van de moderne zending' genoemd. Maar wat hij allemaal voor elkaar kreeg in India stond bijna gelijk aan wat hij allemaal aan hindernissen moest overwinnen om er überhaupt te komen. Hij kreeg van een groep kerkleiders te horen: 'Als God de heidenen wil redden, jongeman, dan zal hij het wel doen zonder jouw of onze hulp.' Carey was geen carrière-zendeling. Hij was een jonge Engelsman in slechte gezondheid met een zwangere vrouw en kleine kinderen. Hij was net als de rest van ons - proberend de eindjes aan elkaar te knopen en zijn leven op de rit te houden. Maar hij had nog iets anders, een brandende vraag die hij niet kon ontkennen: wie zal de verlorenen in India bereiken als ik niet ga? Carey beseftte later dat de uitdagingen die hij thuis overwon een goede voorbereiding waren geweest voor zijn door God gegeven opdracht in het buitenland. Hetzelfde overkwam de profeet Jesaja: 'Ik hoorde de stem van de Heer zeggen: 'Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan?' Ik antwoordde: 'Hier ben ik, stuur mij.' Toen zei hij: 'Ga en profeteer het volgende tegen dit volk' (v. 8-9). Maar voordat Jesaja klaar was om te gaan, had hij een levensveranderende ontmoeting met God nodig. 'Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: 'Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan' (v. 6-7). Heb jij het gevoel dat God je voorbereidt en klaarstoomt om je eropuit te sturen? Als dat zo is, zeg dan ja.

**Donderdag 28 december**

*'Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen' (Matt. 7:20)(NBV).*

Vrucht dragen en vrucht delen.

Wanneer we spreken over 'de vrucht van de Geest,' dan hebben we het over de volgende negen karaktereigenschappen: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Gal. 5:22-23). Deze vruchten zijn niet er voor de show, ze zijn er om met anderen te delen; anders hadden ze niet eens hoeven groeien. Stel dat je langs de weg bij een kraam ergens verse groenten wilt kopen. Je ziet zelf gekweekte tomaten, pompoenen, komkommers en verschillende soorten paprika's - alles wat je nodig hebt en meer. Net als je je spullen gaat uitzoeken zegt de boer die eigenaar is van de kraam: 'Sorry, deze producten zijn niet te koop. Ik vind het gewoon leuk om ze te laten groeien en ik geniet ervan om ernaar te kijken tot ze verrotten. Dan gooi ik alles weg.' Huh? Nu ben je waarschijnlijk nog nooit in zo'n absurde situatie terechtgekomen en zal dat waarschijnlijk ook nooit gebeuren. Dat komt omdat boeren en klanten weten dat producten bedoeld zijn voor consumptie. Natuurlijk, het is prachtig om naar te kijken, maar zoals het door God bedoeld is, is het om mensen voedsel en gezondheid te brengen. Als we alleen maar naar de kerk gaan en preken houden over vruchten, ze analyseren en elkaars vruchten onderzoeken, falen we jammerlijk. Het is niet genoeg om vrucht te dragen, we moeten die vrucht met anderen delen zodat ze gezegend en beïnvloed kunnen worden voor het koninkrijk van God. Paulus schrijft: 'Want hij heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt' (Efez. 2:10). Vrucht dragen en vrucht delen zijn twee kanten van dezelfde geestelijke munt.

**Vrijdag 29 december**

*'Zij hebben dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen'*  
(Op. 12:11)(NBV).

Beschermd door het bloed van Jezus.

Irene Park werd een toegewijd christen. Haar verhaal is opmerkelijk. Ze was ooit een belangrijke heks in de staat Florida en verleidde jongens en meisjes tot occulte activiteiten. Ze verklaarde dat de kinderen die ze nooit kon bereiken diegenen waren die door hun ouders werden beschermd door gebed. Die ouders spraken gebeden over hen uit in de naam van Jezus, waarbij ze een beroep deden op de verdiensten van het verzoenende bloed van Christus. Vandaag heeft het occulte zijn weg gevonden naar sommige van onze openbare scholen onder het mom van 'pluralisme' en 'vrijheid van meningsuiting'. Als ouder zou je je daar zorgen over moeten maken! Het is altijd een goed idee om je kind een mobiele telefoon te geven zodat het contact met jou kan opnemen. Maar de krachtigste verdediging die je hem kunt geven, is gebeden over hem uitspreken in de naam van Jezus en gaan staan op de verdiensten van zijn vergoten bloed. Jezus versloeg Satan aan het kruis. En vandaag zegt hij tegen jou: 'Mijn overwinning is jouw overwinning en mijn autoriteit is jouw autoriteit - maak er gebruik van!' Je moet het bestaan van de duivel erkennen, maar je moet niet bang voor hem zijn, want 'hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld is' (1 Joh. 4:4). Het bestaan van Satan ontkennen of zijn macht onderschatten geeft hem een voordeel boven jou. Maar God heeft je de sleutel gegeven om Satans macht in je leven te overwinnen: 'Zij hebben dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen.' Ga uitspreken wat het bloed van Jezus voor jou heeft gedaan. Dat is de beste start voor een leven in overwinning.

**Zaterdag 30 december**

*'... we maakten eruit op dat God ons geroepen had...'* (Hand. 16:10)(NBV).

Het open-deur beleid.

De Bijbel zegt: 'Ze [Paulus en Silas] trokken door Frygië en de landstreek Galatië, omdat ze door de heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Asia te verkondigen. Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bitynië, maar dat stond de Geest van Jezus hun niet toe. Daarom trokken ze door Mysië tot ze de kust bereikten en in Troas aankwamen. Daar kreeg Paulus 's nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep: 'Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!' Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen het evangelie te verkondigen' (v. 6-10). God heeft een 'open-deur beleid'. Wanneer hij een deur opent, is het de bedoeling dat je er doorheen gaat. Merk echter op dat toen God Paulus ervan weerhield naar Azië te gaan, hij niet draalde en met waaromvragen kwam aanzetten. Hij bleef in beweging. Voor Paulus was het niet erg om iets te proberen en dan vervolgens te bemerken dat het niet goed uitpakte. Hij geloofde dat zijn gave aan God zijn bereidwillig hart en zijn mobiliteit was. En Gods gave aan hem was dat hij hem altijd zou leiden naar de plaatsen waar hij nodig was. Wat God voorkómt, is net zozeer goddelijke leiding als wat hij toestaat. Elke deur die niet openging, elke kans die je niet kreeg en elke oproep die niet kwam, het maakte allemaal net zo goed deel uit van Gods leiding als alle keren dat dingen wél gebeurden. Dus weten dat je niet kunt blijven waar je nu bent, kan het vertrekpunt zijn voor Gods leiding in je leven. En zo'n soort leiding begint vaak met een prikkeling en rusteloosheid in je ziel.

**Zondag 31 december**

*‘... ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt’ (Fil. 3:13)(NBV).*

Goede voornemens.

Wees eens eerlijk: aan hoeveel van de goede voornemens van vorig jaar heb je je gehouden? Ze zeggen wel eens dat uitstel de dief is van de tijd. We blijven onszelf beloven dat we het beter zullen doen. Maar voornemens worden alleen realiteit wanneer je je ook daadwerkelijk voorneemt ze uit te voeren. Dat vraagt om een besluitvaardige geest. Ik heb alvast vier ideeën voor goede voornemens voor het nieuwe jaar: 1) Neem de tijd voor wat er echt toe doet. Sta eerder op om je Bijbel te kunnen lezen en te kunnen bidden voordat je de dag begint. Maak meer tijd vrij voor je gezin. Ga wat meer bewegen of sporten en zorg dat je goed eet. Zorg beter voor je lichaam; het is Gods tempel (zie 1 Kor. 6:19). 2) Pak één ding tegelijk aan. Te veel dingen tegelijkertijd aanpakken verkleint je focus en maakt het moeilijker om je eraan te houden. Wanneer je met teveel begint, eindig je met te weinig. Dus begin waar je bent en bouw voort op je successen door met één ding tegelijk bezig te zijn en dat eerst te beheersen. 3) Begin klein. Probeer niet de hele hap in één keer door te slikken; met babystapjes heet dat. Praat in termen van wat je gaat doen in plaats van wat je niet gaat doen. Zeg bijvoorbeeld niet: ‘Ik wil niet meer zo kritisch zijn,’ maar probeer te zeggen: ‘Vandaag ga ik op zoek naar iets goeds in iedereen die ik ontmoet’ (zie Fil. 4:8). 4) Noteer je voortgang of je gebrek eraan. Je kunt niet managen wat je niet kunt meten. Door de waarheid onder ogen te zien zie je hoe ver je al gekomen bent en waar je nog aan moet werken. Paulus zegt tegen Timoteüs: ‘Richt je hierop, maak het je eigen, zodat voor iedereen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt’ (1 Tim. 4:15).