

Maandag 1 januari – Nieuwjaarsdag

'Wees niet bang, want ik ben bij je' (Jes. 41:10)(NBV).

Kom uit je veilige hoekje dit jaar (1).

Angst voor mislukking en angst voor kritiek zijn twee van onze grootste angsten. En ze gaan nooit helemaal weg. Je kunt ze overwinnen, maar ze duiken weer op wanneer je voor je volgende uitdaging komt te staan. Door angst te accepteren als onderdeel van de levensreis in plaats van ervoor weg te rennen, leer je de angst overwinnen. Als je terugkijkt op wat je al overwonnen hebt, realiseer je je zelfs dat mislukken meestal niet eens blijvende schade aanricht - je wordt er zelfs sterker door. Als je vandaag angstig bent, zegt God tegen je: 'Wees niet bang, want ik ben bij je.' Dus vertrouw hem en kom uit je veilige hoekje! Iemand schreef eens: 'Ik had een veilig plekje waar ik zeker weten niet kon falen. Toch voelden diezelfde vier muren van mijn drukke bezigheid meer als een gevangenis. Ik wilde zo graag dingen doen die ik nog nooit eerder had gedaan, maar ik bleef in mijn veilige hoekje en op mijn vertrouwde plekje. Ik zei dat het er niet toe deed dat ik niet zoveel deed; ik zei dat ik niet veel gaf om dingen als dromen en doelen en zo. Ik beweerde dat ik heel druk was met de dingen op mijn plekje, maar diep van binnen verlangde ik naar iets speciaals van mezelf. Ik kon mijn leven toch niet voorbij laten gaan door alleen maar anderen te zien winnen; ik hield mijn adem in en stapte naar buiten en liet de verandering beginnen. Ik nam een stap en met ongekende kracht kuste ik mijn veilige hoekje vaarwel en sloot toen de deur. Als jij in een veilig hoekje zit, bang om eruit te stappen, onthoud dan dat alle winnaars ooit vol twijfel zaten.' Vandaag is het woord voor jou: stap uit je veilige hoekje dit jaar.

Dinsdag 2 januari

'Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang [voor hen] te zijn...' (Deut. 31:6)(NBV).

Kom uit je veilige hoekje dit jaar (2).

Hoe ongelooflijk het ook mag lijken, toen de Israëlieten moeilijkheden in de woestijn ondervonden, wilden ze terugkeren naar hun oude leven van slavernij in Egypte. De veiligheid van het bekende was minder bedreigend voor hen dan de uitdagingen van het onbekende. Dus de Heer zei tegen hen, niet één, maar twee keer: 'Wees vastberaden en standvastig! Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de Heer, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.' Waarom zei hij dat? Omdat je door actie te ondernemen je angst overwint! Wanneer je je angsten de kop biedt, beheers je ze. Wanneer je de strijd aangaat met je problemen, verliezen ze hun grip op je. Wanneer je de confrontatie aandurft met de dingen die je bang maken, open je de deur naar de toekomst. Een wijze man zei ooit: 'Vat de stier bij de horens totdat je hem zover hebt dat hij om genade schreeuwt.' Elke man en vrouw in de Bijbel die God geroepen had om grote dingen te doen, voelde zich bijna zonder uitzondering ontoereikend en dat zeiden ze ook tegen God. En hoe reageerde God daarop? 'Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand' (Jes. 41:10). Auteur John Mason schrijft: 'Tegenover elke grote en deugdzame droom staat het verlangen naar veiligheid. Je veilig willen voelen is vaak de eerste stap naar stagnatie. Een gedurfde visie is het eerste, tweede en derde meest belangrijke. Als je niets waagt, hoef je ook niets te verwachten.' Dus voor welke kans of hindernis je vandaag ook staat, betrek God erbij. Met hem aan je zijde is wat je hébt altijd meer dan wat je niét hebt.

Woensdag 3 januari

‘Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan’ (Rom. 14:10)(NBV).

Investeer dit jaar in wat God je gegeven heeft.

De dag des oordeels zal worden gekenmerkt door twee dingen: beloningen en spijtbetuigingen! Jezus benadrukt dit in het verhaal van drie dienaren die talenten kregen om te investeren namens hun meester. De eerste twee investeerden goed en werden beloond, terwijl de derde zijn talent begroef en dienovereenkomstig werd beoordeeld. De eerste twee overwogen hun opties, berekenden de kosten, waagden de sprong en waren bereid om mislukking te riskeren. Als gevolg daarvan zei hun baas: ‘Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar’ (Matt. 25:21). Maar dwaasheid wordt door God niet beloond. Dus praat met God voordat je een stap zet (zie Spr. 3:5-6). De derde dienaar zei echter dat hij uit angst had besloten om het talent te begraven (zie Matt. 25:25). Hij maakte de meest voorkomende en tragische fout wanneer het gaat om gaven: hij slaagde er niet om zijn meester tot nut te zijn met zijn talent. Sommigen investeren hun talenten en geven God de eer, terwijl anderen de hunne misbruiken en hem verdriet doen. Sommigen eren hem met ‘vrucht’, terwijl anderen hem beledigen met excuses. En wat vindt God van het laatste? ‘En die nutteloze dienaar, gooi die eruit’ (Matt. 25:29). Angst is het tegenovergestelde van geloof en ‘zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven’ (Hebr. 11:6). Dus zet dit jaar stappen in geloof; God zal je niet teleurstellen. Neem risico’s; hij zal je niet in de steek laten. Zelfs als je met vallen en opstaan je weg naar succes bewandelt, moedigt hij je aan je de dag voor te stellen waarop je zijn hand op je schouder voelt en de woorden hoort: ‘Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar!’

Donderdag 4 januari

‘... uw gebod is grenzeloos ruim’ (Ps. 119: 96)(NBV).

Sleutels tot Bijbelstudie (1).

De psalmist schreef: ‘Aan alles, hoe volmaakt ook, zag ik een einde, maar uw gebod is grenzeloos ruim.’ Wat betekent dat? Het betekent dat elke keer dat je een bijbeltekst leest, je er iets anders in ziet. Het is als licht laten schijnen op een diamant. Telkens als je die een beetje draait, zie je een ander facet van zijn schoonheid. Daarom is de Bijbel anders dan elk ander boek dat je ooit zult lezen. Je zult dingen over God leren uit persoonlijke ervaring en door te luisteren naar gedachten en ervaringen van anderen, maar beter dan ooit zal je hem leren kennen door het lezen van zijn Woord. Je kunt hetzelfde schriftgedeelte bestuderen, er dieper in graven, het drie of vier maanden laten liggen en wanneer je er weer naar terugkeert, is er nog veel meer te vinden. De sleutel is dit: blij ermee bezig! Er is geen limiet aan het aantal vragen dat je kunt stellen, geen limiet aan de observaties die je kunt doen of aan de toepassingen die je kunt maken. Dus geef niet op! De beste houding ten aanzien van bijbelstudie is die van Jakob toen hij worstelde met de engel van de Heer: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent’ (Gen. 32:27). Als gevolg daarvan gaf God hem een nieuwe naam, een nieuwe natuur, een nieuwe levenswandel en een nieuwe toekomst. Bijbelstudie kun je niet afraffelen; het vraagt inspanning. Maar als je ijverig en geduldig bent, zal je grote beloningen ontvangen. Heb je eenmaal de vreugde en voldoening ervaren die ontstaat wanneer je in je eentje een bijzondere geestelijke waarheid ontdekt en die toepast in je leven, dan zal je bijbelstudie nooit meer op dezelfde manier benaderen.

Het Woord voor Vandaag – week 01

Vrijdag 5 januari

‘Neem de sluier van mijn ogen - dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi uw wet is’ (Ps. 119:18)(NBV).

Sleutels tot Bijbelstudie (2).

Hier volgen een paar nuttige tips om meer uit je bijbelstudietijd te halen: 1) Stel vragen. Hoe meer vragen je stelt, hoe meer je eruit haalt. Aan wie is dit geschreven? Wat was de situatie van de schrijver? Wat was de belangrijkste boodschap die de auteur probeerde over te brengen aan de mensen? Terwijl je deze vragen stelt, zal je dingen gaan ontdekken die je over het hoofd hebt gezien of nooit eerder had gezien. De psalmist was iemand die mediteerde over Gods Woord en het grondig bestudeerde. Daarom bad hij: ‘Neem de sluier van mijn ogen - dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi uw wet is.’ 2) Schrijf de antwoorden op. Het doel van vragenstellen is antwoorden krijgen. Dawson Trotman, oprichter van de Navigators, placht te zeggen: ‘Gedachten ontwarren zichzelf als ze door lippen en vingertoppen gaan.’ Dus houd je notitieboekje bij de hand en noteer de stukjes waarheid die God je geeft. Als je dat niet doet, raak je ze kwijt. 3) Ontdék het niet alleen, breng het ook in praktijk! Evangelist D.L. Moody zei: ‘De Bijbel is niet gegeven om onze kennis te vergroten, maar om ons leven te veranderen.’ Jakobus schreef: ‘Alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen’ (Jak. 1:22). Stel jezelf een aantal vragen: welke houdingen moet ik veranderen? Waar moet ik mee stoppen, wat moet ik gaan doen? Wat moet ik geloven, wat moet ik niet meer geloven? Aan welke relaties moet ik werken? Hoe kan ik anderen helpen?’ Ga niet naar je Bijbel met een houding alsof jij misschien een stukje waarheid vindt dat niemand ooit eerder heeft gezien of iets om anderen mee te imponeren. Ontdek wat God tegen jóú zegt.

Zaterdag 6 januari

‘Wie deze woorden van mij hoort...’ (Matt. 7:24)(NBV).

Sleutels tot Bijbelstudie (3).

Bepaalde producten dragen een etiket dat zegt: ‘Waarschuwing! Dit kan gevaar opleveren voor uw gezondheid.’ Bepaalde soorten bijbelstudie helpen je juist niet maar kunnen je zelfs schaden. Volgens de Bijbel maakt kennis verwaand of opgeblazen (zie 1 Kor. 8:1). Het Griekse woord voor ‘opgeblazen’ doet denken aan een heteluchtballon die opgeblazen wordt. Tegen de tijd dat een farizeeër werd aangesteld, kon hij urenlang oudtestamentische wetten aanhalen. Toch zei Jezus dat de farizeeën leken op witgepleisterde graven die er vanbuiten wel fraai uitzien, maar vol liggen met doodsbeenderen. Satan kent de Schrift zo goed dat hij in staat was om die aan Jezus te citeren in de verzoeking in de woestijn. En wat is de belangrijkste eigenschap van Satan? Trots. Het is de zonde waardoor hij uit de hemel werd gegooid. Het hele punt in het bestuderen van de Bijbel is om je afhankelijker te maken van God en je te helpen het leven op de juiste manier te benaderen. Mensen lezen de Bijbel vooral om drie redenen: 1) Bewijsteksten vinden die hun opvattingen ondersteunen. 2) Beloften vinden die van toepassing zijn op hun specifieke behoeften. 3) Principes ontdekken om naar te leven. Als je verstandig bent, hoor jij bij de derde groep. Jezus zei: ‘Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.’ Toen de stormen van het leven kwamen, stond het huis van de wijze man stevig, terwijl dat van de onnadenkende man - de man die niet in praktijk bracht wat hij wist - instortte. Meer kennis brengt meer verantwoordelijkheid met zich mee. Dus als je niet van plan bent om je na studie opgedane bijbelkennis toe te passen, kun je die studie beter achterwege laten.

Zondag 7 januari

‘Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen’ (Jak. 1:7-8)(NBV).

Kom dicht bij God.

De planeet Mercurius is heet, terwijl Pluto koud is. Dat komt omdat Mercurius dicht bij de zon staat en Pluto veel verder weg is. De temperatuur en het klimaat van een planeet worden bepaald door de nabijheid van de zon. Er is een belangrijk geestelijk principe hier. Als verlost kind van God wordt jouw geestelijke temperatuur bepaald door hoe dicht je bij Jezus bent. Zou jij willen dat je dicht bij hem was? De waarheid is dat je zo dicht bij hem bent als je zou willen zijn, besluit te zijn en je voorneemt te zijn. Je zoeken naar God onthult je passie voor God - of het gebrek daaraan. Om echte intimiteit met iemand te ervaren, moet je bereid zijn om andere dingen op te offeren en jezelf volledig aan die persoon te geven. De psalmist schreef: ‘Mijn hart zegt u na: Zoek mijn nabijheid!’ Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken, verberg uw gelaat niet voor mij’ (Ps. 27:8). Je ziet dat de psalmist niet zei dat je Gods gáven moest zoeken, maar zijn aangezicht! Niet de geschenken, maar de Gever van de geschenken! En er gebeurt iets wonderbaarlijks wanneer je dat doet: ‘Zoek je geluk bij de Heer, hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen’ (Ps. 37:4-5).