

Maandag 8 januari

'Blijf in mij, dan blijf ik in jullie' (Joh. 15:4)(NBV).

Dompelaars of blijvers.

Het is een hele kunst om goede thee te zetten. Je kunt je theezakje op en neer dompelen in heet water en het er vervolgens uit halen. Of je kunt het langer laten trekken zodat je de volle kracht en smaak van de thee kunt ervaren. Jezus zei: 'Blijf in mij, dan blijf ik in jullie.' Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen' (v. 4-5). Het geheim van overwinnend christelijk leven is niet je één keer per week in de kerk 'onderdompelen' in Gods aanwezigheid, maar die dagelijks laten intrekken. Daarom zijn stukjes als deze een nuttig hulpmiddel voor je geestelijke groei; ze zorgen ervoor dat je elke dag in Gods Woord 'verblijft', erover mediteert en je afvraagt: 'Heer, wat zegt u tegen mij?' Wanneer jij een 'dompelaar' bent, moet je dingen 'laten gebeuren' op eigen kracht. Je moet het zakje op en neer bewegen, het touwtje om het lepeltje wikkelen en dan het zakje eruit trekken, enzovoort. Dat kost moeite - en dat is niet Gods idee over het christelijk leven. Nee, hij wil dat je een 'blijver' bent, dat je verbonden blijft. Het zijn de diepte en de duur van je verbondenheid die de kracht en rijkdom van je geestelijke leven bepalen. Dus het woord voor jou is vandaag: wees geen dompelaar, maar blijf verbonden.

Dinsdag 9 januari

'... in zwakheid hebben zij kracht ontvangen, zij zijn in de oorlog sterk geworden' (Hebr. 11:34)(NBG).

Blijf morfen!

Het woord metamorfose betekent veranderen van de ene vorm in de andere. In Hebr. 11 vinden we beroemde mensen zoals Mozes en David. Hadden zij zwakke punten? Ja. Hebben zij moeiten gekend? Absoluut. Maar 'in zwakheid hebben zij kracht ontvangen, zij zijn in de oorlog sterk geworden.' Stel je een rups voor die in een vlinder verandert. Hij begint traag en slijmerig en doet er uren over om een klein stukje vooruit te komen. Wanneer hij echter het proces van metamorfose ondergaat, wordt hij een prachtige vlinder die lange afstanden kan overbruggen door zich simpelweg te laten meedrijven op de luchtstromingen. De vleugels van de vlinder hebben zich ontwikkeld door zijn geworstel in de cocon totdat die openbarstte. Geen gevecht, geen gevlieg! Voel je waar ik heen wil? Worstel je vandaag ergens mee? Ben je verward in een geestelijke strijd? Het zijn je worstelingen die je kracht ontwikkelen, en je strijd die je overwinningen brengt. Satan wil niet dat je dat weet. Hij hoopt dat de strijd waarin je je bevindt je kapot zal maken in plaats van je te ontwikkelen, dus blijft hij de druk opvoeren. Toen Paulus' leven zo moeilijk werd dat hij dacht dat hij het geen dag langer kon volhouden, zei God tegen hem: 'Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid' (2 Kor. 12:9). Hoe reageerde Paulus daarop? Hij schrijft: 'Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk' (v. 9-10).

Woensdag 10 januari

‘Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn’ (Joh. 8:36)(NBV).

God wil je bevrijden.

Wanneer je krijgsgevangene wordt, controleert de vijand al je bewegingen en beslist hoe elke dag van je leven eruit zal zien. Heeft de vijand jou gevangen genomen? Misschien heb je keer op keer geprobeerd om los te komen van je verslaving, maar zit je er nog steeds aan vast. Dan heb ik goed nieuws: ‘Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.’ Of je nu verslaafd bent aan drugs, lust, alcohol, gokken, eten of iets anders, je antwoord is niet natuurlijk, maar bovennatuurlijk. Je verslaving is een ‘symptoom’ van een diepere geestelijke conditie die de grote Geneesheer Jezus wil genezen. De kern van elk twaalfstappenprogramma is deze waarheid: alleen door ons te wenden tot iets wat sterker is dan wijzelf en er een relatie mee aan te gaan kunnen we vrij worden en vrij blijven. En we weten wie die ‘kracht’ is - Jezus! Wanneer je je rusteloos, prikkelbaar en ontevreden voelt, is het zijn aanwezigheid die vrede en rust brengt. Wanneer je in de verleiding komt om je te wenden tot je verslaving om verlichting te vinden, vult zijn aanwezigheid de leegte in jou en stelt je in staat om nee te zeggen. Wanneer jij euforische herinneringen krijgt en terugdenkt aan de beste momenten van je verslaving in plaats van aan de slechtste, vernieuwt zijn Woord je geest en verandert je houding door je de juiste weg te tonen die je op dat moment moet nemen: ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad’ (Ps. 119:105). Petrus zei: ‘De Heer blijkt dus vromen uit de beproeving te kunnen redden’ (2 Petr. 2:9). Vandaag wil God je bevrijden.

Donderdag 11 januari

‘Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen’ (Kol. 3:16)(NBV).

Stop met dingen doen die niet werken.

Er is een verhaal over een stel dat besloot samen op eendenjacht te gaan. Ze hoorden dat ze een goede eendenjachthond nodig hadden, dus gingen ze naar een kennel en zochten er een uit. Ze hoorden ook dat ze een goed jachtgeweer nodig hadden, dus gingen ze naar de winkel en kochten er een. Toen gingen ze jagen. Aan het eind van de dag hadden ze geen enkele eend geschoten. De man zei tegen zijn vrouw: ‘Lieverd, het kan niet anders of we doen iets fout.’ Zijn vrouw antwoordde: ‘Nou, misschien als we de hond nog wat hoger gooien dat hij dan wel een eend kan vangen.’ In ons leven als christenen proberen we dingen te bereiken met hulpmiddelen die niet werken of niet logisch zijn. Een hond is niet het juiste wapen om eenden te schieten - je hebt vuurkracht nodig om een eend neer te halen. Waarom schreef Paulus: ‘Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen’? Omdat wanneer het woord van Christus rijkelijk in je hart woont, je uitgerust bent met Gods wijsheid. Je kunt een probleem niet oplossen met behulp van de onderdelen die het veroorzaakten. Je hebt Gods wijsheid nodig en dat is te vinden in zijn Woord. Minder dan 30 procent van de christenen leest dagelijks zijn Bijbel. Denk daar eens over na: 70 procent van de christenen zoekt het antwoord op de verkeerde plaatsen. Wanneer je een probleem hebt, is het eerste wat je je zou moeten afvragen wat Gods Woord erover zegt. ‘Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen’ (Ps. 119:130). In plaats van dingen te doen die niet werken, kun je je beter wenden tot Gods Woord.

Vrijdag 12 januari

*‘Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld’
(2 Kor. 5:16)(NBV).*

Niet labelen maar liefhebben.

Als jij de neiging hebt om alleen met ‘je eigen soort’ om te gaan, denk dan eens hieraan: ‘Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld.’ Jezus liep kilometers om voor een ontmoeting met een Samaritaanse vrouw bij een bron. Vanuit cultureel en religieus oogpunt was dat een slechte zet. Ten eerste was ze vijf keer gescheiden en had ze dus een slechte reputatie. Ten tweede was zij een heiden. En in die dagen kon een Jood geen water drinken dat was geput door heidenen noch hun voedsel eten. Joodse artsen konden niet-joodse patiënten niet bijstaan. Joden verwezen zelfs naar heidenen als ‘onrein’ en geloofden dat zij ook onrein zouden worden wanneer ze met hen omgingen. Maar Jezus was niet zo, hij betrok iedereen erbij en sloot geen mensen uit: ‘Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond’ (Joh. 1:14). Jezus raakte melaatsen aan, hield van vreemdelingen en bracht zoveel tijd door met feestgangers dat religieuze leiders hem een ‘dronkaard, een vriend van tollenaars en zondaars’ noemden (Matt.11:19). Jezus plakte mensen geen etiketjes op; hij hield van ze. En wanneer je hem volgt, legt hij zijn vinger op jouw vooroordelen en laat je ermee afrekenen. Dat komt omdat hij wil veranderen hoe jij naar mensen kijkt, Hij wil niet dat je ze ziet als Joden of heidenen, insiders of buitenstaanders, liberalen of conservatieven, enz. ‘Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld.’ Het zou kunnen dat je vandaag verworpen mensen tegenkomt zoals de vrouw bij de bron. Ze zijn misschien uit de kerk gezet of teleurgesteld door de kerk - en je hebt een kans om ze een etiketje op te plakken of om van ze te houden. Eer God - en houd van ze!

Zaterdag 13 januari

‘Alleen de zegen van de Heer maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe’ (Spr. 10:22)(NBV).

Gods definitie van ‘rijk’.

Toen de beroemde uitgever William Randolph Hearst over een bepaald schilderij las, liep hij ervoor warm en wilde het graag verwerven voor zijn verzameling. Hij stuurde mensen de hele wereld over om er naar te zoeken, maar ze konden het nergens vinden. Een jaar later, uit het niets, kwam een van zijn medewerkers naar hem toe en vertelde hem dat het schilderij was gevonden. Opgewonden over de ontdekking vroeg Hearst waar het al die tijd was geweest. Zijn werknemer zei: ‘Het stond in uw kelder. Het was de hele tijd al in uw bezit.’ Het probleem was dat Hearst nooit het register had gelezen waarin al zijn bezittingen vermeld stonden. Je Bijbel is een soort register, vol met zegeningen die God je wil laten ervaren. Nu is geen van deze zegeningen groter dan de zegen van verlossing, maar het is niet de enige zegening. ‘Alleen de zegen van de Heer maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.’ John D. Rockefeller zei ooit dat hij zijn fortuin zou inruilen voor een kans om weer als bediende te gaan werken in zijn oude kantoor. Waarom? Omdat hij door de stress leed aan aanvallen van slapeloosheid, maagzweren en depressies. De zegen van God brengt succes - zonder stress! God vertelt je erover in zijn Woord. Hij wil dat je ‘rijk’ bent in je relaties, in je gezondheid, in je gemoedsrust, in je carrière en in alles wat je bezighoudt. Dus probeer erachter te komen wat God je beloofd heeft, ga dan bidden en vestig je geloof op hem.

Zondag 14 januari

'... ijverige handen brengen rijkdom' (Spr. 10:4)(NBV).

De deugd van ijver.

In het oorspronkelijke woord 'ijverig' in het Hebreeuws zit de betekenis 'met een scherpe punt'. Het beschrijft een werknemer die scherp, resoluut en vurig is. Deze werknemer wil werken, een verschil maken en bijdragen aan gezin en samenleving. Het leven is je niets verschuldigd behalve een kans om te slagen. En daar zal je voor moeten werken. Op een dag waren twee tieners aan het kletsen toen de een tegen de ander zei: 'Ik maak me echt zorgen. Papa slooft zich af op zijn werk zodat het me aan niets ontbreekt. Hij betaalt al mijn rekeningen en laat me doorleren. Mama is meer een huissloof en elke dag wast en strijkt ze en ruimt ze alles achter me op en zorgt zelfs voor me als ik ziek ben.' Verbaasd vroeg zijn vriend waar hij zich dan ongerust over maakte. Hij antwoordde: 'Ik ben bang dat de slaven ontsnappen!' Als je een ouder bent, leer je kinderen dan de deugd van toewijding of ijver. En predik het niet alleen - leef het ook voor! Je zult weten dat je dat succesvol doet wanneer ze niet langer het gevoel hebben dat ze overal recht op hebben en jou niet meer zien als een menselijke geldautomaat waar ze vrijelijk flappen kunnen tappen. Je kinderen zullen meer dan de helft van de wakende uren van hun leven als jongvolwassene werkend doorbrengen, en zij moeten weten dat het Gods idee was en geen vorm van straf. Sommige mensen denken dat werk het resultaat was van de vloek in de Hof van Eden, maar dat was het niet. God gaf Adam het werk om de tuin te verzorgen vóórdat de zonde op het toneel verscheen (zie Gen. 2:15). Jezus was een timmerman (zie Marc. 6:3). En Paulus, een van de grootste christenen in de geschiedenis, was een tentenmaker (zie Hand. 18:1-3). Er is niets oneerbaars aan werk dat de moeite waard is om te doen en dat goed gedaan wordt.