

**Maandag 15 januari**

*‘Eer de Heer... met het beste van je oogst’ (Spr. 3:9)(NBV).*

Geef God je ‘eerstelingen’.

Salomo schrijft: ‘Eer de Heer met al je rijkdom, met het beste van je oogst [‘met de eerstelingen van heel je opbrengst’ zegt de HSV]. Graan zal je voorraadschuren vullen, je kuipen lopen over van wijn’ (v. 9-10). De mensen die deze woorden hoorden, leefden van hun land en hun vee. Telkens wanneer ze oogstten of nieuw vee kregen, namen ze de eerste schoof of het eerstgeboren kalf mee naar de tempel en offerden het aan de Heer. Erstelingen noemden ze dit. Door dit te doen erkenden ze dat alles wat ze hadden van God komt en van God is. En dat alles wat ze in de toekomst nodig zouden hebben afhing van Gods goedheid jegens hen. Er is geen belangrijker principe voor financieel beheer ooit dan dit: geef God je eerstelingen, niet je restanten! Zakenman Arthur DeMoss was een geestelijke reus en een weldoener die miljoenen aan Gods werk gaf en een stichting achterliet om zijn nalatenschap voort te zetten. Hij zei dat om succesvol te zijn, je God de eerste cent van elke dollar moet geven, het eerste uur van elke dag en de eerste dag van elke week. Denk je dat dit betekent dat God niet van je zal houden als je geen tienden geeft? Nee; je kunt niets doen om Gods liefde te verdienen. Het uit vrije wil geven van onze tienden toont echter onze gehoorzaamheid en onze liefde voor God.

**Dinsdag 16 januari**

*‘Hierna schreef Mozes alles op wat de Heer had gezegd. De volgende morgen bouwde hij aan de voet van de berg een altaar’ (Ex. 24:4)(NBV).*

Begin een dagboek van je geestelijke reis.

Een van de geheimen van het grote succes in het leven van Mozes was dit: hij bracht elke dag tijd door met God en schreef op wat God hem verteld had. En dat zou ook een idee zijn voor jou. Dit is waarom. Schrijven verheldert allereerst je gedachten. Verder geeft het je een permanent verslag waarnaar je kunt terug verwijzen en ten slotte zie je daardoor hoe je groeit. Wat je met aandacht hebt vastgelegd herinner je je vaak het best. Een van de bekendste Amerikaanse zendelingen was Jim Elliot, die in 1956 in Ecuador een martelaar voor Christus werd. Hij hield een geestelijk dagboek bij en het is interessant om in te lezen: ‘Mijn bijbelleespatroon was doorbroken. Ik heb het nooit weer opgepakt... gebed als alleenstaande man was moeilijk... nu is het te moeilijk om ‘s ochtends uit bed te komen... Ik heb hier al eerder plannen over gemaakt, maar heb me er niet aan gehouden.’ Dergelijke geschriften houden je een spiegel voor die je ware geestelijke toestand weergeeft - een toestand die je gemakkelijk kunt vergeten tenzij die je elke dag in het gezicht staart. Elliot worstelde, net als wij allemaal, met de geestelijke disciplines. Maar in tegenstelling tot de meesten van ons, hield hij een geschreven verslag bij van zowel zijn geestelijke nederlagen als zijn geestelijke overwinningen. Het bijhouden van zo’n dagboek zal je dwingen na te denken over de ware toestand van je hart, je voortgang te registreren, je verloren dynamiek terug te winnen, je slechte gewoonten te verwerpen, je goede gewoonten te versterken en je te helpen je geestelijke doelen te bereiken. Ken je een andere discipline die dergelijke voordelen biedt? Nee? Je kunt er vandaag nog mee beginnen.

**Woensdag 17 januari**

*‘De tijd ontbreekt me om te vertellen over... Simson... en Samuël’ (Hebr. 11:32)(NBV).*

Het verschil tussen Simson en Samuël (1).

Simson en Samuël worden genoemd in hetzelfde schriftgedeelte maar er bestaan grote verschillen tussen hen. Zou ons dat moeten interesseren? Ja, omdat wij als christenen net zo zijn als zij. Beiden kenden een wonderbaarlijke geboorte, dus zijn ze een beeld van mensen die wedergeboren zijn en geroepen zijn om God te dienen. Paulus schrijft: ‘Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken; het is om ons... te waarschuwen. Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat oppassen dat hij niet valt’ (1 Kor. 10:11-12). Verschil één: *Financiën*. Simson was hebzuchtig en manipulerend terwijl Samuël integer was. Op een dag wedde Simson met dertig Filistijnse vorsten dat ze zijn raadsel niet konden oplossen door te zeggen: ‘Maar als jullie de oplossing niet kunnen vinden, krijg ik van jullie dertig stel onder- en bovenkieren’ (Recht.14:13). Dat is een aardige kast vol! Simsons nadruk lag op ‘jij zult mij geven’. Hij is een voorbeeld van christenen op hun werk die de zaak van Christus in diskrediet brengen door onethische praktijken, en ook een voorbeeld van mensen in bepaalde leiderschapsposities in de kerk die bijbelteksten verdraaien en hun toevlucht nemen tot emotionele manipulatie om geld in te zamelen. De wereld kijkt toe, dus laten we deze tekst in acht nemen: ‘Probeer voor alle mensen het goede te doen’ (Rom. 12:17). Samuël was totaal anders. Na veertig jaar voorbeeldig leiderschap eerden de mensen hem met deze woorden: ‘U hebt ons niet uitgebuit, u hebt ons niet mishandeld en u hebt nooit iets van iemand aangenomen’ (1 Sam. 12:4). Wanneer anderen dat over jou kunnen zeggen, heb je het goed gedaan! Jezus zei: ‘Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn’ (Matt. 6:21). Hoe je met je geld omgaat, onthult wat er in je hart leeft.

**Donderdag 18 januari**

*‘Dit meisje moet u voor me vragen, want zij bevalt me’ (Recht. 14:3)(NBV).*

Het verschil tussen Simson en Samuël (2).

Verschil twee: *Relaties*. ‘Maar zijn ouders zeiden: ‘Waarom zoek je een bruid bij die onbesneden Filistijnen? Er is onder de dochters van je verwanten toch wel een vrouw voor je te vinden...?’ ‘Nee, vader,’ antwoordde Simson. ‘Dit meisje moet u voor me vragen, want zij bevalt me.’ In zijn relaties werd Simson geleid door zijn lagere driften in plaats van door de principes van Gods Woord. En hij betaalde er een hoge prijs voor. Drie keer lezen we dat Simson afdaalde (lees ‘gaan’ in Recht. 14:1 in de betekenis van ‘afdalen’). Hij ging naar Timna en trouwde met de verkeerde vrouw. Hij ging naar Gaza en bracht de nacht door met een hoer. Hij ging naar het Sorekdal en eindigde in de schoot van Delila en verloor zijn kracht, zijn vrijheid, zijn reputatie, zijn zalving en zijn leven. Samuël daarentegen werd opgevoed om het priesterschap te zuiveren. Hogepriester Eli had twee zonen, genaamd Hofni en Pinehas, die hij tot priester had gewijd, maar zij namen steekpenningen aan om zonden te bedekken en gingen schaamteloos om met prostituees. Elk bevrijd kind van God kan hieruit leren: ‘Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen’ (2 Kor. 6:14). Is God bevooroordeeld of liefdeloos? Nee, hij is beschermend! Wanneer jij in een relatie in één span loopt met iemand die je geloof, je waarden, je doelen en je prioriteiten niet deelt, wordt het een getouwtrek van jewelste. Wanneer zich problemen voordoen, zoals dat zeker zal gebeuren, heb je iemand aan jouw zijde nodig die zich voor een oplossing tot dezelfde bron wendt - God.

**Vrijdag 19 januari**

*‘De Heer, uw God, is uw koning’ (1 Sam. 12:12)(NBV).*

Het verschil tussen Simson en Samuël (3).

Verschil drie: *Motieven*. Simson toonde herhaaldelijk weinig eerbied voor de Heer door zijn daden en zijn levensstijl. Dat komt omdat hij geen respect had voor Gods eer. Wat een contrast met Samuël! Toen Israël een koning wilde hebben net als alle omringende naties, brak het zijn hart. Hij zei tegen het volk: ‘De Heer, uw God, is uw koning.’ God eren was zijn hoogste prioriteit. En hier kunnen we iets uit leren, vooral wanneer we een leiderspositie innemen in de kerk. Elke keer dat iemand op de kansel gaat staan, zou hij zijn ego moeten checken en zich af moeten vragen wat zijn motieven zijn: ‘Is het mijn bedoeling om God te verhogen of mezelf?’ En het is een moeilijke vraag om te beantwoorden. De Bijbel zegt: ‘Want de Heer is een alwetende God; door hem worden onze daden gewogen’ (1 Sam. 2:3). De waarheid is dat zonder de kracht van de inwonende Geest van God, niemand van ons in huis heeft wat nodig is om het werk te doen, en we mogen dat nooit vergeten. De tragedie van Simsons einde wordt op twee plekken beschreven: ‘Simson werd wakker en wilde opspringen en zich losrukken, net als de vorige keren, want hij wist niet dat de Heer hem verlaten had’ (Recht. 16:20). ‘Ze waren in een steeds vrolijker stemming geraakt, en ten slotte had iemand voorgesteld: ‘Laten we Simson erbij halen, dan kunnen we lachen.’ Simson werd uit de gevangenis gehaald en moest de feestgangers vermaken’ (v. 25). Het woord vermaken heeft iets in zich van opvoeren. Zonder Gods genade en kracht voeren we eigenlijk allemaal maar wat op. Blijf dus nederig en streef ernaar om alleen de Heer te verhogen.

**Zaterdag 20 januari**

*‘Tot hier toe heeft de Heer ons geholpen’ (1 Sam. 7:12)(NBV).*

Het verschil tussen Simson en Samuël (4).

Verschil vier: *Verantwoording*. Simson had een onafhankelijke houding en weigerde verantwoording af te leggen aan iemand anders. Hij was een einzelgänger die weigerde met anderen samen te werken. En zijn grillige pogingen tot bevrijding brachten de Filistijnen ertoe Gods volk hoger te belasten en hun lasten zwaarder te maken. Samuël aan de andere kant werkte met anderen samen. Toen hij bad en God Israël een spectaculaire overwinning op hun vijanden schonk, weigerde hij de eer op zich te nemen. ‘Na afloop plaatste Samuël tussen Mispá en Sen een steen en noemde die Eben-Haëzer. ‘Want,’ verklaarde hij, ‘tot hier toe heeft de Heer ons geholpen.’ Simson was ik-gericht, maar Samuël was wij-gericht. De psalmist zei: ‘Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen... Daar geeft de Heer zijn zegen’ (Ps. 133:1, 3). Het geheim van wandelen in Gods zegen is dat je niet in je eentje opereert maar met anderen samenwerkt. En dat deed de nieuwtestamentische gemeente ook. ‘Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij... en nadat zij losgelaten waren, gingen zij naar hun eigen mensen’ (Hand. 4:21,23)(NBV/HSV). Toen de apostelen werden aangevallen, ‘gingen ze naar hun eigen mensen’. Ze hadden dus al relaties met mensen die wisten hoe ze hen moesten adviseren, begeleiden, versterken en aanmoedigen, hoe ze met hen konden bidden en Gods Woord met hen konden delen. Jij hebt ook zulke relaties nodig! En je kunt het je niet veroorloven om te wachten tot er problemen rijzen voordat je ze hebt. Werk er nu aan, in goede tijden, en ze zullen er voor je zijn in slechte tijden.

**Zondag 21 januari**

*‘De Heer zei tegen mij: ‘Zelfs al zouden Mozes en Samuël voor mij staan, dan nog zou ik dit volk geen gehoor geven’ (Jer. 15:1)(NBV).*

Het verschil tussen Samson en Samuël (5).

Verschil vijf: *Gebed*. De Bijbel vermeldt slechts twee keer dat Simson bad: ten eerste toen hij dacht dat hij stierf van de dorst en water nodig had (Recht. 15:18); ten tweede, in de laatste momenten van zijn leven, toen hij alles had verloren en in de gevangenis belandde (zie Recht. 16:28). Hij was als het jongetje dat werd gevraagd of hij elke avond zijn gebeden opzegt en dat antwoordt: ‘Nee; soms heb ik niets nodig.’ Aan de andere kant zegt de Bijbel: ‘Samuël riep de Heer aan, en meteen liet de Heer het onwederen en regenen, zodat het volk vervuld werd van angst voor de Heer en Samuël’ (1 Sam. 12:18). Eén van de grootste eerbewijzen aan iemand in de Bijbel viel Samuël ten deel toen God ten aanzien van zijn gebedsleven uitsprak: ‘Zelfs al zouden Mozes en Samuël voor mij staan, dan nog zou ik dit volk geen gehoor geven.’ Dusdanig is de ‘invloed’ die Samuël bij God had! De Bijbel heeft ook veel te zeggen over het gebedsleven van Jezus. Soms bad hij de hele nacht door; andere keren was hij al aan het bidden voor zonsopgang. Het was het geheim van zijn effectiviteit in zijn werk. Hij legde een soort deposito van gebed aan zodat hij telkens wanneer nodig een beroep kon doen op nieuwe kracht. En je zult merken dat hij zelden *bá*d voor iemand die hij genas. Waarom niet? Omdat hij al tijd in gebed had doorgebracht. Een voortdurende houding van gebed dus eigenlijk. En het is het geheim van een overwinnend christelijk leven.