

### Maandag 5 januari

*'Als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is' (Gal. 6:9)(NBV).*

#### Volhard dit jaar (5).

Nog drie vijanden van volharding die je het komende jaar dagelijks moet zien te verslaan:

- 1) Gebrek aan veerkracht. George Vaillant, die hoogleraar is op Harvard, ziet veerkracht als een belangrijke eigenschap bij het navigeren door de verschillende levensseizoenen van de wieg tot het graf. In zijn boek *Goed ouder worden* schrijft hij: 'Veerkrachtige mensen zijn als een twijg met een frisse, groene, levende kern. Wordt de twijg uit zijn vorm gerukt, dan buigt hij maar breekt niet af. In plaats daarvan springt hij terug en groeit verder.' Dat is een uitstekende beschrijving van volharding. We moeten niet droog, breekbaar en onbuigzaam worden. We moeten putten uit Gods genade en proberen terug te springen, hoe we ons ook voelen.
- 2) Gebrek aan visie. Alles wat geschapen is, is feitelijk twee keer geschapen. Eerst is het mentaal geschapen en vervolgens fysiek. En waar komt ons scheppingsvermogen vandaan? Van God, onze Schepper, die ons als zijn evenbeeld heeft geschapen (Gen. 1:27). Als niets anders je in beweging houdt, zal een van God gekregen visie je in beweging houden. Heb je die niet, dan kom je stil te staan.
- 3) Gebrek aan voornemen. Rich Demoss noemt volharding 'doelgerichte koppigheid'. Het is erg moeilijk volharding te ontwikkelen als je geen idee hebt welke kant je op wilt. Heb je echter passie voor een bepaald doel, dan komt er energie vrij, worden hindernissen bijkomstigheden en wint de volharding. Wereldkampioen boksen Mohammed Ali zei: 'Kampioenen worden niet gemaakt in sportzalen, ze worden gemaakt uit iets wat diep in hun hart leeft: een verlangen, een droom, een visie. Zij hebben de power om tot het uiterste door te gaan. Ja, ze moeten een beetje sneller zijn en het talent en de wil hebben. Maar de wil moet sterker zijn dan het talent.'

### Dinsdag 6 januari

*'Aanvaard de boodschap die in u gepland is' (Jak. 1:21)(NBV).*

#### Het geplante woord (1).

Het 'geplante woord' houdt zichzelf in stand. Het heeft als bevestiging geen toejuichingen of steun van mensen nodig. Toen Jezus over het water naar zijn leerlingen toeliep, zei Petrus: 'Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen' (Matt. 14:28). Jezus gaf hem één woord: 'Kom!' En Petrus begon te lopen. Was hij bang? Zou jij het niet zijn? Maar zijn verlangen was groter dan zijn angst. Dat is alles wat je nodig hebt om van start te gaan, een verlangen naar God dat groter is dan je twijfels en beperkingen. De andere leerlingen geloofden waarschijnlijk niet dat het Petrus zou lukken. Degenen die voor zijn veiligheid vreesden, wilden hem het zelfs niet eens laten proberen. En degenen die jaloers waren, wilden niet dat hij zou slagen. De waarheid is dat de andere leerlingen niet in de gaten hadden door wie Petrus geroepen werd. Zij dachten dat Jezus een geestverschijning was (Marc. 6:49). We kunnen hier iets uit leren: als God jou een woord geeft en jij handelt daarnaar, dan moet je niet verwachten dat iedereen achter je staat. Natuurlijk wil je graag dat bepaalde mensen zien wat jij ziet en geloven wat jij gelooft. Maar in dit vers bereidt God je voor op meningsverschillen tussen jou en hen die niet begrijpen wat God tegen jou gezegd heeft. Als je niet oppast, zullen meningen van mensen je geloof ondermijnen en je laten twifelen aan wat God gezegd heeft. God zegt:

'Wat ik tegen jou gezegd heb ga ik niet bevestigen via anderen. Wat mij betreft hoeven ze het ook niet eens te zijn met wat ik tegen jou gezegd heb.' Ontspan. Vertrouw God. Je wilt al deze ondersteuning van buitenaf wel graag, maar de waarheid is dat je die niet nodig hebt!

### Woensdag 7 januari

*'Aanvaard de boodschap die in u gepland is' (Jak. 1:21)(NBV).*

#### Het geplante woord (2).

Wanneer God je een 'gepland woord' geeft, zal het je hongerig maken naar meer. Maar wees voorzichtig; ga niet lukraak in je bijbel zoeken naar bijbelteksten die je een goed gevoel geven. Om in je geloof te groeien moet je de discipline aanwenden om dagelijks tijd door te brengen in Gods woord. Een gepland woord ontdek je niet op eigen houtje. Ook kun je niet besluiten dat de ene tekst wel voor jou is en de andere niet. 'Elke schrifttekst... kan gebruikt worden' (2 Tim. 3:16). Wil je dat je bedrijf winst maakt, dan moet je je bedrijf door en door kennen, anders zit je binnen de kortste keren zonder. Om in je leven als christen te slagen moet je ook je zaakjes kennen, in dit geval je bijbel. Zoek niet naar 'een woord van God', maar bestudeer het hele Woord van God.

Wil je dat je leven telt? Duik in de bijbel en verzadig je ermee. Het is de analogie van het zaadje en het eitje. Noch het mannelijke zaadje, noch het vrouwelijke eitje is in staat tot reproductie. Pas wanneer het zaadje binnendringt in het eitje en door het eitje wordt opgenomen, is er sprake van conceptie en reproductie. En hetzelfde geldt voor onze geestelijke groei. Wanneer Gods woord en het ontvankelijk hart samenkomen, gaat er iets gebeuren. Dat is een combinatie die altijd werkt!

Er gaat niets boven langdurig persoonlijk bezig zijn met de bijbel. Het is van wezenlijk belang. Als je dat niet doet, zul je niet in staat zijn te horen wat God tegen je zegt. Dan zul je altijd op iemand anders moeten steunen. Stel je voor dat je op die basis met je partner omgaat! Hoe lang denk je dat je huwelijk zal duren? Hetzelfde geldt voor God. Er gaat niets boven een steevaste, dagelijkse portie bijbelverzen uit de eerste hand.

### Donderdag 8 januari

*'Al had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen - had ik de liefde niet, ik zou niets zijn' (1 Kor. 13:2)(NBV).*

#### In de wachtkamer van de IC.

We blijven zeggen dat relaties voor ons belangrijker zijn dan wat dan ook, maar we laten het in ons doen en laten niet blijken. Voortdurend misleiden we onze vrienden en dierbaren omwille van geld of succes. Relaties zijn als bloemen; als je ze niet verzorgt en beschermt, gaan ze dood. Dat is waarom Paulus schrijft: 'Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan... Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander' (Fil. 2:3-4). Soms is er verdriet of een crisis voor nodig om ons eraan te herinneren hoe onvervangbaar de mensen in ons leven zijn.

Iemand schrijft: 'Ik heb uren in de wachtkamer van de Intensive Care zitten kijken naar verontruste mensen. Ik heb zitten luisteren naar dringende vragen als: 'Zal mijn man het redden?' 'Zal mijn kind weer kunnen lopen?' Hoe moet je verder zonder je maatje met wie je 30 jaar lang samen bent geweest?' De wachtkamer op de IC is anders dan welke plek ter wereld ook. En ook de mensen die er zitten te wachten zijn anders. Ze kunnen niet genoeg voor elkaar doen. Niemand is grof. Het onderscheid tussen rassen en klassen valt

## het Woord voor Vandaag - week 02

weg. De vuilnisman houdt net zoveel van zijn vrouw als de professor van de zijne, en iedereen begrijpt dat. Iedereen hoopt het beste voor de ander. In de wachtkamer van de IC verandert de wereld. IJdelheid en pretenties verdwijnen. Het universum is gericht op het volgende bericht van de arts. Als het nou maar hoopvol is. Iedereen weet dat daar het leven om draait: van iemand houden. Zouden we zo kunnen leren liefhebben als we beseften dat elke dag van ons leven als een dag in de wachtkamer van de IC is?

### Vrijdag 9 januari

'... ons is de bestemming toebedeeld...' (Efez. 1:11)(NBV).

#### God heeft teveel in je geïnvesteerd.

Voordat je was geboren had God al een plan voor je leven. 'In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld.' Of met andere woorden: 'Hij had zijn oog op ons, had plannen voor ons voor een stralend leven, deel van het totaalplan dat hij aan het uitwerken is in alles en iedereen.' 'Had plannen' staat er. Dat is inclusief de dingen waarvoor je wilt weglopen! Toen Jona probeerde weg te lopen van God en naar Tarsis wilde gaan, zei God: 'Geen sprake van. Mijn plan staat vast. Als ik jou zou laten ontsnappen, zou ik God niet zijn. Als het moet, stuur ik een storm, laat je boot heen en weer slingeren en heb macht over je leven om mijn doel te kunnen realiseren.' Toen Jona niet dieper kon gaan, bad hij en reageerde God, net op tijd om te kunnen gaan preken in Nineve, zijn oorspronkelijke bestemming! Je kunt de makkelijke weg of de moeilijke weg nemen, maar gaan zul je! De psalmist zei: 'Uw weg... is een heilige weg... door de zee liep uw weg' (Ps. 77:14,20). Aan jou de keus.

Begrijp dit goed: je bent uitgezocht voor een specifiek doel; God heeft teveel in je geïnvesteerd dat je daaraan zou kunnen ontsnappen. Al moet je op een stretcher komen als hij roept, komen zul je. Al moet je een relatie, een verslaving of een persoonlijke agenda achterlaten, komen zul je. En je zult weten dat het God is, want je zult bereid zijn dingen achter te laten die dan opeens niets meer betekenen, om te kunnen gaan leven voor dingen die nu opeens alles betekenen.

Besluit daarom voor je eigen bestwil met hem te wandelen en zijn plan te volgen.

### Zaterdag 10 januari

'Ik wil Christus kennen...' (Fil. 3:10)(NBV).

#### Overwinning door omgang.

Paulus schrijft: 'Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden.' We weten wat dat is, opstandingskracht. Het is de kracht waardoor Jezus opstond uit de dood. Bedenk eens welk probleem of welke nood jij hebt waar die opstandingskracht geen antwoord op zou hebben. Wat is er dood in jouw leven wat opgewekt moet worden? Wat is er gebroken dat gemaakt moet worden? Als een vertrouwelijke relatie met Christus bovenaan jouw lijstje staat, dan heb je toegang tot zijn kracht.

Hoe komt het dat sommige christenen als 'meer dan overwinnaars' leven, terwijl anderen voortdurend verslagen lijken rond te lopen? Het antwoord ligt niet in hun omstandigheden, want de overwinnende christenen en hun verslagen medegelovigen staan in wezen voor dezelfde soort beproevingen. Het antwoord zit hem niet in het feit wie er vaker naar de kerk gaat, of wie de bijbel leest en wie niet. Het antwoord is dat overwinnende christenen Christus van meer nabij kennen. En daarom ervaren zij zijn leven gevende kracht!

## het Woord voor Vandaag - week 02

Maar vaak zouden we achter de woorden 'de kracht van zijn opstanding' een punt willen zetten. Willen we Christus beter leren kennen, dan moeten we hem echter ook kennen in het 'delen in zijn lijden'. Dit woord 'lijden' betekent meer dan alleen maar last van je allergie of een deuk in je auto. Voor Paulus betekende het dat hij zwaar lichamelijk werd mishandeld en werd onthoofd! Maar het betekende ook een speciaal soort vertrouwelijkheid met de Heer die op geen enkel andere wijze te ervaren was. Als je ooit echt met iemand hebt meegeleefd in zijn lijden, dan begrijp je wat dit betekent. We zijn nooit echt vertrouwelijk met iemand als we zeggen: 'Ik wil alleen de goede momenten met je delen, houd de slechte momenten maar voor jezelf.' Begrijp je wat ik bedoel?

### Zondag 11 januari

'Ieder naar wat hij aankon...' (Matt. 25:15)(NBV).

#### Gebruik wat God je gegeven heeft (1).

In zijn beroemde gelijkenis van de talenten zei Jezus dat drie mensen iets gekregen hadden om te investeren, 'ieder naar wat hij aankon'. Merk op dat God je alleen zal geven wat je ook daadwerkelijk aankunt. Maak je geen zorgen als jij niet hetzelfde talent hebt als je buurman. Gebruik gewoon wat God jou gegeven heeft. De eerste arbeider verdubbelde zijn deel. Zou je hem niet graag als adviseur willen? De tweede deed hetzelfde. Maar de derde gaf toe aan zijn angst en begroef zijn deel. Als jij er niet in slaagt te investeren in wat God je gegeven heeft, mist God zijn rente en verlies jij de beloningen die je anders had gehad.

Angst is je grootste vijand; het bevriest je geloof en verlamt je creativiteit. Je geld, je tijd, je talent, je liefde enz. het zijn allemaal zaadjes die gezaaid moeten worden; zaai ze dus uit in iets waarin je gelooft, in iets wat jou overleeft. Alles wat God je geeft is bedoeld om vermenigvuldigd te worden. Doe je dat niet, dan verspeel je het uiteindelijk. De gelijkenis van Christus eindigt met deze ontvullende woorden: 'Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien heeft' (Matt. 25:28).

Is het je wel eens opgevallen dat mensen die zich met hart en ziel voor anderen inzetten telkens opnieuw worden gevuld? En dat mensen die zich zorgen maken over dat stuk investering uiteindelijk aan het kortste eind trekken of er helemaal niet van genieten? 'Wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten' (2 Kor. 9:6). Vraag maar aan een boer, je oogst kan pas beginnen als jij je zaad uit de schuur haalt en het in de grond stopt. Op die manier heeft God iets om mee te werken. Het woord voor jou voor vandaag is dus: gebruik wat God je gegeven heeft!

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.  
UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2009. All rights reserved.  
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.  
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
tel: 010-5190444 of e-mail: [info@wijnstokgemeente.nl](mailto:info@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl](http://www.wijnstokgemeente.nl)  
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*