

Maandag 12 januari

'Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd zijn om te oogsten... nooit komt daar een einde aan' (Gen. 8:22)(NBV).

Gebruik wat God je gegeven heeft (2).

Om in het leven te slagen moet je Gods leiding zoeken, jezelf voorbereiden, hard werken en in de juiste dingen investeren. De bijbel zegt dat God ons in staat stelt om welvaart te verwerven (zie Deut. 8:18). Verontschuldig je daarom nooit voor die vaardigheid! Materieel succes is daar echter maar een deel van. Gods werkelijke doel is om jou een kanaal te maken waardoor zijn zegeningen naar anderen kunnen toestromen. Hij is er niet op tegen dat jij dingen bezit, zolang je jou maar niet bezitten! God wil dat je grootste vreugde in hem ligt, in de gever en niet in zijn gaven. Geld kan een middel ten goede of ten kwade zijn, en één reden dat God wil dat je het hebt, is dat hij ervoor wil zorgen dat het op de juiste plekken terecht komt en zijn doelen helpt bekostigen.

Ouder, leer je kinderen dat sparen en investeren essentieel zijn voor goed rentmeesterschap. En preek het niet alleen, maar breng het ook in praktijk. Als jij bijv. 50.000 euro per jaar verdient en het uitgeeft aan eten en de nieuwste mode, dan heb je op een gegeven moment een volle maag, een uitdijende taille, een propvolle kast en een lege portemonnee! De bijbel zegt: 'Zolang de aarde bestaat, zal er geen einde komen aan het zaaien en het oogsten.' Let op de volgorde: eerst plant je je 'zaad', vervolgens geef je het 'tijd' en uiteindelijk haal je je 'oogst' binnen. Stelselmatig zaaien garandeert een stelselmatige oogst. Elk zaadje dat geplant wordt, heeft een oogst in het verschiet. Zou je het niet de moeite waard vinden nú een paar luxe dingen op te geven voor wat meer zekerheid later? Om dan in een positie te zijn waar je Gods plannen kunt vervullen en hem hoort zeggen: 'Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar' (Matt. 25:21)?

Dinsdag 13 januari

'Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander' (1 Kor. 10:24)(NBV).

Egoïsme bestrijden.

Als burgers van Gods koninkrijk leven we volgens een ander waardenstelsel. 'Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander.' Maar laten we eerlijk zijn, dat is niet eenvoudig en we vergeten het al gauw, want zelfzucht is een strijd waar we dagelijks mee te maken hebben. Toen Jezus aan het kruis hing en hevige pijn leed, had hij tijd voor een veroordeelde misdadiger die naast hem hing (Luc. 23:39-43). Toen Stefanus werd gestenigd, bad hij voor zijn moordenaars en vroeg God om hen de zonde niet aan te rekenen (Hand. 7:59-60). Al werden Paulus en Silas geslagen en ten onrechte gevangen genomen, zij namen de tijd om de man die hen gevangen hield over Christus te vertellen. Zelfs nadat God voor een hevige aardstok had gezorgd waardoor hun boeien losschoten en hun celdeuren open sprongen, bleven ze ter plekke, louter met als doel hun gevangenebewaarder het goede nieuws te vertellen. Hoe verleidelijk was het niet geweest om weg te rennen toen de kans zich voordeed? Hoe makkelijk was het niet geweest alleen aan zichzelf te denken en verder over niemand in te zitten? Maar hun daad van liefde raakte de bewaker en hij vroeg hoe hij gered kon worden. Als gevolg daarvan werden hij en zijn hele familie voor Christus gewonnen (Hand. 16:25-34).

Wanneer we de oorlog tegen zelfzucht beginnen te overwinnen en in liefde gaan wandelen, zullen mensen het zien. We zullen de wereld nooit winnen als we net zo zijn als zij. De vraag die je moet beantwoorden is dus: hoeveel van je dierbaren zouden Jezus kunnen leren kennen als jij liet zien dat jij echt van hen houdt en hen niet negeert, veroordeelt of afwijst? Het wordt tijd om dat eens uit te vinden!

Woensdag 14 januari

'Door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, groeien we... toe naar hem...' (Efez. 4:15)(NBV).

Conflicten oplossen op een bijbelse manier.

Er zijn twee manieren om de waarheid te vertellen. De 'recht-voor-zijn-raap' manier, die de wig alleen maar dieper drijft, of de bijbelse manier: de waarheid spreken in liefde. Dat lost conflicten op en versterkt relaties. Stel dat een echtpaar ruzie heeft omdat manlief steevast te laat thuis komt. Hoe kan zij dan de 'waarheid in liefde' spreken zodat haar boodschap overkomt? Ik laat je een vijf stappen proces zien dat effectief is in het huwelijk, in vriendschappen en op het werk.

Ze zou tegen hem kunnen zeggen: 1) 'Ik voel me gefrustreerd.' Geen beschuldiging, geen aanval; ze zegt gewoon eerlijk wat ze voelt. 2) 'Wannéer je laat bent.' Geen veroordeling, geen scheldpartij of etiketten plakken; ze beschrijft alleen maar wat er gebeurt. 3) 'Dat geeft mij het gevoel dat mijn tijd niet echt belangrijk voor je is.' Ze moraliseert niet, ze deelt alleen eerlijk haar gevoelens. 4) 'Wil je alsjeblieft proberen om wat meer op tijd te zijn, of te bellen als je weet hoe laat het wordt?' In plaats van te hameren op voorgaande keren (iets waarin hij geen verandering meer kan brengen), vertelt ze hem wat ze graag zou willen dat hij voortaan anders zou doen. 5) 'Zou je dat voor me willen doen?' Geen eisen of veronderstellingen; ze vraagt alleen om consideratie en coöperatie. Wanneer hij daarmee instemt, hebben ze een 'contract'. Ze bedankt hem oprecht en beloont elke poging van zijn kant om woord te houden. Ze heeft effectief de koppen weer dezelfde kant op gekregen door hem haar bondgenoot te laten zijn en niet haar vijand. Ze heeft er een gemeenschappelijk doel van gemaakt en niet iets van haar tegen hem. De bijbel zegt dat er niet 'twee tezamen gaan zonder dat zij het eens geworden zijn' (Amos 3:3)(NBG).

Donderdag 15 januari

'... sterven en bij Christus zijn... is het allerbeste' (Fil. 1:23)(NBV).

Het antwoord op Michaels vraag.

Dingen die we nog nooit eerder hebben ervaren, hebben de neiging ons angst in te boezemen. Een jongetje schreef een brief naar God, adresseerde hem aan de hemel en deed hem op de post. Dat soort brieven komt meestal in de bak 'onbezorgbaar' terecht, maar op een of andere manier werd deze brief toch geopend. Dit stond erin: 'Lieve God, hoe is het om te sterven? Ik wil niet dood of zo, maar ik wil het gewoon graag weten. Uw vriend Michael.' Het is een vraag die ons allemaal wel eens overvalt.

Harold Sala schrijft: 'Als ik naar een deel van de wereld ga waar ik nog nooit ben geweest, lees ik erover om uit te vinden hoe het er is. Ik snuffel reisgidsen door, surf op internet, praat met iemand die me uit eigen ervaring kan vertellen hoe het is. Over de hemel kan geen ander boek in de wereld me vertellen wat de bijbel me vertelt. En de enige die daar geweest is en me kan vertellen hoe het is, is Jezus.' Voor de gelovige is de dood gewoon een overgang naar Gods tegenwoordigheid. Paulus schrijft: 'Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen... in de hemel' (2 Kor. 5:1).

Aan het eind van zijn boek 'Het laatste gevecht' sterven de karakters in een treinongeluk en besluit C.S. Lewis het verhaal als volgt: 'De dingen die daarna gebeurden, waren zo mooi dat ik ze niet kan beschrijven. Voor ons is dit het einde van alle verhalen, maar voor hen was het slechts het begin van het echte verhaal.' Paulus zegt over de hemel: 'Ik word naar twee kanten getrokken: enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste' (Fil. 1:23). En dat is het echte antwoord op Michaels vraag.

Vrijdag 16 januari

'Als u boos wordt, zondig dan niet' (Efez. 4:26)(NBV).

Je boosheid bedwingen (1).

In de tijd dat forenzen nog routinematig per trein reisden, vroeg een zakenman die op weg was naar een belangrijke vergadering aan een steward of hij hem om 5 uur in de ochtend wilde laten uitstappen. Stel je voor hoe hij zich voelde toen hij om 9 uur de volgende ochtend wakker werd, kilometers voorbij zijn bestemming. Woedend viel hij de steward erop aan en hij spaarde hem niet. 'Die meneer is boos geloof ik,' merkte een passagier op die de tirade aanhoorde. 'Als je denkt dat hij boos is, dan had je de man moeten zien die ik om 5 uur de trein uitgezet heb,' zei de steward! Wij lachen erom, maar, zoals Dr. James Comer van *Yale Medical School* opmerkt: 'We hebben het gevoel dat de wereld ons op de nek zit, dat er teveel mensen zijn en dat we worden bestolen. We staan machteloos tegenover onze problemen en ontploffen van frustratie.'

Paulus zegt: 'Als u boos wordt, zondig dan niet... geef de duivel geen kans.' Betekent dit dat het altijd verkeerd is om boos te worden? Nee, maar Paulus maakt het punt dat misleide boosheid de deur openzet voor de vijand. In de tempel liet Jezus ons zien dat er een plek is voor rechtvaardige boosheid over ongerechtigheid en exploitatie. Wij zijn echter meestal boos omdat we denken dat mensen ons niet waarderen, ons gebruiken of ons niet geven wat we verdienen. Opnieuw Paulus: 'Laat alle wrok en drift en boosheid varen... vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft' (Efez. 4:31-32). Maar zelfs het beste advies in de wereld is zinloos als je er niets mee doet. Ben je dus een heetgebakerd type, begin je dag dan met te vragen of God je wil helpen te reageren op een manier die hem eer brengt.

Zaterdag 17 januari

'Wind je niet op, laat je woede varen...' (Ps. 37:8)(NBV).

Je boosheid bedwingen (2).

Een slecht humeur is niet iets om trots op te zijn, maar om voor te bidden. Als jij over de rooie gaat, laat je alleen maar zien wat er in je leeft. En wie van ons heeft dat niet gedaan en er spijt van gehad? De bijbel zegt dat boos worden onheil brengt, omdat God wist dat we te maken zouden krijgen met:

- 1) Stress: Door té veel te proppen in té weinig tijd, blaas je jezelf op. Net als bij violsnaren die te strak worden gespannen, knap je op den duur en voel je je daarna schuldig omdat je niet 'geestelijk' genoeg bent. Maar 'je moet verstandig over jezelf denken... niet alle delen hebben dezelfde functie' (zie Rom. 12:3-4). Er is altijd wel iets in het leven, anticipeer daar maar op en trek tijd uit voor het onverwachte.
- 2) Frustratie: Wat wel gedefinieerd wordt als 'iemand of iets wat je voortdurend opwindt.' Ik las pas over een man die ging jagen met zijn mountainbike. Toen die stuk ging, schoot hij hem aan gort. Absurd! Zinloos! Maar zoals Robert Green Ingersoll zei: 'Boosheid is als een windvlaag die de lamp van de geest uitblaast.'
- 3) Vermeende schendingen van onze rechten: Als jij met een boos gevoel rondloopt, dan wordt je oordeel vertroebeld. Wanneer een hamer het enige gereedschap is dat je hebt, ziet elk probleem er namelijk uit als een spijker. Maar de realiteit is dat het nu eenmaal niet altijd om jou draait! Dit geldt vooral in het huwelijk. Jezus zei dat om te kunnen ontvangen je eerst moet leren geven (Marc. 9:35).
- 4) Situaties die je waarden op de proef stellen: Soms is genoeg gewoon genoeg en moet je voor je mening opkomen. Toen Jezus boos werd in de tempel, was dat vanwege oneerlijke praktijken en het uitbuiten van mensen. En in feite is het zo dat 'als iemand weet hoe het hoort maar er niet naar handelt, hij zondigt' (Jak. 4:17).

Zondag 18 januari

'Ik zag... de buit... ik kon mijn ogen er niet vanaf houden en heb het gestolen' (Joz. 7:21)(NBV).

Niet begeren!

Heb je wel eens door zo'n woonglossy gebladerd en ontdekt dat het huis waar je een uur geleden nog dankbaar voor was nu eigenlijk nergens op lijkt? Of een gelikte tv-reclame voor een nieuwe auto gezien en de auto voor je deur opeens maar een wrak gevonden? God verwacht dat je doelen hebt en voor je gezin kunt zorgen, maar pas op dat je dingen niet zo graag wilt dat het een obsessie wordt om ze te krijgen. Toen Israël ten oorlog trok tegen Jericho, zei God dat alles in de stad vernietigd moest worden; dat zijn toorn op de Kanaänieten zou vallen vanwege hun zonde. Maar toen de Israëlieten later het stadje Ai bestormden, werden ze door de inwoners verslagen. Jozua vroeg aan God waarom zij de slag hadden verloren en God zei dat het was vanwege hun zonde in het Israëlietische kamp. Toen Jozua daar onderzoek naar deed, beleed Achan, een van zijn soldaten: 'Ik zag... de buit... ik kon mijn ogen er niet vanaf houden en heb het gestolen.' Toen hij probeerde zijn zonde te verbergen door de gestolen goederen onder zijn tent te begraven, kostte dat hem zijn leven en dat van zijn familieleden.

Wanneer jij iets begeert, trek jij Gods bereidheid en vermogen om het jou te geven in twijfel. Als je iets wilt hebben, kun je er beter voor bidden en erop vertrouwen dat God het je geeft - als hij het wil. Wees intussen dankbaar voor de zegeningen die hij je al gegeven heeft. Watchman Nee schreef: 'Ik heb nog nooit iemand ontmoet die zich voornam God tevreden te stellen en niet tevreden was met zichzelf.' De bijbel zegt: 'God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk' (2 Kor. 9:8). Niet begeren dus!

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2009. All rights reserved.*

*Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*