

Maandag 2 februari

'Degenen die verdreven waren, trokken rond en verkondigden het woord van God' (Hand. 8:4)(NBV).

Leiding door vervolging.

'Saulus probeerde de gemeente te vernietigen door mannen en vrouwen met geweld uit hun huizen te sleuren en hen te laten opsluiten in de gevangenis. Degenen die verdreven waren, trokken rond en verkondigden het woord van God' (Hand. 8:3-4). Hoe groeide de nieuwtestamentische kerk? Door vervolging. We groeien niet alleen in goede tijden, maar juist ook in slechte. We ontvangen leiding door vervolging. Soms zijn degenen die ons aanvallen onbewust instrumenten van de Heer. God gebruikt ze om ons te krijgen waar hij ons hebben wil. En dan blikken we jaren later, net als Jozef, terug en zeggen: 'Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd' (Gen. 50:20). We schreeuwen het uit omdat iemand de deur voor ons neus heeft dichtgeslagen, maar achteraf zijn we in staat om te zeggen dat het 't beste was dat ons had kunnen overkomen. De psalmdichter schreef: 'Het goede onthoudt hij niet aan hen die onberispelijk wandelen' (Ps. 84:12)(NBG). Als God toelaat dat je door een moeilijke periode heengaat, zal het voor je bestwil zijn. Of voor de bestwil van anderen, waarbij hij jou als zijn instrument gebruikt. Dit besef leidt tot een verdieping in je wandel met God. Maar elke verdieping brengt ook weer tegenstand met zich mee. De vijand zal niet zomaar opgeven zonder strijd. Of de strijd nu gaat om je familie, je financiën, je gezondheid of je kerkelijke activiteiten, je kunt drie dingen verwachten: 1) Hoe dichterbij de overwinning, hoe heviger de strijd; 2) het gaat niet om je gemak, maar om je roeping; 3) je overwinning is door God bepaald, dus blijf knokken!

Dinsdag 3 februari

'Jezus nam Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op...' (Matt. 17:1)(NBV).

Bergtop uitzicht (1).

Drie dingen vallen hier op:

- 1) Niet iedereen gaat de berg op. De drie leerlingen die gingen, werden door Jezus uitgekozen. Hij nam niet iedereen mee en gaf geen uitleg of excuses aan de anderen die beneden bleven. God houdt van ons allemaal evenveel, maar we krijgen van hem niet allemaal dezelfde opdrachten of leerschool. God doet de oproep, niet wij, vertrouw hem dus maar. Hij weet wat hij doet.
- 2) Degenen die mee naar bovenga, hoeven niet slimmer of geestelijker te zijn. Toen Petrus Jezus in de gloed van Gods heerlijkheid zag, riep hij uit: 'Als u wilt zal ik hier drie tenten opslaan.' Petrus bedoelde het goed, maar had het goed mis. Weersta de verleiding om te spreken, luister liever rustig naar wat God te zeggen heeft. Weersta ook de verleiding een bediening te baseren op een ervaring met God die bedoeld was voor je persoonlijke opbouw. Laat die ervaring geen levensbepalend thema worden.
- 3) Het is Gods bedoeling om Jezus in de schijnwerpers te zetten, niet jou. Dat is een les die we keer op keer moeten leren. 'Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!... Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen' (Matt. 17:5-8). De grootste uitdaging in je leven is zover komen dat je je richt op 'niemand dan Jezus alleen'. Je belangrijkste relatie is die met hem. Het enige plan dat goed zal uitpakken is het plan dat hij je geeft. En de kracht die je nodig hebt om dat plan te realiseren, komt van hem alleen.

Woensdag 4 februari

'Als jullie geloof hebben...' (Matt. 17:20)(NBV).

Bergtop uitzicht (2).

Toen Jezus' leerlingen de berg afdaalden, werden ze geconfronteerd met een jongen die epileptische aanvallen had en in het vuur en in het water viel. Zijn wanhopige vader zei tegen Jezus: 'Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar zij konden hem niet genezen' (v. 16). Onmiddellijk 'sprak Jezus de demon op strenge toon toe. Deze ging uit de jongen weg' (v. 18). Merk op:

- 1) Bergtopervaringen zijn bedoeld om ons toe te rusten voor ons volgende treffen met de vijand. Als je dat niet in de gaten hebt, zul je niet voorbereid zijn op komende uitdagingen.
- 2) We zijn geroepen om hulp te bieden aan mensen die keer op keer in situaties verzeild raken die hen bezeren. En er is meer nodig dan een stuk persoonlijkheid en wat religieus getinte gemeenplaatsen om ze te bevrijden. De leerlingen van Jezus hadden geen kracht omdat ze niet gebeden hadden. Jezus zei: 'Dit soort kan alleen door gebed en vasten worden uitgedreven' (v. 21). Als wij steeds maar blijven doen wat we altijd deden, zullen we resultaten blijven krijgen die we altijd kregen. Willen we wandelen in Gods kracht, dan is volhardend en overwinnend gebed de prijs die we moeten betalen.
- 3) Onze omgeving huldigt bepaalde opvattingen, maar daar moeten wij bovenstaan. Jezus legde de vinger op de zere plek: 'Wat zijn jullie toch een ongelovig... volk' (v. 17). We strijden tegen het ongelof van een generatie die wordt gevormd door seculiere media en goddeloze waarden. Laten we dat toe, dan zal het ons verzwakken en uitputten. Maar we kunnen overwinnen. Die dag zei Jezus: 'Als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: "Verplaats je van hier naar daar" en dan zal hij zich verplaatsen' (v. 20-21). Je ziet dat er staat: als je geloof hebt. Wil jij resultaten zien, dan hoeft nog niet iedereen om je heen geloof te hebben. En er staat niet dat je een geestelijke reus moet zijn. Je kunt gewoon je kleine mosterdzaadjesgeloof gebruiken en God zal de berg verplaatsen.

Donderdag 5 februari

'Gooi het net aan stuurboord uit' (Joh. 21:6)(NBV).

Stuurboord.

Als jij beslissingen neemt op basis van twijfel en ongelof, dan pakken ze verkeerd uit. De leerlingen van Jezus hadden hem eerst horen beloven dat hij zou opstaan uit de dood. Daarna hadden ze hem ook echt in levenden lijve voor zich gezien. Maar vervolgens gingen ze weer doen wat ze vóór die tijd deden: vissen. Nu zal God onze vroegere ervaringen zeker gebruiken om ons iets te leren, maar hij leidt ons altijd verder en niet terug. Wanneer angst en onzekerheid ons een verlangen geven om terug te keren naar de zekerheid van wat we weten, dan worden we net als de discipelen: 'Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingden ze niets' (Joh. 21:3).

Maar hier is het goede nieuws: Als God je eenmaal geroepen heeft, ben je nog steeds geroepen. Kijk wat Jezus tegen ze zegt: 'Hebben jullie soms iets te eten?' (v. 5). Ondanks je glanzeloze presteren ben je nog steeds zijn kind! Dan zegt hij: 'Gooi het net aan stuurboord uit.' Toen ze dat deden, lukte het ze niet eens het net binnen te halen omdat er zoveel vis in zat. Op dat moment zei 'de leerling van wie Jezus hield tegen Petrus: "Het is de Heer!"' (v. 7). Die ochtend ontbeet Jezus met hen, hernieuwde het contact, nam hun twijfels weg en stuurde ze eropuit om de wereld te veranderen.

het Woord voor Vandaag - week 06

Wat is de les die we hieruit kunnen halen? Als we buiten Gods wil om werken, is het als vissen aan de verkeerde kant van de boot. We putten ons uit en uiteindelijk hebben al onze inspanningen niets opgeleverd. Loopt alles op rolletjes in je leven? Nee? Misschien zit je aan de verkeerde kant van de boot te vissen! Dingen zullen niet goed uitpakken zolang jij je niet onderwerpt aan Christus, je contact met hem vernieuwt en je stappen door hem laat leiden.

Vrijdag 6 februari

'We maken iedere gedachte krijgsgevangene...' (2 Kor. 10:5)(NBV).

Gedachteaanvallen!

De negentienjarige Liu Shih-Kun was een beroemd concertpianist in China totdat de Culturele Revolutie alles met een westerse invloed in de ban deed. Omdat Liu weigerde zijn geliefde muziek op te geven, werd hij gezien als volksvijandelijk en werd mishandeld en gevangengenomen. Daar kwijnde hij weg in een kleine cel zonder boeken, zonder papier en, erger nog, zonder piano. Zes jaar later werd hij om propagandaredenen gevraagd te komen spelen in Beijing met het Philadelphia Orchestra. Na jaren zonder instrument om op te oefenen speelde hij briljant. Toen hij 18 maanden later voorgoed werd vrijgelaten, speelde hij opnieuw foutloos. Dat Liu overleefde is opmerkelijk, dat zijn handen bleven bewegen alsof ze nooit waren gestopt met spelen, verbijsterend. Zijn geheim? Terwijl hij zeven en een half jaar beroofd was van alles wat muzikaal was, had hij wel de discipline gehad om negatieve gedachten weg te sturen en uur na uur te oefenen op een denkbeeldige piano.

Een gerespecteerd counselor zegt: 'We beseffen niet in hoeverre ons eigen denken bijdraagt aan ons mentaal lijden. Hoe eerder je 'gedachteaanvallen' stopt, hoe makkelijker je je koers bijstelt en weer op het juiste spoor zit. Simpel concept, maar niet zo simpel aan te leren. Als je er eenmaal op gaat letten, zul je waarschijnlijk ontdekken dat je meer gedachteaanvallen hebt dan je voor mogelijk had gehouden.' Politieagenten roepen 'halt' wanneer ze een verdachte willen aanhouden om zichzelf te beschermen. En jij kunt schadelijk denken een halt toeroepen door elke gedachte krijgsgevangen te nemen en hem gehoorzaam te maken aan Christus. Paulus zegt: 'Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen... kwade geesten' (Efez. 6:12). Je gedachten hebben macht. Om ze te overwinnen moet je je onder Christus stellen en opletten waar je je gedachten op richt.

Zaterdag 7 februari

'Maak u niet bezorgd' (Matt. 6:31)(NBG).

Bezorgd over geld?

Psalm 37:25 zegt: 'Ooit was ik jong, nu ben ik oud, en nooit zag ik dat een rechtvaardige verlaten werd, nooit zag ik dat zijn kinderen zoeken naar brood.' Heeft God jou ooit in de steek gelaten? Nee, en dat zal hij nu ook niet doen. 'Je zult weer volop te eten hebben, meer dan genoeg, en je zult de naam van de Heer, je God, prijzen, want ik heb wonderbaarlijk met jullie gehandeld' (Joël 2:26). Probeer niet langer alles zelf uit te dokteren. Steun op God! 'Vertrouw op de Heer en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig. Zoek je geluk bij de Heer, hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen' (Ps. 37:3-5). Blijf gewoon doen wat God je gezegd heeft: 'En houd je vóór alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan en wijk er op geen enkele manier van af, opdat je in alles wat je doet zult slagen. Leg dat wetboek geen

het Woord voor Vandaag - week 06

moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen... laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij' (Joz. 1:7-9). Wees niet bezorgd. God zal je niet in de steek laten. 'Vraag je dus niet bezorgd af: "Wat zullen we eten?" of: "Wat zullen we drinken?" of: "Waarmee zullen we ons kleden?" - dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden' (Matt. 6:31-33). Ontspan, hij is Jehova Jireh, 'de Heer zal voorzien'.

Zondag 8 februari

'Heb de Heer lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten' (Deut. 6:5)(NBV).

Raak je passie voor God niet kwijt!

Er zit een interessante lijn in de gebeurtenissen die uiteindelijk leidden tot Petrus' verloochening van Christus. Het begon ermee dat Jezus Petrus waarschuwde dat hij een doelwit was. 'Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken' (Luc. 22:31-32). Vervolgens lezen we dat toen de autoriteiten kwamen om Jezus te arresteren, 'Petrus hen op een afstand volgde' (v. 54). Zie je dat Petrus verder van Jezus af was komen staan? Daarna ontkende de man die gezworen had voor Jezus te willen sterven, dat hij hem kende. Op dat moment kraaide de haan, herinnerde Petrus zich zijn belofte aan Jezus en 'ging hij naar buiten en huilde bitter' (v. 62).

Zie je hoe het werkt? a) Als de aanval van de vijand komt, ben je er niet op voorbereid. b) Je laat toe dat je door de drukte van werk en gezin vergeet dat je eerste prioriteit altijd bij God moet liggen. c) Uiteindelijk ben je geestelijk verslagen. Denk je dat dit jou nooit zal overkomen? Dat zei Petrus ook! De reden dat 'satan je voor zich heeft opgeëist' is omdat hij weet dat jij niet te stoppen bent wanneer jij Gods plannen een warm hart toedraagt. Sterker nog, dat vuur dat nu in jou brandt, is de brandstof die je in staat stelt zijn aanvallen te weerstaan.

Het is niet zonder reden dat naar de kruisiging verwezen wordt als 'de passie'. De bijbel zegt over Christus: 'denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiep lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God' (Hebr. 12:2). Zelfs toen hij stervende was, strekte hij zich nog naar anderen uit. Dat is passie! Het woord van vandaag voor jou is dus: zorg dat jij je passie voor God niet kwijtraakt.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ubc.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2009. All rights reserved.*

Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.

Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:

tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl

Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.