

Maandag 9 februari

'Ga de weg van de liefde...' (Efez. 5:2)(NBV).

Verwaarloos jij je dierbaren?

De beroemde Schotse essayist en historicus Thomas Carlyle trouwde met zijn secretaresse, Jane Welsh. Ze bleef daarna voor hem werken, maar werd op een gegeven moment ziek. Carlyle ging zo op zijn werk dat hij het niet in de gaten leek te hebben. Hij liet haar gewoon doorwerken. Ze bleek echter kanker te hebben en kwam uiteindelijk haar bed niet meer uit. Hoewel Carlyle echt van haar hield, was het duidelijk dat hij niet veel tijd en aandacht voor haar had. Toen stierf ze. Na de begrafenis ging Carlyle naar Jane's kamer en zag haar dagboek op tafel liggen. Hij pakte het en begon erin te lezen. Ergens op een bladzij had ze maar één regel geschreven: 'Gister was hij een uur bij me en het was als de hemel. Ik houd zoveel van hem.' Een realiteit waarvoor hij op een of andere manier blind was geweest, werd hem nu opeens pijnlijk duidelijk. Hij was te druk geweest om op te merken hoeveel hij voor Jane had betekend. Hij dacht aan alle keren dat hij het te druk had gehad met zijn werk en eenvoudigweg had nagelaten nota van haar te nemen. Hij had niet gezien dat ze leed. Hij had niet gezien dat ze hem liefhad. Hij draaide de bladzij om en las de woorden die hij nooit zou vergeten: 'De hele dag heb ik liggen luisteren of ik zijn voetstappen hoorde in de hal, maar nu is het al laat en ik denk niet dat hij vandaag nog komt.' Hij legde haar dagboek weer neer en rende het huis uit. Vrienden troffen hem besmeurd met aarde naast het graf aan. Zijn ogen waren rood van het huilen; tranen rolden over zijn wangen. 'Had ik het maar geweten, had ik het maar geweten,' huilde hij. Na Jane's dood kwam Carlyle weinig meer tot schrijven. Verwaarloos jij je dierbaren?

Dinsdag 10 februari

'Wees hartelijk... dan zult u zelf het goede ontvangen' (1 Petr. 3:8-9)(GNB).

Voorkomendheid.

Algemene voorkomendheid of welgemanierdheid wordt steeds minder algemeen. En dat is niet goed, want de bijbel zegt: 'Wees hartelijk [vriendelijk]... dan zult u zelf het goede ontvangen.' Soms weten we niet zo goed raad met dat behagen van God. Predikers hebben het ingewikkeld gemaakt: een reeks lang uitgesponnen, intens moeizame handelingen die zijn bedoeld om een God tevreden te stellen die het fijn vindt als wij ons in bochten wringen. De profeet Micha stelt het eenvoudiger: 'Wat eist de Here van u: ... weldadigheid lief te hebben' (Micha 6:8)(SV). Kunnen woorden het duidelijker zeggen? Hier volgen tien wat minder algemene voorkomendheden. Het zou goed zijn om er dagelijks aandacht aan te besteden en ze je kinderen bij te brengen. Want als zij van jou niet leren om attent te zijn, van wie dan wel?

1) 'Een vriendelijke uitspraak is... gezond voor het lichaam' (Spr. 16:24). Doe je best om met mensen een praatje te maken. 2) Probeer hun naam te onthouden - het laat zien dat je ze waardeert. 3) Lach vaker, het maakt je gezicht 'meer waard'. 4) Wees vriendelijk en behulpzaam. Als jij het bent, zullen mensen het op hun beurt ook zijn (Spr. 18:24). 5) Toon oprecht belangstelling. Iedereen heeft wel iets positiefs, als je het maar wilt zien (Fil. 4:8). 6) Wees gul met je lof en voorzichtig met je kritiek. 7) Wees traag in je oordeel. Er zitten drie kanten aan elk verhaal - jouw kant, hun kant en de goede kant. 8) 'Gebruik' mensen niet maar dien hen: Dien elkaar in liefde (Gal. 5:13). 9) Ga mensen vertrouwen - het bouwt duurzame relaties. 10) Wees nederig. Oswald Chambers zei: 'Wanneer een heilige er zich van bewust wordt dat hij een heilige is, is er iets mis.'

Voorkomendheid doet twee dingen: a) Het spreekt gunstig over je hemelse Vader. Jezus heeft gezegd: 'Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze... eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel' (Matt. 5:16). b) Het bepaalt je mate van zegen. 'Dan zul je zelf het goede ontvangen.'

Woensdag 11 februari

'Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander' (Fil. 2:4)(NBV).

Niet meer in het middelpunt.

'Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander,' zegt de bijbel. Met andere woorden, jij hoeft niet meer in het middelpunt van de belangstelling te staan. Makkelijker gezegd dan gedaan, want meestal zijn we maar druk met één persoon: onszelf. Jij vraagt iemand hoe het met hem gaat. De ander denkt dat jij dat echt wilt weten en begint een recent succesverhaal te vertellen. Dat is jouw signaal. Jij valt hem in de rede, blaast zijn lamp uit en zegt: 'O ja, maar weet je wat ik heb meegemaakt...?' En je bent niet meer te houden en walst finaal over het doorgeprikt ego van je vriend heen, die intussen wenst dat hij was doorgelopen toen hij jou zag. Die had gehoopt dat jij zei: 'Oh, wat goed, vertel eens verder.' In plaats daarvan wordt hij getrakteerd op een litanie van jouw opvattingen en prestaties. Wat is er gebeurd met 'wees blij met wie zich verblijdt' (Rom. 12:15)? Die opdracht doorbreekt ons verdiept zijn in onszelf en zegt: 'Vergeet jezelf nu eens even! Ga weg uit dat middelpunt. Leer je te richten op anderen.' Oefen je erin om te zeggen: 'Genoeg over mij. Ik wil horen over jou. Hoe is met je werk, je partner, je gezondheid, je kerk?' Onderdruk de drang om in de rede te vallen, luister gewoon! Luister met je oren, je ogen en je hoofd. Luister met hart en ziel. Probeer de gevoelens achter de woorden te begrijpen. Als er iets te vieren valt, vier dan mee. Als er pijn is, lijd mee. De lakmoesproef van een christelijk karakter is ons vermogen andermans succes te vieren, of hun last te delen alsof het de onze was. Er is geen betere manier om te dienen en anderen te bemoedigen.

Donderdag 12 februari

'Laat je manschappen naar het water gaan, daar zal ik voor jou een keus uit hen maken' (Recht. 7:4)(NBV).

De watertest.

Als iemand blijft weigeren jou te steunen, laat hem dan los vóór je er spijt van krijgt. Dit is vooral moeilijk te accepteren als je iemand bent die van nature anderen vooruit wil helpen. En veel tijd hebt gestoken in het altijd goed willen laten functioneren van relaties. Maar jij kunt van bevreesde mensen geen betrouwbare mensen maken. Dat is Gods werk en zijn watertest liet Gideon zien op wie hij wel en op wie hij niet kon rekenen. 'Toen zei de Heer tegen Gideon: "Het leger dat je bij je hebt is te groot... ik wil niet dat Israël zich erop beroemt dat het zich op eigen kracht heeft bevrijd. Maak daarom bekend dat iedereen die bang is, kan vertrekken"... Daarop vertrokken tweéëntwintigduizend man; tienduizend bleven er over. Maar de Heer zei tegen Gideon: "Het leger is nog steeds te groot. Laat je manschappen naar het water gaan, daar zal ik voor jou een keus uit hen maken"' (Recht. 7:2-4).

Wanneer de tegenstanders tegen jou te hoop lopen als zandkorrels aan de zee (v. 12), is het vaak ook het moment waarop jij je meeste steun verliest. Maak je geen zorgen. God is aan het werk. Toen Gideon tijdens het eerste keuzemoment 22.000 man verloor, was wat een tegenslag leek in feite een zet van God om te bepalen wie betrouwbaar was. 'Gideon liet de mannen naar het water gaan... Driehonderd man likten het water op met hun tong, de overigen knielden om te drinken. 'Met die driehonderd man die het water met hun tong oplikten, zal ik jullie bevrijden,' zei de Heer tegen Gideon. 'Door hun toedoen zal ik Midjan aan je uitleveren' (v.5-7)' We kunnen hier twee lessen uit halen:

1) Je moet je vijand kunnen zien naderen. Zij die knielden om te drinken, offerden hun zicht op om hun eerste behoefte te bevredigen.

2) Wanneer God je steun vermindert, is het om je een opzienbarende overwinning te schenken. Het is om te laten zien hoe iemand zonder officiële papieren een bedrijf kan runnen, of hoe iemand die alles verloren heeft, een comeback kan maken. Dus wanneer de mensen om je heen Gods watertest niet doorstaan, laat ze dan gaan en vertrouw op God. Hij heeft iets beters in gedachten.

Vrijdag 13 februari

'Moet ik nu sterven van de dorst...' (Recht. 15:18)(NBV).

Stervend van dorst de overwinning vieren.

'Toen voer de geest van de Heer in hem. De touwen waarmee hij was gebonden... vielen van zijn armen en zijn polsen. Hij zag een ezelskaak liggen; het bot was nog hard. Hij raapte het op en sloeg er duizend man mee dood... hij riep tot de Heer: 'Aan u, Heer, heb ik deze geweldige overwinning te danken. Moet ik nu sterven van de dorst?' (Recht. 15:14-18). Drie dingen vallen me op in dit verhaal:

- 1) Simson liet zich door de vijand vastbinden. Waardoor laat jij je vandaag binden? Wat houdt jou vast? Counselors, programma's en zelfhulphandboeken zijn allemaal prima, maar Gods Geest was nodig om Simson te bevrijden. En zal ook nodig zijn om jou te bevrijden. Kom op, je hebt nu lang genoeg over je problemen gepraat, zelfs je vrienden willen ze niet meer horen. De tijd voor adviezen is over, het wordt tijd om het uit te roepen naar God en je door zijn Geest, die elke gewoonte kan breken, te laten bevrijden (Jes. 10:27).
- 2) Simson moest zien wat hem al gegeven was. Slechts het kaakbeen van een ezel, maar met Gods hulp voldoende om de slag te winnen. Vraag of God je wil laten zien wat je hebt, ga ermee aan de slag en met zijn hulp zal het je lukken. Zoek het niet langer hogerop of verder weg, het antwoord ligt voor het oprapen. Erken wat God je gegeven heeft en gebruik het.
- 3) Simson vierde de overwinning terwijl hij stierf van de dorst. Dat gebeurt; vooral bij mensen die voor God werken maar niet genoeg tijd met hem doorbrengen. Paulus waarschuwt daarvoor: 'anders zou satan wel eens voordeel op ons kunnen behalen' (2 Kor. 2:11)(HB). Wanneer jij uitdeelt maar niet inneemt, krijgt de duivel de bovenhand en beland jij op Delila's schoot. Breng dus meer tijd met God door. Degene die je de overwinning schenkt, kan ook je dorst lessen.

Zaterdag 14 februari

'En wanneer dan mijn volk...' (2 Kron. 7:14)(NBV).

Ben jij een van hen?

Nog niet zo lang geleden hadden we het economisch eigenlijk heel goed. Maar tijden kunnen veranderen! Snelstijgende olieprijsen maken we dat gaan carpoolen, onze benzinevreters aan de kant zetten en de bus nemen. Nooit eerder hadden we gehoord van een 'sub prime' hypotheekcrisis (waarbij een hypotheek wordt verstrekt aan mensen die niet kredietwaardig genoeg zijn voor een normale lening); nu verdampst de overwaarde van onze huizen, of ze worden wegens een gedwongen verkoop geveild. In de krant lezen we dat een tsunami Birma treft waarbij 100.000 mensen omkomen. Aardbevingen treffen China en duizenden kinderen sterven onder het puin van hun school. Overstromingen treffen de Midlands en andere gebieden in Engeland. Het lijkt alsof onze basiszekerheid wankelt en ons gevoel van veiligheid wordt aangetast.

Maar daaronder is een andere stroming. Als je luistert, zul je het horen: 'Het wordt tijd om God te zoeken, om berouw te hebben, om verandering te brengen in de manier waarop we

leven.' Het is een aloude boodschap voor een nieuwe generatie. 'En wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen' (2 Kron. 7:14). Hoor jij dat niet om je heen? Kijk dan eens met wie je optrekt! Jezus zei dat wanneer blinden blinden leiden, ze samen in een kuil vallen.

Voor een ommekeer hoef je geen meerderheid te hebben. God zei tegen Abraham dat slechts 50 rechtvaardigen Sodom konden redden. Zelfs in een verwende kerk waar de nadruk ligt op 'wat God voor jou zal doen en hoe je hem zover krijgt' is er een groep mensen die weet wat opwekking betekent en hoe je God daarvoor moet zoeken. De vraag is of jij een van hen zult zijn.

Zondag 15 februari

'Samuël groeide op. De Heer stond hem bij...' (1 Sam. 3:19)(NBV).

Omgaan met teleurstellingen (1).

Welkom in het leven, teleurstellingen inbegrepen! 'Teleurstelling' wordt wel gedefinieerd als: 'Wanneer niet aan verwachtingen wordt voldaan en daardoor boosheid, frustratie, verdriet en ontmoediging ontstaat.' Een paar voorbeelden die kunnen helpen:

- 1) wanneer je teleurgesteld bent in degenen die boven je staan. Denk aan Samuël en Eli (1 Sam. 1-4). De moeder van Samuël vertrouwde haar zoon toe aan de hogepriester Eli, in de vaste veronderstelling dat hij hem zou onderwijzen en voorbereiden om in dienst van God te staan. Maar Eli had een vervelende karaktertrek. Hij was een zwakke, passieve ouder die stond toe te kijken hoe zijn zonen hun priesterlijk voorrecht misbruikten en de bediening te schande maakten en een slechte naam bezorgden. Wie had Samuël iets kwalijk kunnen nemen als hij was afgegleden, wanneer de man tegen wie hij opkeek, zozeer faalde? Maar nee, hij reageerde goed op zijn teleurstelling en bleef zijn ogen gericht houden op God: 'Samuël groeide op. De Heer stond hem bij.' Als gevolg daarvan maakte God van hem één van Israëls grootste profeten. Houd je oog dus gericht op de Heer.
- 2) wanneer je teleurgesteld bent in degenen die naast je staan. Als iemand je niet zou laten vallen, zou het toch zeker je familie zijn. Ja toch? Fout! Vraag maar aan Jozef. Toen God hem een grote promotie in het vooruitzicht stelde, dacht hij dat zijn broers wel blij voor hem zouden zijn. In plaats daarvan reageerden zij jaloers, belachelijk en met wrok en verkochten hem als slaaf. Ver van huis en haard verkommerde hij in de gevangenis voor een misdaad die hij niet had begaan. Dat vraagt toch om bitterheid, om een herkauwen van alles wat hem was aangedaan en om een zinnen op wraak. Maar had hij dat gedaan, dan was hij als een onbekende veroordeelde gestorven in een buitenlandse gevangenis. In plaats daarvan liet hij zich door God zuiveren van alle blaam. En werden zijn omstandigheden gebruikt om hem op de goede plaats te krijgen en voor te bereiden op zijn hoge positie als eerste minister van Egypte. Zo ga je dus met teleurstellingen om.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2009. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*