

**Maandag 16 februari**

*'Maar ga nu heen, leid het volk...'* (Exod. 32:34)(NBG).

Omgaan met teleurstellingen (2).

Nog twee soorten teleurstellingen waarmee je in het leven te maken krijgt:

1) Teleurstelling in degenen met wie je werkt en op wie je vertrouwt. Wil je slagen, dan heb je mensen nodig, je kunt niet zonder. En als die mensen jou in de steek laten, is dat pijnlijk. Probeer je voor te stellen hoe teleurgesteld Mozes was. Hij draagt alles over aan zijn broer Aäron, terwijl hij zelf intussen een 'topontmoeting' heeft met God en de Tien Geboden ontvangt. Bij terugkeer treft hij Israël in totale anarchie, overgegeven aan afgoderij en afschuwelijke, perverse praktijken. Waar is Aäron? Die leidt de rebellen! Op het moment dat Mozes hem het meeste nodig heeft, laat hij het compleet afweten. Maar kijk nu eens naar Mozes: echt leiderschap blinkt uit in tijden van diepe teleurstelling. Hij confronteert Aäron, brengt de nood bij God voor een oplossing en bidt om vergeving voor Israël. God luistert en herinnert Mozes dan aan zijn opdracht: 'Maar ga nu heen, leid het volk... zie, mijn engel zal voor u uitgaan...' (v. 34). Teleurstelling betekent geen streep door je opdracht of door Gods aanwezigheid.

2) Teleurstelling in degenen in wie je tijd en aandacht hebt gestoken. Opnieuw kijken we naar Mozes, stichter en voorganger van een kerk van critici en ondankbaren, een gemeente van voormalige slaven, nu bevrijd, overvloedig gezegend en op weg naar het beloofde land. Mensen echter zonder een greintje van loyaliteit en dankbaarheid jegens de man die alles op het spel had gezet om dit mogelijk te maken. Nog maar net uit Egypte keren zij zich tegen Mozes en beschuldigen, bekritisieren en bespotten hem (Exod. 14). Was Mozes teleurgesteld en gekwetst? Jazeker. Maar elke keer dat hij wilde opgeven, besprak hij het eerst met God, bad voor zijn klagende kudde, ontving nieuwe orders van het hoofdkwartier en ging weer aan de slag. Dat is wat door God geroepen mannen en vrouwen doen wanneer zij teleurgesteld zijn en eigenlijk zouden willen opgeven.

**Dinsdag 17 februari**

*'Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat'* (2 Kor. 4:7)(NBV).

Omgaan met teleurstellingen (3).

En dan uiteindelijk: teleurstelling in onszelf! Misschien wel de meest onderrijpende soort teleurstelling, omdat je erdoor in een neerwaartse spiraal terecht kunt komen die moeilijk te stoppen of om te buigen is. Petrus had onsterfelijke liefde en trouw gezworen aan Jezus. 'Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit' (Matt. 26:33-35) en Petrus meende ieder woord daarvan. Maar onder druk van alles wat er speelde rond de kruisiging zwicht hij en verloochent Jezus drie keer. Toen hij zich later Jezus' woorden 'nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid zul je mij driemaal verloochenen' herinnerde, ging hij naar buiten en huilt bitter (zie Luc. 22:62). Heb jij je dat ook wel eens afgevraagd: 'God, hoe kunt u in hemelsnaam iemand gebruiken die er zo aan toe is als ik?' Petrus beantwoordde niet aan zijn eigen verwachtingen en vervolgde depressief zijn weg. Maar Jezus was er niet van ondersteboven. Hij was zich heel goed bewust van Petrus' zwakheden toen hij hem riep. Hij wist dat zijn blufferige, openhartige leerling ook een klein hartje had, daarom verleende hij hem genade en zette hem niet op straat. Toen na Christus' opstanding de opdracht kwam 'om tegen de leerlingen te zeggen en tegen Petrus' (Marc. 16:7) hem in Galilea te ontmoeten, bevestigde hij hiermee opnieuw zijn keus van de tekortgeschoten leerling. De rest van Petrus' verhaal is nieuwtestamentische geschiedenis.

Wannéér (niet áls) jij je eigen falen aanpakt: a) maak het dan niet erger: laat je niet door teleurstelling meeslepen in hopeloosheid en wanhoop; b) verneder je en toon berouw. Belijd

je zonde; kom niet met uitvluchten, praat er niet omheen en geef ook niet de schuld aan mensen en omstandigheden; c) ontvang Gods genade en vergeving in geloof, niet op gevoel. Laat je niet door satan overtuigen dat jouw geval buiten de genade valt; d) zorg dat je aan de benodigde hulp komt om het juiste spoor terug te vinden; hoe eerder hoe beter.

**Woensdag 18 februari**

*'U bent... burgers... huisgenoten van God... een tempel die gewijd is aan hem, de Heer'* (Efez. 2:19-21)(NBV).

De voorrechten en verantwoordelijkheden van een gezinslid.

Stel, je kinderen staan op de stoep en smeken of ze naar binnen mogen, wat zou je dan denken? Zou je niet zeggen: 'Kom binnen, jullie zijn toch mijn kinderen, ik hou van jullie, daar hoef je niet om te smeken?' Zo kunnen we ook op elk moment bij God komen. We zijn niet langer 'vreemdelingen of gasten meer, maar burgers... huisgenoten van God... een tempel die gewijd is aan hem, de Heer.' Wat een voorrecht:

- 1) Als medeburgers vertegenwoordigen we Gods koninkrijk op aarde. We zijn gezanten van Christus, zijn ambassadeurs (2 Kor. 5:20). Wat doet een ambassadeur? Hij blijft in contact met zijn koning, weet wat deze wil en zorgt dat het gebeurt. Hij weet ook dat zijn verblijf niet permanent is en leeft daarom vanuit het besef dat hij zonder bericht vooraf kan worden teruggedroepen. Begrijp je waar ik heen wil?
- 2) Als huisgenoten van God kunnen we in alle vrijmoedigheid op elk moment bij God komen met welke nood dan ook. We weten dan dat we in liefde worden ontvangen. God is de vader op wie je altijd had gehoopt en jij bent het kind dat hij altijd heeft gewild. Mocht je hier toch nog aan twifelen, kijk dan naar het kruis; zoveel waarde hecht God aan jou. Maar vergeet niet dat ieder familielid verondersteld wordt zijn steentje bij te dragen, loyaal te zijn en ervoor te zorgen dat de familienaam niet door het slijk wordt gehaald.
- 3) We zijn een heilige tempel. In het Oude Testament had God een tempel voor zijn volk, nu is de tempel zijn volk. De bijbel zegt: 'Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer...' (1 Kor. 6:19-20).

**Donderdag 19 februari**

*'... in aantal toenemen en het land... binnengaan...'* (Deut. 8:1)(NBV).

Van overleven tot léven!

Na 400 jaar slavernij overhandigde God Israël de eigendomsakte van een weelderig, overvloedig land dat ze uiteindelijk hun thuis konden noemen. Tot dan toe was in alles wat ze bezaten voorzien door hun Egyptische veroveraars. Maar de slavernij had hun wil vernietigd en hun initiatief de kop ingedrukt. God moest ze daarom wel losbreken van hun vrouwen op mensen in plaats van op hem (afhankelijkheid van mensen kan je kwetsbaar maken en je groei belemmeren). Dus toen God de Israëlieten naar de woestijn leidde, zonder het genot van de prei en uien van Egypte, werden ze gedwongen een smaak te ontwikkelen voor manna, iets waarin alleen God kan voorzien! Laat dit duidelijk zijn: wanneer God een oude bron of methode weghaalt en je er iets nieuws voor in de plaats geeft, betekent het niet dat het oude niet goed was. Het betekent alleen dat hij een nieuwe manier van leidinggeven en hulpverschaffing heeft gekozen.

Wanneer God je een belofte doet, houdt hij zich daar altijd aan. Je moet echter wel bereid zijn de zijwiltjes van je vertrouwen op mensen weg te halen. In de woestijn klaagden en

## het Woord voor Vandaag – week 08

zeurden de Israëlieten over het comfort van het vertrouwde, zelfs als dat een terugkeer naar oude, voorbije tijden inhield. Maar ze konden niet terug en dat kun jij ook niet! Toen God zei dat ze 'in aantal moesten toenemen en het land moesten binnengaan' ging zijn plan voor hen verder dan overleven - het ging over *leven*. Het wilde zeggen dat ze werden gespeend van de moedermelk van afhankelijkheid van mensen en moesten overstappen op het vlees van de afhankelijkheid aan God. Paulus schrijft: 'Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn... onze bekwaamheid danken we aan God' (2 Kor. 3:5). Wanneer God je uit je comfortzone haalt en je richting je bestemming duwt, kun je verwachten dat je door enigszins onbekend, beangstigend terrein trekt. Het is de enige weg van overleven naar *leven*.

### Vrijdag 20 februari

*'... er zat honing in... hij haalde de honing eruit...'* (Recht. 14:8-9)(NBV).

#### Op zoek naar de honing!

In hun boek 'The Laws of Lifetime Growth' ('Wetten voor levenslange groei') leggen Dan Sullivan en Catherine Nomura uit:

'Voortdurend blijven leren is essentieel voor levenslange groei. Je kunt veel ervaring hebben en nog zo slim zijn vanwege alles wat je gedaan, gezien en gehoord hebt: ervaring alleen is geen garantie voor levenslange groei. Als je je ervaringen echter geregeld omzet in nieuwe lessen, dan maak je van elke dag van je leven een bron van groei. De verstandigste mensen zijn zij die zelfs de kleinste gebeurtenissen of situaties kunnen omzetten in doorbraken in denken en doen. Zie het hele leven als een school en elke ervaring als een les, dan zul je altijd meer leren dan ervaren.'

In een oude Peanutsstrip zie je Charlie Brown een prachtig zandkasteel bouwen op het strand. Een kunstwerk! Terwijl hij een stapje terugdoet om het te bewonderen, wordt het plotseling kapotgemaakt door een enorme golf. In de laatste scène zegt hij: 'Ik zal hier ongetwijfeld iets uit moeten leren, maar vraag me niet wat.' Zo voelen de meesten van ons zich na een in wezen waardevolle ervaring. We gaan er wel doorheen, maar groeien er niet door. We bezoeken bijeenkomsten die zijn bedoeld om ons te helpen leren. Na afloop echter bergen we onze aantekeningen op en doen vervolgens niets met wat we hebben gehoord. Word niet enthousiast over een leermoment, word enthousiast over leren! En je hebt het nog niet geleerd zolang je het niet hebt toegepast.

Een paar dagen nadat hij een leeuw had gedood, keerde Simson terug naar de plek van overwinning en ontdekte twee dingen in het karkas: a) bijen die steken en b) honing die zoet smaakt. 'Hij haalde de honing eruit.' Ga in het leven door de pijn heen en zoek naar de honing!

### Zaterdag 21 februari

*'... vanuit de kracht die God u geeft'* (1 Petr. 4:11)(NBV).

#### Gebruik wat God je gegeven heeft!

Petrus zegt dat we wat we voor anderen doen, moeten doen vanuit de kracht die God ons geeft. Als God je een taak geeft, dan geeft hij je alles wat nodig is om die te vervullen. Je kunt er zelfs achterkomen waar je roeping ligt als je kijkt waar je goed in bent. Winston Churchill heeft gezegd: 'Voor iedereen komt er een moment in zijn leven dat hij op de schouder getikt wordt en een kans krijgt aangeboden iets speciaals te doen wat voor hem uniek is en bij zijn talent past. Wat een tragedie als je dan onvoorbereid of ongeschikt bent. Het had jouw moment kunnen zijn.'

## het Woord voor Vandaag - week 08

Je kunt niet altijd zijn wie je zelf zou willen zijn, maar je kunt wel helemaal zijn zoals God je wil hebben. Dat komt omdat hij ons een opdracht geeft en 'ieder leidt naar wat hij aankan' (zie Matt. 25:15).

Wat doe je graag en over het algemeen goed? Is muziek je kracht? Houd je van cijfers? Werk je graag met kinderen? Paulus zegt: 'Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer' (1 Kor. 12:4-5). Dat kan betekenen dat dingen die anderen saai vinden, jou juist energie geven en je verrijken.

De bijbel zegt dat God een 'geestelijke tempel' bouwt (1 Petr. 2:5). En voor ieder van ons is er een plek. Knoop dat goed in je oren. Het verdrijft de misvatting dat jij niet waardevol bent omdat je niet hetzelfde talent hebt als anderen. Het bepaalt ook je eigenlijke verantwoordelijkheid, door de mythe uit de wereld te helpen dat jij alles zou moeten doen. Dat is niet zo. Je moet ernaar streven binnen de grenzen te blijven van het plan dat God voor je heeft. Ga je dus niet excuseren voor wat je niet kan, maar ontdek welke gaven God je gegeven heeft en gebruik ze voor zijn koninkrijk.

### Zondag 22 februari

*'In Lystra...'* (Hand. 14:8)(NBV).

#### Lessen uit Lystra.

'In Lystra zat een man op straat die... nooit had kunnen lopen. Toen deze man naar een toespraak van Paulus luisterde, keek Paulus hem strak aan en zag dat hij geloofde dat hij genezen kon worden. Daarom riep hij hem toe: "Kom overeind en ga op uw benen staan!" De man sprong op en begon te lopen' (Hand. 14:8-10). Dat is apart! Zonder maanden therapie om het neurologische systeem in zijn hersenen aan het functioneren te krijgen en zijn verslakte spieren te activeren, begon deze man die niet overeind kon komen, opeens te lopen. Dat is zoiets als de 'X Factor' winnen of 'Una Voce Particolare', zonder ook maar één zangles. Of je schilderijen in het Rijksmuseum hebben hangen zonder één kunstles. God keert de schade van je verleden om en zegent je met succes. Door zijn kracht en genade 'loopt het' opeens in je leven. Soms werkt God zo.

Vervolgens lezen we: 'Toen de mensen zagen wat Paulus had gedaan, verhieven zij hun stem en ze zeiden... 'De goden zijn in mensengedaante naar ons afgedaald!'... Maar toen de apostelen... merkten wat de bedoeling was, scheurden ze van ontzetting hun kleren... en riepen: 'Wat doet u toch? Wij zijn mensen, net als u' (Hand. 14:11-15). Daar gaan we weer! We willen van mensen steeds maar goden maken. Iemand van wie niemand ooit gehoord heeft, maakt een hit, krijgt een platencontract en wordt halsoverkop een ster. En wij maken er weer een rolmodel van. Heer, help ons! Het overkomt zelfs voorgangers. Jij worstelt ergens mee, God zegent je en helpt je aan een gerenommeerde bediening en nu kunnen de mensen niet eens meer met je praten zonder een afspraak te maken (tenzij ze bij de gulle gevers horen). Paulus en Barnabas gingen geen nieuwe kleding aanschaffen die bij hun nieuwe status paste. Ook huurden ze geen manager in. Nee, ze scheurden hun kleren en riepen: 'Wat doet u toch? Wij zijn mensen, net als u!' De menigte die Paulus eerst nog aanbad, stenigde hem nu.

In feite komt het hier op neer: wees nederig, houd van mensen, maar vertrouw alleen op God.

*The Word for Today* wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.  
UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2009. All rights reserved.  
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.  
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
tel: 010-5190444 of e-mail: [info@wijnstokgemeente.nl](mailto:info@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl](http://www.wijnstokgemeente.nl)  
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.