

Maandag 23 februari

'Een vlijtig mens verwerft gezag...' (Spr. 12:24)(NBV).

Valkuilen voor leiders.

Als je een leidersfunctie hebt, is het handig om de volgende valkuilen te vermijden:

- 1) Mensen oversturen in plaats van leiden. Mensen sturen vereist een oog voor detail, terwijl leiden te maken heeft met het delen van visies, het stellen van doelen en het motiveren van mensen. En je moet het verschil kennen. Wanneer jij iedereen naloop in plaats van leiding geeft, zakt de moraal. Mensen hebben namelijk behoefte aan duidelijke doelen en aan de vrijheid om uit te vinden hoe ze die kunnen bereiken. Loop niet iedereen na; het vermindert bij je mensen het gevoel van 'eigenaarschap', wat juist nodig is voor een goede teamdynamiek en probleemoplossing. President Eisenhower heeft eens gezegd: 'Trek aan het touwtje en het volgt je waarheen je maar wilt. Duw ertegen en het gaat nergens heen.'
- 2) Individuele loyaliteit verwarren met teambuilding. Het is goed om nauw samen te werken met een paar sleutelfiguren, maar het is ook belangrijk voor mensen om samen één te zijn (zie Rom. 12:5). Zorg dat iedereen onderdeel is van het team, zich gewaardeerd voelt en leert goed met elkaar om te gaan.
- 3) Bang zijn om dingen uit te proberen. Mensen meenemen naar nieuwe gebieden betekent dat ze fouten zullen maken. Ze in dezelfde routine vasthouden is misschien veilig voor beide partijen, maar haalt de motiverende wind uit de zeilen. Leider zijn betekent riskeren dat mensen fouten maken en je verbijten als je ze laat fröbelen op onbekend terrein. Net zoals een ouder harder bidt als zijn tiener voor het eerst de auto meeneemt, moet jij accepteren dat sommige uitdagingen die jou angst aanjagen, voor anderen bevrijdend werken. Salomo zei: 'Een vlijtig mens verwerft gezag.' Dat roept een vraag op. Als jij mensen leidt, door wie word jij dan geleid? De beste manier om te leiden is God te volgen en zijn Woord te gehoorzamen!

Dinsdag 24 februari

'Hij is, net als wij, in elk opzicht op de proef gesteld...' (Hebr. 4:15)(NBV).

Jezus begrijpt het.

Goedbedoelende vrienden zeggen soms: 'Ik weet hoe je je voelt.' Maar diep vanbinnen denken wij: 'Nee, dat weet je helemaal niet.' Jezus wel! Hij werd, 'net als wij, in elk opzicht op de proef gesteld,' daarom kan hij onze gevoelens vertolken en bij God brengen. En dat doet hij ook. Wanneer jij bidt in Jezus' naam en je hart voor God uitstort, handelt Jezus als jouw advocaat en zegt: 'Vader, ik weet wat deze persoon voelt. Ik ken die neiging om te zondigen. Ik begrijp dat. Dit kind van u heeft hulp nodig en ik sta aan zijn kant.'

Misschien zeg jij: 'Ja, maar Jezus was toch zonder zonde, hoe kan hij dan echt mijn zonde ervaren zoals ik dat voel?' Toch kan hij dat. Vanwege zijn zuiverheid ervaart hij de pijn van zonde juist nog sterker. Misschien helpt een illustratie. Overal om ons heen en zelfs óp ons hebben we te maken met bacillen. Omdat wij ons niet in een steriele omgeving bevinden, merken we die bacillen niet op en leren ermee leven. Maar het is een heel ander verhaal in een operatiekamer. Daar vormt elke besmetting door bacillen een wezenlijke bedreiging die de aandacht van de hele staf vereist. Dus wordt alles gesteriliseerd omdat bacteriën de patiënt kunnen doden. De reinheid van de ruimte vereist dat er nauwlettend op moet worden toegezien dat er geen enkele onzuiverheid aanwezig is die zou kunnen leiden tot een levensbedreigende infectie.

Het feit dat Jezus afgescheiden is van - en gevoelig is voor zonde verhoogt in feite dus zijn vermogen om met ons te mee te voelen. Kortom: Jezus begrijpt waarmee jij worstelt!

Woensdag 25 februari

'Pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden' (Gal. 5:15)(NBV).

Win-win situaties (1).

Gezonde relaties zijn niet conflictloos maar conflictoplossend. Het probleem is dat wij strijd leveren voor een overwinning en niet voor een oplossing. Het gevolg is dat de een wint, de ander verliest en de relatie eronder lijdt! Hier volgen wat praktische inzichten voor conflictantering die de relatie ten goede komen:

- 1) Verschillen zijn onvermijdelijk, normaal en in potentie een zegen. Ze zijn onvermijdelijk omdat een relatie heel verschillende mensen bij elkaar brengt. Ze zijn normaal omdat alle relaties, inclusief de goede, ze ervaren. Ze zijn in potentie een zegen omdat relaties door een effectieve aanpak van de verschillen kunnen groeien.
- 2) Er zijn drie verschillende manieren om met conflicten om te gaan. Ten eerste kun je ze vermijden. Dit zijn 'de lieve vrede bewarende' en 'geen slapende honden wakker makende' mensen. Zij zijn bang voor confrontaties en verbergen daarom hun gevoelens. Ze beseffen alleen niet dat die dan levend begraven zijn en even later weer opduiken. Ze gaan van dichtklappen tot opkroppen tot uitbarsten, wat weer kan leiden tot fysieke en emotionele kwalen. Intussen stapelen de beledigingen zich op, groeien de onaangepakte problemen en hollen onafgemaakte zaken de relatie uit. Ten tweede kun je conflicten aanvallen. Dit zijn de 'pak ze vóór ze jou pakken' types; meedogenloze vechters die weigeren op te geven en elkaar dodelijke wonden toebrengen. De bijbel zegt: 'Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden.' Een aanval lokt een tegenaanval uit, beide zijden 'graven zich in' en er wordt niets opgelost. Ten derde heb je de aanpak-en-oplos stijl. Dit zijn de 'geen prijs te hoog voor een goede relatie' mensen. Zij zijn ontvankelijk voor de gevoelens van anderen, maar staan erop belangrijke problemen direct af te handelen. Zij vermijden zwarte pietten uit te delen, pakken het probleem aan en spelen niet op de persoon. Bovendien nodigen ze anderen uit om samen met hen het probleem op te lossen om zo de relatie te redden!

Donderdag 26 februari

'Door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, groeien we... toe naar hem...' (Efez. 4:15)(NBV).

Win-win situaties (2).

Er zijn twee manieren om de waarheid te vertellen. De 'recht-voor-zijn-raap' manier, die de wig alleen maar dieper drijft, of de bijbelse manier: de waarheid spreken in liefde. Dat lost conflicten op en versterkt relaties. Stel dat een echtpaar ruzie heeft omdat manlief steevast te laat thuiskomt. Hoe kan zij dan de 'waarheid in liefde' spreken zodat haar boodschap overkomt? Ik laat je een vijfstappen proces zien dat effectief is in het huwelijk, in vriendschappen en op het werk.

Ze zou tegen hem kunnen zeggen: 1) 'Ik voel me gefrustreerd.' Geen beschuldiging, geen aanval; ze zegt gewoon eerlijk wat ze voelt. 2) 'Wannéér je laat bent.' Geen veroordeling, geen scheldpartij of etiketten plakken; ze beschrijft alleen maar wat er gebeurt. 3) 'Dat geeft mij het gevoel dat mijn tijd niet echt belangrijk voor je is.' Ze moraliseert niet, ze deelt alleen eerlijk haar gevoelens. 4) 'Wil je alsjeblieft proberen om wat meer op tijd te zijn, of te bellen als je weet hoe laat het wordt?' In plaats van te hameren op voorgaande keren (iets waarin hij geen verandering meer kan brengen), vertelt ze hem wat ze graag zou willen dat hij voortaan anders zou doen. 5) 'Zou je dat voor me willen doen?' Geen eisen of veronderstellingen; ze vraagt alleen om consideratie en coöperatie. Wanneer hij daarmee

instemt, hebben ze een 'contract'. Ze bedankt hem oprecht en belooft elke poging van zijn kant om woord te houden. Ze heeft effectief de koppen weer dezelfde kant op gekregen door hem haar bondgenoot te laten zijn en niet haar vijand. Ze heeft er een gemeenschappelijk doel van gemaakt en niet iets van haar tegen hem. De bijbel zegt dat er niet 'twee tezamen gaan zonder dat zij het eens geworden zijn' (Amos 3:3)(NBG).

Vrijdag 27 februari

'Wie van jullie heeft ontzag voor de Heer... hij die door de duisternis gaat...'
(Jes. 50:10)(NBV).

Nachtzicht (1).

God belooft ons vrede, maar geen rustige vaart of immuniteit voor de problemen van het leven. De bijbel zegt dat je de 'Heer kunt vrezen en toch in diepe duisternis, van licht beroofd, kunt wandelen.' Lees maar na: a) Job leidde een voorbeeldig leven maar verloor alles. Bedroefd en ontredderd riep hij uit: 'Mijn weg verspert hij met een muur, de paden die ik ga hult hij in duisternis' (Job 19:8). b) Jeremia zei na zijn preek tot een rebellerend volk dat hem geslagen en gevangengenomen had: 'Ik wilde wel dat mijn ogen fonteinen van tranen waren, dan zou ik dag en nacht huilen om de gesneuvelden van mijn volk' (Jer. 9:1)(HB). c) Paulus had een zware last te dragen gehad, zodat hij zelfs aan zijn leven wanhoopte (zie 2 Kor. 1:8).

Geloof is als een filmpje: dat wordt ook in het donker ontwikkeld. In donkere dagen gaan we op God vertrouwen op een manier zoals we normaal gesproken niet zouden doen. De waarheid is dat als ons geloof nooit getest werd, we niet gemotiveerd zouden zijn om God na te jagen en dichterbij te komen. Edward Mote schreef: 'Als het duister zijn gelaat lijkt te verbergen, rust ik op zijn onveranderlijke genade. Wanneer mijn ziel het haast begeeft, is hij mijn enige anker en hoop. Ik sta op Christus, de sterke rots, alle andere grond is drijfzand.' Het is makkelijk om God te prijzen als je gezond bent en je rekeningen zijn betaald. Pas als het opeens van licht donker wordt, ontdekken we waar ons geloof uit bestaat en waar ons vertrouwen werkelijk ligt. In die momenten ontwikkelen we zicht in het donker!

Zaterdag 28 februari

'Ik zal je verborgen schatten schenken, diep weggeborgen rijkdommen' (Jes. 45:3)(NBV).

Nachtzicht (2).

Soms vertelt God ons niet waaróm, omdat hij ons wil laten weten wié. In psalm 23 begint David óver God te praten ('de Heer is mijn herder') en praat uiteindelijk tégen hem ('u bent bij mij'). Wat is er in de tussentijd gebeurd? David leerde dat hoe donker de weg ook is, de Heer erbij is om ons te leiden. Hij ontdekte dat het beter is om mét God door het donker dal te gaan dan alleen op de bergtop te staan. God licht het pad niet altijd vooraf bij, maar hij belooft: 'Moet je door het water gaan - ik ben bij je; of door rivieren - je wordt niet meegesleurd' (Jes. 43:2). Wanneer je het gevoel hebt dat de grond onder je voeten wegzakt of dat het je boven het hoofd stijgt, pak dan die belofte! Job had veel onbeantwoorde vragen, maar toen hij het verschil begon te begrijpen tussen reden en relatie, zei hij tegen God: 'Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd' (Job 42:5). Wanneer je de reden niet kunt vinden, vertrouw dan op de relatie. God zal je niet in de steek laten.

In tegenstelling tot wat je misschien denkt, is de duisternis niet altijd het werk van de vijand. Soms is het een van Gods beste leermiddelen. '... liep hij tegen het einde van de nacht

over het meer naar hen toe... Toen ze hem over het water zagen lopen... schreeuwden ze het uit... Zijn leerlingen waren helemaal van hun stuk gebracht' (Marc. 6:48-51). Je leert de Heer kennen door met hem door de storm heen te gaan. De psalmdichter zei: 'De nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht' (Ps. 139:12). Loop dus niet weg voor je problemen, maar vraag God of hij je nachtzicht verder wil ontwikkelen, of hij je 'verborgen schatten wil schenken, diep weggeborgen rijkdommen.'

Zondag 1 maart

'... gij allen die vuur ontsteekt... gaat in de vlam van uw eigen vuur... in pijn zult gij neerliggen' (Jes. 50:11)(NBG).

Nachtzicht (3).

Wanneer de duisternis die je ervaart, door God is bepaald, probeer dan niet je eigen licht te creëren: 'Gij allen die vuur ontsteekt... gaat in de vlam van uw eigen vuur... in pijn zult gij neerliggen.' Abraham besloot zijn eigen vuur te ontsteken toen Gods belofte voor een erfgenaam niet snel genoeg werkelijkheid werd. Moe van het wachten besloot hij dingen in eigen hand te nemen door Ismaël te verwekken. Dat leidde uiteindelijk tot problemen die generaties zouden duren. God had al beloofd om Israël te bevrijden, maar Mozes was zo vrij om het op zijn eigen manier aan te pakken. Resultaat? Hij doodde een Egyptische slavendrijver en bracht vervolgens 40 jaar in de woestijn door (Exodus 2:11-15). Petrus beloofde Jezus tot in de gevangenis te volgen en zelfs tot in de dood (Luc. 22:33). Maar omdat hij de instructies niet afwachtte, sneed hij het oor van een onschuldige man af.

Wanneer jij in donkerheid wandelt omdat God het wil, hoef je niet bang te zijn. God zal je erdoorheen leiden. Waarom zijn we daar zo zeker van? Omdat de bijbel ons grote beloften geeft zoals: 'Hij straalt voor de oprechten als licht in het duister' (Ps. 112:4), en 'met tranen slapen we 's avonds in, 's morgens staan we juichend op' (Ps. 30:5). Mozes' veertig dagen alleen op de berg, Elia's verblijf op de berg Horeb en Paulus' jaren in de Arabische woestijn waren geen verspilde ervaringen; zij maakten deel uit van Gods plan. Jezus heeft gezegd: 'Wat ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht' (Matt. 10:27). Twee dingen vallen hier op: 1) Juist in je slechtste momenten geeft God je zijn beste inzichten. 2) Mensen zullen naar je luisteren omdat je 'recht van spreken' hebt. Houd dus voet bij stuk en laat God je dingen leren die je alleen in het donker kunt leren.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2009. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*