

Maandag 9 maart

'Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten' (2 Kor. 9:6)(NBV).

Het belang van kleine dingen.

Ben je wel eens met iemand naar een restaurant geweest die 18 euro voor zijn eten moest betalen en die je dan zag tobben over de fooi? Hij heeft een 2 euromunt als wisselgeld en weet dat 1 euro fooi waarschijnlijk een beetje krenterig overkomt. Maar 2 euro geven? Nou nee, geen denken aan! Dat is te veel. Dus is hij tien minuten in de weer om die 2 euro te wisselen, zodat hij 1.50 kan neertellen en 50 cent uitspaart. Hij had ook 'overvloedig kunnen zaaien' en een beetje extra geven. Wat zou er zijn gebeurd als hij de volle 2 euro had gegeven? Dan had hij een goede beurt gemaakt bij de bediende. Vijftig cent lijkt misschien niet veel, maar de boodschap die het afgeeft kan alles voor iemand betekenen. Die zegt: 'Dank je wel, je hebt het goed gedaan. Ik waardeer je, je bent waardevol.' De boodschap kan ook verloren raken. Degene die je hielp, pakt de fooi gewoon zonder te tellen op. Maar jij zult nog steeds overvloedig oogsten omdat jij overvloedig zaaide. Wat een kans. Met alleen maar wat wisselgeld kunnen we het geluk van anderen verhogen en onszelf zegenen. Dit is maar één klein voorbeeld van de vele manieren waarop de kleine dingen die we doen, verrassend grote gevolgen kunnen hebben. Kleine gebaren van vriendelijkheid zijn toonaangevend voor je dag. De extra mijl gaan - of het nu een beetje grotere fooi is, een onverwacht compliment, een cadeautje, of gewoon de deur voor iemand open houden - kost zo weinig en levert zoveel op. En nog een gedachte: we kunnen geloof hebben dat bergen kan verzetten, alle leerstellingen van de bijbel begrijpen en uitleggen, en hoog scoren op persoonlijke heiligheid, toch zegt Gods woord - had ik de liefde niet, ik zou niets zijn (zie 1 Kor. 13:2).

Dinsdag 10 maart

'De wijsheid van boven is... vredelievend...' (Jak. 3:17)(NBV).

Bewaar de vrede.

Heb je wel eens ruzie gehad vóór je naar de kerk ging en je daarna de hele dienst een hypocriet gevoeld? Besef wel dat de vijand heel goed weet dat Gods woord alleen kan worden 'gezaaid in vrede' (v. 18). Hij zal er dus alles aan doen om ervoor te zorgen dat jij dat woord niet ontvangt en erdoor gezegend wordt. En dat is waarom jij er alles aan moet doen om de vrede te bewaren. In vrede schuilt kracht! Als de duivel je niet van je stuk kan brengen, heeft hij geen macht over je. Hij krijgt alleen controle als jij die verliest. Het is zijn doel jou van je stuk te brengen zodat hij je vrede kan roven, je in de war kan brengen en jij je nodeloos druk maakt. Geef hem die kans niet.

Jakobus schrijft: 'De wijsheid van boven echter is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten' (v. 17-18). Je ziet dat hier sprake is van actie: vrede zaaien en vrede stichten. Onderlinge vrede is niet vanzelfsprekend, daar moet je aan werken!

Vraag jezelf de volgende keer als je ergens mee zit dus eens af waar de vijand nu eigenlijk op uit is. Wat zal het resultaat zijn als jij toegeeft aan je gevoelens? Als jij gestrest bent, verlies jij je vreugde en als jij je vreugde verliest verlies je je kracht, want de vreugde van de Heer is je kracht (zie Neh. 8:10). Bid dus vandaag, beheers je en bewaar de vrede.

Woensdag 11 maart

'In de morgen, Heer, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij tot u en wacht' (Ps. 5:4)(NBV).

Begin je dag met God.

Wij denken dat alles op onze schouders rust, maar dat is niet het geval. De wereld is van God, niet van ons. Aan het begin van iedere dag herinnert God ons eraan dat hij zijn eigen gang gaat, dat hij het eindresultaat onder controle heeft en dat elk detail van ons leven hem aangaat.

Hoe we 's morgens opstaan, is bepalend voor de rest van onze dag. Probeer daarom eens dit: trek je morgenochtend eerst eens een paar minuten terug met God. Probeer er geen uur van te maken, begin gewoon met vijf minuten. Neem je plannen voor de dag door. Als je een agenda hebt, kijk hem dan eens door met Jezus. Bij het doorlezen stuit je wellicht op dingen waar je over inzit. Geef ze aan hem. Misschien staat er een bespreking op het programma of een speciaal probleem wat je zorgen baart. Vraag hem om wijsheid. Als je niet direct een antwoord krijgt, besef dan dat dit komt omdat hij wil dat je hem vertrouwt. Hij heeft iets beters in gedachten, iets waaraan je nog niet gedacht hebt. We beginnen onze dag zo vaak bezorgd, gehaast, bevreesd of gestrest. Maar dat hoeft niet. Eraan beginnen moeten we sowieso; waarom dan niet met Jezus? Hebben we een betere optie? Een eerste gedachte, een eerste woord hebben we hoe dan ook; waarom zouden ze niet aan God gewijd zijn? Voor hem verdwijnen al onze zorgen in het niet. We kunnen het. We kunnen het echt. We kunnen onze dag beginnen met God.

Neem even een moment en mediteer over deze tekst: 'Vervul ons in de morgen met uw liefde, laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen' (Ps. 90:14).

Donderdag 12 maart

'... toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen' (Kol. 2:13-14)(NBV).

Je strafblad is vernietigd!

Hoe zou je het vinden als iedereen inzage kon hebben in een lijst met al je zonden en tekortkomingen? Niet zo'n plezierige gedachte toch? Bestaat er eigenlijk een dergelijke lijst? Ja, die bestaat en het is een behoorlijk lange. Tot in detail vind je daar de verkeerde beslissingen die je hebt genomen, de negatieve handelingen, de onverzoenlijke houdingen, de veroordelen, de hebzucht, de begeerte en de leugens. Volgens de bijbel heeft God ze allemaal opgetekend. Maar je hebt de lijst toch nooit gezien? Nee, dat heeft niemand. Dat komt omdat hij al onze zonden heeft vergeven en alle tegen ons gerichte aanklachten nietig heeft verklaard. Terwijl hij heel goed wist dat de prijs voor onze zonden de dood was, 'heeft Christus, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen' (1 Petr. 3:18). Christus heeft niet alleen onze zonden kwijtgescholden, maar ook het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en vernietigd.

Jezus heeft zijn koninklijke kleren afgelegd en onze met zonde bevelde kleren van schande aangedaan: de schande van het naakt te kijk hangen voor vrienden en familie; de schande van een nederlaag, omdat het er even op leek dat satan de winnaar was en Jezus de verliezer; de schande van onze overtredingen, terwijl hij 'in zijn lichaam onze zonden het kruishout op heeft gedragen, opdat wij... rechtvaardig zouden leven' (1 Petr. 2:24).

Is er een limiet aan zijn liefde? Als dat zo is, dan heeft David de echtbreker die nooit ontdekt. Noch Paulus de vervolger. Noch Petrus de leugenaar. Noch de moordenaar aan het kruis. En die vind jij ook niet. Toen Jezus vanaf het kruis riep dat het was volbracht, schreef God 'volledig afbetaald' over elke zonde die jij zou begaan - van de wieg tot het graf.

Vrijdag 13 maart

'Geef, dan zal je gegeven worden' (Luc. 6:38)(NBV).

Hoe geef jij?

Als het op geven aankomt, leert de bijbel ons duidelijk twee dingen:

- 1) We zouden moeten geven in de verwachting dat we ontvangen. Misschien redeneer jij: 'Ik geef meer als ik meer krijg.' Nee, je hebt het precies verkeerd. Jezus heeft gezegd: 'Geef, dan zal je gegeven worden... de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt' (Luc. 6:38). Hoeveel je geeft is bepalend voor hoeveel je ontvangt. Doorbreek dus die barrière van angst en stel God op de proef. Hij zal je niet teleurstellen.
- 2) We krijgen meer terug dan we geven. Paulus schrijft: 'Hij nu, die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijze, zal u uw zaaisel... vermeerderen, en het gewas uwer gerechtigheid doen opschieten' (2 Kor. 9:10)(NBG). Merk op: er is zaad (geld) dat God ons geeft voor ons voedsel (onze eigen behoeften) én er is zaad dat het 'gewas van je gerechtigheid' zal laten opschieten. Wat betekent dat? Paulus legt het uit: 'Gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd' (2 Kor. 9:9). Willen we echt rechtvaardig zijn, dan moeten we meeleven met hen die lijden en gul geven aan hen die niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen. De bijbel zegt dat wij, wanneer we geven aan de armen, uitleenen aan de Heer en dat hij ons terug zal betalen (Spr. 19:17). Stel je eens voor hoeveel rente God zal geven! Jezus beschrijft het zo: 'een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat'. Er is niet te weinig geld in de wereld, God wil alleen dat het in de juiste handen komt!

Geven is trouwens niet alleen een middel waarmee de kerk haar budget omhoog brengt. Het is ook iets wat God zijn kinderen bijbrengt, zodat zijn werk kan worden gedaan en zij tegelijk worden gezegend. Hoe geef jij?

Zaterdag 14 maart

'Open je oren, hoor wat hij zegt' (Jer. 9:19)(NBV).

Gods woord ontvangen (1).

Welke houding levert het grootste voordeel op bij het horen of lezen van Gods woord? Als je het ontvangt het als een woord van God, niet van mensen! Het wordt door ons verspreid maar komt bij hem vandaan. '... dat u zijn woord, dat u van ons ontvangen hebt, niet hebt aangenomen als een boodschap van mensen, maar... als het woord van God...' (1 Tess. 2:13).

Houd in elk geval altijd in gedachten 1) dat je bijbel gezaghebbend is. 'Allen waren verbijsterd... 'Wat zijn dat voor dingen die hij zegt? Hoe komt het dat hij het gezag en de macht heeft om onreine geesten zijn bevelen te geven zodat zij de mensen verlaten?' (Luc. 4:36). De machten van de duisternis om ons heen moeten Gods woord erkennen en zich eraan onderwerpen. Vertrouw dus op zijn woord! 2) dat je bijbel scheppend is. 'een hemel... en een aarde... door Gods woord gevormd' (2 Petr. 3:5). Zijn woord alleen volstond om alles te scheppen wat er bestaat. Hij hoeft zich niet in te spannen en uit te

sloven, hij hoeft het alleen maar te zeggen en het is klaar. Spreek daarom Gods woord! 3) dat je bijbel effectief is. 'Het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied' (Jes. 55:11). Elk woord dat God spreekt is op een missie en zal die missie ook gegarandeerd volbrengen volgens zijn wil, strategie en timing. Laat Gods woord dus zijn werk doen! 4) dat je bijbel dynamisch is. 'De woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven' (Joh. 6:63)(NBG). Wanneer je het ontvangt als het woord van God, produceert het levensveranderende resultaten. Het kan niet zomaar niets doen, het moet iets voortbrengen, want het is 'het woord van God dat ook werkzaam is in u, die gelooft' (1 Tess. 2:13).

Zondag 15 maart

'Mijn woorden zullen nooit verdwijnen' (Marc. 13:11)(NBV).

Gods woord ontvangen (2).

Hoe haal je het meeste uit Gods woord? Ontvang het als een permanent woord, niet als een tijdelijk woord. Gezien de wegwerpmentaliteit van onze cultuur verwachten we niet lang aan dingen vast te houden. We vervangen ze voortdurend door meer up to date technologieën. Maar met Gods woord gaat dat niet! 'Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.' Nooit een update nodig! Het is perfect en kan niet beter. Dat is waarom Jezus ons instrueert dat 'mijn woorden in jullie blijven' (Joh. 15:7). In ons 21^e eeuwse taalgebruik: 'Programmeer je denken met bijbelteksten.' Hoe doe je dat?

- 1) 'Het woord van Christus wone rijkelijk in u' (Kol. 3:16)(NBG). Geef het een permanente verblijfplaats, niet slechts een bezoekersstatus. Neem het rijkelijk tot je, ruimschoots, overvloedig. Noem het van mijn part 'operatie verzadiging'. Om ons te helpen staat er ook nog: 'onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God.' Wat een geweldige manier om je grip op de bijbel te versterken.
- 2) 'Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen' (Joz. 1:8). Om het voortdurend vast te houden moet je het uitspreken, uitdenken, uitleven. Is je geheugen niet meer wat het geweest is? Geen probleem. '... de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, [zal] jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb' (Joh. 14:26). Als je Gods woord leest, leert, zingt, spreekt, denkt en erin leeft, zal zijn Geest je geheugen bovennatuurlijk oprispen en naar boven halen wat je niet meer weet.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2009. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*