

### Maandag 16 maart

*'Alles wat de Here gesproken heeft, zullen wij doen'* (Exod. 24:7)(NBG).

#### Gods woord ontvangen (3).

Hoe kun je Gods woord persoonlijker maken en effectiever in je leven laten zijn? Door het te ontvangen als een praktisch en niet als een theoretisch woord. De bijbel is niet Gods poging tot het aanreiken van verlichtende inzichten, interessante theorieën of goede raad ter overweging. Nee, de bijbel is een gezaghebbende, onweerlegbare verklaring van eeuwige waarheid om naar te leven. Bedoeld om toe te passen in het leven van alledag. 'Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots' (Matt. 7:24). Het rotsvaste fundament van de gehoorzame bouwer weerstond het stormgeweld. Aan de andere kant: 'En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man... toen er stormen opstaken... stortte het [huis] in' (v. 26-27). Let wel, Jezus veroordeelde deze man niet voor het feit dat hij zo'n ontoereikend bouwwerk neerzette, noch voor het feit dat hij er niet in geslaagd was zijn woorden te horen, te begrijpen of te geloven. Maar hij veroordeelde hem voor het feit dat hij er niet naar handelde. 'Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen... Wie zich... spiegelt in de volmaakte wet... niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt - hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet' (Jak. 1:22-25).

Als wij denken dat we ermee volstaan Gods woord te lezen, te kennen en zelfs te geloven, dan houden we onszelf voor de gek. Omdat het Gods woord is, moet wat hij ermee bedoelt ook worden uitgevoerd. Dat betekent niet alleen het woord geloven maar je er ook naar gedragen. Jakobus zegt niet dat hem geluk ten deel valt om wat hij gelooft, maar om wat hij doet. Toen Mozes het woord aan de Israëlieten voorlas, zeiden zij: 'Alles wat de Here gesproken heeft, zullen wij doen.' Amen.

### Dinsdag 17 maart

*'Mij... is de genade geschonken om... de ondoorgroendelijke rijkdom van Christus te verkondigen'* (Efez. 3:8)(NBV).

#### 'Amazing grace'

Toen John elf was, bereidde zijn vader, die zeekapitein was, hem voor op een loopbaan bij de marine. Maar het ontbrak John aan de nodige discipline. Hij werd gearresteerd wegens desertie, hij werd gedegradeerd en afgeranseld, hij dreef de spot met gezag en stak de draak met christelijke bemanningsleden. Op een nacht echter werd hij wakker en merkte dat zijn hut vol water liep. De zijkant van het schip was bezweken. Normaal gesproken zinkt een boot met zo'n soort schade binnen enkele minuten, maar de opwaartse druk van de lading zorgde voor extra tijd. John hoorde iemand roepen: 'we gaan er allemaal aan!' en zijn leven flitste aan hem voorbij. Op dat moment had hij berouw en gaf zijn hart aan Christus. Omdat het schip die nacht niet zonk, had hij dat gebed later heel makkelijk kunnen vergeten. Maar ook toen hij allang weer aan wal was, wist hij het zich nog te herinneren... en werd predikant en dichter. Paulus zegt dat we 'vergeven zijn, dankzij de rijke genade die God ons geschonken heeft' (zie Efez. 1:7). John Newton kon zich aansluiten bij Paulus met de woorden 'mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om... de ondoorgroendelijke rijkdom van Christus te verkondigen.'

Kleine verhalen vertellen grote verhalen en het grote verhaal hier is Newtons lied dat symbool stond voor zijn bekering tot Christus. Je hebt het ongetwijfeld wel eens gezongen:

'Genade, zo oneindig groot. Dat ik, die 't niet verdien het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan 'k zien... Door veel gevaren en door nood heeft Hij mij al geleid. 't Is zijn genade en zijn dood die mij ten hemel leidt.' De genade die ons redt is 'ondoorgroendelijk'. We zullen die nooit kunnen bevatten. Daarom zegt de laatste regel uit het lied: 'Na zelfs tienduizend jaren lang, licht stralend als de zon, prijs ik hem nog net zolang als toen het eerst begon.'

### Woensdag 18 maart

*'Hij deed zijn mond niet open'* (Jes. 53:7)(NBV).

#### Bereid om je mond te houden.

Soms is het wijs om te wachten. Om te zeggen: 'Ik heb nu even geen antwoord, maar ik zal erover nadenken en het in gebed brengen. Dan kom ik bij je terug.' Jouw behoefte om iemand te redden of te imponeren door te scoren, schaadt uiteindelijk jezelf. De bijbel zegt: 'Een verstandig mens loopt niet met zijn kennis te koop, dwaazen strooien met hun dwaasheid' (Spr. 12:23). Laat je antwoord leiden door wijsheid, niet door je ego!

Wanneer mensen om antwoorden verlegen zitten, willen ze je laten spreken vóór jij de feiten op tafel hebt of tijd hebt genomen om te bidden en de situatie te overwegen. Vraag aan God wat je moet zeggen en wanneer. Hij zal het je zeggen. Zijn belofte is: 'Ik leg je mijn woorden in de mond en bescherm je met de schaduw van mijn hand' (Jes. 51:16). Ego zegt: 'Sta daar niet zomaar, zeg iets.' Wijsheid zegt: 'Zeg niet zomaar iets, sta daar maar even! Vraag God rustig om inzicht. Eén idee van hem kan dingen al snel oplossen. Laat jouw behoefte om te spreken niet worden bepaald door iemands behoefte om te weten.

Toen Jezus terecht stond voor Pilatus had hij kunnen zeggen: 'Weet je niet dat ik mijn Vader maar te hulp hoeft te roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen' (Matt. 26:53)? Toch zegt de bijbel dat hij zijn mond niet open deed. Toen Jezus voor Pilatus werd gebracht, stond hij daar gewoon en zei niets. Dat komt omdat niet hij, maar Pilatus terecht stond. Jezus kende zijn bestemming en, nog belangrijker, hij kende zijn Vader. En wanneer jij God kent, kun je alles met vertrouwen tegemoet zien. En bereid zijn om je mond te houden. Wat een plek om te zijn!

### Donderdag 19 maart

*'... het geschenk van God is het eeuwige leven...'* (Rom. 6:23)(NBV).

#### De Romeinse weg naar verlossing.

Voelt je leven leeg aan? Verlang je naar vrede, naar het weten dat je zonden vergeven zijn en naar de zekerheid dat je thuis in de hemel is? Stel dan vandaag je vertrouwen op Christus en laat hem Heer van je leven zijn. Vraag je je af hoe dat moet? Neem de Romeinse weg naar verlossing; je vindt hem in de brief aan de Romeinen.

Stap 1: 'Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God' (Rom. 3:23). Zie het onder ogen, we zijn allemaal verstokte zondaren en hebben wanhopig behoefte aan een Redder.

Stap 2: 'Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer' (Rom. 6:23). Het evangelie betekent 'goed nieuws' en dit is het goede nieuws: aan het kruis is betaald voor je zonden (voor alle).

Stap 3: 'Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren' (Rom. 5:8). Je kunt je verlossing niet verwerven door goede werken,

noch verdienen door je goede karakter. God biedt het je voor niets aan. Het enige wat je moet doen is het in geloof aannemen.

Stap 4: Jij 'doet' niets. Je roept gewoon naar God, in het vertrouwen dat hij het voor je doet. Dat is verlossing. Zeg het maar gewoon luid en duidelijk: 'God heeft alles tussen hem en mij in orde gemaakt' (vrij naar Rom. 10:9-12).

Bid nu deze woorden: 'Heer, ik geef mijn leven over aan u. Komt u in mijn hart. In geloof aanvaard ik het geschenk van eeuwig leven. Dank u dat u alles tussen u en mij in orde hebt gemaakt, in Jezus' naam, amen.'

#### Vrijdag 20 maart

*'... bid voor wie jullie slecht behandelen' (Luc. 6:28)(NBV).*

#### De genade om het te doen!

Je kunt niet door het leven gaan zonder gekwetst te worden. Maar als jij degene die jou iets aangedaan heeft een kwaad hart toedraagt, wacht dan tot je ziet wat bitterheid met jou doet. Het zal je pijn vergroten, je houding beïnvloeden en je stemmingen sturen waardoor je vrienden kunt verliezen. Weinig is erger dan iemand die alleen maar wil praten over 'wat ze me hebben aangedaan'. Houd daar geen score van bij. Verscheur dat soort lijstjes! Als jij weet waar die verborgen liggen, heb je het nog niet losgelaten. Jezus zei: 'Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven' (Matt. 6:14-15).

'Jij weet niet waar ik doorheen ben gegaan.' Nee, inderdaad, maar als je in de bijbel leest, dan zul je ontdekken waar Jezus doorheen is gegaan. Wil je graag vergelijken? Zijn familie dacht dat hij gek was. Sommige mensen die hij had genezen, riepen om zijn dood. Zelfs zijn leerlingen lieten het afweten toen het echt moeilijk werd. Voeg daarbij de last van het dragen van de zonden van de hele wereld en je hebt reden genoeg voor bitterheid. Maar in plaats daarvan preekte hij vergeving - vanaf het kruis! En zijn woord aan jou vandaag is: 'Zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt, ook je onderkleed niet. Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt' (Luc. 6:28-30). Moeilijk? Ja, maar God zal je de genade geven om het te doen!

#### Zaterdag 21 maart

*'Liefde houdt meer van anderen dan van zichzelf' (naar 1 Kor. 13:7).*

#### Hoe bouw je een sterk team? (1)

Vaak nemen we liever genoeg met minder dan te tobben met mensen. Maar voor een geweldige droom is meestal ook een geweldig team nodig. En zo'n team bestaat uit mensen met sterke punten én zwakke punten. God roept ons zelden op om het alleen te doen. Hij roept anderen op om ons bij te staan. Weet jij eigenlijk wie in jouw leven hoort?

Jezus koos twaalf discipelen uit om hem te helpen bij het realiseren van zijn missie op aarde. Eén van hen twijfelde aan hem, één verloochende hem en één verraadde hem. Toch riep hij hen, hij wist hoe ze waren en hoe ze konden worden. Na een lange lijst van moeilijkheden waarbij vergeleken jouw slechtste dag een 'wandelingetje in het park' lijkt, schrijft Paulus: 'En dan laat ik al het andere nog buiten beschouwing: de druk waaronder ik dagelijks sta vanwege mijn zorg voor de gemeenten' (2 Kor. 11:28). Hoe bracht Paulus het evangelie in Azië, hoe gaf hij leiding aan de kerk en schreef hij het halve Nieuwe

Testament? Met behulp van een team. Hij introduceert het in Romeinen 16. Laten we eens naar één van zijn teambouwende geheimen kijken. Het heet:

Liefde. Als je niet echt om mensen geeft, voelen ze dat en blijven ze niet bij je. Heb jij een hoog verloop in je contacten, dan is dat misschien je probleem. Zelfs je beste mensen gaan door tijden heen die hun prestaties beïnvloeden. Jeremia stond onder zo'n druk dat hij de bediening uit wilde en een onderkomen zocht in de woestijn (Jer. 9:2). Paulus adviseerde zijn rechterhand Timoteüs om wat wijn te gebruiken vanwege zijn zwakke maag en andere kwalen (zie 1 Tim. 5:23). Ik weet een nuttig recept tegen stress als gevolg van problemen met mensen. Schrijf het op een kaartje en lees het regelmatig: Liefde houdt meer van anderen dan van zichzelf.

#### Zondag 22 maart

*'Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap' (Hand. 2:42)(NBV).*

#### Hoe bouw je een sterk team? (2)

Het succes van de nieuwtestamentische kerk dreef op twee dingen:

Ten eerste een gezonde bijbelse basis en ten tweede een gevoel van saamhorigheid. In goede teams vertrouwen de spelers elkaar. Aanvankelijk is dat riskant. Je vertrouwen kan worden geschonden en dat kan je bezeren. Elk teamlid moet tegelijkertijd én vertrouwen schenken én vertrouwen winnen door hoge maatstaven voor zichzelf aan te leggen. Wanneer iedereen vrijelijk geeft en banden van vertrouwen ontstaan die in de loop van tijd worden getest, begint men geloof in elkaar te krijgen. Men gelooft dat de ander consequent zal handelen, zich aan beloften houdt, vertrouwelijkheden bewaart en onderling steun geeft. Hoe sterker het gevoel van saamhorigheid, hoe sterker het vermogen tot samenwerking.

Alle teams hebben onenigheden. De leider van een megakerk schrijft: 'Laten we niet doen alsof we het nooit oneens zijn. We hebben te maken met 16.000 mensen en er staat veel op het spel. We moeten niet hebben dat mensen hun zorgen verbergen om een vals begrip van eenheid te beschermen. Laten we de onenigheid onder ogen zien en die op een goede manier aanpakken. Het kenmerk van gemeenschap is niet de afwezigheid van conflict, het is de aanwezigheid van een verzoenende geest. Ik kan een heftige ontmoeting met iemand hebben, maar omdat we aan elkaar zijn toegewijd kunnen we uiteengaan, elkaar op de rug kloppen en zeggen: "Ik ben blij dat we in hetzelfde team zitten."' De mensen die de nieuwtestamentische kerk hebben gebouwd, overwonnen morele en financiële problemen, verschillen in de leer en vooroordelen. Hoe? Door een verzoenende geest. Als gevolg daarvan wordt aan hen toegeschreven dat ze 'de wereld in opschudding hebben gebracht' (Hand. 17:6)(NBG).

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.  
UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2009. All rights reserved.  
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.  
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
tel: 010-5190444 of e-mail: [info@wijnstokgemeente.nl](mailto:info@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl](http://www.wijnstokgemeente.nl)  
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*