

**Maandag 23 maart**

*'Gelukkig is een mens die... inzicht wint' (Spr. 3:13)(NBV).*

Hoe bouw je een sterk team? (3)

Een belangrijke sleutel tot het bouwen van een sterk team is openstaan voor nieuwe, verfrissende ideeën. Een van je grootste gevaren als je ouder (of succesvoller) wordt, is dat je denkpatroon geïnstitutionaliseerd raakt. Gewoon fossiel dus, ouderwets. Wil je succesvol blijven, dan moet je een omgeving scheppen waarin een vrije uitwisseling van informatie en ideeën plaatsvindt. Hadden mensen niet de kans gekregen dingen uit te proberen, dan hadden we nog per paard en wagen gereisd, bij kaarslicht gegeten en waren we op veel jongere leeftijd gestorven aan ziekten die we hadden kunnen voorkomen. Men zegt wel dat kennis elke vijf tot tien jaar verdubbelt. Dan kun je nagaan hoeveel we niet wisten - toen we dachten dat we alles wisten.

'Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden, een mens die inzicht wint.' We moeten in ere houden wat we hebben geleerd door erop verder te bouwen, maar we moeten ons tegelijk altijd blijven afvragen of er een betere manier is. Kampioenen doen het niet kalmer aan omdat ze aan kop gaan in de competitie; ze versnellen nog als ze over de finish komen. Competitie houdt je scherp. Dat heb je nodig.

De Ierse zanger Bono zei in dit verband het volgende: 'Ik zou het vreselijk vinden om solozanger te zijn. Ik omring me met een band, een gezin met een stel boeven van kinderen en met een vrouw die knapper is dan wie dan ook... je bent slechts zo goed als de meningsverschillen die je met elkaar hebt. Misschien is de reden dat de band niet uit elkaar gevallen is, dat mensen dit snappen: ook al ben ik maar een kwart van U2, ik ben nu méér dan als ik in mijn eentje iets anders had gedaan.' Salomo zei het zo: 'Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens' (Spr. 27:17).

**Dinsdag 24 maart**

*'Petrus zei: Ik ga vissen.' (Joh. 21:3)(NBV).*

Ga terug naar waar je hem ontmoette.

Toen Petrus die nacht besloot te gaan vissen, deed hij dat misschien wel om even afstand van alles te nemen en terug te gaan naar de plaats waar hij de Heer voor het eerst had ontmoet. Dat is een goede zet! Wanneer je ontmoedigd raakt, ga je óf terug naar Degene die je kan bevrijden, behoeden en vervullen, óf terug naar datgene waar je mee bezig was vóór je hem ontmoette. En dat is niet zo'n goede zet! Petrus viste de hele nacht en ving niets. Je kunt hier iets uit leren.

God zei tegen de kerk in Openbaring: 'U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger...' (Openb. 2:3-5). Is je liefde voor God bekoeld? Zo ja, ga dan terug naar waar je hem voor het eerst ontmoette. Zoek hem opnieuw op, zoals je deed vóórdat je zoveel had gezien en gehoord, vóórdat de druk van het leven je had uitgeput. 'Ja, maar ik heb het druk met mijn werk voor de Heer,' zeg jij misschien. Druk en dor gaan hand in hand. Je kunt heel goed een heilige lijken in de hoven van Babylon en tegelijk een afvallige in de hoven van Sion. Drie keer vroeg Jezus aan Petrus: 'Heb je mij lief?' Ten slotte zei Petrus: 'Ja, Heer, u weet dat ik van u houd' (Joh. 21:17). Oswald Chambers zei: 'Hoed je voor alles wat wedijvert met je loyaliteit aan Jezus Christus. De grootste concurrent van de toewijding aan Jezus is de dienst aan hem.' Goed om eens over na te denken.

**Woensdag 25 maart**

*'Behoed je tong voor het kwaad' (Ps. 34:13)(NBV).*

Oren afsnijden.

Toen Jezus door Judas werd verraden, bleef hij gewoon staan, ook al had hij twaalf legioenen engelen kunnen roepen om hem te verdedigen. Toen kwam de horde eraan, legde de hand op hem en arresteerde hem. Petrus, klaar om voor Jezus op te komen, trok zijn zwaard en sloeg het rechteroor af van de dienaar van de hogepriester. Impulsief en sneldenkend kwam Petrus met: 'Dit hoeven we niet te nemen.' 'Maar Jezus zei tegen hem: 'Houd daarmee op. Zo is het genoeg!' Hij raakte het oor aan en genas de man' (Luc. 22:51). Petrus praatte terwijl hij had moeten luisteren en handelde terwijl hij niet had moeten handelen. Hij moest leren om op God te wachten, om wat nederiger te zijn en beter te oordelen. God had grote plannen met Petrus, maar als hij mensen voor Christus wilde bereiken kon hij dat niet doen door zijn zwaard te trekken en oren af te slaan als hij boos werd. Voor ons ook een les.

Met onze harde woorden kunnen we het vermogen van mensen om te horen afsnijden. We kunnen niet zomaar opstuiven als we er zin in hebben. We moeten gevoelig zijn voor God: als hij ons laat weten dat we niets moeten zeggen, dan moeten we rustig blijven staan, zelfs als dat betekent dat iemand daardoor denkt dat hij gelijk heeft, terwijl wij weten dat het niet zo is. We moeten zeggen 'ja Heer' en accepteren dat hij ons geen verklaring schuldig is. Hoe vaak verhinderen we iemands geestelijke groei, of een zegen van God in ons eigen leven, omdat we ons niet inhouden? Misschien denk jij dat dit niet zo'n belangrijk punt is in vergelijking met bijvoorbeeld overspel of diefstal. Lees dan dit: 'Wie zijn mond op slot houdt, waakt over zichzelf, wie zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf' (Spr. 13:3).

**Donderdag 26 maart**

*'Ik geef [het] je in handen' (Joz. 8:18)(NBV).*

God geeft je dekking!

Voordat Jozua ten strijde trok zei God tegen hem: 'Strek je zwaard uit naar Ai, want ik geef je de stad in handen.' Het is verbazingwekkend hoe moedig je wordt als je weet dat God je dekking geeft. Wanneer je weet dat hij achter je staat, kun je zeggen dat 'elk wapen dat tegen jou gesmeed wordt machteloos zal zijn' (Jes. 54:17). Weet je nog hoe veilig je je als kind voelde tijdens een vechtpartij als je wist dat je grote broer of zus achter je stond? Nu staat God achter je!

Het probleem is dat we van alles uitkramen voordat we gecheckt hebben of God wel achter ons staat. Wanneer satan zegt: 'Jezus ken ik, en Paulus ook, maar wie zijn jullie?' (Hand. 19:15), dan moet je twee dingen weten: a) dat jij recht voor God staat en b) dat het net zo goed zijn strijd is als de jouwe. Jezus heeft gezegd: 'Al wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn' (Matt. 18:18). Er moet in beide rijken overeenstemming zijn. Jezus leerde ons bidden 'laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel' (Matt. 6:10), want als er geen goedkeuring rust op de plaats waar hij is, dan ook niet op de plaats waar jij bent. Jouw vertrouwen komt van het weten dat jij handelt naar Gods wil.

De bijbel noemt ons 'medewerkers van God' (1 Kor. 3:9), ga dus niet op eigen houtje aan de gang met je eigen zaken. Probeer niet iets in beweging te zetten wat de Heer niet bewogen wil hebben, probeer niet iemand uit de dood op te wekken behalve de Lazarus die hij oproept. Op aarde doen wij alleen waarvan wij weten dat het zijn wil is in de hemel. Op die manier weten wij ons gedekt.

**Vrijdag 27 maart**

*'Hij deed wat goed is...'* (2 Kon. 22:2)(NBV).

Wat laat jij na?

Manasse, de grootvader van Josia, was een gewelddadige koning die 'onschuldig bloed vergoot, zo veel dat Jeruzalem ervan overvloedde' (2 Kon. 21:16). De vader van Josia, koning Amon, stierf door de hand van zijn eigen dienaren. 'Hij deed wat slecht is in de ogen van de Heer' vermeldt zijn grafscript. Josia was nog maar 8 jaar oud toen hij de troon besteeg. Gelijk koos hij voor gerechtigheid en bleef zijn leven lang doen 'wat goed is in de ogen van de Heer' (2 Kon. 22:2). Welk punt wil ik maken? Onze ouders kunnen we niet kiezen, maar onze rolmodellen wel.

Toen Josia de tempel liet herbouwen ontdekte hij een boekrol met de tekst van Gods wet. Terwijl hij het las, moest hij huilen. Hij besepte namelijk dat zijn volk ver van God was afgedwaald. Daarom zond hij een bericht naar een profetes en vroeg haar wat er van het volk zou worden. Zij vertelde Josia dat zijn volk gespaard zou worden omdat hij zich verootmoedigd had toen hij Gods woord had gehoord (zie 2 Kron. 34:14-27). Wauw! Een hele generatie ontving genade vanwege de integriteit van één man.

Jij kunt ook boven je verleden uitstijgen en een leven van betekenis leiden. Je hebt je DNA van je ouders gekregen, maar God kan je een nieuwe geboorte geven en een nieuwe start. 'Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft' (Efez. 5:1). Net als Josia kun jij geen controle uitoefenen op de manier waarop je voorvaders op God hebben gereageerd, maar wel op hoe jij op hem reageert. Je verleden hoeft niet je gevangenis te zijn; je hebt iets te zeggen in je leven, een stem in je bestemming, een keus in het pad dat je inslaat. Kies goed en op een dag - generaties na nu - zullen anderen God danken voor wat jij hebt nagelaten.

**Zaterdag 28 maart**

*'Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder...'* (Gen. 2:24)(NBV).

'Kleefvrije' relaties.

God zei: 'Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt.' God zei dat tegen Adam en Eva, de eerste twee mensen op aarde, die vader noch moeder noch kinderen hadden, maar die zich toch van hen moesten losmaken.

Zijn jouw kinderen het huis al uit? Zo ja, dan heb je vast ontdekt dat het gevoel van verlies niet van de ene dag op de andere went. Je hebt immers jezelf, je tijd, je werk, je liefde, je geloof en je hoop in hen geïnvesteerd. Ze vormen je kostbaarste bezit, je trots en je vreugde. Nu gaan ze weg en nemen een flink stuk van jou met zich mee. Het lege nest kan zowel schokkend als deprimerend zijn. Maar het hoort al sinds Eden bij de 'Basis introductie tot het Leven'. Dat is waarom God het al zo vroeg vastlegde in het ouderschapsplan voor Adam en Eva. Omdat God wist dat loslaten een van de moeilijkste dingen is van ouders zijn, zei hij: 'Loslaten kost tijd. Ga je vast voorbereiden voordat je kinderen hebt.'

Onze kinderen worden geboren om weer weg te gaan. Vanaf hun eerste stapjes zijn ze naar buiten gericht. Af en toe komen ze terug om bij te tanken voor geruststelling (of geld), om dan weer weg te gaan om 'zichzelf' te worden of stel of gezin, net zoals God het bedoeld heeft. Begin dus vroeg, laat de lijn vieren, geef ze geleidelijk aan meer vrijheid naarmate ze meer verantwoordelijkheid aankunnen. God geeft ons twee principes voor een gezond huwelijk in Genesis 2:24: losmaken en éénworden. Je kind moet jou verlaten om een te kunnen worden met de partner die God aan hem gegeven heeft. Investeer in hun geluk door je eigen leven te leiden en hen hun leven te laten leiden. Als je het makkelijker maakt voor hen, maak je het makkelijker voor jezelf!

**Zondag 29 maart**

*'... als je dit niet alleen begrijpt...'* (Joh. 13:17)(NBV).

Gelukssleutels (1).

Als je het beste wilt van God, bedenk dan niet alleen hoe je je geld investeert, maar ook hoe je je leven investeert. Jezus heeft gezegd: 'Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt.' Zó leven betekent: 1) Tijd maken voor vrienden en dierbaren. 'Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander' (1 Kor. 10:24). George Eliot schreef: 'Oh, het is zó aangenaam om je veilig te voelen bij iemand; dat je geen gedachten of woorden hoeft te wegen, maar ze gewoon allemaal kunt uitspreken, kaf en koren bij elkaar, wetend dat een trouwe hand ze zal oppakken en zeven, zal houden wat de moeite waard is en de rest vervolgens met een vleugje vriendelijkheid wegblaast.' 2) Dank zeggen. Als je niet dankbaar kunt zijn voor wat God je gegeven heeft, kijk dan om je heen en wees dankbaar waartegen hij je beschermd heeft. De vijand hoeft nog niet eens iets van je te stelen, hij hoeft alleen maar te zorgen dat jij alles vanzelfsprekend vindt. 'Uit zijn volheid hebben wij allen de ene genadegave na de andere ontvangen' (Joh. 1:16)(GNB). De opwinding van een nieuwe auto of een salarisverhoging is al gauw voorbij, maar elke keer als je even stopt om je zegeningen te tellen ga je je beter voelen. 3) Proberen tevreden te zijn. Een tuinman die alles al had geprobeerd om van paardenbloemen af te komen, schreef aan het ministerie van landbouw om hulp. 'Wat kan ik nu nog proberen?' vroeg hij. 'Probeer eraan gewend te raken!' kwam het antwoord. In het leven krijg je waar je op focust! Daarom schrijft Paulus: 'Schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient' (Fil. 4:8).

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.  
UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2009. All rights reserved.  
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.  
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
tel: 010-5190444 of e-mail: [info@wijnstokgemeente.nl](mailto:info@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl](http://www.wijnstokgemeente.nl)  
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*